

† ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Γ. ΛΕΝΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

«ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ!»

ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ:

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΑ ΘΕΪΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ



ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»

ΟΙΚΟΣ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΙΓΙΟΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μαζικός εκφοβισμός, χειραγώγηση οικονομίας και υποχρεωτικός εμβολιασμός

«Ο κορωνοϊός είναι η μεγαλύτερη απάτη της Ιστορίας»

Ο βιολόγος του MIT, ο
Δρ. Shiva Ayyadurai...

«Η απάτη του κορωνοϊού θα περάσει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη εκκοτρωτική εκφοβιστική από το «βαθύ κράτος», με στόχο τη χειραγώγηση των οικονομιών, την εμπέδωση της καταπίεσης του κόσμου και την προώθηση των υποχρεωτικών φαρμάκων και του μαζικού εμβολιασμού».

Τάδε έφη βιολόγος του MIT, ο Δρ. Shiva Ayyadurai, ο οποίος μεταξύ άλλων σε συνεντεύξεις και δηλώσεις του μές ενημερώνει πως ο κορωνοϊός χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να τρομάξει περισσότερο ο κόσμος προκειμένου να του επιβληθεί μαζικός υποχρεωτικός εμβολιασμός «για το κοινό καλό». Ο Shiva μάλιστα, εξηγεί σε συνέντευξή του, πως οι πολιτικοί βρίσκονται και αυτοί μέσα στο παιχνίδι, καθώς στηρίζουν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες.

Ο Δρ. S. Ayyadurai αναφέρει:

«Στις 11 Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κήρυξε τον COVID-19 παγκόσμια επιδημία (πανδημία). Ο ιός, ο οποίος προέρχεται από τη Wuhan

στην Κίνα, αφαιρείται πάνω από 4.000 ζωές με 100.000 μολυσμένα κρούσματα που αναφέρθηκαν παγκοσμίως. Παρόσο, ορισμένοι πιστεύουν ότι ο πανικός για τον κορωνοϊό είναι υπερβολικός και θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερες ζημιές στους πολίτες και να επιβραδύνει τα ήδη εύθραυστα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης». Ο Δρ. Shiva Ayyadurai, επιστήμονας του MIT με 4 PhD (διδακτορικά) και ερευνητής για το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ένας από τους πιο σεβαστούς ειδικούς που πιστεύουν ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το «Deep State» (βαθύ κράτος) κάνουν στον κόσμο ζημιά, υπερβάλλοντας για την επίδραση του ιού. Είπε ότι ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να τρομάζουμε τους ανθρώπους και να αρχίσουμε να μαζέμε για την ανοσολογική υγεία.

Ανοσολογική υγεία

Ο Δρ. Shiva δεν είναι μόνος. Ο καθηγητής Jihad Bishara, κορυφαίος Ισραηλινός ιατρός και εμπειρογνώμονας για τις λοιμώδεις νόσους, κηρύχ τον «περιττό και υπερβολικό πανικό» για τον κορωνοϊό και προτρέπει τους ηγέτες του κόσμου να προμηθούν το κοινό. Ο καθηγητής Jihad Bishara είναι διευθυντής της μονάδας μολυσματικών ασθενειών

στο Ισραηλινό Κέντρο Rabin, στο νοσοκομείο Beilinson στο Petah Tikva του Ισραήλ. Οι άνθρωποι «μαστιγώνονται» με περιττό πανικό, δήλωσε χαρακτηριστικά για την ιστορία που έχει δημιουργηθεί.

Αυτοί οι δύο εμπειρογνώμονες έχουν δίκιο. Τον Οκτώβριο του 2009, ο H1N1 σκότωσε 1.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100 παιδιών, πριν ο Ομπάμα κηρύξει αργότερα εθνική έκτακτη ανάγκη για τον ιό. Εκείνη την εποχή, η ιστορία των Μέσων Ενημέρωσης δεν ήταν τόσο υψηλή όσο είναι σήμερα.

Ο Δρ. Shiva εξηγεί: «Ως έξιων διδακτορικό δίπλωμα στο MIT στη Βιολογική Μηχανική που μελετώ και κάνω σχεδόν κάθε μέρα έρευνα στο ανοσοποιητικό σύστημα, ο φόβος του Covid-19, που προκαλείται από το «βαθύ κράτος» θα μετρήσει στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες απάτες για να χειραγωγήσουν τις οικονομίες, να καταστείλουν τις διαδηλώσεις και να προωθήσουν το επεξεργασμένο φάρμακο». Την ίδια ώρα, κάνει λόγο για ενδυνάμωση του οργανισμού μας με βιταμίνες A, C, D και άλλα θρεπτικά συστατικά.

**«ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ!»
ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**



ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ († 02.07.2003)
ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ († 02.05.2020)
ΝΤΟΤΑ
Οι δύο πρώτοι Τρόφιμοι
του Οίκου Ευγηρίας Αιγίου
«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»

ISBN: 978-618-84844-0-5

† ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Γ. ΛΕΝΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

«ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ!»

ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

*«Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ασθένεια
θά διαδοθῆ εἰς ὀλόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν
εἰς τοὺς πνεύμονας καί εἰς τοὺς βρόγχους.
Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπείες»*

Ταῦτα ἔγραψεν ὁ Dean Koontz στο ἔργο του
«The Eyes of Darkness» κατά τό ἔτος 1981!!!

* * * * *

ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ:
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΑ ΘΕΪΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»
ΟΙΚΟΣ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΙΓΙΟΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2020



«In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments...»!⁽¹⁾

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ!

«ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ αποκάλυψαν την γύμνια τους»

«Μηδέν συνοχή και κοινό πνεύμα! Καθένας έλεγε το δικό του. Για να προβληθούν. Να βγουν μπροστά. Να φανούν «μοντέρνοι» ή «πατροπαράδοτοι». Χαμπάρι δεν πήραν τι γίνεται γύρω τους! Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα ο άλλος... Να γίνονται λειτουργίες στα κρυφά, ο ένας. Να μη γίνονται και να μην κοινωνούμε, ο άλλος. Κανένας δεν αντλούσε διδάγματα ζωής και πίστης. Όλα από το...στομάχι τους. Ανάλογα τι θέλει το κοινό της Μητρόπολης, τι θέλει η κυβέρνηση, ο δήμαρχος ή τι θέλει ο αντίπαλος δελφίνος, για να πούμε το αντίθετο. Έφτασε Μητροπολίτης να πει την προηγούμενη αυτά που ανακοίνωσε την επόμενη το Μέγαρο Μαξίμου. Με σκονάκι, δηλαδή, κυκλοφορούσε»!⁽²⁾

1. Βλ. blog.public.gr/books/biblio-protacis/eyes...

2. Βλ. Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 21^{ης}.03.2020, σελ. 08.

Με βαθύτατο πόνο ψυχής παρακολουθούμε τα τελευταία γεγονότα, που συμβαίνουν στην Χώρα μας! Η Ελλάδα μας σήμερα είναι αγνώριστη! Όλως αιφνιδίως μετετράπη σε μια έρημη Χώρα! Η ερημιά βασιλεύει παντού! Ποιά άραγε να είναι η αιτία; Γίνεται κάποιος πόλεμος; Μήπως μας επιτέθηκε η Τουρκία; Μήπως κάποιος σεισμός; Ο κόσμος έχει εξαφανισθεί!



Όχι, βέβαια! Όλα αυτά συμβαίνουν εξ αιτίας του Κορωνοϊού, δηλ. μιας σατανικής εμπνεύσεως μεθοδεύσεως των Σκοτεινών Δυνάμεων, οι οποίες αφανώς μεν κυβερνούν τον κόσμο, στοχεύουν δε στην «παγκοσμιοποίηση» της πανανθρώπινης Κοινωνίας, δηλ. στην επιβολή μίας και μόνον Παγκόσμιας Κυβερνήσεως Τεκτονικής αποχρώσεως! Θέλετε μια απόδειξη;

Ήδη από το έτος 1981 κάποιος Αμερικανικής καταγωγής συγγραφέας στο βιβλίο του «The Eyes of Darkness» όχι μόνον περιγράφει την μορφή του Κορωνοϊού με τα παρακάτω λόγια, αλλά και προαναγγέλλει την εμφάνισή του κατά το έτος 2020!!!! Ιδού, λοιπόν, τι ακριβώς έγραφε κατά το έτος 1981:

«Περί το 2020 μία σοβαρότατη πνευμονία-σχετική ασθένεια θα διαδοθεί εις ολόκληρον τον Πλανήτην κάνοντας επίθεσιν εις τους πνεύμονας και εις τους βρόγχους. Θα αντιστέκεται σε όλες τις γνωστές θεραπείες»⁽³⁾.

3. Ιδού το σχετικό κείμενο στην αυθεντική του γλώσσα, την Αγγλική: «In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments...»!

Άναφερομένη στο ζήτημα αυτό και η Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» γράφει: «Όλα ήταν προφητευμένα από το 1981! “ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ” ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!»⁽⁴⁾.

Έτσι, λοιπόν, σήμερα με το πρόσχημα προφυλάξεως της Ελληνικής Κοινωνίας από τον Κορωνοϊό η Κυβέρνηση λαμβάνει κάποια πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία, δυστυχώς, πληγώνουν θανάσιμα τον Ελληνικό Λαό, διότι ταύτα **πλήττουν βαναύσως τα ατομικά Δικαιώματα**, παρά τό γεγονός, ότι αυτά προστατεύονται από το εν ισχύει Σύνταγμα της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας της Ελλάδος! Ήτοι:

- **Πλήττουν το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας**, αφού απαγορεύεται η ελεύθερα κίνηση στους δρόμους! Με το σκυλάκι σου ελεύθερα μπορείς να κάμεις την βόλτα σου, όχι όμως και με το παιδάκι σου ή με τη γυναίκα σου!!!!

- **Πλήττουν την επαγγελματική απασχόληση**, αφού με Κυβερνητική εντολή όλα σχεδόν τα καταστήματα στην αγορά παραμένουν κλειστά! Ακόμη και τα Φαρμακεία λειτουργούν με μισοκατεβασμένα τα ρολά τους!

- **Πλήττουν την φιλοτιμία του Έλληνα πολίτου**, αφού τον υποχρεώνουν να κυκλοφορεί μόνον εφ' όσον έχει στα χέρια του μια ειδική Άδεια, την «Βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου» ή την «Βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης πολιτών», δηλ. μια γραπτή άδεια εξόδου από την κατοικία μας, ένα χαρτί επάνω στο οποίο αναγράφεται ο σκοπός της εξόδου εκ της κατοικίας μας, η ώρα και η διάρκεια αυτής της εξόδου κ.λπ.! Πλήν όμως όλα αυτά ευτελίζουν τον άνθρωπο!

- **Πλήττουν την νοημοσύνη του Έλληνα**, διότι ενεργείται μια **επίμονη πλύση του εγκεφάλου μας!** Τούτο επιχειρείται με την συνεχή επανάληψη του συνθήματος: **«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!»!**

Για να επιτευχθεί αυτή η πλύση του εγκεφάλου έκλεισαν τα σχολεία, τα καταστήματα, τα ιατρεία, τα Δικαστήρια! Έκλεισαν ακόμη και τα Νοσοκομεία για τους επισκέπτες των νοσηλευομένων! Έκλεισαν και οι Ναοί! Έκλεισαν και κλείνουν τα πάντα! Και ενώ κλείνουν τα πάντα, αντιθέτως, **ανοίγουν οι φυλακές! Χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) «ελαφροποινίτες» φυλακισμένοι αφήνονται ελεύθεροι!**⁽⁵⁾

4. Βλ. φ. της 28^{ης}.03.2020, σελίς 1^η.

5. «Ο Κορωνοϊός “ανοίγει” τις φυλακές για τους ελαφροποινίτες», γράφει στην



• **Πλήττον καίρια και την εθνική οικονομία**, αφού παρακωλύεται η ελεύθερη διακίνηση της αγοράς. Στην ουσία η Ελληνική αγορά έχει νεκρώσει!

Σήμερα, λοιπόν, στην Ελλάδα έχει επιβληθεί ο πιο σκληρός, ο πιο απάνθρωπος «στρατιωτικός» Νόμος, παρά το γεγονός, ότι δεν έχουμε κάποια νέα Στρατιωτική Επανάσταση! Με το σύνθημα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» στον αφελή Έλληνα έχουν εμπνεύσει ένα καθολικής ισχύος φόβο, κυριολεκτικά ένα τρόμο!

Το Πολίτευμα της Χώρας, βεβαίως, είναι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ! Παρά ταύτα σήμερα όλως αδιάντροπα, με πρόφαση την προφύλαξη από τον Κορωνοϊό, **παραβιάζεται το ισχύον Σύνταγμα!** Και παρά ταύτα, δυστυχώς, δυστυχέστατα, ουδείς διαμαρτύρεται! **Για πρώτη φορά, λοιπόν, στη Χώρα μας έχει επιβληθεί μια ιδιότυπη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ»!**

Θέλετε αποδείξεις; Ιδού η πρώτη και καλύτερη:

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ως άλλος Δικτάτωρ, εντελώς αυθαίρετα με Απόφαση του **εντέλλεται τό σφράγισμα ό-**

λων των χώρων θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας!

Επομένως ο κ. Πρωθυπουργός προεχόντως, **χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα**, διατάσσει το κλείσιμο όλων των ιερών Ναών των Ορθόδοξων χριστιανών της Επικρατείας, οι οποίοι αποτελούν την συντριπτική **πλειοψηφία στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα και στην οποία «επικρατούσα θρησκεία...είναι η της Ανατολικής Ορθόδοξης του Χριστού Εκκλησίας»!**⁽⁶⁾ Οι Εκκλησίες, λοιπόν, θα παραμένουν ανοικτές μονον για ατομική προσευχή!!!

Ερωτώ κάθε έντιμο Πολίτη: Έχει ένα τέτοιο δικαίωμα ο Πρωθυπουργός; Ασφαλώς όχι! Το προσωπικό facebook ακόμη και ενός Πρωθυπουργού άραγε είναι ανώτερο από το Σύνταγμα της Ελλάδος;



Τα προβλήματα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να απασχολήσουν κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο Έλληνα. Εμείς, με βαθεία πληγωμένη την Αρχιερατική μας καρδιά, γράφοντας κάποιες πτωχές σκέψεις, με το ανά χείρας πόνημα στοχεύουμε να τονίσουμε, ότι όλα αυτά τα περιοριστικά της προσωπικής ελευθερίας κυβερνητικά μέτρα, όσα αποφασίζονται και επιβάλλονται με πρόφαση τον Κορωνοϊό, πάνω από όλα και πάνω από όλους...

Προεχόντως πλήττουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού τελικά άδειασαν οι Ναοί μας! Οι Χριστιανοί αποστερούνται του δικαιώματος να λατρεύουν τον αληθινό Θεό στον Οίκο του Θεού, παρεμποδίζονται εις το να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων και, τελικώς, χωρίς να έχουν κάποια καταδικαστική Απόφαση εις βάρος

6. Βλ. άρθρον 3 παράγρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος.

τους καθίστανται κρατούμενοι, εκτίοντες την ποινήν του «**κατ' οίκον περιορισμού**» χωρίς να είναι ένοχοι!

Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,

Ξυπνείστε από τον λήθαργο! Σηκωθείτε από τον καναπέ της ραστώνης! Όχι μόνον η Ελλάδα υποδουλώνεται χωρίς πόλεμο, αλλά και η Ορθοδοξία ευρίσκεται εν διωγμώ! Η πείνα και η δυστυχία πλησιάζουν! Τρέχουν ολοταχώς! Οι Πολιτικοί Ταγοί δεν κατανόησαν την επερχόμενη λαίλαπα! **Οι Εκκλησιαστικοί Ταγοί, οι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρεδόθησαν αμαχητί!** Υπήρξαν ευτυχώς και κάποιες ηρωϊκές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες εκ μέρους ελαχίστων Ιεραρχών, ήτοι των Σεβ. Μητροπολιτών Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Σερρών κ. Θεολόγου, Σύρου κ. Δωροθέου, Αιτωλοκαρνανίας κ. Κοσμά και Καλαβρύτων κ. Ιερωνύμου, καθώς επίσης και μία νεότερη-διορθωτική του Σεβ. Μεσογαίας κ. Νικολάου, αλλά οι εξαιρέσεις ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ! Η Εκκλησία της Ελλάδος **«προδόθηκε εκ των ένδον»!**

Στώμεν καλώς! Όσοι πιστοί, λοιπόν, εγερθείτε εκ του ύπνου σας! Όσοι λατρεύουμε τον Σωτήρα Χριστό, ήλθεν η ώρα να δώσουμε μάχη, πάντοτε δε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, **«Για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία!»**. **Το σφράγισμα των Ναών είναι απαράδεκτον!**

Ο διά Χριστόν σαλός



† Ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

Αίγιον, Τρίτη 17 Μαρτίου 2020,
† Αλεξίου, του Ανθρώπου του Θεού.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Στην παρούσα πτωχή εργασία μας έχουμε λάβει υπ' όψιν δημοσιεύματα μέχρι και της 31^{ης} Μαρτίου τρ.ε.



Ιερός Ναός Φανερωμένης Αιγίου.
Ακολουθία Γ' Χαιρετισμών ενώπιον της Ιεράς Εικόνας
της Παναγίας της Τρυπητής
20 Μαρτίου 2020

ΜΕΡΟΣ 1^ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ



Πικρές αλήθειες για τις κλειστές Εκκλησίες



Του Γιώργου Θεοχάρη
vimaorthodoxias.gr

Πολλά ακούγονται και γράφονται ήδη μετά την επιβολή μέτρου απαγόρευσης της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους. Λατρεία για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020*, όπως ακριβώς είναι ο τίτλος της απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας.

Μερίδα του πολιτικού κόσμου και του τύπου έσπευσαν να επικροτήσουν θερμά την απόφαση της Κυβέρνησης, γιατί έτσι έβαλε την Εκκλησία στη θέση της*.

Μερίδα της ιεραρχίας έσπευσε να δηλώσει κατανόηση και υπαταγή στην απόφαση της Πολιτείας.

Μάλιστα κάποιοι ιεράρχες έλεγαν ότι οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν θα εξαντληθούν, μπροστά στην αποκαρφόωση των κρουσμάτων.

Άλλοι πάλι ιεράρχες αντιδράσαν ή-δη σθεναρά και έντονα.

Προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα είναι απλό. Η Πολιτεία μπορεί, στο πλαίσιο της ευθύνης της για την υγεία του συνόλου της κοινωνίας, να απαγορεύει συναθροίσεις μέχρι ένα ορισμένο αριθμό ανθρώπων, όπως έχει κάνει για τα σουπερ-μάρκετ, τα εστιατόρια, τις καφετέριες κλπ. Όμως δεν μπορεί να απαγορεύει την πράξη. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα.

Μπορεί κάποιος να μου πει: εδώ η Πολιτεία έκλεισε τα εστιατόρια και τις καφετέριες, δεν θα κλείσει τους ναούς;

Η απάντηση είναι ότι στα εστιατόρια και στις καφετέριες δεν απαγορεύει την πώληση φαγητού ή καφέ. Η πώληση επιτρέπεται εάν είναι πακέτο (delivery, take away).

Απαγορεύει τον συγχρωτισμό ανθρώπων, που είναι και ο πραγματικός κίνδυνος για την υγεία. Οτι δεν θέτει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, δεν το απαγορεύει.

Στις εκκλησίες όμως η Πολιτεία προβαίνει σε μία πράξη πρωτοφανή: απαγορεύει την ίδια την εκκλησιαστική πράξη!

Δηλαδή είναι σαν να λέει: δεν με νοιάζει εάν κινδυνεύει η υγεία των πιστών από την εκκλησιαστική πράξη ή δεν κινδυνεύει, εγώ σου απαγορεύω την θρησκευτική πράξη σου εν γένει, όχι αυτό που αποτελεί τον δημόσιο κίνδυνο.

Για παράδειγμα, μπορεί να πάει κάποιος πιστός στον ναό να εξομολογηθεί;

Η εξομολόγηση είναι ιεροπραξία. Άρα, με το γράμμα του νόμου απαγορεύεται, έστω και εάν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, αφού ο πιστός μπορεί να εξομολογηθεί σε απόσταση 2 μέτρων από τον παπά και ο παπάς μπορεί να του διαβάσει συγχωρητική ευχή από την απόσταση αυτήν.

Απαγορεύει ακόμη έναν εσπερινό ή έναν όρθρο ή χοιρησιμούς, ακόμη και εάν στον ναό μέσα είναι πέντε άνθρωποι σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

Στις ακολουθίες αυτές δεν προβλέπεται από το τυπικό καμία επαφή των πιστών με τον παπά ή μεταξύ τους.

Γι' αυτό, η απόφαση αυτή της Πολιτείας στην πραγματικότητα δεν στοχεύει στην προστασία από την εξάπλωση της νόσου, αλλά την ίδια την θρησκευτική πράξη και την δημόσια εκδήλωσή της.

Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται στην από αρκετά χρόνια παλιότερα εκδηλωμένη πρόθεση της Πολιτείας να καταστήσει την θρησκευτική πράξη μία καθαρά ατομική εκδήλωση και υπόθεση, και να απαγορεύσει την δημόσια εκδήλωσή της.

Γι' αυτό, είναι στην πραγματικότητα ο πρόδρομος φοβερών διωγμών εναντίον της εκδήλωσης των ατομικών θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Δεν μπορεί να είναι νόμιμη, αφού, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απετραπή κινδύνων για την δημόσια υγεία, αλλά επεκτείνουμε σε όλες σχεδόν τις θρησκευτικές ιεροπραξίες (πλην των κηδεών), όχι απλά περιορίζει και φαλκιδεύει, αλλά ουσιαστικά ακυρώνει το δικαίωμα του ανθρώπου να εκδηλώνει εμπρακτα τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Με άλλα λόγια, το μέτρο δεν είναι μέτρο υγειονομικό, αλλά αντίθρησκευτικό.

Περιγραφή του προβλήματος

Ηενσκήψασα δοκιμασία του Κορωνοϊού⁽⁷⁾ κυριολεκτικά έχει αναστατώσει τη ζωή μας! Την ίδια ώρα ο υπερόπτης και αλαζών Πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Ερντογκάν **«παρενοχλεί»** συνεχώς την Πατρίδα μας! Ως αποτέλεσμα ήλθε πλέον η αναστάτωση του Ελληνικού Λαού! Η Ελλάδα μας αντιμετωπίζει συγχρόνως δύο εχθρούς: τον Κορωνοϊό ως εσωτερικό και τον Ερντογκάν ως εξωτερικό εχθρό!

Σε τέτοιες ώρες αυτό, που μας χρειάζεται, είναι η προσέγγιση των δοκιμαζομένων ανθρώπων προς τον Σωτήρα Χριστό, δηλ. η επιστροφή μας στην αγκαλιά του Θεού, πράγμα το οποίον επιτυγχάνεται με την μετάνοια, την εξομολόγηση, τον τακτικό εκκλησιασμό, τη θερμή προσευχή, τις πυκνές ιερές Ακολουθίες, όπως είναι οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου, το Μέγα Απόδειπνο, η Προηγιασμένη θεία Λειτουργία, οι Παρακλήσεις, οι Αγρυπνίες, οι Λιτανείες κ.λπ., δηλαδή η πυκνή χρήση όλων αυτών των όπλων, τα οποία μας προσφέρει η Αγία μας Εκκλησία ιδιαιτέρως μάλιστα κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την οποίαν και διανύουμε τώρα!

Ενώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε τέτοιες ώρες αυτό, που μας χρειάζεται, είναι η προσέγγιση του Σωτήρος Χριστού, σήμερα τόσο οι Πολιτικοί Άρχοντες, όσον και η Εκκλησιαστική Διοίκηση, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, δυστυχέστατα θα έλεγα, **μας σπρώχνουν από κοινού για να βγούμε έξω από την Εκκλησία και να κλεισθούμε στα σπίτια μας!...Να κλείσουμε δηλ. τους ιερούς Ναούς και να περιορισθούμε στο καβούκι μας...για να σωθούμε από τον Κορωνοϊό! Με άλλα λόγια μας ωθούν να απομακρυνθούμε από την αγκαλιά του Πανάγαθου Θεού, για να σώσουμε το σαρκίο μας από τον...Κορωνοϊό! «Όλοι στο σπίτι!»⁽⁸⁾ είναι το σύνθημα, το οποίον ασταμάτητα τώρα πλέον πιπιλίζουν Αρχιερείς, Πολιτικοί, Εφημερίδες, Δημοσιογράφοι, Τηλεοράσεις, Ραδιόφωνα, όλοι μαζί με μια φωνή και ένα στόμα! Τέτοια ομοφωνία και τέτοια ομοβροντία ουδέποτε άλλοτε έχει ακουστεί σε αυτό τον ιερό και αγιασμένο Τόπο, που ακούει στο όνομα**

7. Άλλοι γράφουν «Κορωνοϊού» και άλλοι «Κοροναϊού».

8. Βλ. Εφημερίδες: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, των Πατρών, της 14ης.03.2020, σελ. 1^η και ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, των Αθηνών, της 15^{ης}.03.2020, σελ. 1^η.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ! Ιδού μία ακόμη απόδειξη! «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»⁹⁾.



Και το αποτέλεσμα ήλθε πολύ γρήγορα! Άδειασαν οι Εκκλησίες! Μια φωτογραφία από τούς Β΄ Χαιρετισμούς (Παρασκευή 13.03.2020), την οποία σας παραθέτουμε σε μία παρακάτω σελίδα, θα σας πείσει! Σ' ολόκληρη τη Χώρα ξαφνικά οι Ναοί ήσαν σχεδόν άδειοι! Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε και σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου 2020! Γεγονός πρωτοφανές για την Ορθόδοξη Ελλάδα μας! Ο Διάβολος, λοιπόν, κέρδισε μια πρωτόγνωρη και πρωτοφανή νίκη, δυστυχώς δε με την σύμπραξη της Ηγεσίας του ιερού Κλήρου! Αμφιβάλλετε; Ιδού μερικές από τις πολλές αποδείξεις:

1. Ιεράρχης: «...Οι πιστοί προτρέπονται να υποκαθιστούν τις κοινές προσευχές με εντονότερη ατομική προσευχή, κάτι που δεν αποτελεί επιπόλαια καινοτομία, αλλά είναι απόλυτα συμβατό και με την παράδοση της Εκκλησίας μας, μάλιστα την μοναστηριακή».

2. Έτερος Ιεράρχης: «α) Την Κυριακή το πρωί σε όλους τους Ιερούς Ναούς δεν θα τελεσθεί η ακολουθία του Όρθρου, αλλά μόνον η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου απο 9-10.30 το πρωί».

9. Βλ. <https://parallaximag.gram/oi-diasimoi-mas-lene-na-meinoume-spiti...>

3. Έτερος Ιεράρχης: «...Λοιπόν, οι Ναοί μας θα λειτουργούν μόνο κάθε Κυριακή πρωί για να τελείται η θεία Λειτουργία από τις 9.00' μέχρι τις 10.00', με έναν ιερέα μόνο και έναν ψάλτη... Σας συστήνω και σας παρακαλώ...να μετατρέψετε τα σπίτια σας σε Εκκλησίες και έτσι διόλου δεν θα διακοπεί η κοινωνία μας με τον Χριστό...».

4. Και Αρχηγός τοπικής Εκκλησίας:...Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Α..... ενθαρρύνει και προτρέπει τους πιστούς να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα από τα σπίτια τους ή να τα παρακολουθήσουν από το Ραδιόφωνο ..., τη σελίδα στο facebook και την διαδικτυακή πύλη της Αρχιεπισκοπής»!

5. Έτερος Ιεράρχης: Η Εκκλησία (της Ελλάδος) «...στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης στην εθνική προσπάθεια αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού»!

Πρώτη φορά στην μακρόχρονη πορεία μου μέσα στην Εκκλησία βλέπω και ακούω τους Εκκλησιαστικούς Ταγούς να δίδουν προτεραιότητα στην σωματική σωτηρία των πιστών εις βάρος της ψυχικής τοιαύτης! Πρώτη φορά βλέπω και ακούω Ιεράρχες της Ορθοδοξίας να εξισώνουν τον Οίκο του Θεού με το καβούκι του ανθρώπου! Πρώτη φορά βλέπω και ακούω Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, και μάλιστα ανερευθιάστως, να καταργούν τον Νόμο του Θεού περί της Εβδόμης ημέρας και να καταλύουν την ιερότητα της Κυριακής Ημέρας! Πρώτη φορά βλέπω και ακούω Αρχιερατικές συνειδήσεις να αγνοούν το γεγονός, ότι ο Οίκος του Θεού, δηλ. ο χριστιανικός Ναός, είναι ιατρείο των ψυχών και των σωμάτων, ότι είναι η Κιβωτός, μέσα στην οποία σωζόμαστε, η Κιβωτός της Σωτηρίας μας, η «**Κιβωτός του Νώε**» για τον πιστό Χριστιανό!

Και το τραγικότερο όλων είναι, ότι στο χορό όλων αυτών των εκκλησιαστικών Προσωπικοτήτων, που νοθεύουν το περιεχόμενο της Ορθοδοξίας μας, προσετέθη ακόμη και αυτός ούτος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Οποίος για να αρέσει στους Πολιτικούς αποτόλμησε να εκφωνήσει τα φοβερά αυτά λόγια:

«Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η πίστη... Όμως αυτό που κινδυνεύει δεν είναι η πίστη, αλλά οι πιστοί. **Δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι Χριστιανοί μας...**», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως «θα πρέπει να περιοριστούν οι συναθροίσεις **και να μείνουμε όλοι σπίτι**, ώστε να προφυλαχθούμε τόσο οι ίδιοι, όσο και οι γύρω μας».⁽¹⁰⁾

Μήνυμα Βαρθολομαίου: «Μείνετε σπίτι, δεν κινδυνεύει η πίστη αλλά οι πιστοί»



Σχόλιο: Κάνετε λάθος, Παναγιώτατε!

Αυτή, λοιπόν, η ιεροσυλία εκ μέρους εκκλησιαστικών Ταγών και Παραγόντων κυριολεκτικά μάς έχει αναστατώσει! Έχουμε χάσει τον ύπνο μας! **Ωστε, λοιπόν, εμείς οι Αρχιερείς**, οι όντες «εις τύπον και τόπον Χριστού», οι εξ ορισμού υπερασπιστές της Ορθοδόξου Πίστεως, **ξαφνικά μεταλλαχθήκαμε σε ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ της Ορθοδο-**

10. Βλ. πλήθος αναρτήσεων στο Internet.

ξίας μόνον και μόνον για να μη δυσαρεστήσουμε τους κοσμικούς Άρχοντες, οι οποίοι όλως αναρμοδίως, συνεπώς δε και παρανόμως, ψηφίζουν Νόμους για το σφράγισμα των Ναών της Ορθοδοξίας; Είμεθα, λοιπόν, καθοδηγητές και πρωτεργάτες στο έγκλημα, που ακούει στο όνομα:

- **«Αποχή από τις Εκκλησίες και προσευχή κατ' οίκον»**
- **«Μη πηγαίνετε στην Εκκλησία!»**
- **«Κλειστείτε στο σπίτι σας!»**
- **«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»!!!!**

Αυτά τα βλάσφημα λόγια, που μόνον ο Διάβολος και τα τσιράκια του, δηλ. οι άθεοι και οι πολέμιοι της Εκκλησίας, θα μπορούσαν να εκστομίσουν, δυστυχώς τα λέγουν οι Προκαθήμενοι και οι Αρχιερείς της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο Εξωτερικό!

Στη σκέψη μου έρχονται τα λόγια του Κυρίου μας: «υμείς εστέ το άλας της γης! Εάν το άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται; εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων»⁽¹¹⁾.

Ωστε, λοιπόν, οι εξ ορισμού υπερασπιστές της Ορθοδοξίας ξαφνικά μεταμορφωθήκαμε σε ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ της Εκκλησίας του Χριστού; Εάν, τελικά, παραμείνουμε ψυχροί και αδιάφοροι μπροστά στην κρίση του Θεού, τουλάχιστον οι φωνές διαμαρτυρίας των πιστών ανθρώπων δεν μας συγκινούν; Ευκαιρίας δοθείσης σας παρουσιάζω δύο κραυγές αγωνίας αγνώστων πιστών ανθρώπων, οι οποίες συνεκλόνησαν την αναξιότητά μου!⁽¹²⁾.

A) Ανώνυμος είπε...

«Αισθάνομαι απίστευτη ντροπή. Πώς καταντήσαμε έτσι; Η γιαγιά μου έλεγε, πως όταν υπήρχε επιδημία, αρκούσε να κάνουν λιτανεία για να σταματήσει και ο κόσμος πήγαινε στους ναούς κλαίγοντας για τις αμαρτίες τους. Και όταν ήθελαν να βρέξει,

11. Ματθ. κεφ. ε', στ.13.

12. http://trelogiannis.blogspot.com/2020/03/blog-post_824.html.

πήγαιναν με τις ομπρέλες. Και τώρα οι Δεσποτάδες να λένε πως δεν θα γίνονται οι Χαιρετισμοί, αντί να κάνουν Ευχέλαιο και α-γρυπνίες; Πριν βγει η απόφαση της Ιεράς Συνόδου τη Δευτέρα;;; Ο φόβος έχει κυριεύσει τους πάντες. Ο Θεός να μας συγχωρέσει όλους».

(14 Μαρτίου 2020 - 10:42 μ.μ.)

Β) Ανώνυμος είπε...

«Εύγε για το...υπέροχο κείμενο! Τέτοιοι Δεσποτάδες μάς αξίζονται λόγω των αμαρτιών μας. Ας αντισταθούμε Χριστιανοί! Οι Εκκλησίες δεν θα κλείσουν... Θα περάσουν πάνω απ' τα πτώματά μας, αν θέλουν να το κάνουν...».

(14 Μαρτίου 2020 - 11:47 μ.μ.)

Λύω, λοιπόν, σήμερα την σιωπή, στην οποία εκουσίως υπέβαλα τον εαυτό μου μετά την υποβολή της παραιτήσεώς μου (17.08.2019), για να βροντοφωνάξω προς κάθε κατεύθυνση:

Η αγία Ορθοδοξία μας ευρίσκεται υπό διωγμόν! Ο Κορωνοϊός είναι η νέα δαιμονική εφεύρεση των σκοτεινών δυνάμεων με στόχο να διαλύσουν όχι μόνον την παγκόσμια οικονομία, αλλά και την Ορθοδοξία μας! Οι σκοτεινές Δυνάμεις της Παγκοσμιοποίησης ήδη από το έτος 1981 είχαν προγραμματίσει να διασπείρουν τον Κορωνοϊό κατά τό έτος 2020! Και το πραγματοποιούν σήμερα! Έτσι, λοιπόν, ο Διάβολος, δυστυχώς εισήλθε στα ενδότερα της πνευματικής μας οικογενείας. Προς ημάς τους Αρχιερείς, τους Διαδόχους των Αγίων Αποστόλων, ο Χριστός λέγει: «Αρχιερείς μου, ό,τι είναι τό αλάτι για την τροφή, είσθε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αρμύρα του, πως θα την ξαναποκτήσει; Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε· το πετούν έξω στο δρόμο και το ποδοπατούν οι άνθρωποι**»⁽¹³⁾.**

Ο Πανάγαθος Θεός δεν άφησε αμάρτυρον τον Εαυτόν του και στίς ημέρες μας! Εκεί ψηλά στον Λυκαβηττό ανεβαίνουν καθημε-

13. Βλ. Ματθ. κεφ. ε', στ. 13 - Ερμηνεία.

ρινώς αναρίθμητα πλήθη ανθρώπων, προσεύχονται, ικετεύουν τον Θεό να τους θεραπεύσει από οποιαδήποτε μορφή αρρώστιας κι αν υποφέρουν. Ο δέ ευλαβέστατος και ακάματος άμισθος Ιερέυς, ο π. Δημήτριος, που εφημερεύει εκεί, μεταφέρει τα αιτήματα των πονεμένων αυτών ανθρώπων στον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, τον Σωτήρα Χριστό, εν συνεχεία δε ευλογεί με τον Τίμιο Σταυρό τον πάσχοντα και αυτός αμέσως θεραπεύεται! Διά του τρόπου αυτού ο Χριστός μας τονίζει, ότι μέσα στο Ναό Του ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΜΟΛΥΝΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟ, ΑΛΛ' ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΘΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΝ! **Εκεί ψηλά στο Λυκαβηττό, επαναλαμβάνω, οι πάσχοντες προσκυνούν ευλαβικά τον Τίμιο Σταυρό και θεραπεύονται!** Εάν έμεναν κλεισμένοι στο σπίτι τους δεν θα εύρισκαν θεραπεία! Αυτήν την σωτήριοι συνταγήν οι σύγχρονοι εκκλησιαστικοί Ταγοί την αγνοούν! Σφραγίζουν τον Οίκο του Θεού και μας υποχρεώνουν να μείνουμε στο σπίτι μας!



Απευθυνόμενος, λοιπόν, στους ευσεβείς Χριστιανούς προσφέρω το παρόν πόνημα ως φάρμακο γι' αυτή την δαιμονική δηλητηρίαση της ψυχής μας! Καταγράφω μερικές πτωχές σκέψεις μου και συγχρόνως περιγράφω μερικά από τα άπειρα σύγχρονα θαύματα ή και θαυμάσια-αξιοθαύμαστα γεγονότα της ευδοκίας του Κυρίου μας, τα οποία φανερώνουν την φιλανθρωπία, την συγκατάβαση και την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. **«Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου!»**

Η ΑΚΑΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1.554 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 • 0,80 ΕΥΡΩ

ΜΑΚΕΛΕ

ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ: 97
ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ: 26
ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ ΜΕ «ΟΠΛΟ» ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ;

ΤΡΑΓΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΠΑΤΗΣ;

Υπέκυψαν



Μιχάλης Τσοουκιάς, ορειβάτης, ετών 64



Αντρέα Χιρμπού, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, ετών 42



Αθηνασιώτης του Στρατού, Σάνθη, ετών 46

7 σελίδες ρεπορτάζ



Δαμιανός Υφαντίδης, προσβάσιμος, ζει και το παθεύει

ΤΙ ΜΑΣ ΚΡΥΒΟΥΝ; ■ Γιατί μας κλείδωσαν σπίτια μας; ■ Πόσο φοβερή θα είναι η επόμενη μέρα;

ΑΠΑΤΗ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΑΤΗ ΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ... ΜΙΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΙΣΟ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ **Σελ. 6-7**

Βρήκε το εμβόλιο **Σελ. 2**
ο Πούτιν
Πότε το δίνει

TheSecretRealTruth: ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ ΜΕ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - Τι μας σπαράζει...

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΦΕΚ 25.2.2020 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 42 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 42

ΠΡΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατεπείγουσα με τρία αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς την παράγραφο 5 του άρθρου 5, την παράγραφο 3 του άρθρου 18 και την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από την εμφάνιση και διάδοση κορωνοϊού.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου

1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.

2. Τα μέτρα αυτά συνεκτιμούνται:

(α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλιμακό και εργαστηριακό υλικό ελέγχου, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις υπόνοιας ότι μπορεί να με ταυώσαν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο.

(β) Στην επιβολή κλειστών και εργαστηριακών ιστορικών ελέγχων, καθώς και μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμών, φαρμακευτικής αγωγής και προληπτικής νοσηλείας, προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί με γαλή διάδοση της νόσου.

(γ) Στην επιβολή πρόσθετων ελέγχων υγειονομικής φρούσης κοκκινικών ή εργοστηριακών ελέγχων σε όλα τα

επιμέρους σημεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα μέσω των αεροπορικών θαλάσσιων, αεροδρομίων ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.

(δ) Α τον προσωρινό περιορισμό, εν όλω ή εν μέρει, των αεροπορικών, θαλάσσιων, αεροδρομίων ή και οδικών συνδέσεων με χώρες μεγάλης διάδοσης της νόσου.

(ε) στον προσωρινό περιορισμό προσώπων των περιπτώσεων (α) και (β) υπό συνθήκες που αποτρέπουν την επαφή με τρίτα πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί με ταύωση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού δύναται να υλοποιείται σε κατάλληλο χώρο νοσοκομείου, υγειονομικής δομής, θεραπευτικού ιδρύματος, σε κατάλληλες δημόσιες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις, προσηπτικές, διαμονής, ή και κατά οικίον, ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά οργάνου.

(σ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πιστών φρονιτών εκπαιδευτικών δομών, φρονιτών και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, χώρων θεατρικού και λατρείας, καθώς και στην προσωρινή απαγόρευση και αναστολή με τακνήσεων για αποκομδήματα λόγω του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού και μεθιτών, σπουδαστών, φοιτητών αποκομδήματα εκ των αυτών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών δομών, φρονιτών και ιδρυμάτων.

(ζ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας θεατρικών κινηματογραφικών, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθροιστικών χώρων και μουσείων, καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφερόντων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά χώρων συναθροήσεως κοινού.

(η) στην προσωρινή επιβολή μέτρων με περιορισμό της κυκλοφορίας μέσω των ταφορών εντός της επικράτειας.

(θ) στην προσωρινή επιβολή περιορισμού κατά οικίον σε ομάδες προσώπων προς αποφυγή ενταξιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη διάδοση της νόσου. Το μέτρο του προσωρινού περιορισμού εσωτερικών ομάδων προσώπων δύναται να προσδιορίζεται με αναφορά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής δύναται να επιβάλλονται και τα υπό περιπτώσεις (α) και (β) μέτρα.

Εδώ, στην Αγγλία, από σήμερα κυκλοφορούμε με κάρτες και φωτογραφίες ταυτότητας στο στήθος.

Αυτό ισχύει για τους τομείς Υγείας και Πρόνοιας, Στρατού και Αστυνομίας σε περίπτωση που σε σταματήσουν για να αποδείξεις ότι βρίσκεσαι στον δρόμο εν ώρα εργασίας, κι όχι περιπάτου.

Αυτή είναι η πρόβα τζενεράλε του πλήρους ελεγχόμενου ατομικού δικαιώματος, που από πρώην «ατομικά δικαιώματα» κατέληξε ως η πρωινή αναφορά του «παρόντος» της φυλακής



Ο ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Φανερωμένης Αγίου
Γ' Κυριακή των Νηστειών - της Σταυροπροσκυνησεως
22 Μαρτίου 2020



Με εντολή του Πρωθυπουργού
οι ευσεβείς χριστιανοί εκλείσθησαν έξω από τον Ναόν!
Για πρώτη φορά στα χρονικά της Ορθοδοξίας!

ΜΕΡΟΣ 2^ο

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δημητριάδος Ιγνάτιος:

«Δεν διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»!!!



Προσκεκλημένος της εκπομπής Live news και του δημοσιογράφου κ. Νίκου Ευαγγελάτου, στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ήταν σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε την κρισιμότητα των ωρών και των ημερών που διανύουμε, «άρα, μένουμε στο σπίτι και αυτή είναι η ευθύνη όλων μας». Επεσήμανε ότι, «όλοι θέλαμε αλλιώς να ζήσουμε την φετινή Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα, που έρχεται, αλλά δεν θα την ζήσουμε έτσι. Διαισθάνομαι, όμως, ότι η πρόταση της Δ.Ι.Σ., που συνεδριάζει αύριο, θα είναι, τουλάχιστον ο Ιερέας και ο Ιεροψάλτης, να τελούν τις ακολουθίες, κεκλεισμένων των θυρών. Είναι και αυτό μια παρηγοριά, να γνωρίζει ο κάθε πιστός ότι ο Ιερέας του είναι εκεί και προσεύχεται για όλους...».

Ερωτηθείς, τί θα γίνει στην συνέχεια, αν η Κυβέρνηση δεν δεχθεί μια τέτοια λύση, παρατήρησε ότι «θα κάνουμε ό,τι μέχρι και τώρα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Επισημαίνω όμως, ότι δεν πρέπει ν' αφήσουμε περιθώρια να εκμεταλλευτούν κάποιιοι μια ένταση, ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδος και του Πάσχα. Νομίζω, ότι θα κυριαρχήσει η σύνεση. Όλοι μας αγωνιζόμαστε τον κοινό αγώνα, για να είμαστε νικητές».

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Ιγνάτιος τόνισε ότι **«σήμερα δεν διώκεται ο Χριστιανισμός, δεν διώκεται η Εκκλησία**. Υπεύθνη αντιμετώπιση μιας κρίσιμης κατάστασης γίνεται. Γι' αυτό, δεν πρέπει να συγκρίνουμε με άλλα καθεστώτα, ούτε να προκαλούμε εντάσεις, που θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα»⁽¹⁴⁾.

14. <https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/36208-dimitriados-ignatios-den-dioketai-o-xristianismos-kai...> 31.03.2020. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ!

«ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ!»

ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!

Στην πορεία του Έθνους μας διά μέσου των αιώνων πολλές φορές εμφανίσθηκαν ιώσεις και επιδημίες θανατηφόρες! Στις περιστάσεις αυτές ο ευσεβής Ελληνικός Λαός έτρεχε στην αγκαλιά του Θεού, δηλ. στον Οίκο του Θεού, την Εκκλησία, για να εύρει την σωτηρία του! Άπειρες οι διηγήσεις! Ως φάρμακα χρησιμοποιούσαν την προσευχή, τον εκκλησιασμό, την εξομολόγηση, την θεία Κοινωνία, τις Παρακλήσεις, τις Λιτανείες, την προσκύνηση των ιερών Λειψάνων των Αγίων μας και ο ευσεβής Λαός εσώζετο από την Χάρη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού! Με άλλα λόγια η καταφυγή μας στην αγκαλιά του Θεού ήταν το φάρμακο της ίασεως και της θεραπείας μας!

Ένα πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ με τίτλο «**Η Παναγία της Γρίπης**»⁽¹⁵⁾ μας συνοψίζει όλη αυτή την διαχρονικά ευεργετική παρέμβαση του Θεού και των Αγίων μας για τη σωτηρία των Ελλήνων κάθε φορά, που μια θανατηφόρος επιδημία θέριζε τον Ελληνικό Λαό!

Το γεγονός αναφέρεται σε μια θανατηφόρο γρίπη, που είχε ενσκήψει στο Αργίνιο κατά το έτος 1918! «Μια επάρατος νόσος, η γρίπη, έχει ενσκήψει και θερίζει, κυριολεκτικώς, την πόλη και την γύρω περιοχή της. Δεν υπάρχει οικογένεια, που να μη θρηνεί τα θύματά της. Φόβος συνέχει τους κατοίκους όλης της περιοχής, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό. Η Επιστήμη φαίνεται ανίκανη να ανακόψει τη θανατηφόρα πορεία της νόσου. **Ο αριθμός των θανάτων μόνο μέσα στο Αργίνιο φθάνει τον αριθμό των 40 έως 50 ημερησίως.** Κανείς δεν συνοδεύει πια τους νεκρούς, οι οποίοι μεταφέρονται με δίτροχα κάρα από αχθοφόρους στο νεκροταφείο, όπου...θάπτονται...», διαβάζουμε στο σχετικό άρθρο.

Τί, λοιπόν, τότε έπραξαν οι ευσεβείς κάτοικοι του Αργινίου για να σωθούν; Οι Αργινιώτες ΔΕΝ ΚΛΕΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ, όπως μας συμβουλεύουν σήμερα οι Εκκλησιαστικοί και οι Πολιτικοί

15. Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 12^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, σελ. 24-25.

Ταγοί μας! Αντιθέτως, αμέσως και όλως αυθορμήτως, σκέφθηκαν να καταφύγουν στην αγκαλιά του Θεού, στην Εκκλησία, την Κιβωτό της Σωτηρίας μας. Σκέφθηκαν να καταφύγουν στην Παναγία την Προυσιώτισσα και να ζητήσουν την προστασία Της! Ορίζουν, λοιπόν, μια Αντιπροσωπεία, που θα μεταβεί στην Μονή της Παναγίας εκεί ψηλά στον Προυσσό και θα μεταφέρει την Αγία Εικόνα Της στο Αγρίνιο! Παράλληλα οι πιστοί στο Αγρίνιο με περισσή αγωνία αναμένουν την άφιξη της αγίας Εικόνας της Παναγίας μας. Από την πόλη και τα γύρω χωριά χιλιάδες οι πιστοί μετά την Παράκληση στη Μητρόπολη ξεκινάνε σε μια ολονύκτια πορεία μέσα στα βουνά...Σε πέντε χιλιάδες (5.000) υπολογίσθηκαν οι Χριστιανοί, που γονυπετείς γέμισαν τα γύρω φαράγγια και με δάκρυα μετανοίας πραγματικής παρακολούθησαν την Δέηση στην Παναγία...». Στη συνέχεια η Παναγία μεταφέρεται προς τον Ναό της Αγίας Τριάδος. «Όταν η ιερή πομπή έφθασε στα πρόθυρα της πόλης, **το Αγρίνιο μέσα είχε ερημωθεί**. Δεν είχαν μείνει παρά μόνο μερικά παιδιά στα καμπαναριά των εκκλησιών, που χτυπούσαν χαρμόσυνα τις καμπάνες...Όταν μπήκε η Εικόνα της Θεομήτορος, επί ένα εικοσιτετράωρο συνεχώς οι ιερείς δεν σταμάτησαν να ψάλλουν συνεχώς ομαδικές Παρακλήσεις των πιστών, ενώ άλλοι μεταλάμβαναν των Αχράντων Μυστηρίων. **Μετά τις πρώτες ώρες από την άφιξη της Προυσιώτισσας στη πόλη, το κακό είχε σταματήσει! Οι άρρωστοι και οι κατάκοιτοι ακόμα, που δεν μπορούσαν να σηκωθούν από το κρεβάτι, τώρα κατά δεκάδες, τελείως υγιείς, έσπευδαν στην Αγία Τριάδα για να ευχαριστήσουν την Μεγαλόχαρη**. Το θαύμα είχε συντελεστεί ομαδικά. **Η ζωή στο Αγρίνιο ξανάρχισε να παίρνει το ρυθμό της...**»⁽¹⁶⁾.

Αυτή, λοιπόν, ήταν η παράδοση της Ελληνικής Κοινωνίας των Ορθοδόξων έως χθες! Ξαφνικά όλα αυτά ποδοπατήθηκαν και μια νέα μόδα, **εξ ολοκλήρου σατανική**, άρχισε να εφαρμόζεται! Η συνταγή της σωτηρίας μας είναι: Καθήστε στο σπίτι σας! Ξεχάστε την Εκκλησία! **Να παρακολουθήσετε την θεία Λειτουργία στο σπίτι σας, από το Ραδιόφωνο! Είναι το ίδιο!**

Ας προσεγγίσουμε, λοιπόν, αυτήν την δαμονική συνταγή.

16. βλ. ένθ. ανωτ. σελ. 24.

α) Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε:

1^{ον}. «Αποχή από τις εκκλησίες και προσευχή κατ' οίκον»!!!!⁽¹⁷⁾

2^{ον}. «Αποφασίζουμε:

Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών καί ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας... Από 16.03.2020 έως 30.03.2020...»⁽¹⁸⁾.

3^{ον}. Από το facebook του κ. Πρωθυπουργού:



β) Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος είπε:

1^{ον}. Η Εκκλησία «...στάθηκε από την πρώτη στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης στην εθνική προσπάθεια αποτροπής της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενημερώνοντας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας, τους πολίτες»⁽¹⁹⁾.

2^{ον}. «Επίσης τάσσεται πλήρως με τις αποφάσεις των αρμοδίων υπευθύνων κρατικών φορέων σχετικά με την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προφύλαξη της δημόσιας υγείας»⁽²⁰⁾.

3^{ον}. «Ανοιχτές οι Εκκλησίες για κατ' ιδίαν προσευχή και λιτή τέλεση Θείας Λειτουργίας».

17. βλ. ΕΣΤΙΑ της 12^{ης}.03.2020, σελ. 1.

18. βλ. ΦΕΚ 872/16.03.2020/ τ. Β΄.

19. βλ. Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων της 13^{ης}.03.2020.

20. βλ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ της Δ.Ι.Σ. της 9^{ης}.03.2020 και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 13^{ης}.03.2020.



Συνήλθε εκτάκτως σήμερα, 16 Μαρτίου 2020 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου προκειμένου να επανεκτιμήσει τις αποφάσεις Της εξαιτίας της εκθετικής αυξήσεως των κρουσμάτων του κορωνοϊού. Στην Συνεδρία παρέστησαν και οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες των 11 Ιερών Μητροπόλεων της Αττικής.

Η Δ.Ι.Σ. και οι Σεβασμιώτατοι ενημερώθηκαν για τους κινδύνους διασποράς του κορωνοϊού από τον κ. Σωτήριο Τσιόδρα, Καθηγητή Λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος προσκλήθηκε υπό του Μακαριωτάτου Προέδρου προς τον σκοπό αυτό.

Μετά την ενημέρωση ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση. Κατόπιν της συζητήσεως η Δ.Ι.Σ. απεφάσισε:

1. Οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για κατ' ιδίαν προσευχή των πιστών.

2. Παρακαλεί τους πάντες και ιδιαίτερος τους ηλικιωμένους ανθρώπους και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να παραμένουν στις οικίες τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός τους με άλλους συνανθρώπους τους. Ο καθένας πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι φορέας του συγκεκριμένου ιού, τον οποίο οφείλει να μην μεταδώσει στον διπλανό του, και ως εκ τούτου πρέπει να προφυλάξει τους συνανθρώπους του και τον εαυτό του. Με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης λοιπόν υποδεικνύει

την λιτή τέλεση της Θείας Λειτουργίας από την ερχόμενη Κυριακή (22.3.2020) μέχρι του Σαββάτου του Λαζάρου (11.4.2020), από 7:00 έως 8:00 π.μ., ως και κατά την εορτή του Ευαγγελισμού.

3. Αναβάλλονται προσωρινώς όλες οι καθημερινές Ιερές Ακολουθίες και όλα τα προγραμματισμένα Μυστήρια Βαπτίσεως και Γάμου, εν περιπτώσει δε ανάγκης η τέλεση των ανωτέρω Μυστηρίων θα πραγματοποιείται με την παρουσία αποκλειστικώς και μόνο των γονέων, του αναδόχου και του παρανύμφου.

4. Οι κηδείες θα πραγματοποιούνται εντός του Ιερού Ναού με την παρουσία μόνον του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του κεκοιμημένου. Καθ' όμοιο τρόπο θα τελούνται και τα μνημόσυνα μόνον επί του τάφου των κεκοιμημένων.

5. Στις Ιερές Μονές θα τελούνται οι προβλεπόμενες Ιερές Ακολουθίες υπό των Μοναστικών Αδελφότητων άνευ της συμμετοχής προσκυνητών.

6. Υιοθετεί όλα τα μέτρα, που λαμβάνει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση διασποράς του ιού και το ίδιο θα πράξει σε οτιδήποτε άλλο υποδειχθεί σε σχέση προς την πορεία εξέλιξης του ιού κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

7. Συνιστά ηρεμία, αυτοσυγκράτηση, εμπιστοσύνη στις Υγειονομικές Αρχές και στην Κυβέρνηση και προτρέπει στην αποφυγή δημιουργίας αισθήματος πανικού και ανασφάλειας. Τονίζει δε και πάλι ότι υποχρέωση όλων είναι η συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής και στις εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών Δημοσίας Υγείας σύμφωνα και με τις προηγούμενες Εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου.

8. Εκτιμά την διακριτικότητα με την οποία η Πολιτεία εκφράζει τον σεβασμό της προς το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών της Εκκλησίας μας. Δηλώνει επίσης ότι εάν η εξέλιξη στο επόμενο χρονικό διάστημα οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στην απόφαση για την λήψη επί πλέον εκτάκτων μέτρων, θα επανέλθει προκειμένου να εξετασθεί και πάλι το θέμα.

Οι αποφάσεις αυτές της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι αποτέλεσμα της κενωτικής και αγαπητικής διαθέσεως της Εκκλησίας

μας και της βουλήσεώς Της να αγκαλιάσει το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν στην Πατρίδα μας.

Προτρέπει τους χριστιανούς μας κάθε βράδυ από τις 10:00 μέχρι τις 10:15 να προσεύχονται μαζί μας στα σπίτια τους υπέρ της καταπαύσεως του πειρασμού και της νόσου και υπέρ της ενισχύσεως του θυσιαστικού έργου των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού και των επιστημόνων – ερευνητών, τους οποίους και ευγνωμόνως ευχαριστεί και ευλογεί.

Ήδη στα Μοναστήριά μας έχει σημάνει συναγερμός αδιάλειπτης προσευχής.

Ευχή όλων μας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να παράσχει ανάπαυση στους ήδη κεκοιμημένους αδελφούς μας από τον θανατηφόρο αυτό ιό και την εξ ύψους παρηγορία στους πενθούντες συγγενείς τους, δεόμεθα δε για την θεραπεία και ταχεία ανάρρωση των νοσούντων και πλήρη εξάλειψη της φοβεράς αυτής δοκιμασίας.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

γ) Προ της Ανακοινώσεως των ανωτέρω Αποφάσεων της Ι. Συνόδου μερικοί Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος είπαν:

1^{ος}. Δόγιος Ιεράρχης του Λεκανοπεδίου της Αττικής, έσπευσε να δώσει τις εξής εντολές προς τον ιερό Κλήρο και τον πιστό Λαό της Επαρχίας του:

«...Οι πιστοί προτρέπονται **να υποκαθιστούν τις κοινές προσευχές με εντονότερη ατομική προσευχή**, κάτι που δεν αποτελεί επιπόλαια καινοτομία, αλλά είναι απόλυτα συμβατό και με την παράδοση της Εκκλησίας μας, μάλιστα την μοναστηριακή.

Συγκεκριμένα, μέχρι 31 Μαρτίου:

(α) **Δεν θα τελεσθούν** οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί των Κυριακών, της Β' Νηστειών (15 Μαρτίου), της Σταυροπροσκυνησεως (22 Μαρτίου) και της Γ' Νηστειών (29 Μαρτίου), συμπεριλαμβα-

νομένων κυρίως αυτών στους οποίους επρόκειτο να χοροστατήσει ο Μητροπολίτης μας,

(β) Οι καθ' ημέραν ακολουθίες του Όρθρου, των Ωρών, του Εσπερινού και του Μεγάλου Αποδείπνου, καλόν είναι να περιορισθούν ή να τελούνται κατ' ιδίαν από τους ιερείς,

(γ) Οι ακολουθίες των Χαιρετισμών (Παρασκευές 13, 20 και 27 Μαρτίου) συνιστάται είτε να μην τελούνται ή να τελούνται σε μικρά παρεκκλήσια ή κατά την κρίση των ιερέων,

(δ) Δεν θα τελεσθούν οι Προηγιασμένες, πλην αυτών για τις οποίες έχει ήδη γίνει η εξαγωγή του Αμνού, δηλαδή αυτής της εβδομάδος (Τετάρτη 11 Μαρτίου και Παρασκευή 13 Μαρτίου).

(ε) Οι θείες Λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου των Κυριακών (Β' Νηστειών, Σταυροπροσκυνήσεως και Δ' Νηστειών, αντίστοιχα 15, 22 και 29 Μαρτίου) και φυσικά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (25 Μαρτίου), θα τελεσθούν κανονικά και ως προβλέπεται.

Προφανώς όλα αυτά δεν υπονοούν κάποιον φόβο για τη θεία κοινωνία, αλλά προστατεύουν από τον κίνδυνο των συναθροίσεων.

Τέλος, αναστέλλονται μέχρι τέλος Μαρτίου και όλες οι προγραμματισμένες εκκλησιαστικές και ενοριακές δραστηριότητες, κατηχητικές συνάξεις, εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λπ., οι οποίες σχετίζονται με συναθροίσεις κοινού, όπως και η λειτουργία του Κέντρου Ημέρας της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας "ΓΑΛΙΛΑΙΑ".

Για οποιαδήποτε αλλαγή, θα βγει σχετική ανακοίνωση και για κάθε εξαίρεση και ειδική περίπτωση απαιτείται συνεννόηση με την Μητρόπολη και άδεια του Μητροπολίτου⁽²¹⁾.

2^{ος}. Έτερος Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος έδωσε τις εξής οδηγίες στους πιστούς της Επαρχίας του:

α) Την Κυριακή το πρωί σε όλους του Ιερούς Ναούς δεν θα τελεσθεί η ακολουθία του Όρθρου, αλλά μόνο η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου από 9-10:30 το πρωί.

21. Βλ. Romfea.gr της 10^{ης}.03.2020.

β) Το απόγευμα της Κυριακής δεν θα τελεσθεί ο Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων.

γ) Δεν θα τελούνται οι καθ' ημέραν ακολουθίες του Όρθρου, των Ωρών, του Εσπερινού και του Μεγάλου Αποδείπνου και οι Προηγουασμένες Θείες Λειτουργίες.

δ) Θα τελούνται οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου.

ε) Τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.

.....

Τέλος, αναστέλλονται και όλες οι προγραμματισμένες εκκλησιαστικές και ενοριακές δραστηριότητες, κατηχητικές συνάξεις, εκδηλώσεις, ομιλίες κ.λπ., οι οποίες σχετίζονται με συναθροίσεις κοινού, όπως και η λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής, αλλά και οι πρόβες τις χορωδίας ενηλίκων.⁽²²⁾

3^{ος}. Έτερος Ιεράρχης της Εκκλησίας της Ελλάδος έδωσε επίσης τις εξής οδηγίες στους πιστούς της Επαρχίας του:

Αγαπητοί μου,

Τα κρούσματα του κορωνοϊού στην Χώρα μας αυξάνουν επιδημικά. Οποσδήποτε πολλοί συνάνθρωποί μας είναι φορείς του μικροβίου. **Γι' αυτό, σας παρακαλώ πολύ ο Επίσκοπός σας, να μείνουμε πλέον κλεισμένοι στα σπίτια μας.** Όλοι μας και κυρίως τα νέα παιδιά, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων μας. Να τηρήσουμε επακριβώς όσα η Κυβέρνηση για την Χώρα μας και ο Δήμος για την Επαρχία μας έχουν εξαγγείλει.

Χρειάζεται να τηρήσουμε τα πρωτόκολλα που μας δίνονται από τους κρατικούς υπευθύνους και τους ειδικούς επιστήμονες. Ας μην κυκλοφορεί κανείς έξω στους δρόμους χωρίς σημαντικό λόγο.

22. Βλ. Άμεσα πρακτικά μέτρα εναρμόνισης της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών με τις οδηγίες αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μείνετε μέσα στα σπίτια σας. Επανασυνδεθείτε με τα μέλη της οικογενείας σας, παίξτε με τα παιδιά σας, συζητήστε μεταξύ σας τα ζευγάρια. Γονατίστε, προσευχηθείτε και διαβάστε. Όσοι δείξουν αδιαφορία στην τήρηση αυτών των εντολών και κυκλοφορούν ανεύθυνα στους δρόμους και σε συναντήσεις, αυτοί θα βασανίσουν και θα σκοτώσουν ευπαθείς συνανθρώπους μας κι αυτό θα είναι τεράστιο βάρος στην ψυχή τους.

Σας παρακαλώ, ακόμα, να περιορίσετε και τον ερχομό σας στους Ναούς. Φαίνεται περίεργο που σας ζητώ κάτι τέτοιο, όμως αυτό είναι το θέλημα του Θεού για το καλό όλων μας. **Να μην έχετε ενδοιασμούς και ενοχές για την αποχή σας αυτή.** Να εξασκήσετε την αγάπη σας προς το Θεό και τους συνανθρώπους σας με θερμή προσευχή μπροστά στο προσωπικό σας προσκυνητάρι. Το μυστήριο της ευσεβείας δεν έχει όρια. Η χάρις του Θεού δεν εγκλωβίζεται σε τοπικά και γεωγραφικά στεγανά. **Προσέξτε! μην πει κανείς «εγώ θα πάω και θα με προστατέψει ο Θεός»!** Δεν «εκπειράζεται» ο Θεός, ούτε επιτρέπεται οι χριστιανοί, με την ασθενική πίστη μας, να καυχώμαστε για τη δύναμη των μυστηρίων του Θεού. Κι αν ο καλός Θεός θέλει να δοκιμάσει την πίστη μας, όπως δοκίμασε τον Ιώβ; Εμείς που καθημερινά δεχόμαστε τις ευεργεσίες Του, θα αρνηθούμε τώρα τις δοκιμασίες, τις ασθένειες και τον θάνατο; Ας μην ξεφύγουμε από τα δημιουργικά χέρια Του, ακόμα κι αν αυτά μας πονέσουν. Όταν μας πονάει η αγάπη του Θεού, είναι επειδή μας προστατεύει από κάτι χειρότερο, που συνήθως εξυφαίνεται η αποστασία μας, η αμαρτία και η αμετανοησία μας.

Λοιπόν, οι Ναοί μας θα λειτουργούν μόνο κάθε Κυριακή πρωί για να τελείται η θεία Λειτουργία από τις 9.00 μέχρι τις 10.00, με έναν ιερέα μόνο και έναν ψάλλη. Τις υπόλοιπες ιερές Ακολουθίες και τους λαοφιλείς Χαιρετισμούς στην Παναγία μας, σας συστήνω και σας παρακαλώ να τις τελείτε στα σπίτια σας. Να μετατρέψετε τα σπίτια σας σε Εκκλησίες και έτσι, διόλου δεν θα διακοπεί η κοινωνία μας με το Χριστό...»⁽²³⁾.

23. Βλ. <https://www.imalex.gr>.

4^{ος}. **Την χορεία των «μοντέρνων» αυτών Αρχιερέων**, δυστυχώς, έρχεται να συμπληρώσει και ένας σεβάσμιος Αρχιεπίσκοπος, Αρχηγός Τοπικής Ορθόδοξου Εκκλησίας, ο Οποίος μάλιστα έχει διατελέσει και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών! Ιδού, λοιπόν, οι οδηγίες, που έδωσε στο ποιμνιό Του:

*«Αναστέλλονται έως τις 3 Απριλίου 2020 όλες οι καθημερινές λατρευτικές τελετές, όπως Όρθρος, Εσπερινός, Ακάθιστος Ύμνος και θεία Λειτουργία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Α...**ενθαρρύνει και προτρέπει τους πιστούς να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα από τα σπίτια τους** ή να τα παρακολουθήσουν από το Ραδιόφωνο....., τη σελίδα στο facebook και την διαδικτυακή πύλη της Αρχιεπισκοπής»!*⁽²⁴⁾.

5^{ον}. Στη γραμμή της προδοσίας, δυστυχώς, τοποθετήθηκε και η Εκκλησία της Κρήτης!



Έκκλησία Κρήτης:

Άκολουθίες χωρίς τή συμμετοχή έκκλησιαζομένων

Όπως είναι γνωστό, βρισκόμαστε πλέον ενώπιον μιᾶς παγκόσμιας πανδημίας λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ, καί μπροστά στό γεγονός τῆς αὔξησης τῶν θυμάτων του.

24. Βλ. Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 13^{ης}.03.2020.

Στήν Πατρίδα μας δυστυχῶς τά κρούσματα πολλαπλασιάζονται. Καθοριστική συμβολή στήν ἀναστολή τῆς διασποράς αὐτῆς τῆς πανδημίας, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἔχει ἡ ἀποφυγή συγχρωτισμοῦ ἀνθρώπων σέ κλειστούς χώρους. Εἶναι χρέος ὅλων μας, ὅπως διαμορφώνονται τά πράγματα, νά συμβάλουμε πρός αὐτή τήν κατεύθυνση.

Καλοῦμε ὅλους τούς πιστούς ἀνθρώπους, κάθε ἡλικίας, νά ἀπέχουν, γιά ὅσο χρόνο κριθεῖ ἀπαραίτητο, ἀπό κάθε συνωστισμό.

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, σέ συνέχεια ὅσων ἀνακοίνωσε τήν Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, ἀποφασίζει τά παρακάτω ἐπί πλέον μέτρα:

1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μέ αἴσθημα ποιμαντικῆς εὐθύνης ἀγκαλιάζει μέ ἀγάπη καί στοργή τόν λαό τῆς Κρήτης καί καλεῖ ὅλους νά συμβάλουμε στήν ὑπέρβαση τῆς δοκιμασίας αὐτῆς, μέ κάθε τρόπο καί θυσία. Ἄς σκεφτοῦμε τούς ἀδελφούς μας ἐκείνους πού ἀνήκουν στίς εὐπαθεῖς ομάδες καί ἄς τούς προστατεύσουμε ἀπό τή δοκιμασία τῆς νόσου. Μή γίνουμε ἐμεῖς φορέας, ἢ αἰτία τῆς δικῆς τους ἀσθένειας. Αὐτό δέν τό θέλει ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος μᾶς ἔδωσε τό δῶρο τῆς ζωῆς καί ὀφείλουμε νά τό προστατεύσουμε. **Γι' αὐτό λοιπόν, οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες, τῆς περιόδου αὐτῆς, στούς Ἱερούς Ναοὺς τῶν Ἐνοριῶν σέ ὀλόκληρη τήν Κρήτη, θά τελοῦνται στήν παρούσα φάση, χωρίς τή συμμετοχή ἐκκλησιαζομένων.**

Ἐπίσης, τίς Κυριακές θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, ἀπό τίς 7.00 ἕως τίς 8.30 π.μ. Τό προσωπικό προσκύνημα θά εἶναι ἐλεύθερο, σύμφωνα μέ τά μέχρι σήμερα ἰσχύοντα ἀπό τίς ἀρμόδιες Κρατικές Ἀρχές.

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες, ὅπως εἶναι γνωστό, μεταδίδονται καί ἀπό τά Ἐκκλησιαστικά καί τά κατά τόπους Μέσα Γενικῆς Ἐνημέρωσης. Ἔτσι, θά ὑπάρχει ἡ δυνατότητα παρακολούθησης τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ἀπό τά σπίτια.

2) Γιά τά Ἱερά Μυστήρια Βαπτίσεων καί Γάμων, ἔχει ἤδη γίνει σύσταση γιά τήν ἀναβολή τους γιά εὐθετώτερο χρόνο. Σέ ἔκτακτες περιπτώσεις θά τελοῦνται μόνο μέ τή συμμετοχή αὐστηρά τῆς οἰκογένειας.

Γιά τίς κηδεῖες, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, θά παρίσταται μόνο τό στενό οἰκογενειακό περιβάλλον τοῦ κεκοιμημένου, μέ τά ἀνάλογα μέτρα προστασίας.

Τά Ἱερά Μνημόσυνα, κατ' οἰκονομίαν, θά τελοῦνται μετά κολύβου, γιά τή χρονική αὐτή περίοδο, μόνο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ κεκοιμημένου, σέ κλειστό οἰκογενειακό κύκλο, κατόπιν συνεννόησης μέ τούς κατά τόπους Ἐφημερίους.

3) Ἀπαγορεύονται παντελῶς ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις καί συναθροίσεις σέ Ἐκκλησιαστικούς χώρους.

4) Στίς Ἱερές Μονές τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης θά τελοῦνται οἱ προβλεπόμενες Ἱερές Ακολουθίες, μόνο ἀπό τίς Ἀδελφότητες τῶν Ἱερῶν Μονῶν, χωρίς τή συμμετοχή προσκυνητῶν.

5) Δέν ἀναστέλλεται ἡ λειτουργία τῶν Προνοιακῶν καί Φιλανθρωπικῶν Δομῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, μέ προϋπόθεση τήν ἀπόλυτη ἐφαρμογή τῶν μέτρων προστασίας καί ὑγιεινῆς.

6) Ὁ κορωνοϊός, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, δέν πρέπει νά βρῖσκει ἀσθενεῖς καί ἡλικιωμένους σέ σωματική ἀδυναμία. Παρέχεται ἡ εὐλογία στούς πιστούς πού ἀντιμετωπίζουν τέτοια δυσκολία νά τηροῦν τήν κατάλληλη γιά τήν ὑγεία τους νηστεία.

7) Ἡ Τοπική Ἐκκλησία εὐχαριστεῖ καί προσεύχεται ἔνθερμα γιά τό Ἱατρικό καί Νοσηλευτικό Προσωπικό, τούς Λειτουργούς καί τούς Ἐπαγγελματίες Ὑγείας, τούς Ἐθελοντές καί κάθε ἄλλο ἀρμόδιο Φορέα, γιά τήν ἐνδυνάμωσή τους, ἰδιαίτερα αὐτή τή δύσκολη καί κρίσιμη περίοδο.

8) Μέ τίς σκέψεις αὐτές, **ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης καλεῖ ὅλους τούς πιστούς στή Μεγαλόνησο, νά παραμείνουν στά σπίτια τους**, ἐντείνοντας τήν προσωπική προσευχή στόν Τρισάγιο Θεό, καί ἐπικαλούμενοι τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Τίτου, Πρώτου Ἐπισκόπου Κρήτης, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, τοῦ Ὁσίου Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ καί ὄλων τῶν Κρητῶν Ἁγίων, γιά τήν ὑπέρβαση αὐτῆς τῆς κρίσης, ὥστε νά ἐπιστρέψουμε στήν ὠραιότητα τῆς κοινῆς λατρευτικῆς μας ζωῆς, ἡ ὁποία τρέφει τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.

Εἶναι εὐθύνη καὶ χρέος ὅλων μας νὰ τηροῦμε τίς ὁδηγίες τῶν ἀρμόδιων Ὁργάνων τῆς Πολιτείας γιὰ τὴν προστασία μας ἀπὸ τὸν κορωνοϊό καὶ νὰ σταθοῦμε ὑπεύθυνα μπροστὰ σ' αὐτὴ τὴν πανδημία.

Ἀπὸ τὴν Ἱερά Ἐπαρχιακὴ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

6^ο. **Και για να δώσουμε τέλος στην θλιβερή αυτή περιήγηση** θα κλείσουμε την αναφορά μας με μια φαιδρή τοποθέτηση Ἑλληνοσ Ιεράρχου, ὅπως δημοσιεύθηκε στον Αθηναϊκό Τύπο, ο οποίος συνιστά την αποφυγή ασπασμού των ιερών Εικόνων, αγνοώντας, ότι οι Εικόνες των Αγίων μας παρέχουν ιάσεις, θεραπεύουν και πολύ συχνά ευωδιάζουν! Είναι αδύνατον να μεταδώσουν τον οιονδήποτε ἰόν ή και Κορωνοϊόν!

Ο Ιεράρχης, λοιπόν, «...προτρέπει όλους να τηρήσουν τις συμβουλές των αρμοδίων κρατικών αρχών και αποδέχεται πλήρως την αποφυγή ασπασμού των εικόνων, του ασπασμού της χειρός του ιερέως ή και τη λήψη αντιδώρου από άλλο χέρι»⁽²⁵⁾.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα περιστατικά πλημμυρίζουν με βαθύτατο, συγχρόνως δε και με αθεράπευτο, πόνο την αρχιερατική μας καρδιά! Στοχαζόμενος βαθύτερα και μελετώντας όλα αυτά τα πρωτόγνωρα μηνύματα, **πίσω από την κουρτίνα διακρίνω την αλλοίωση του περιεχομένου της Πίστεώς μας!!!!**

Ποιό είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την διερεύνηση; Τί, λοιπόν, μας συμβουλεύουν οι Εκκλησιαστικοί μας Ταγοί;

**«Επειδή τρέχει ο ο Κορωνοϊός,
μη πηγαίνετε στην Εκκλησία την Κυριακή!
Καθήστε στο σπίτι σας!
Προσευχηθείτε από εκεί!
Είναι το ίδιο»!!!!!!!**

25. Βλ. Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 15^{ης}.03.2020, σελ. Α9.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:

ΟΙ ΝΑΟΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΩΝ!

Το σχέδιο της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη ήταν να «τρομάξει η Κοινωνία»! Να φοβηθεί ο κόσμος, ώστε να κλειδωθούν όλοι στο σπίτι τους! Ο καθένας στον εαυτό του! Το σχέδιο, λοιπόν, έπιασε! Η Κοινωνία ερήμωσε! Στο δαιμονικό αυτό σχέδιο, δυστυχώς, επαγιδεύθησαν και οι εκκλησιαστικοί παράγοντες! Οι Εκκλησιαστικοί Ταγοί έδωσαν εντολή «να κλείσουν οι Ναοί!» Οι Ακολουθίες να τελούνται από έναν και μόνον ιερέα, τον ψάλτη και τον νεωκόρο! Και φυσικά οι Ναοί της Ορθοδοξίας μας ερήμωσαν!



Ο ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Φανερωμένης Αιγίου - Μάρτιος 2020.



Ο χαράσσων αυτές τις γραμμές Μητροπολίτης, συμμεριζόμενος το μαρτύριο των ευσεβών αυτών ανθρώπων, εξήλθε του ιερού Ναού της Φανερωμένης Αιγίου και, συμπροσευχόμενος μετ' αυτών, παρακολουθεί γονυπετής ένα τμήμα της Ακολουθίας των Χαιρετισμών!

Ακολουθία Γ' Χαιρετισμών - Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

ΣΙΓΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΙΑΝΕΣ! - Τρίτη 17 Μαρτίου 2020⁽²⁶⁾

Η σημερινή Τρίτη δεν είναι σαν τις άλλες. Είναι η πρώτη Τρίτη που έκλεισαν οι εκκλησιές. Κάθε Μεγάλη Σαρακοστή οι γνωστοί-άγνωστοι κάτι επινοούν για να σκανδαλίσουν τις ψυχές των «ασθενών όντων» (Α΄ Κορ. 8, 10). Πέρυσι τα έβαλαν με το Άγιο Φως, άλλοτε παρουσιάζουν νόθες επιστολές, σαν και αυτή του Ιούδα, και πάει λέγοντας. Εφέτος όμως «γυμνή τη κεφαλή», απροκάλυπτα, χωρίς αιδώ, χωρίς προσχήματα έβαλαν ευθέως κατά του Αρχηγού της πίστεώς μας. «Καταργήστε την Θεία Κοινωνία, διότι θα κολήσετε τον ιό»! Έτσι μας είπαν οι αδιάντροποι! Και εμείς καθόμασταν και τους κοιτάγαμε. Αυτοί που «κόπτονται» για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανεξιθρησκία, αυτοί μας υβρίζουν καθημερινά και εμείς δεν μιλάμε. Αν όμως ασκήσουμε κριτική στους Ινδούς που προσκυνάνε τα ποντίκια ή στους Μουσουλμάνους για τις παρθένες και τα παραδείσια πιλάφια, είμαστε φασίστες, ακροδεξιοί και τα λοιπά της γνωστής καραμέλας. **Και φτάσαμε στο σημείο να κλείνουν τις εκκλησιές από το «Τουίτερ» ο «εξοχώτατος» Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Για να ταπεινώσει την Εκκλησία!**

«Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα,
όπου μας εύρει, μας πατεί.
Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!»

(«Μοιραίοι», Κώστας Βάρναλης)

Γι' αυτόν δεν αξίζει να γράψω κανείς τίποτα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τον άγιο μοναχό τού Βυζαντίου που προσευχόταν με παράπονο στον Θεό γιατί επέτρεψε να κυβερνήσει το Βυζάντιο ένας τόσο ανάξιος αυτοκράτορας και πήρε την απάντηση από τον Θεό: «Γιατί δεν βρήκα κάποιον χειρότερο!». Το ερώτημα είναι πως δεν υπολόγισε το πολιτικό κόστος. Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Διότι δεν έχει πολιτικό κόστος. Εμείς πρώτοι αδειάσαμε τις εκκλη-

26. 24 Μαρτίου 2020 σε ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.

σιές. Είδαν τις φωτογραφίες με τους άδειους ναούς οι σύμβουλοι του και του είπαν δείξε τώρα την δύναμή σου! Άκουγαν τις δηλώσεις των Μητροπολιτών οι οποίοι έσπευδαν να προκαταλάβουν την απόφαση του Καίσαρα. Έμαθαν ότι πολλοί χριστιανοί δεν ασπάζονταν τις εικόνες και δεν φιλούσαν το χέρι του ιερέως. Και το πιο τραγικό· οι δικαιολογίες που προβάλλουν για να αναπαύσουν την τύπτουσαν αυτών συνείδησιν. Ας κλείσουμε με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα που δείχνει ότι ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε τελείως.

Μητροπολίτης *είπε: «Παρακαλούσα προχθές γιαγιάδες να φύγουν από την εκκλησία και να γυρίσουν σπίτια τους. Δεν με άκουγαν. “Δεν θα πάθουμε τίποτα, και αν πάθουμε, ας πεθάνουμε”, έλεγαν». Ελπίζουμε να μην αξιωθούμε να ακούσουμε την φωνή του Κυρίου να μας λήη το φοβερό: «ιδού ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Λουκ. 13,35).*

Γιώργος Βιλλιώτης
17η Μαρτίου 2020
1η ημέρα με κλειστές τις εκκλησιές



Μια ευλαβική Γερόντισσα προσεύχεται **γονατιστή**
έξω από τον σφραγισμένο Ναό!

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Το συντελεσθέν πνευματικό αυτό έγκλημα είχε ως υπόβαθρον, όπως σημειώσαμε ήδη παραπάνω, την πλύση εγκεφάλου των ανθρώπων και την εμφύτευση στο μυαλό όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, μικρών και μεγάλων, του φόβου μεταδόσεως του Κορωνοϊού, την οποίαν με κάθε μέσο ενήργησε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας! Για να επιτύχει το στόχο της επιστράτευσε όλες τις Εφημερίδες, όλους τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, ηθοποιούς, διαφημίσεις κ.λπ., γενικώς όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, **προκειμένου να εμφυτεύσει σε όλους, μικρούς και μεγάλους, τον ΦΟΒΟ περί ενδεχομένης μεταδόσεως του Κορωνοϊού!**



Έτσι, λοιπόν, ερημώθηκε η Ελληνική Κοινωνία! Τα Σχολεία όλων των βαθμίδων έκλεισαν! Τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις επίσης έκλεισαν. Η αγορά νεκρώθηκε! Η κοινή λατρεία του Παναγάρχου Θεού στο Ναό απαγορεύθηκε! Και επί πλέον απαγορεύθηκε η κίνηση στους δρόμους τόσο των πολιτών, όσο και των οχημάτων! Απαγορεύεται η έξοδος από το σπίτι μας! Χωρίς σήμερα να υπάρχει κάποια ξενική Κατοχή, όπως ήταν εκείνη του έτους 1940, η Γερμανική Κατοχή, **ΟΛΟΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΕΙΜΕΘΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ!!!** Για να εξέλθεις από το σπίτι σου χρειάζεται να έχεις μια γραπτή άδεια! Στο ιδιωτικό αυτοκίνητο δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν περισσότερα από δύο άτομα! Και επί πλέον έκλεισαν τα αεροδρόμια! Έπαυσαν να δέχονται αεροπλάνα με επιβάτες από το Εξωτερικό! Νεκρώθηκε κυριολεκτικά και η τουριστική κίνηση! Τα ξενοδοχεία έκλεισαν κι αυτά! Οι Τράπεζες δεν δέχονται συναλλαγές στα «γκισέ» τους! Έπαυσαν σχεδόν ολοκληρωτικά οι συναλλαγές με μετρητά χρήματα! Τώρα πλέον οι συναλλαγές γίνονται σχεδόν αποκλειστικά μόνον με πιστωτικές κάρτες! Ακόμη και τα Φαρμακεία κατέβασαν τα ρολά τους!

Το έσχατον μέτρον της τραγικής αυτής καταστάσεως είναι το γεγονός, ότι η Ελληνική Αστυνομία, μεταξύ των άλλων, παρακολουθεί όλως ιδιαιτέρως τους Ναούς των Ορθοδόξων. Παρακολουθεί και απαγορεύει, με πολλήν μάλιστα αυστηρότητα, την είσοδον των πιστών χριστιανών εντός του Ναού, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία ή κάποια άλλη ιερή Ακολουθία!

Την Παρασκευήν 27^{ην} Μαρτίου 2020 εγενόμεθα μάρτυρες της εξής αυθαιρεσίας: Κατά τήν ώρα της τελέσεως των Δ΄ Χαιρετισμών εντεταλμένον Όργανον της Ελληνικής Αστυνομίας προσήλθε στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, στην Αιγείρα, εξήτησε και έλαβε το λουκέτο της κεντρικής εισόδου του Ναού, εντός του οποίου ευρίσκετο χοροστατών και ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. Ιερώνυμος, και έσπευσε να σφραγίσει την Κεντρική Πύλη, ώστε να μη είναι δυνατή η είσοδος ενός ευσεβούς χριστιανού στο Ναό, που θα ήθελε απλώς να εισέλθει μόνον και μόνον για να προσκυνήσει την σεβασμίαν Εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και να προσευχηθεί για την επίλυση των προβλημάτων του! **Τέτοια μορφή αυθαιρεσίας ουδέποτε άλλοτε έχει παρουσιασθεί διαχρονικά στην πορεία της Εκκλησίας μας!**

Στα Supermarket ο κόσμος τρέχει ανεμποδίστως και προμηθεύεται τα προς το ζήν! Πλήθος ανθρώπων τρέχουν καθημερινώς εκεί χωρίς να διατρέχουν κάποιο κίνδυνο! Αντιθέτως, στην Εκκλησία, δηλ. στον Οίκο του Θεού, **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ Η ΕΙΣΟΔΟΣ!** Αυτό ακριβώς είναι το κέρδος του Διαβόλου! Με σατανική μανία πλήττει τόσο την πνευματική όσο και την οικονομική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου! Το ομολογούν οι πάντες!

- «**Καταρρέει όλη η αγορά**» γράφει μεγαλοφώνως η Εφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στο φ. της 29^{ης}.03.2020.



- Και συμπληρώνει:

– Το κλείσιμο εκατοντάδων χιλιάδων μαγαζιών σε όλη τη Χώρα έφερε αμέτρητους ανέργους και επιχειρήσεις σε καθεστώς πτώχευσης.
– Κάθε μέρα σφραγίζεται τεράστιος αριθμός επιταγών».

- Και κάτι ακόμη:



- **Το συντελούμενο έγκλημα** καταγράφει και ο Επαρχιακός Τύπος! Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ των Πατρών γράφει:

**«20% - 30% των επιχειρήσεων
κινδυνεύουν να μη ξανανοίξουν»⁽²⁷⁾**

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ THE HELLAS 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 **ΡΕΠΟΡΤΑΖ** 5

SMS > Με πάραυτον επιτάχυνση καλύπτει αναγκαστικά στην Αχαΐα, λόγω της έκτακτης της υγειονομικής κρίσης και των τεράστιων κορφοβίων που απαιτούνται για τηρήσει.

20% - 30% των επιχειρήσεων κινδυνεύουν να μη ξανανοίξουν

Η κατάσταση πλήρους αδράνειας βρισκόμαστε τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς έχουν επιταχυνθεί και επιταχυνθεί στην Αχαΐα, από την παρατεταμένη καραντίνα και τον φοβερό κλεισμά που επιβάλλουν τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Δεν υπάρχει κλάδος της οικονομίας, με εξαίρεση μερικές υπηρεσίες κι ακόμη μάρκετ και τα φαρμακεία, που να μην έχει πάσει κτύπη. Και αυτός όρος, εκτιμάται ότι απεικονίζει τη μοίρα των πολλών επιχειρήσεων, καθώς και σε βιομηχανία.

Οι επαγγελματίες του κλάδου της ανέστιας και ανακατασκευών που επέλεξε πρώτος απ' όλους, βρισκόμαστε σε απελπισία, λέει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Γεώργιος Σαγιάκος. Η μεγαλύτερη απειλή, είναι οι υποστηρικτές ανακατασκευών που θα βρουν μέρος τους, αλλά οι επιχειρήσεις, όταν θα αρχίσουν να καταρρίβονται. Τι από τον λόγο, η κυβέρνηση πρέπει να διαφέρει τα περιόχοντα, εξοπλιστικά, ακόμα και

Στην Αχαΐα, πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι σημαντικό κύκλο εργασιών από το εξωτερικό, αντιμετωπίζουν κατάσταση κρίσης

Η μεγαλύτερη απειλή, είναι οι υποστηρικτές ανακατασκευών που θα βρουν μέρος τους, αλλά οι επιχειρήσεις, όταν θα αρχίσουν να καταρρίβονται.

και να γίνει μεσοπρόθεσμα αγορά, φορολογικός. Χαρακτηρίζει το οικονομικό μέτρο από ετήσια ή εμμέτρους δικτά, όπως δεν φέρουν: «Παραμένει από το παραπέρα. Η επιβίωση να βάλει το

από 8 σε 7 χρόνια, για να μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο άλλων ομάδων για τον μεσοπρόθεσμα οικονομίας τους. Περιόχοντα, αλλά και το θέμα να είναι ότι επιβάλλουν οι συνθήκες, από 8 σε 7 χρόνια, για να μεταρρυθμιστεί το πλαίσιο άλλων ομάδων για τον μεσοπρόθεσμα οικονομίας τους.

και αυτό, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, και όπως φαίνεται, όλα θα «χρηματοδοτούν» από και διάφορα και φανερότητα του και και την επιβίωση των επιχειρήσεων μέτρων. Έτσι, κινείται, αλλά και υποστηρικτές

Ο Σαγιάκος Σαγιάκος

Ο Κωνσταντίνος Σαγιάκος

Η κατάσταση, λοιπόν, στην Ελλάδα μας σήμερα είναι τραγική! Ναι, είναι τραγική και θα αποδειχθεί, όταν θα αρθούν οι απαγορεύσεις και θα αποδοθεί και πάλιν το αναφαίρετο δικαίωμα της προσωπικής μας ελευθερίας! Τότε ακριβώς θα φανεί Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ και Η ΦΤΩΧΕΙΑ, που επεβλήθη στον Ελληνικό Λαό!

«Ο Άγιος Παΐσιος είχε προβλέψει την παγκόσμια δικτατορία, που έρχεται (και) λόγω Κορωνοϊού», γράφει η Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ!!!! Και προσθέτει:

27. Βλ. φ. της 29^{ης}.03.2020, σελ. 5.

**«Το χρήμα θα εκλείψει από τον κόσμο.
Τα Κράτη όλης της Γης θα χρεωκοπήσουν»⁽²⁸⁾.**



- Στην ίδια Εφημερίδα συναντάμε και την ακόλουθο συγκλονιστική είδηση, με την οποία αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια για το πρόβλημα Κορωνοϊός! **Ό,τι δηλ. το Σχέδιο Κορωνοϊός είναι εφεύρεση, είναι σχέδιο, είναι μεθόδευση και «κόλπο» των Παραγόντων της Παγκοσμιοποιήσεως!**⁽²⁹⁾

«Πλαστικό χρήμα,
στρατιωτικός νόμος,
τσιπάκια και εμβολιασμοί.
**Η πανδημία κορωνοϊού στην ατζέντα
της Παγκόσμιας Τάξης»**

28. Βλ. φ. της 28ης-29^{ης}.03.2020, σελ. 16.

29. Βλ. φ. της 28^{ης} – 29^{ης}. 03.2020, σελ. 23.



- **Στα αυστηρά αυτά μέτρα δεν έχουν συμπεριληφθή οι λαθρομετανάστες, δηλ. οι Μουσουλμάνοι κατά το θρήσκευμα!** Αυτοί εισέρχονται ελεύθερα στον Ισλαμικό ναό, δηλ. στο τέμενος, και προσεύχονται χωρίς να τηρούν την απόσταση... ασφαλείας των δύο μέτρων ο ένας από τον άλλον, αλλά, αντιθέτως, γονατιστοί και κολλητοί ο ένας με τον άλλο προσεύχονται ελεύθερα! Εκτός αυτού ανεμπόδιστοι πραγματοποιούν και τις διαδηλώσεις των. Ο Έλληνας πολίτης σήμερα δεν μπορεί να εξέλθει της οικίας του να κάμει την βόλτα του, τον περίπατό του, συνοδευόμενος από την σύζυγό του και τα παιδιά τους! Ο Μουσουλμάνος και λαθρομετανάστης ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ! Μα, φυσικά, είναι ελεύθερος, αφού το περί Κορωνοϊού Σχέδιο καταστρώθηκε από τις σκοτεινές δυνάμεις του Αντιχρίστου για να πολεμήσουν τον Χριστιανισμό, τον Ιησούν Χριστόν, και όχι τον Μουσουλμανισμό!
- **Ίδού, λοιπόν, και οι αποδείξεις: «Διακρίσεις σε βάρος των Ελλήνων»,** γράφει η Εφημερίδα «Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»⁽³⁰⁾

30. Βλ. Εφημερίδα «Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» φ. της 29^{ης}.03.2020, σελ. 40.

Διακρίσεις σε βάρος των Ελλήνων



Λατιγή γυναίκα στην οδό Ερμού της Αθήνας ζητά ελεημοσύνη

Οι ανταρσίες και λαϊκιστικές δυνάμεις γίνονται όλο και πιο ισχυρές σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο. Η άνοδος της ξενοφοβίας, του ντι-

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ



συμμόρφωσης, για τους αλλοδαπούς γίνονται απλές συστάσεις. Επίσης ο περιορισμός των δύο ατόμων ανά παρέα που προβλέπεται για τον γηγενή πληθυσμό των χώρας δεν ισχύει για

- Ο συντάκτης του άρθρου κ. Παναγ. Λιάκος παρέχει περαιτέρω επεξηγήσεις: «Ενώ για τους Έλληνες η εφαρμογή του Νόμου για τον περιορισμό των μετακινήσεων προβλέπει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για τους αλλοδαπούς γίνονται απλές συστάσεις».

▶ Ενώ για τους Έλληνες η εφαρμογή του νόμου για τον περιορισμό των μετακινήσεων προβλέπει πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για τους αλλοδαπούς γίνονται απλές συστάσεις

- Το ακόμη σπουδαιότερο, που γράφει ο κ. Λιάκος, είναι το εξής:

«Σχεδόν καμιά περιοχή της Χώρας δεν θα μείνει παραπονεμένη. Η ευλογία του «μπολιάσματος» με ισλαμικούς πληθυσμούς έχει πανελλαδική εμβέλεια. Και με τη γεννητικότητα, που έχουν αυτοί οι πληθυσμοί, οσονούπω θα γίνουν ισχυρά μειοψηφία (και λίγο πιο μετά πλειοψηφία) και προσεχώς θα έχουμε τζαμί σε κάθε γειτονιά! Δεν θα είναι χάρμα να μας ξυπνά το πρωί η μελωδική φωνή του μουεζίνη, όταν θα τραγουδάει το αντάν (κάλεσμα σε προσευχή);»⁽³¹⁾

*** ΣΧΕΔΟΝ καμιά περιοχή της χώρας δεν θα μείνει παραπονεμένη. Η ευλογία του «μπολιάσματος» με ισλαμικούς πληθυσμούς έχει πανελλαδική εμβέλεια. Και με τη γεννητικότητα που έχουν αυτοί οι πληθυσμοί οσονούπω θα γίνουν ισχυρά μειοψηφία (και λίγο πιο μετά πλειοψηφία) και προσεχώς θα έχουμε τζαμί σε κάθε γειτονιά! Δεν θα είναι χάρμα να μας ξυπνά το πρωί η μελωδική φωνή του μουεζίνη όταν θα τραγουδάει το αντάν (κάλεσμα σε προσευχή):

- **«Η Καμπάνα πρόβλημα, ο μιναρές όχι!»** γράφει πολύ εύστοχα και η αρχαιότερη Εφημερίδα των Αθηνών, η «ΕΣΤΙΑ»!⁽³²⁾



31. Βλ. Εφημερίδα «Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», φ. της 29^{ης}.03.2020, σελ. 40.

32. Βλ. φ. της 28^{ης}-29^{ης}.03.2020, σελ. 1^η.

- Τέλος η κατάληψη, η υποδούλωση και η προδοσία της φιλτάτης μας Πατρίδος διενεργείται με πολλούς τρόπους! Ένας εξ αυτών είναι η «**Εισβολή παράνομων μεταναστών με κορονοϊό από θαλάσσης**», όπως γράφει ο κ. Μανώλης Κοττάκης στην Εφημερίδα Κυριακάτικη Δημοκρατία!⁽³³⁾.



- **Η προδοσία όχι μόνο της Ορθοδοξίας μας, αλλά και της Πατρίδος μας, συνεχίζεται! Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι ανεξάντλητα!**

Πορεία μεταναστών κατά του ρατσισμού

Πορεία διαμαρτυρίας για τις ρατσιστικές επιθέσεις της αστυνομίας εναντίον τους πραγματοποιήσαν μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας - **Πηγή: The Press Project.**



Αφγανοί σε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας.

33. Βλ. φ. της 29^{ης}.03.2020, σελ. 21.



«Φωνάζοντας «Azanti» («ελευθερία») οι αιτούντες άσυλο στην πλειοψηφία τους Αφγανοί πορεύονταν προς την πόλη κουβαλώντας μάλιστα μαζί τους πολλά από τα προσωπικά τους είδη...»⁽³⁴⁾



34. Πηγή: iefimerida.gr - <https://www.iefimerida.gr/ellada/...-oi-diadilotes>.

Με βάση σχέδιο, στο οποίο συμμετέχουν ντόπιοι και ξένοι, επιχειρείται η βίαιη δημογραφική αλλοίωση της Ελλάδας, χωρίς τη συναίνεση των Ελλήνων πολιτών.

Η Τουρκία έχει στόχο να εισβάλουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη εκατομμύρια αλλοδαποί.⁽³⁵⁾

Σάββας Καλεντερίδης



35. Βλ. Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 29^{ης}.03.2020, σελ. 18: «ΑΝΟΙΚΤΗ.

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ!...

**ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;**



Γι' αυτούς τους "κυρίους" και τις "κυρίες", γ ι α τ ί τάχα δεν ισχύουν τα μέτρα απαγορεύσεως κυκλοφορίας των πολιτών; Και μάλιστα κάνουν και διαμαρτυρία...;

ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!

Ποιάς ακατανόητης ασυλίας απολαμβάνει αυτό το μ... και το κοπάδι του; Θα μας απαντήσει κάποιος ανευθινουπέθυνος;;;

Ποιός είναι και του επιτρέπετε να εξευτελίζει, να αγνοεί επιδεικτικά, τους κανόνες που έχετε επιβάλλει σε όλους ΕΜΑΣ τους υπόλοιπους πολίτες;;;

OpenBorders: Ακτιβιστές αφηφούν την απαγόρευση συναθροίσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και διαδήλωσαν στο Σύνταγμα υπέρ του ανοίγματος των συνόρων στον Έβρο και **ΔΕΝ συλλαμβάνονται**, όπως ο υπέργηρος Μητροπολίτης Κυθήρων...⁽³⁶⁾

36. Αναρτήθηκε από Ίωάννης Καποδίστριας στις 2:40 π.μ.
<https://shmantikanea.blogspot.com> & http://www.oxafies.com/2020/03/blog-post_637.html 'ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ'.

«Σουλατσάρουν ανενόχλητοι στη Β. Ελλάδα οι μετανάστες.

«Κινούνται κατά ομάδες χωρίς κανένα μέτρο ατομικής προστασίας. SOS και από τους οδηγούς του ΟΑΣΘ»

γράφει η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ⁽³⁷⁾



• **Και τώρα ας έλθουμε στη... χαριστική βολή.**

Όλη αυτή η αναστάτωση της Κοινωνίας, που ακούει στο σύνθημα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», όπως τόσες φορές το είπαμε μέχρι τώρα, γίνεται κατ' εφαρμογήν του Σχεδίου των δαιμονικών Παραγόντων της Παγκοσμιοποίησεως! Έσφράγισαν, λοιπόν, και τους ιερούς Ναούς και με τον τρόπο αυτό μας αποστέρησαν την δυνατότητα της λατρευτικής επικοινωνίας μας με τον Επουράνιον Θεόν, προφασιζόμενοι τον κίνδυνο μεταδόσεως του Κορωνοϊού εκ της συμμετοχής μας στη Θεία Κοινωνία!

37. Βλ. φ. της 27^{ης}.03.2020, σελ. 11.

Πλήν όμως ο Φιλάνθρωπος Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν άφησε «αμάρτυρον» τόν Εαυτόν Του! Δεν μας άφησε δηλ. αβοηθήτους! Έτσι, λοιπόν, δια στόματος της Ελλογμιωτάτης Καθηγητριάς της Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α. με την ειδικότητα της Λοιμωξιολόγου Κυρίας Ελένης Γιαμαρέλλου μάς διαβεβαίωσεν, ότι **«Η Θεία Κοινωνία είναι Σώμα και Αίμα Χριστού! Επομένως δεν μεταδίδει μικρόβια»!!!!⁽³⁸⁾**. Θαυμάστε την ομολογία πίστεως, στην οποία προέβη:



«Θα κοινωνήσω με πίστη στον Θεό ότι δεν κολλάω, όταν συμμετέχω σε ένα τέτοιο μεγάλο μυστήριο. Σας λέω αυτό που θα κάνω για τον εαυτό μου και το πιστεύω για όλους».

Σας παραθέτω, λοιπόν, ένα μέρος από τις συνταρακτικές Δηλώσεις της:

«Αδίκως έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα. Η Θεία Κοινωνία είναι ένα μυστήριο, όταν πηγαίνεις να λάβεις τη Θεία Κοινωνία δεν την παίρνεις από συνήθεια, τη λαμβάνεις γιατί είναι Σώμα και Αίμα Χριστού. Ή το πιστεύεις και κοινωνείς κανονικά ή δεν το πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κ.λπ. Είμαι τελείως εναντίον αυτών. Αν το πιστεύουμε, δεν προκαλούμε την τύχη μας. Αν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να με μολύνει, τότε

38. Βλ. Romfea.gr, ανάρτηση της 06^{ης}.03.2020.

δεν πιστεύω στο μεγαλύτερο μυστήριο. **Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο».**

Δυστυχώς όμως αυτή η ΚΑΘΑΡΗ επιστημονική διαβεβαίωση ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ τα σχέδια των Παραγόντων της Λέσχης BILDERBERG, τα οποία τυφλά υπηρετεί η σημερινή Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα υπόλοιπα Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας! Γι' αυτό ακριβώς και μόλις ακούσθησαν αυτές οι Δηλώσεις, οι Κυβερνητικοί Παράγοντες έσπευσαν ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ, **με όλη τη σημασία του όρου**, από τη δημοσιότητα τόσο την Κυρία Γαμαρέλλου, όσο και τις Δηλώσεις της! Κυριολεκτικά **«Την έφαγε το σκοτάδι»!** Έτσι, λοιπόν, οι Ναοί των Ορθοδόξων παραμένουν σφραγισμένοι και απροσπέλαστοι για τον ευσεβή και πιστό χριστιανό παρά το γεγονός, ότι η Θεία Κοινωνία ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ! Ας θυμηθούμε και πάλι τον αείμνηστο ήρωα Εφημέριο της Σπιναλόγκα, τον π. Χρυσανθο, ο οποίος υπηρέτησε επί δέκα (10) τόσα χρόνια τους λεπρούς και έμεινε ανέπαφος από την φοβερή εκείνη νόσο της εποχής! Περισσότερα περί αυτού θα αναγνώσετε στη σελ. 84-87 του παρόντος.

Η συνέχεια για την Καθηγήτρια Κυρία Γαμαρέλλου υπήρξε τραγική! Μερικοί άθεοι ή και θρησκευτικά αδιάφοροι συνάδελφοί της ενωχλήθησαν από τις Δηλώσεις μιας πιστής γυναικός και έστρεψαν τα όπλα της απιστίας των εναντίον της!

**Πειθαρχικές κυρώσεις στην Λοιμωξιολόγο
κα Γαμαρέλλου
για τις αντιεπιστημονικές της δηλώσεις!**

Όλα αυτά, λοιπόν, ενεργούνται εις δόξαν της ΠΛΗΓΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ!

- Μια ακόμη πολύ σημαντική μαρτυρία, **δηλ. ένα ισχυρό χαστούκι**, ένας κόλαφος στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και τους

δουλικά υποκύψαντες στα προστάγματα Του Συνοδικούς και μη Συνοδικούς Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος **προέρχεται από τον καρδιολόγο ιατρό κ. Φαίδωνα Βόβολη!**

Καρδιολόγος Φ. Βόβολης:

«Ο κορωνοϊός είναι μια απάτη. Με 500 κρούσματα και 15 νεκρούς έκλεισαν μια Χώρα! Οι γνώστες της παθοφυσιολογίας γελάνε με όλα αυτά. Θα διαλύσουν το σύμπαν, την οικονομία για το τίποτε. Όλα είναι θέμα παγκοσμιοποίησης»⁽³⁹⁾

«Γροθιά» στο κατεστημένο των ΜΜΕ και της παγκόσμιας τάξης σε σχέση με τον κορωνοϊό έριξε ο γνωστός καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης. Με ανάρτησή του στο facebook αποκάλυψε πτυχές της ιστορίας, που δεν μας είπαν κυβέρνηση και επιστημονικοί αναλυτές, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση, που προκάλεσε μέχρι και την διαγραφή της δημοσίευσης, που έκανε από το γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης...

Διαβάστε το ποστ του Φαίδωνα Βόβολη που διαγράφηκε και βγάλτε τα συμπεράσματά σας.

«ΑΣΦΑΛΩΣ και ΔΙΑΦΩΝΩ με τα μέτρα αυτά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Με 500 κρούσματα και 15 νεκρούς έκλεισαν μέσα μία χώρα. Σας λένε για “εκθετική αύξηση”. Μα ιατρικώς ΠΑΝΤΑ σε μια ίωση υπάρχει εκθετική αύξηση. Φυσιολογικό. Τον Φεβρουάριο τα κρούσματα γρίπης ήταν πάνω από 300.000 στην Ελλάδα και οι προκαλούμενοι θάνατοι γύρω στους 1300. Αλλά δεν σας είπαν κάτι...Και κάθε χρόνο τέτοια περίπου νούμερα υπάρχουν. Στην Ιταλία τα θύματα το 2018 με μια επιδημία γρίπης ήταν περί τα 25.000! Δεν έγινε τίποτα.

Ο πρόεδρος του ΠΟΥ προ μηνός είπε πως ετησίως έχουμε 60.000 νεκρούς από την γρίπη. Οι τεθνηκότες αυτοί είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία άνθρωποι με χρόνια νοσήματα. Πάντα ως ιατρική κοινότητα προσπαθούμε ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ να τους προστατεύσουμε. ΠΑΝΤΑ...».

39. Βλ. <https://indobserver.gr/κοινωνία-καρδιολόγος-φ-βόβολης-ο-κορωνοϊός...>

ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ!



Βλ. εκπομπή Skai.gr - 15.04.2020 - <https://www.skai.gr/news/greece/aystiro-minyma-ierotheou-den-xreiazomaste-palikarades-xreiazomaste-omologites>

ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ!



Μια οικογένεια ευσεβών ανθρώπων προσεύχεται. Παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία από το Ραδιόφωνο! Ιδού ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία, όταν κατ' ανάγκη κι εμείς ευρισκόμεθα στο σπίτι μας.



ΜΕΡΟΣ 3^ο
ΜΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

"Τα λεφτά φτάνουν έως τον Ιούνιο"

Καταρχαίως πώς τα λεφτά που έχει στη διάθεσή της αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ελλάδα φτάνουν έως τον Ιούνιο φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κούρτος, μιλώντας σε προηγμένη ομιλία του OPEN.

Σε κριτική του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Άκη Παυλίδη σχετικά με τη διάκριση αυτής της νέας κρίσης, ο "γαλλικός" Ευρωπαϊκός σταθμός στην πολεμική του εμπειρία ως δημοσιογράφος και οικονομικός συντάκτης σημειώνει:
"Η κρίση που έχουμε θα διαρκέσει περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Είμαστε σε μία μονοδιάστατη κατάσταση όπου το θέμα της υγείας υπερτερεί του οικονομικού, δηλαδή εάν δεν λύσουμε το θέμα της δημόσιας υγείας δεν μπορούμε να πάμε σε ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτό που λέει είναι ότι θα πάμε με μεγάλες δυσκολίες μέχρι τον Ιούνιο, να πάρουμε μία καλοκαιρινή ανάσα και να επανέλθουμε σε μεγάλες δυσκολίες το φθινόπωρο. Επίσης να έχω ψάξει το θέμα, από το δωδεκάστοιχο σενάριο έχει πολλές πιθανότητες να πραγματοποιηθεί.

Αν η κρίση προβλέπει περισσότερο από ότι νομίζουμε τελικά και αν στην Ε.Ε. από ότι φαίνεται δεν υπάρχει ευρωσύνταγμα, τότε κατά τον Μάιο - Ιούνιο θα μείνουμε από χρηματοδότηση".

Τι θα ακολουθήσει σε παγκόσμια κλίμακα:
"Τα αυστηρά μέτρα, τα οποία, τα οποία υιοθετούνται, κατά την διάρκεια της καρδιάς της λόγω των κεραιών, μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια παραβίαση των αμερικανικών ελευθεριών", προειδοποιεί ο επικεφαλής ιδιαιτερότητας του Ο.Η.Ε.

"Οι δικτατορίες και οι αυταρχικές κοινωνίες συχνά ξεκινούν με το προσπίπτον μίας απλής", δήλωσε χαρακτηριστικά, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών πάνω στο δικαίωμα για ιδιωτικότητα, Joseph Cannataci, μιλώντας στο Ίδρυμα "Thomas Reuters", σύμφωνα με την βρετανική independence.

"Όχι τα πάντα πρέπει να εστιάσει σε αποχρησίευση σήμερα, προκειμένου να μην παραβιάσουμε όλες τις ελευθερίες μας", υπογράμμισε.
Θα αναστηθεί κάποια: "Μα γιατί μας το λένε."

Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή: Ελέγχεται ασχολούμαστε με το γεγονός πως παρόλο ο κορωνοϊός είναι αβυσθός, χρησιμοποιείται, εκ των πραγμάτων, προκειμένου οι άνθρωποι, φοβούμενοι για την ζωή τους, να αποδέχονται το κλείσιμο μέρους σε οποία καθώς και την καταστολή προσωπικών τους ελευθεριών.

Τι θα ανανεώσουν αυτοί που λένε πως κορωνοϊός είναι φεύκτος και ακινητοποιείται το άριστη ανάπτυξη ή τους άλλους που, έχοντας καταπροκομίστη, αποκαλούν τα πάντα "αντιμικροβιακά".

Κανείς δεν έχει αναστηθεί: "Που είναι οι αλλαγές, γιατί δεν κάνουν φορολόγιο κατά της ερασιμίας που επιβάλλει απαγορεύσεις".
Ο Ο.Η.Ε. λοιπόν προειδοποιεί τη ακόλουθη: Παγκόσμια Διακυβέρνηση!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΣΟΚ ΤΟΥ ECONOMIST

The Economist

Covid-19 in the emerging world
Bootstrapping ventilators
Global trade collapses
The year without winter

MARCH 20TH 2020, 95c

Everything's under control

Big government, liberty and the virus



ΙΔΟΥ ΤΟ "ΛΟΥΡΙ" ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ

Με ένα "συμβολικό" στίχο ως πρωτοσέλιδο, το γνωστό οικονομικό (και γεωπολιτικό) περιοδικό Economist σχολιάζει την νέα πραγματικότητα της καραντίνας, η οποία, όπως όλα δεί-

χνουν, αποτελεί το εργαλείο της παγκόσμιας δικτατορίας, παρά το γεγονός πως πρόκειται ο κορωνοϊός προβάλλει ανθρώπους. Με τίτλο "Όλα υπό έλεγχο" και υπότιτλο "Μεγάλη κυβέρνηση, ελευθερία και ο ιδέ" ο Economist παρουσιάζει έναν άνθρωπο να κρατά από το λουρί του ένα σκυλάκι, αλλά και να έχει μετατραπεί και ο ίδιος σε σκυλάκι, καθώς έχει στο λαιμό του ένα λουρί, το οποίο κρατάει ένα μεγάλο χέρι. Σε ποιά χώρα το χέρι. Τα γεγονότα ξεκίνησαν και ο

πληθής οδηγείται σε παγκόσμια χούντα, η οποία θα καταλάβει κάθε ίχνος ελευθερίας με τους σκύλους να τιμωρούνται πραγματικά. Παρατίθω λίγα παραπονοί! Η εικόνα του Economist το λέει όλα!

ΜΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ελάτε τώρα, Αδελφοί μου, να ερμηνεύσουμε όλα αυτά τα τραγικά φαινόμενα και τα αρχιερατικά παραγγέλματα, διά των οποίων αλλοιώνεται η Ορθόδοξη Διδαχή, δηλ. το περιεχόμενο της Πίστεώς μας!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 1^Η

Στην ουσία ο ιερός Ναός, δηλ. ο Οίκος του Κυρίου, ισοπεδώνεται και εξισώνεται με το σπίτι του καθενός μας! Ο Ναός χάνει πλέον την πνευματική του αξία και ανωτερότητα! Εξισώνεται με τον οίκο του ανθρώπου, δηλ. με το σπίτι του καθενός μας!!!!

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 2^Α

Με τη νέα αυτή εκκλησιαστική διδασκαλία **καταργείται και η υποχρέωση του εκκλησιασμού μας!** Καθήστε στο σπίτι σας, μας λέγουν! Εκκλησιασθείτε στο σπίτι σας! Ανοίξτε το ραδιόφωνο και ακούστε από εκεί τη θεία λειτουργία! Μην ανησυχείτε! Είναι το ίδιο!

Με άλλα λόγια κάποιοι σύγχρονοι εκκλησιαστικοί Ταγοί καταργούν την 4^η Εντολή, με την οποία ο Δημιουργός Θεός νομοθέτησε και είπε: **«Μνήσθητι την ημέραν των σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας “εργάζου”⁽⁴⁰⁾ και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τή εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου, ου ποιήσεις εν αυτή πάν έργον”**.

Και κάτι ακόμη. Η Χριστιανική Παράδοση αυτήν την εβδόμη ημέρα την ονόμασε **ΚΥΡΙΑΚΗ, δηλ. ημέρα του Κυρίου!** Μας λέγει δηλ., ότι αυτή η ημέρα ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ! Είναι αφιερωμένη στον Σωτήρα του κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό! Και ως εκ τούτου πρώτιστο καθήκον μας είναι να μεταβούμε στο σπίτι Του, στον Οίκο του Θεού, για να επικοινωνήσουμε μαζί Του! Επομένως την Κυριακή διακόπτουμε την επαγγελματική μας απασχόληση και αφι-

40. Το αυθεντικόν είναι «εργά».

ερόνουμε την ημέρα μας στον Κύριο μας με πρώτο και κύριο καθήκον μας τον εκκλησιασμό μας. Πηγαίνουμε, λοιπόν, στην Εκκλησία, στο σπίτι του Θεού, υποκλινόμεθα ενώπιόν Του για να εκφράσουμε τον σεβασμό μας και την υϊκή μας αφοσίωση, ασπαζόμεθα την αγία Εικόνα Του, καθώς επίσης και τις Εικόνες των Αγίων μας, προσευχόμενοι συνομιλούμε μαζί Του με την ατομική μας προσευχή και με τα κείμενα των εκκλησιαστικών ύμνων και των ιερών ακολουθιών, εκφράζουμε την μεταμέλειά μας για τις πτώσεις μας, για τα λάθη μας, τις παραλείψεις μας, ψάλλουμε με τα χείλη μας το «Κύριε, ελέησον», εκζητούμε το έλεός Του για την αμαρτωλότητά μας, ανανεώνουμε την υπόσχεση της υϊκής μας αφοσίωσης και στο τέλος προσερχόμεθα για να ενωθούμε μαζί Του, δηλ. για να Τον θρονιάσουμε και πάλι στην καρδιά μας. Τελικά μεταλαμβάνουμε του Σώματος και του Αίματος του Σωτήρος Χριστού, οπότε ο χοϊκός άνθρωπος γίνεται θεϊκός και Χριστοφόρος! Όλα αυτά τα κατορθώνουμε, εάν και εφ' όσον μεταβούμε στον Οίκο του Θεού! Εκεί ο χοϊκός άνθρωπος, εκμεταλλευόμενος την συγκατάβαση και την αγαθότητα του Σωτήρος Χριστού, ανασυγκροτείται, αγιάζεται και μεταμορφώνεται. Γίνεται **επίγειος άγγελος ή και ουράνιος άνθρωπος!**

Όλα αυτά ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ, όταν κατά την ημέρα της Κυριακής κλεισθούμε στο σπίτι μας! Η μετάβασή μας στο Ναό για την λατρεία του Σωτήρος μας Χριστού κατά την ημέρα της Κυριακής είναι θεμελιώδης υποχρέωση του Χριστιανού! Τόσο θεμελιώδης, ώστε οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν, ότι ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ ο χριστιανός, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ συνεχόμενες Κυριακές παραλείπει το καθήκον του εκκλησιασμού! **«Ει τις Επίσκοπος, ή Πρεσβύτερος, ή Διάκονος...ή λαϊκός, μηδεμίαν ανάγκην βαρυτέραν έχοι, ή πράγμα δυσχερές, ώστε επιπλείστον απολείπεσθαι της αυτού Εκκλησίας, αλλ' εν πόλει διάγων, τρεις Κυριακάς ημέρας, εν τρισίν εβδομάσι μη συνέρχοιτο, ει μεν Κληρικός είη, καθαιρείσθω, ει δε λαϊκός, αποκινείσθω της κοινωνίας»,** δηλ. **«ας αφορίζεται, διότι ένα από τα δύο: ή ο τοιούτος δεν είναι πιστός ή πιστός ών, καταφρονεί της κοινής προς Θεόν υμνωδίας και προσευχής».**⁽⁴¹⁾

41. Κανών Π' (80ός) της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, Βλ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, Εκδοτικός Οίκος ΑΣΤΗΡ, Έκδοσις 1993, σελ. 290.

Το πρόβλημα του εκκλησιασμού της Κυριακής είχε τεθεί και πάλι πολύ παλαιότερα, επί ημερών του αιμνήστου αγωνιστού Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Καντιώτη, του μετά ταύτα Μητροπολίτου Φλωρίνης. Ιδού τί είπε σε μια από τις μαχητικές ομιλίες του:

« – Γιατί, θὰ πῆτε, ἀσχολεῖσαι μὲ τὴν Κυριακή;

Γιατί ἀσχολοῦμαι; Διότι τώρα, κοντὰ στὰ ἄλλα «μανιτάρια», κοντὰ στὶς ἄλλες αἰρέσεις ποὺ ξεφουτρώσανε στὸν τόπο μας, παρουσιάστηκε καὶ μιὰ αἴρεση ποὺ καταλύει καὶ σβῆνει τὴν Κυριακὴ ἡμέρα· οἱ ὀπαδοὶ τῆς λέγονται ἀντβεντισταί, σαββατισταί. Αὐτοί, ἐνῶ λένε πὼς εἶνε χριστιανοί, ἀντὶ νὰ ἔχουν τὴν Κυριακὴ ὡς ἡμέρα ἀργίας, ἔχουν τὸ Σάββατο. Σὰν τοὺς Ἑβραίους· εἶναι παραφυσὰς ἑβραϊκὴ. Ἀλλ' ὁ χριστιανικὸς κόσμος ἀνεκαθεν τιμᾷ τὴν Κυριακὴ ὡς ἀξία σεβασμοῦ... Ὑπάρχει καὶ κανόνας στὸ Πηδάλιο, ὁ π' (80ός) τῆς Πενθέκτης Συνόδου, ποὺ λέει, ὅτι ὅποιος ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἐπὶ τρεῖς συνεχεῖς Κυριακὲς, χωρὶς σοβαρὸ λόγο, ἀφορίζεται»⁽⁴²⁾.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 3^Η

Ορθόδοξος Ναός = ιατρείον και θεραπευτήριον!

Πέρα των ανωτέρω, διά των οποίων κατοχυρώνεται η υποχρέωσή μας, να μη απουσιάζουμε από τον ιερό Ναό, τον Οίκο του Θεού, υπάρχει και η άλλη θεώρησις του Ορθοδόξου Ναού: **Ο Ναός είναι και ιατρείον της ψυχής και του σώματος! Συνεπώς είναι και το Νοσοκομείον, το Θεραπευτήριον των ασθενειών του σώματος!**

Πού καταφεύγουν οι ασθενείς, οι ανάπηροι, οι ταλαιπωρούμενοι από κάποιο ανίατο νόσημα;

Μα, βεβαίως στην Εκκλησία! Εδώ έχουμε τόσα πολλά θεϊκά ιατρικά εργαλεία ή αγιαστικά φαρμακευτικά μέσα και τρόπους, όπως είναι το Μυστήριο του Ευχελαίου, ο Αγιασμός, τα διάφορα Αγιάσματα των Αγίων μας, το λαδάκι από το κανδήλι ενός Αγίου, τα ιερά Λείψανα των Αγίων μας και τόσα άλλα! Εδώ επίσης έχουμε τις θαυματουργές

42. Ομιλία στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων του ομωνύμου Δήμου, 4.12.1960.

εικόνες των Αγίων της Ορθοδοξίας μας, με πρώτη και καλύτερη την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Οποία είναι και η Πλατυτέρα των Ουρανών με τα χιλιάδες προσωνύμια! Έχουμε επίσης τους ιατρούς Αγίους, όπως π.χ. τους Αγίους Αναργύρους, τον Άγιο Λουκά της Συμφερουπόλεως, τον Άγιο Νικηφόρο τον Λεπρό κ.λπ.

Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και τα μεγάλα ιερά Προσκυνήματα των Αγίων μας, όπως π.χ. το Πανελλήνιον Ιερόν Προσκύνημα της Παναγίας της Τρυπητής, εδώ στο Αίγιο, της Παναγίας της Πλατανιώτισσης στην περιοχή των Καλαβρύτων, της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου, έργον του Ευαγγελιστού Λουκά, της Παναγίας της Τήνου κ.λπ. καθώς επίσης τόσα και τόσα Προσκυνήματα των αγίων μας απανταχού της Ελλάδος. Και στην πιό απόμακρη γωνιά της Πατρίδος μας υπάρχουν ιερά σεβάσματα, από τα οποία και διά των οποίων επιχέεται η Χάρις του Θεού στους πιστούς, παρέχεται δε η θεραπεία σε πάσχοντες αδελφούς μας.

Δεν έφθασε άραγε στην ακοή τους η είδηση, ότι στην Αθήνα πλήθος ασθενούντων και πασχόντων αδελφών μας ανεβαίνουν καθημερινώς εκεί ψηλά στον Λυκαβηττό, όπου υπάρχει ο ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων μόνο και μόνο για να προσευχηθούν και να θεραπευθούν από το νόσημά τους; Εκεί ο ευλαβέστατος Εφημέριος του Ναού με όπλο και ιατρικό νυστέρι τον Τίμιο Σταυρό ευλογεί τους ασθενείς και αυτοί θαυματουργικώς θεραπεύονται!⁽⁴³⁾

Στην αγία Ορθόδοξο Εκκλησία μας έχουμε πλήθος Αγίων, οι οποίοι έλαβαν και διαθέτουν το ειδικό χάρισμα της θεραπείας. Έλαβαν, θα λέγαμε, την ειδικότητα να θεραπεύουν συγκεκριμένο έκαστος από το πλήθος των νοσημάτων! Η Αγία Παρασκευή π.χ. θεραπεύει την όραση, ο Άγιος Γεράσιμος θεραπεύει τούς δαιμονισμένους κ.λπ. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η Κορυφαία! Πλήθος ύμνων προς την γλυκειά μας Παναγία-Σώτεια όχι μόνον δηλοποιούν τα νοσήματα, τα οποία θεραπεύει, αλλά συγχρόνως εξυμνούν το πλήθος των ίασεων. Ιδού π.χ. ένα χαρακτηριστικό τροπάριο-ύμνος προς την Υπεραγία Θεοτόκο από τον Κανόνα του Ακαθίστου Ύμνου, ο οποίος ψάλλεται κατ' αυτήν την περίοδον:

43. Βλ. Internet: www.agioi-isidoroi.gr ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΩΝ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ και σελ. 21 του παρόντος πονήματος.

«Νεκροί διά Σου ζωοποιούνται· ζωήν γαρ την ενυπόστατον εκύησας· εύλαλοι οι άλαλοι, πρώην χρηματίζοντες, λεπροί αποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται, πνευμάτων αερίων τα πλήθη ήττηνται, Παρθένε, **βροτών η σωτηρία**»⁽⁴⁴⁾.

Τί είναι αυτό, λοιπόν, το οποίον ομολογούμεν προς την Υπεραγίαν αν Θεοτόκον διά του ανωτέρω ύμνου;

Διά Σου, Υπεραγία Θεοτόκε,

- Οι νεκροί ζωοποιούνται, δηλ. ανασταίνονται!
- Οι άλαλοι, δηλ. οι μουγγοί, αποκτούν και πάλιν τή φωνή τους!
- Οι λεπροί καθαρίζονται, δηλ. θεραπεύονται!
- Οι πάσης μορφής ασθένειες, τα μικρόβια, οι πάσης φύσεως ιοί, συνεπώς δε και ο Κορωνοϊός, διώκονται και απομακρύνονται από αυτούς, που έχουν προσβληθεί!
- Τα πλήθη των δαιμονικών πνευμάτων, που κυκλοφορούν στον αέρα, κατανικόνται και απομακρύνονται από Εσένα, Παρθένε!
- Παρθένε, είσαι ημών των **«βροτών η σωτηρία»!!!!**

Συνεπώς ένα εισέτι έγκλημα κατά της Ορθοδόξου ημών Πίστεως τόσον των Εκκλησιαστικών όσον και των Πολιτικών Παραγόντων, οι οποίοι διέταξαν το κλείσιμο των ιερών Ναών, είναι ότι από τον ασθενή συνάνθρωπό μας αποστερούν το δικαίωμα, συγχρόνως δε και το προνόμιο, να δεχθεί τη θεραπεία του, προσερχόμενος με ευλάβεια ως πιστός στο Θεραπευτήριο των ψυχικών και των σωματικών νοσημάτων, ήτοι στον ιερό Ναό, στον Οίκο του Θεού, δηλ. στο καταφύγιο που λέγεται Ορθόδοξος Ναός, Εκκλησία, Ιερό Προσκύνημα, Ιερά Μονή κ.λπ. για να επικαλεσθεί τη Χάρη του Σωτήρος Χριστού, την προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου, την μεσιτεία των Αγίων μας και για να λάβει την λύση των πάσης μορφής προβλημάτων του!

44. Βλ. Κανόνα Ακαθίστου Ύμνου, Ωδή η', Δόξα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 4^η

Στην προηγούμενη παράγραφο αναπτύξαμε την ευεργετική δράση, δηλ. την θεραπευτική ικανότητα, των Αγίων της αμωμότητος ημών Πίστεως. Στη συνέχεια σας παραθέτουμε ένα κατάλογο πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας με την περιγραφή του ιδιαίτερου ιαματικού χαρίσματος, το οποίον έκαστος έλαβεν από τον Δωρεοδότη Κύριό μας, τον Ιησούν Χριστόν.⁽⁴⁵⁾

1. Ανιάτες Ασθένειες: Άγιοι Ανάργυροι, Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Άγιος Εφραίμ, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, Άγιος Νεκτάριος, Άγιος Παντελεήμων, Όσιος Σαμψών.

2. Αρθριτικά - Ρευματισμοί: Αγία Βαρβάρα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός.

3. Γονιμότητα: Αγία Άννα, Αγία Δόμνα, Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Άγιος Ευθύμιος, Αγία Μαρίνα, Άγιος Νεκτάριος, Όσιος Ρωμανός.

4. Γυναικολογικά Προβλήματα: Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Αγία Λουκία, Αγία Μαρίνα, Αγία Βερονίκη η αιμορροούσα.

5. Δερματικά: Αγία Βαρβάρα, Αγία Θέκλα, Αγία Μαύρα, Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Συμεών, Άγιος Τιμόθεος, Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένιοις.

6. Δηλητηριάσεις: Αγία Αναστασία, Άγιος Δονάτος ο Επίσκοπος.

7. Εγκυμοσύνη: Αγία Μαρίνα, Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Σαράντα, Όσιος Στυλιανός, Άγιος Συμεών, Άγιος Τρύφων.

8. Εγχειρήσεις - Ακρωτηριασμός: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Λουκία, Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.

9. Ενίσχυση - Προστασία: Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ιωάννης ο Νη-

45. Πηγή: <https://www.newsbomb.gr/ellada/ekklhsia/story/752285/aytoi-einai-oi-agioidi-roy-prostateyoun-apo-ti>. Αυτοί είναι οι Άγιοι που προστατεύουν από τις ασθένειες. Εκκλησίες, ιερά προσκυνήματα, μοναστήρια είναι πόλος έλξης όχι μόνο τούτες τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων που διανύουμε αλλά και όλο το χρόνο για τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από ασθένειες. Ένα κερί, μια προσευχή στους Αγίους που προστατεύουν και θεραπεύουν τις ασθένειες.

στευτής, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, Οσία Μαρκέλλα, Οσία Ματρώνα, Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, Μύρων ο Θαυματουργός.

10. Επιδημίες: Όσιος Αλέξιος, Άγιος Βησσαρίων (πανούκλα), Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ρηγίνος (ελονοσία), Άγιος Σπυρίδων (χολέρα), Άγιος Χαράλαμπος (πανούκλα).

11. Επιληψία: Άγιος Ελευθέριος, Αγία Μαρίνα, Άγιος Ρηγίνος.

12. Καρδιολογικά: Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Ιγνάτιος.

13. Καρκίνος: Αγία Αγάθη (μαστός), Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Εφραίμ, Άγιος Πατάπιος, Άγιοι Ραφαήλ (Νικόλαος & Ειρήνη), Άγιος Σάββας.

14. Κήλη: Άγιος Αρτέμιος.

15. Λοιμώδη Νοσήματα: Αγία Βαρβάρα (ευλογία), Άγιος Βησσαρίων (πανούκλα), Όσιος Δαβίδ, Άγιος Δονάτος ο Επίσκοπος, Προφήτης Ελισαίος (λύσσα), Όσιος Ζωτικός (λέπρα), Προφήτης Ηλίας (λέπρα), Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (ελονοσία), Άγιος Ρηγίνος (ελονοσία), Άγιος Σπυρίδων (χολέρα).

16. Οφθαλμολογικά: Άγιος Ανανίας, Άγιος Αρτέμιος, Αγία Λουκία, Αγία Παρασκευή, Άγιος Παντελεήμων, Άγιος Σπυρίδων, Αγία Φωτεινή, Άγιος Άνθιμος ο νέος, Άγιος Φιλήμων ο μουσικός.

17. Παιδιατρικά: Άγιος Αιμιλιανός (προβλήματα ομιλίας), Άγιος Ακίνδυνος (γενικοί κίνδυνοι), Προφήτης Αμώς (ασθενικά παιδιά), Άγιος Γεώργιος, Όσιος Ευστράτιος, Άγιος Θεόδωρος ο στρατηλάτης, Άγιος Κήρυκος (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις), Αγία Μαρίνα (για ασθενικά παιδιά, και εξανθήματα), Άγιοι Ραφαήλ (Νικόλαος και Ειρήνη) (σοβαρές νόσοι).

18. Προστασία σε ταξίδια: Όσιος Ευστράτιος (οδοιπόρους), Άγιος Νικόλαος (ναυτικούς), Άγιος Χριστόφορος (οδηγούς).

19. Στοματικές παθήσεις: Άγιος Αντύπας.

20. Σωματικές Αναπηρίες: Άγιος Εφραίμ, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, Άγιος Παντελεήμων, Άγιος Σπυρίδων, Άγιος Χριστόφορος.

21. Τοκετός: Αγία Δόμνα, Άγιος Ελευθέριος, Άγιος Τρύφων, Άγιος Φανούριος.

22. Ψυχοπαθολογικά: Άγιος Αντώνιος, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Αρτέμιος, Άγιος Γεράσιμος, Αγία Θέκλα, Όσιος Θεόδουλος ο σαλός, Ευαγγελιστής Ιωάννης, Ευαγγελιστής Λουκάς, Άγιοι Κυπριανός και Ιουστίνια, Όσιος Αναστάσιος ο Ναυπλιώτης.

23. Ωτορινολαρυγγολογικά: Άγιος Βλάσιος (λαιμό), Άγιος Ιάκωβος (κώφωση), Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης (λαιμό), Άγιος Σπυρίδων (αυτιά), Άγιος Αββακούμ (αυτιά), Ζαχαρίας (κωφαλαλία).

Θα κλείσουμε και το κεφάλαιο αυτό με μια διήγηση, η οποία αναφέρεται στην πόλη του Αιγίου και φανερώνει όχι μόνον την θαυμαστή επέμβαση των Αγίων της Πίστεώς μας στη ζωή μας, αλλά και την αναγκαιότητα, την δύναμη και την αποτελεσματικότητα της προσευχής των πιστών τέκνων της Εκκλησίας! Η ιστορική Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ το δημοσίευσε μόλις προ ολίγων ημερών.

«20 χρόνια πριν

Μια ιδιαίτερη σύμπτωση επανέφεραν στο προσκήνιο, αυτές τις μέρες της κρίσης του κορωνοϊού, παλιοί Αιγιώτες, ενθυμούμενοι την παρατεταμένη ανομβρία του 1990. Ήταν 5 Μαρτίου, όταν έγινε λιτανεία με τη συμμετοχή όλων των ιερέων και τα Άχραντα Πάθη της Μονής Ταξιαρχών, **καθότι είχε να βρέξει τρεις μήνες και η γη είχε στεγνώσει, θέτοντας σε κίνδυνο τις καλλιέργειες.** Η ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικό κίνδυνο. **Πάντως τότε, αμέσως μετά έβρεξε καταρρακτωδώς,** τώρα τί κάνουμε με τον ιό;»⁽⁴⁶⁾.



Η Λιτανεία της 5^{ης} Μαρτίου 1990 στο Αίγιο.

46. Βλ. φ. της 12^{ης}.03.2020, σελ. 40.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 5^Η

Έπειτα από τα ανωτέρω εκτεθέντα, διά των οποίων αποδεικνύεται, ότι ο Ναός είναι το ιατρείον όχι μόνον των ψυχικών παθών, αλλά και των σωματικών μας ασθενειών, εντύπωσιν προκαλεί τό γεγονός, ότι κάποιοι «μοντέρνοι» Αρχιερείς, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι και Μοναχοί από την μία πλευρά, Πρωθυπουργοί δε, Υπουργοί, Βουλευτές, Πολιτικοί πάσης πολιτικής αποχρώσεως, και Δημοσιογράφοι από την άλλη πλευρά, **ΌΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ**, όσοι συνέστησαν στους πιστούς χριστιανούς να κλεισθούν στο σπίτι τους και να μη μεταβούν στο Ναό για τον κατά Κυριακή εκκλησιασμό τους, **ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ!** Κατά το επιεικέστερον: **Όλοι αυτοί θα είναι ηθικοί αυτουργοί ενός εν δυνάμει εγκλήματος**, εάν και εφ' όσον κάποιος ασθενής αδελφός μας, αποστερηθείς της δυνατότητος μεταβάσεώς του στον Οίκο του Θεού για να προσευχηθεί και να παρακαλέσει τον Πανάγαθο Θεό για την αποκατάσταση της υγείας του, οδηγηθεί τελικά στο θάνατο! Επομένως όποιος τον παρεμπόδισε να μεταβεί στο Ναό και να τελέσει μια Παράκληση για την αποκατάσταση της υγείας του, επικαλούμενος την εξ ουρανού βοήθειαν, είναι ο εν δυνάμει δολοφόνος του!

Ιδού λοιπόν, μία επιλογή απο τις προτροπές μη μεταβάσεώς μας στο Ναό, τον Οίκο του Θεού:

- **«Αποχή από τις εκκλησίες και προσευχή κατ' οίκον».**
- **«ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».**
- **«Όλοι στο σπίτι».**

Τελικώς όλες αυτές οι προτροπές είναι ένα τέχνασμα του Διαβόλου για να απομακρύνει τον σύγχρονο άνθρωπο από την Εκκλησία, τον Οίκο του Θεού, την Κιβωτό της σωτηρίας μας! **Είναι ένα όπλο, που ο Διάβολος έδωσε στα χέρια αθέων και μάγων, μόνο και μόνο για να πολεμήσουν την πίστη μας στον Αληθινό Θεό!**

1). Παρακαλώ, μην αμφιβάλλετε! Ακόμη και κοσμικοί παράγοντες το αναγνωρίζουν!

«**Αυθάδης κοινωνία, άθρη Εκκλησία**», γράφει η έγκριτη και ιστορική εφημερίδα ΕΣΤΙΑ σε άρθρο της. Εκεί διαβάζουμε και τα εξής:

«Σε αυτήν την παγκόσμια πορεία, την οποίαν όπως και σε πλείστες όσες άλλες ακολούθησε με πιθηκίζοντα μιμητισμό και η νεοελληνική κοινωνία, η εν Ελλάδι Εκκλησία καμμία ουσιαστική και θεολογική απάντηση δεν προσέφερε...**Είμεθα μία αυθάδης κοινωνία με μια άθρη Εκκλησία!**»⁽⁴⁷⁾

2). Μία άλλη ημερήσια Εφημερίδα των Αθηνών, τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, γράφει:

«**Αυστηρή τήρηση** μέτρων και στους ναούς ζητάει η επιστημονική κοινότητα»...Είναι ανεύθυνη η στάση υπερσυντηρητικών Αρχιερέων, που δυστυχώς πλειοψηφούν στην Ιερά Σύνοδο. **Η στάση αυτή δυσφημεί και την ίδια την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη**. Δεν την περιφρουρεί...»⁽⁴⁸⁾.

3). Η ημερήσια Εφημερίδα των Αθηνών, ΤΟ ΒΗΜΑ, γράφει:

«**Η Εκκλησία να κρατήσει τους πιστούς στο σπίτι...**Ο υγειονομικός συναγερμός, που έχει επιβληθεί παγκόσμια, φέρει την Ιεραρχία έναντι αδιανόητων καταστάσεων»⁽⁴⁹⁾.

4). Και η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ γράφει:

«**ΕΜΜΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ**. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει χτυπήσει τη Χώρα “κακό“. Παλαιότερα ήταν ο SARS. Ακολούθησε η νόσος των πουλερικών

47. Παύλος Τιμοθέου, βλ. φ. της 13^{ης}.03.2020, σελ. 1 & 3.

48. Βλ. φ. της 14^{ης}.03.2020, σελ. 33.

49. Βλ. φ. της 15^{ης}.03.2020, σελ. Α9.

και των χοίρων. Τέτοιο, όμως, “πέσιμο“ στην Εκκλησία δεν έχει ξαναγίνει. Εμμονικές καταστάσεις από πολιτικούς, που δήθεν αγαπούν και κατανοούν την Εκκλησία... Πιέζουν γιατροί, πιέζουν αρμόδιοι και αναρμόδιοι κυβερνητικοί, πιέζουν πολιτικοί –κυρίως αριστεροί, μα και δεξιοί– να βγουν οι ιερείς και σύμπασα η Ιεραρχία της Εκκλησίας και να δηλώσουν ευθαρσώς: “Μακριά από τη Θεία Κοινωνία”. Τυχαία το κάνουν ή έχουν σκοπιμότητα;»

...Όμως, ποιοί κάνουν συστάσεις; Άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από Εκκλησία και αμφιβάλλω αν έχουν περάσει από ναό την τελευταία δεκαετία. Εκτός αν ήταν για κανένα κοινωνικό γεγονός ή πολιτικάντικα παραβρέθηκαν σε βάπτισμα ή γάμο»⁽⁵⁰⁾.

5). Η Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ γράφει:

«Τελικά, μήπως η Εκκλησία μάς έφερε τον κορωνοϊό;

...Το κλίμα, που καλλιεργείται από κάποιους, **με πρώτους τους πολιτικούς μας, και μάλιστα και από κόμματα που έχουν κυβερνήσει**, οι οποίοι στρέφονται κατά της Εκκλησίας επειδή δεν βάζει λουκέτο στους ναούς και ισχυρίζονται, ότι πρέπει να μπει σε... καραντίνα η Θεία Μετάληψη, γιατί από κει θα κολλήσουν τον κορωνοϊό. Βρήκαν τον...εχθρό. Να, αν κάποιος κοινωνήσει, θα... εισβάλει στο σώμα του ο κορωνοϊός και θα φταίει εκείνος, που μετέλαβε τη Θεία Κοινωνία. Επομένως πρέπει να μπει λουκέτο στους ναούς...»⁽⁵¹⁾.

6). Και η επιβεβαίωση από την αντίθετη πλευρά! Ακριβώς τα αντίθετα υποστηρίζει ένα Πολιτικό Πρόσωπο, το οποίον είναι πασίγνωστο για το μίσος του προς την Εκκλησία! Ως Υπουργός Παιδείας επί ΣΥΡΙΖΑ έδειξε τα αισθήματά του!

50. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ, Βλ. φ. της 14^{ης}.03.2020, σελ. 08.

51. Βλ. φ. της 15^{ης}.03.2020, σελ. 1.

«Η Εκκλησία θέτει σε κίνδυνο την Κοινωνία» γράφει σε άρθρο του!

Ο πρώην Υπουργός ασκεί σφοδρή κριτική για τη στάση της Ιεραρχίας στο θέμα της Θείας Κοινωνίας.

Σφοδρές επικρίσεις για τη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τη θέση της για τη Θεία Κοινωνία εν μέσω της πανδημίας του Κορωνοϊού επιφυλάσσει ο πρώην Υπουργός Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, εγκalώντας την ότι **“δημιουργεί κλίμα συνειδησιακής εμπλοκής και ενοχής σε πιστούς ή και ευπίστους, θέτοντας σε κίνδυνο συνολικά την Κοινωνία”**. Μάλιστα της καταλογίζει, ότι **“παρεκκλίνει από την κύρια αποστολή της, το κήρυγμα της αγάπης του Χριστού”**⁽⁵²⁾.

7). **Ένα εξαιρετικό σχόλιο** έγραψε ένας έμπειρος Δημοσιογράφος με τίτλο **«ΠΑΡΑΝΟ-ΪΟΣ»** σε πρόσφατο άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ιδού τι γράφει:

«Φοβούμαι, ότι ως Κοινωνία έχουμε προσβληθεί από τον **παρανοϊό**. Τον ιό αυτόν, που δεν δολοφονεί αλλά **αδειάζει το κρανίο** από κάθε **ψίχουλο νόησης και το αφήνει άδειο κέλυφος πάνω σε ώμους**. Το επισημαίνω, διότι παρακολουθώ τα επιχειρήματα περί Κορωνοϊού και Εκκλησίας.

Απευθύνομαι πρώτα σε έναν πιστό και τον ερωτώ: Είναι δυνατόν να πηγαίνεις στην Εκκλησία και να φοβάσαι μπας και αρπάξεις μικρόβια;... Δηλαδή εσύ ο ίδιος αρνείσαι τη **Θεία Κοινωνία** και παραδέχεσαι πως **πίνεις φτηνόκρασο και απλό ψωμάκι με το κουτάλι;...**

Και μας καταπλήσσει μάλιστα, που η Σύνοδος δεν υπακούει; Μας ενοχλεί, που ο Αρχιεπίσκοπος δεν βγαίνει μπροστά στη Μητρόπολη να ουρλιάξει: **“Ααα, για άκουσε, Θεέ μου, είπαμε να Σε υμνούμε, αλλά όχι και να μας κολλήσεις γρίπη!”**

52. Βλ. Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ της 15^{ης}.03.2020, σελ. Α23.

Είδατε, χριστιανοί, που χρειάζεται κι ο Διάβολος, γιατί, αν δεν υπήρχε, που θα τους στέλναμε όλους αυτούς;»⁽⁵³⁾.

8). Θα προσθέσουμε επίσης την παράθεση ενός πολύ σημαντικού σχολίου του Εντιμοτάτου κ. Γεωργίου Μιχαλοπούλου, του εκδότη της Εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, ο οποίος αγωνίζεται με σθένος για την Ορθοδοξία μας και για την Ελλάδα μας. Γράφει λοιπόν:

«ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ και ΑΛΛΑΧ!

Τόνοι μελάνης χύθηκαν και αμέτρητα τηλεοπτικά ρεπορτάζ και συζητήσεις “καταναλώθηκαν“ για να μας πείσουν οι “προοδευτικοί“ **πόσο...κακό είναι να μεταλαμβάνουν οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και πως πρέπει να κλείσουν οι Εκκλησίες εδώ και τώρα!** Δεν είδα, όμως, κανέναν από όλους αυτούς, που τόσο κόπτονται τάχα για τη Δημόσια Υγεία, να αναφέρονται στα –παράνομα και μή– τζαμιά, που λειτουργούν στην Ελλάδα. Εκτός κι αν κολλάς Κορωνοϊό μόνο με Χριστό και όχι με τον Αλλάχ! Έλεος...»⁽⁵⁴⁾

9). Τη χαριστική βολή, κατά την ταπεινή μας γνώμη, κυρίως στους αθέους παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην Κυβέρνηση, δίδει η Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ με ένα καυστικό σχόλιό της από τη στήλη «**Το περίπτερο**» με τον τίτλο «**Αθεολόγητοι**».⁽⁵⁵⁾ Απολαύστε το.

«Τί δουλειά έχει η Κυβέρνησις να σχολιάσει την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για τη Θεία Μετάληψη και την μετάδοση του κορωνοϊού, όπως ζητεί η αξιωματική Αντιπολίτευσις; Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βεβαίως λόγο να σχολιάζει το θέμα ή να ζητεί

53. Βλ. Σωτήριος Τζούμας, Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 13^{ης}.03.2020, σελ. 12.

54. Βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 13^{ης}. 03.2020, σελ. 4.

55. Βλ. Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, φ. της 10^{ης}.03.2020, σελ. 8.

από την Κυβέρνηση να λάβει θέση. Η Θεία Μετάληψις δεν είναι υποχρεωτική διαδικασία, ώστε να απαιτηθούν σχετικές πολιτικές αποφάσεις. Εναπόκειται στην προσωπική αντίληψη και την πίστη ενός εκάστου το εάν θα μετάσχει σε Θεία Λειτουργία ή εάν θα μεταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως και τα αθεολόγητα στελέχη του συμπεριφέρονται άκρως υποκριτικώς.

Επιδιώκουν απλώς να εκμεταλλευθούν μία κατάσταση, να εκβάλουν την χολή τους κατά της Εκκλησίας και να φέρουν την Κυβέρνηση –νομίζουν– σε δύσκολη θέση. Μάλλον όμως το ζήτημα ουδόλως τους αφορά. Ούτε σε Θείες Λειτουργίες τούς βλέπουμε ούτε και να μεταλαμβάνουν.

Επομένως με τα ολίγα αυτά τεκμήρια αποδείχθηκε περίτρανα αυτό το οποίο είπαμε παραπάνω, ότι δηλ. ο Κορωνοϊός είναι ένα όπλο, που ο Διάβολος έδωσε στα χέρια αθέων και μάγων, μόνο και μόνο για να πολεμήσουν την πίστη μας στον Αληθινό Θεό!

Μη πλανάσθε, Αδελφοί μου. ΣΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΝΑΟ, δηλ. στον Οίκο του Θεού, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ κ.λπ. ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ ΟΝΤΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ! **Μέσα στον Ορθόδοξο Ναό δεν μεταδίδονται μικρόβια κ.λπ. Όσοι υποστηρίζουν την θεωρία αυτή, δυστυχώς είναι εργάτες του ψεύδους και όργανα της πλάνης!**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 6^Η

Αφήσαμε ως τελευταίο σημείο της παρούσης διαμαρτυρίας μας το σπουδαιότερο! Ό,τι δηλ. όλη αυτή η κινητικότητα των ημερών μας με πρόφαση τον Κορωνοϊό στην ουσία της **είναι μία δαιμονική δραστηριότητα!** Με πολύ θράσος προβάλλει στις ημέρες μας και με πρωτοφανές πείσμα εξαπολύει το σύνθημα: **«Κλείστε τις Εκκλησίες σας και καθήστε στο σπίτι σας! Μη πάτε στην Εκκλησία,**

επειδή εκεί κινδυνεύετε να κολλήσετε τον Κορωνοϊό! Μη προσεγγίζετε τη Θεία Κοινωνία, επειδή κινδυνεύετε να κολλήσετε το μικρόβιο!»

Μια Κυρία, που κάποτε εχρημάτισε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτόλμησε να ειρωνευθεί το ιερό Μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως με τα εξής λόγια: «Σχολιάζοντας την κραταιά θέση της Ιεραρχίας, ότι ο Κορωνοϊός δεν κολλάει από την μετάληψη, απάντησε ότι **“αυτά δεν ισχύουν”** και προσέθεσε: **“Αν θέλει η Εκκλησία να τα κρίνει όλα θεολογικά, ίσως θα πρέπει να συρρεύσουν οι πιστοί στην Εκκλησία! Αλλά δεν πάνε εκεί, πάνε στους γιατρούς και στα νοσοκομεία”**»⁽⁵⁶⁾.

Το περίεργο είναι, ότι ομιλούν για την Θεία Κοινωνία **όλοι οι θρησκευτικά αδιάφοροι, οι ασεβείς και οι άθεοι**, όσοι δηλ. έχουν διαγράψει από τη ζωή τους την Εκκλησία, την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία!

Ερωτώ την Κυρία Υπουργό:

Αγαπητή μοι Κυρία Υπουργέ,
– Εξομολογηθήκατε ποτέ;
– Προσήλθατε ποτέ στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας;
Εάν απαντήσετε **Ναί**, τότε «πλανάσθε πλάνην οικτράν», διότι, δυστυχώς δι’ υμάς, **«αυτά ισχύουν»!** Η Εκκλησία είναι ιατρείον των ψυχών και των σωμάτων!
Εάν απαντήσετε **Όχι**, τότε με ποιό δικαίωμα αποφαίνεσθε για πράγματα, τα οποία δεν γνωρίζετε;

Η εμπειρία από την μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Χριστού δεν επιτυγχάνεται μαθησιακά και γνωσιολογικά! Επιτυγχάνεται μόνον ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ! Επαναλαμβάνω, **μόνον βιωματικά!** Γι’ αυτό και η Μητέρα Εκκλησία προσκαλεί τα παιδιά της, δηλαδή τους πιστούς, με την πρόσκληση: **«Γεύσασθε και ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος»**⁽⁵⁷⁾. Δεν μας λέγει: Ερευνήσατε, ψάξετε, αναγνώσατε κ.λπ.

56. Μ..... Γ....., βλ. Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 12^{ης}.03.2020, σελ. 28.

57. Ψαλμός 33, στ. 9.

για να μάθετε τι είναι ο Χριστός, **αλλά γευθείτε Τον, βάλτε Τον στο στόμα σας**, για να διαπιστώσετε πόσο γλυκός είναι ο Κύριος!

Με άλλα λόγια, εάν κάποιος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ στη ζωή του το μέλι, όσο και να προσπαθήσω να του περιγράψω **πώς είναι το μέλι**, όσο και αν προσπαθήσω δεν θα το κατορθώσω! Εάν όμως του προσφέρω ένα κουταλάκι μέλι να το δοκιμάσει, τότε και μόνον τότε, θα κατανοήσει την ωραιότητά του και την υπεροχή του! Αυτό, λοιπόν, συμβαίνει και με την Θεία Κοινωνία! Πρέπει να γευθούμε τον Σωτήρα Χριστό, **για να γευθούμε την γλυκύτητά Του!**

Επομένως, στην προαναφερθείσα Κυρία τέως Υπουργό και σε όλους αυτούς, τους δήθεν «σοφούς» κατά κόσμον, αλλά στην πραγματικότητα θρησκευτικά αδιάφορους και αθέους, δηλ. τους «**ξερόλες**»⁽⁵⁸⁾ της εποχής μας, οι οποίοι μάχονται την Θεία Μετάληψη, βροντοφωνάζουμε και λέμε: **Κυρίες και Κύριοι, «πλανάσθε πλάνην οικτράν»!** Γι' αυτό ακριβώς **«μή πέρα των πεδίων»!!! Καθήστε στ' αυγά σας! Ασχοληθείτε με τα του κόσμου και όχι με υπερκόσμια και ουράνια θέματα!**

Το πρόβλημα της σφοδράς πολεμικής εναντίον της Θείας Μετάληψης αναδεικνύει με ένα συγκινητικό κείμενό του ο Δημοσιογράφος κ. Ελευθέριος Ανδριώτης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό άρθρο, το οποίον δημοσιεύεται στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ με τον ειρωνικά εκφραζόμενο τίτλο: **«Τελικά, η Θεία Κοινωνία ευθύνεται για όλα!»**

Θεωρούμε χρήσιμο να μεταφέρουμε εδώ μερικά σημεία από το άρθρο αυτό.

«Μάθατε τα τελευταία νέα; Εντοπίστηκε το επίκεντρο του προβλήματος, της μετάδοσης και εξάπλωσης του Κορωνοϊού στην Ελλάδα...

Διάσημοι ειδικοί μαϊντανολόγοι-μπαρουφολόγοι αποφάνθηκαν: **Για όλα φταίει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας!** Όλα τα δεινά εκεί κρύβονται! Το κακό θα έρθει μέσα από τις Εκκλησίες! Άλλωστε όλες οι άλλες πιθανού κινδύνου μετάδοσης του

58. Κάποιοι ισχυρίζεται, ότι «**Τα ξεύρει όλα**» = είναι παντογνώστης, δηλ. Ξερόλας!

ιού έχουν περιοριστεί και μας έμεινε να ασχοληθούμε μόνο με τη λαβίδα του ιερέα! Έτσι δεν είναι;

Αυτό το τόσο ιερό (για μια τεράστια μερίδα ανθρώπων) **Μυστήριο, ταξίδεψε άθικτο και απαράλλακτο μέσα στην αδυσώπητη ροή δύο χιλιάδων χρόνων ιστορίας**, επιβιώνοντας και χαρίζοντας ελπίδα, μέσα από πολέμους, κατοχές, επιδημίες και καταστροφές... Για τον Κορωνοϊό, η σεξουαλική επαφή αποτελεί έναν κύριο και άμεσο τρόπο μετάδοσης, ίσως και τον σημαντικότερο, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα. Πλήν όμως δεν είδαμε καμιά πρωτοβουλία στο να κλείσουν οι οίκοι ανοχής... **Όχι! Μόνον οι Εκκλησίες θα φέρουν το κακό... Όχι!** Είπαμε μόνο οι Εκκλησίες θα φέρουν το κακό». ⁽⁵⁹⁾

Με τα λόγια αυτά ο συντάκτης του άρθρου αποκαλύπτει την ανεντιμότητα όλων εκείνων που μάχονται την Θεία Μετάληψη! Όλοι αυτοί συνήθως είναι οι άλλοτε πιστοί, οι οποίοι ως βρέφη έλαβαν το Βάπτισμα, αλλά, δυστυχώς, όταν απέκτησαν αυτοσυνειδησία, κράτησαν μεν το όνομα του Χριστιανού, αλλά, δυστυχώς, δεν κατώρθωσαν να βιώσουν την εν Χριστώ ζωή! **Ναι, δυστυχώς, δεν την εγύθησαν και γι' αυτό και δεν γνωρίζουν το Μυστήριο της εν Χριστώ Ζωής!** Οπότε, τελικά, εφθάρησαν πνευματικώς, παρεδόθησαν στον Αρχέκακο Δαίμονα, αλλοιώθηκαν και έγιναν, συνειδητά ή και ασυνείδητα, πολέμιοι της Εκκλησίας, πολέμιοι του Χριστού!

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον άλλοτε Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παύλο Πολάκη, ο οποίος, με την μαγκιά που τον διακρίνει, αποτόλμησε να αποκαλέσει **«χριστιανο-ταλιμπάν»** όσους πιστεύουν, ότι η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να γίνει φορέας ασθενειών;⁽⁶⁰⁾

Για όλους ημάς, οι οποίοι λατρεύουμε τον Σωτήρα Χριστό και αγωνιζόμαστε, ώστε να είμεθα ζωντανά Μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, η Θεία Κοινωνία είναι τροφή της ψυχής μας! Είναι πνευματική απόλαυση! Γευόμεθα, αυτό που μας λέγει η Εκκλησία: **«Γεύσασθε**

59. Βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 13^{ης}.03.2020, σελ. 11.

60. Βλ. ένθ. ανωτ.

και ιδετε, ότι χρηστός ο Κύριος»!⁽⁶¹⁾ Η Θεία Κοινωνία μας μεταδίδει την γλυκύτητα του Νυμφίου Χριστού! Μας χαρίζει δύναμη για τον καθημερινό μας αγώνα! Κυριολεκτικά μας μεταμορφώνει! Μας ανεβάζει στα Ουράνια Δώματα! Μας ενώνει με τον Σωτήρα Χριστό! Καθιστά τον χοϊκό άνθρωπο Χριστοφόρο! Πέρα και πάνω από όλα αυτά είναι συγχρόνως και φάρμακο του «**μη αποθανείν**»! Δηλ. ο χοϊκός άνθρωπος, μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, «**μπολιάζεται**» με τον Χριστό, γίνεται **Θεοφόρος, Χριστοφόρος, «σύσσωμος και σύναιμος Χριστού**».

Γίνεται δηλ. αυτό που συμβαίνει στην καλλιέργεια της γής! Ο γεωργός «μπολιάζει» μιά αγριληά, τοποθετώντας στο φλοιό της ένα μπόλι, ένα μάτι, από μια καρποφόρο εληά, κλαδεύει τους άλλους κλάδους και ξαφνικά το άγριο δένδρο μεταμορφώνεται, γίνεται καρποφόρο! Γίνεται μια κανονική εληά!

Αυτό, λοιπόν, γίνεται και με την μετάληψη του Σώματος και του Αίματος του Σωτήρος Χριστού! Γι' αυτό ακριβώς και η συμμετοχή μας στο Μυστικό αυτό Δείπνο του Χριστού ονομάζεται «**ΚΟΙΝΩΝΙΑ**», δηλ. «**Θεία Κοινωνία**».

«Ο ίδιος ο Χριστός, όταν για πρώτη φορά μίλησε για το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είπε: “Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ”.

Με την Θεία Κοινωνία γινόμαστε ένα κράμα με το πανάγιον Αίμα του Χριστού, γινόμαστε ένα φύραμα με το πανάγιο Σώμα Του. «Δέχεσαι μέσα σου τον Χριστό, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, αναμιγνύεσαι με το άγιο Σώμα Του, αναφύρεσαι με το Σώμα του Κυρίου, που βρίσκεται στον ουρανό». Η αγάπη του Χριστού για μας, λέει ο ιερός Χρυσόστομος, δεν αρκέστηκε στο γεγονός της σαρκώσεως, στα άχραντα πάθη και στην ταφή. Προχώρησε στην προσφορά της Θείας Κοινωνίας»⁽⁶²⁾.

Συνεπώς από τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ νοσήματα, μικρόβια κ.λπ! Αντιθέτως εμείς οι χοϊκοί άνθρωποι καθι-

61. Ψαλμ. 33, στ. 9.

62. Βλ. <https://ieramonopatia.gr/psychofeli/ta-ofeli-tis-theias-koinonias>.

στάμεθα «σύσσωμοι και σύναιμοι» του Ιησού Χριστού! Συνεπώς μεταμορφούμεθα και γινόμεθα **«Ουράνιοι άνθρωποι» ή «Επίγειοι Άγγελοι»!** Ποιός, λοιπόν, Πρωθυπουργός ή ποιός Δεσπότης ή Αρχιεπίσκοπος ή Πατριάρχης έχει είτε την αρμοδιότητα, είτε το δικαίωμα, προφασιζόμενος τον Κορωνοϊό και τα παρόμοια, ποιός, επαναλαμβάνω, εξ όλων αυτών έχει το δικαίωμα να μου στερήσει το προνόμιο αυτό; Ποιός μπορεί δηλ. να με περιορίσει στο σπίτι μου, και να μου απαγορεύσει να μεταβώ στον Οίκο του Θεού, την Εκκλησία, όπου θα μεταλάβω «Σώμα και Αίμα Χριστού»; Ποιός μπορεί να με χωρίσει από τον Νυμφίο της ψυχής μου, τον Σωτήρα μου Χριστό;

Κατόπιν όλων αυτών, διερωτώμαι: Μήπως, λοιπόν, άλλαξε το Πολίτευμα της Χώρας και δεν το αντιληφθήκαμε; Μήπως δηλ. καταργήθηκε η Δημοκρατία, όπου κατοχυρώνεται το προνόμιο της ατομικής ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ; Σας ερωτώ; **Μήπως κυβερνά τη Χώρα μας κάποιο είδος Δικτατορίας και δεν το αντιληφθήκαμε;** Στην πορεία των δύο χιλιάδων (2.000) ετών η Ορθοδοξία μόνον κατά την περίοδο των Διωγμών αποστερήθηκε αυτό το ψυχικό καταφύγιο της, που λέγεται Ναός του Θεού! Ναι, έκλειναν τότε τους Ναούς του αληθινού Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οι δέ Χριστιανοί εδιώκοντο! Όλα αυτά όμως συνέβαιναν στην αρχαία Ρώμη κατά την περίοδο της Ειδωλολατρίας! Αλλά οι Χριστιανοί της εποχής εκείνης δεν εδειλίασαν! Έδωσαν προτεραιότητα στην πνευματική τους οντότητα! Έσκαψαν, λοιπόν, στα βάθη της γης και εδημιούργησαν κρυφά **νέου τύπου Ναούς!** Στην ειδωλολατρική Ρώμη, λοιπόν, ενεφανίσθησαν οι Κατακόμβες! Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα έκαμαν την Κατακόμβη της Μήλου! Ωστε οι Χριστιανοί της εποχής εκείνης ΔΕΝ ΚΛΕΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟ ΤΟΜΑΡΑΚΙ ΤΟΥΣ, αλλ' αντιθέτως, **με κίνδυνο της ζωής των** κατέβαιναν στα έγκατα της γης, στις Κατακόμβες, για να λατρεύσουν τον αληθινό Θεό και για ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ, δηλ. να ενωθούν μαζί Του μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού!

Συνεπώς, Παναγιώτατε, Μακαριώτατε καί Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Άδελφοί, Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος, Υμείς συμπράττετε σ' αυτό το έγκλημα του περιορισμού της θρησκευτικής ελευθερίας; Πραγματικά φοβείσθε, ότι μέσα στον Ορθόδοξο Ναό είναι δυνατόν να κυκλοφορήσει και να μεταδοθεί ο Κορωνοϊός;

Γι' αυτό άραγε παραδώσατε την Εκκλησίαν ΑΜΑΧΗΤΙ στην βουλμία των Πολιτικών Αρχόντων; Ακόμη και αν ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό, **ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΝΕΒΗ**, ακόμη και τότε ο πιστός Χριστιανός θα είχε την ευκαιρία να αναδειχθή Μάρτυρας του Χριστού, καθ' όσον ο πόθος του Χριστού θα υπερίσχυε του Κορωνοϊκού φόβου! Τί λέμε, όταν ετοιμαζόμεθα να κοινωνήσουμε; Χριστέ μου, είμαι ερωτευμένος μαζί Σου!

«Έθελξας πόθω με Χριστέ και ηλλοίωσας τω Θείω Σου έρωτι!»

Εξ άλλου διά της Θείας Μεταλήψεως στοχεύουμε και στην ίαση των σωματικών μας παθών!

**«Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν·
Πλαστουργέ, μη φλέξης με τη μετουσία...
Αλλ' ουν κάθαρον εκ πάσης με κηλίδος»**

Και πάλιν:

«Θεού τό Σώμα και θεοί με και τρέφει».

Τέλος, στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως προσευχόμεθα:

- «Δέξαι ουν καμέ, φιλόανθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπω ιώμενος... και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος...»⁽⁶³⁾
- «Καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβείν των αχράντων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων Σου...εις άφεςιν αμαρτιών και εις ζωήν την αιώνιον...εις αγιασμόν και φωτισμόν και **ρώσιν και ίασιν και υγείαν ψυχής τε και σώματος...**»
- «Γένοιτο δε μοι η ευχαριστία αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην...».

Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν να διστάζω να προσέλθω ως κοινωνός στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού ζητώ, ώστε η προσέλευσή μου στο Μυστήριο της Ζωής να αποβεί δι' εμέ **«εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος»;**

63. Βλ. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

Μετά δε την μετάληψη των Αχράντων Μυστηρίων ευχαριστούμε τον Πανάγαθον Θεόν και συγχρόνως Τον παρακαλούμεν, ώστε η μετάληψη των φρικτών και ζωοποιών Του Μυστηρίων να γίνει «...**εις ίασιν ψυχής τε και σώματος**, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδιάς μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστιν ακαταίσχυτον...εις προσθήκην της θείας Σου χάριτος και της Σης Βασιλείας οικείωσιν...»!⁽⁶⁴⁾

Δύο χιλιάδες χρόνια το ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελείται ανελλιπώς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Πλανήτη μας! Μέχρι σήμερα ουδέποτε ακούσθηκε, ότι κάποιος μολύνθηκε από το Άγιο Ποτήριο! Οι άθεοι Πολιτικοί των ημερών μας, αυτοί δηλ. οι οποίοι ποτέ δεν προσήλθαν για να μεταλάβουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ξαφνικά... ανεκάλυψαν, ότι από το Άγιο Ποτήριο κινδυνεύουμε να κολλήσουμε τον Κορωνοϊό! Ψεύδονται, όμως, καθ' όσον όπως γράφει και ο εκ των κορυφαίων Θεολόγων κ. Αριστείδης Πανώτης «ποτέ έως σήμερα δεν έχουν νοσήσει ιερείς σε νοσοκομεία, λεπροκομεία κ.ά.»⁽⁶⁵⁾. Και συμπληρώνει:

«...Ποτέ έως σήμερα δεν έχουν νοσήσει ιερείς, οι οποίοι για δεκαετίες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς σε νοσοκομεία, λεπροκομεία κ.α.! Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα, που να συνηγορεί για μετάδοση ενός ιού μέσα από τα σκεύη της Θείας Κοινωνίας! Γνωρίζω προσωπικά ιερείς, οι οποίοι διακόνησαν στην Εκκλησία του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού και κανείς τους δεν κόλλησε από κάποια από τις πολλές και σοβαρές αρρώστειες, οι οποίες υπήρχαν εντός του Νοσοκομείου».

Η μεγαλύτερη και πιο αποστομωτική απόδειξη ως προς το σημείο αυτό είναι η περίπτωση του αιμηνήστου Ιερομονάχου π. Χρυσάνθου Κουτσουλογιαννάκη, ο οποίος επί πολλά χρόνια υπηρέτησε ως Εφημέριος τους λεπρούς στο νησί της Σπιναλόγκα και **παρά ταύτα ουδέποτε μολύνθηκε από τό μικρόβιο της λέπρας!** Κοινωνούσε όλους ανεξαιρέτως τους λεπρούς με τό ίδιο Άγιο Ποτήριο και με την

64. Βλ. Ευχαριστία μετά την Θεϊαν Μετάληψιν.

65. Βλ. Εφημερίδα Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φ. της 15^{ης}.03.2020, σελ. 31.

ίδια Αγία Λαβίδα, χωρίς καμιά προφύλαξη! Στο τέλος κατέλυε το Άγιο Ποτήριο, **χωρίς ποτέ να μολυνθή!**⁽⁶⁶⁾



Ο ιερέας της Σπιναλόγκας Ιερομόναχος π. Χρύσανθος, που κοινωνούσε τους λεπρούς και χρησιμοποιούσε το ίδιο κουτάλι για τον εαυτό του. Τους έδινε πάντα το χέρι του και έφυγε από το νησί τελευταίος...

...Καί αμόλυντος!

Ελάτε να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του Θεού!

Για δέκα ολόκληρα χρόνια ο ιερομόναχος Χρύσανθος Κουτσουλογιαννάκης ήταν η παρηγοριά των λεπρών στη Σπιναλόγκα. Ευλογούσε και κοινωνούσε τους αρρώστους, απλώνοντας το χέρι και λαμβάνοντας θεία κοινωνία από το ίδιο κουτάλι χωρίς να φοβηθεί την ασθένεια και τις συνέπειές της. Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για μια πληθωρική, καλοσυνάτη μορφή που είχε σκοπό να απαλύνει τα βάσανα των ανθρώπων που νοσούσαν. Τον χαρακτηρίζουν «θεόσταλτο» και «άγιο». Περισσότερες πληροφορίες για τον ιερομόναχο Χρύσανθο, έρχονται μέσα από την εφημερίδα

66. Βλ. www.mixanitouxronou.gr/...spinalogkas.

«Ορθόδοξη Αλήθεια» και την μαρτυρία του Δημήτρη Παπαδάκη, πρώην Λυκειαρχη και πρόεδρο του Λογοτεχνικού Συνδέσμου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά. **«Πεταμένοι σαν κοπριά σ' έναν κοπρόλακκο βρωμερό».** «Το 1947 ο εφημέριος των λεπρών της Σπιναλόγκας π. Μελέτιος Βουργούρης έλαβε από τον Επίσκοπο Πέτρας Διονύσιο Μαραγκουδάκη διμηνιαία άδεια, από 20 Ιουλίου ως 20 Σεπτεμβρίου, για να μεταβεί στους Αγίους Τόπους. Μετά τη λήξη της άδειάς του δεν επέστρεψε στη θέση του. Ο Επίσκοπος δεν μπορούσε να βρει ιερέα για την αντικατάστασή του», αναφέρει ο κ. Παπαδάκης...

Ο κ. Παπαδάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συγκινητική γνωριμία που είχε με τον παπα-Χρυσανθο, υπογραμμίζοντας: «Είχα την τύχη να γνωρίσω τον ιερομόναχο Χρυσανθο τον Δεκαπενταύγουστο του 1967 στη Μονή Τοπλού. Ήταν βραχύσωμος, μορφή ασκητική, με λευκή γενειάδα. Τα χρόνια βάραιναν τους ώμους του. Το ράσο και ο καλογερικός σκούφος του ήταν ξεθωριασμένα. Βρισκόμουν ένα πρωί με τον πατέρα Χρυσανθο έξω από το Καθολικό. Τότε εμφανίστηκε ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Μόλις είδε τον πατέρα Χρυσανθο αναφώνησε γεμάτος έκπληξη και χαρά: **“Πάτερ Χρυσανθε...”**. **Και την ίδια στιγμή δυο αγκαλιές ανοίχθηκαν.** Στο φτωχικό κελί του π. Χρυσανθου μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον ξένο αλλά και να τον προκαλέσω να μου μιλήσει για τις εμπειρίες του από την επαφή του με τον παπά στο νησί: **“Ημouνα λεπρός”**, είπε. **“Έζησα στη Σπιναλόγκα πολλά χρόνια. Η αρρώστια μας είχε παραμορφώσει. Ο φόβος της μόλυνσης έκανε όλους τους υγιείς ανθρώπους να μην τολμούν να μας πλησιάσουν. Ο γιατρός, οι νοσοκόμες, οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι γυναίκες, που έπλεναν τα ρούχα μας, άφηναν το νησί, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου και πήγαιναν με βενζινάκατο στο χωριό Πλάκα, που ήταν δυτικά και απέναντι της Σπιναλόγκας. Οι δημοσιογράφοι χαρακτήριζαν την Σπιναλόγκα το “νησί των ζωντανών νεκρών”, και οι υπάλληλοι δεν ήθελαν να μένουν το βράδυ με τους λεπρούς. Νοιώθαμε όλοι την ανάγκη ενός ιερέα. Εκείνος μόνο θα**

μπορούσε να μας παρηγορήσει με τον λόγο του Θεού, να μας συμπαρασταθεί πνευματικά. Όμως ιερέας ερχόταν στο νησί μας από την Ελούντα μόνο δύο φορές τον μήνα. Ερχόταν Σαββατόβραδο, έκανε τον εσπερινό και έφευγε. Ερχόταν πάλι την επόμενη μέρα, τελούσε τη θεία λειτουργία και έφευγε. Ερχόταν και άλλες φορές. Από αναπότρεπτη ανάγκη, για να κηδέψει τους νεκρούς μας! Κάποια μέρα καθόμαστε μερικοί άντρες στην αυλή του καφενείου μας, που ήταν κοντά στην πύλη. Τότε πιο πέρα φάνηκε ένας ιερέας. Καταλάβαμε όλοι μας ότι ήρθε στο νησί για να λειτουργήσει. Μόλις μας είδε, ήρθε κοντά μας. Μας καλημέρισε με εγκαρδιότητα. Όλοι μας όρθιοι και με ελαφρά υπόκλιση τον καλωσορίσαμε. Κανένας μας όμως δεν έτεινε το χέρι του για να τον χαιρετήσει. **Ο λεπρός δεν πρέπει να χαιρετά με χειραψία. Κι αυτό, για να μη μεταδώσει την καταραμένη του αρρώστεια. Τότε εκείνος μας χαιρέτησε όλους με χειραψία!** Μας είπε απλά ότι θα μείνει κοντά μας, για να μας βοηθάει στην εκπλήρωση των χριστιανικών μας καθηκόντων. Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη».

Η διήγηση για τη δεύτερη ημέρα στο νησί του π. Χρύσανθου έχει ως εξής: “Την άλλη μέρα πήγαμε στην Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Παρακολουθήσαμε όλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά, με κατάνυξη τη θεία λειτουργία, που τελούσε με δωρική απλότητα και απροσμέτρητη ευσέβεια. Την Κυριακή αυτή δεν μεταλάβαμε. Δεν είχαμε ενημερωθεί έγκαιρα για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και δεν είχαμε νηστέψει. Στο τέλος της λειτουργίας πήραμε από το χέρι του αντίδωρο. **Και παίρνοντας το αντίδωρο, του φιλούσαμε όλοι το χέρι! Ήταν κάτι που το επιδίωξε ο ίδιος. Καθώς έδινε το αντίδωρο, πλησίαζε το χέρι του στο στόμα μας.** Όλων μας τα μάτια βούρκωσαν από συγκίνηση. Πριν έρθει εκείνος, το αντίδωρο το παίρναμε από ένα καλαμόπλεκτο πανέρι που τοποθετούσε ο νεωκόρος στο παγκάρι. Την επόμενη Κυριακή πήγαμε σχεδόν όλοι στην εκκλησία. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη, το ίδιο και το προαύλιό της. **Τη μέρα αυτή μεταλάβαμε όλοι. Στο τέλος της θείας λειτουργίας είδαμε τον ιερέα μας να πίνει ό,τι είχε απομείνει στο Άγιο Ποτήριο από**

τη μετάληψή μας! Ανοίξαμε όλοι τα μάτια μας από έκπληξη. Νομίζαμε ότι ονειρευόμαστε... Ο ιερομόναχος Χρύσανθος έμεινε κοντά μας νύκτα και μέρα. Και έμεινε κοντά μας δέκα χρόνια! Τα χρόνια αυτά εκδήλωσε σε όλους μας την αγάπη. Μας επισκεπτόταν στα σπίτια μας. Μας καθοδηγούσε όλους. Ενίσχυε με τα λίγα χρήματα που είχε τους φτωχούς. Και έκανε τούτο, τηρώντας το: μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου. Ευγνωμονώ, όπως και όλοι οι άρρωστοι της Σπιναλόγκας, τον πατέρα Χρύσανθο για...”, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει όμως τη φράση του. Ξέσπασε σ’ ένα βουβό κλάμα. “Ο πατήρ Χρύσανθος”, συνεχίζει ο κ. Παπαδάκης, “έχοντας το βλέμμα του καρφωμένο στο δάπεδο, ακούγοντας τις περιγραφές του πρώην χανσενικού, είπε με ένα εσωτερικό μεγαλείο: "Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο αυτό που έκαμα. Αυτό θα έκανε κάθε λειτουργός του Υψίστου, κάθε χριστιανός. Βοήθησα, όσο μπορούσα, συνανθρώπους μας να σηκώσουν τον σταυρό στον Γολγοθά τους. **Έπειτα, η αρρώστεια δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία, με το σώμα και το αίμα του Χριστού**". Έμεινε για να προσέχει τους τάφους! Με συγκίνηση ο π. Χρύσανθος μίλησε στον κ. Παπαδάκη για την απόφασή του να μείνει στο νησί, όταν πια όλοι είχαν φύγει από αυτό: “Το Λεπροκομείο της Σπιναλόγκας έκλεισε. Ήταν Ιούλιος του 1957. Έφυγαν όλοι από το νησί, έμεινα μόνο εγώ εκεί”. Τον ρώτησα γιατί; Και μου απάντησε: “Έπρεπε να περιποιούμαι τους τάφους των χανσενικών. **Έπρεπε ακόμα, βρισκόμενος μπροστά στους τάφους τους, να ψέλνω τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών τους. Εγκατέλειψα το νησί το 1959...**»⁽⁶⁷⁾.

Αδελφοί μου Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,

Όλα αυτά, που συνθέτουν την αρρωστημένη «**Κορωνοϊο-νοοτροπία**», δυστυχώς, τα αποδέχθηκαν αδιαμαρτυρήτως, τα ενστερνήθηκαν θα έλεγα, οι εκκλησιαστικοί μας Ταγοί, υποτασσύμενοι δουλικώς

67. Βλ. <http://www.mixanitouxronou.gr/o-iereas-tis-spinalogkas-poy-koinonoyse-toys-leproys/>.

στην αθλιότητα των Πολιτικών Παραγόντων των ημερών μας! Οπότε όλοι μαζί από κοινού, ήτοι Συνοδικοί και μή Συνοδικοί Μητροπολίτες –με εξαίρεση κάποιους Ήρωες Μητροπολίτες, οι οποίοι όμως δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των δακτύλων της μιάς χειρός– αφ’ ενός και αφ’ ετέρου Πρωθυπουργός και Πρωθυπουργικοί Σύμβουλοι πέταξαν στο καλάθι των αχρήστων την εμπειρία της Εκκλησίας, **ότι στο Ναό, όχι μόνον δεν μεταδίδονται μικρόβια, ασθένειες κ.λπ. αλλ’ αντιθέτως διά της θερμούργου πίστεως όλα τα νοσήματα θεραπεύονται! Ακόμη και μελλοθάνατοι, σχεδόν νεκροί, ανασταίνονται!** Η θεραπεία βέβαια εξαρτάται από τόν βαθμόν της πίστεως του πάσχοντος! Στην περίπτωση των δύο τυφλών των θεραπευθέντων υπό του Σωτήρος Χριστού, ο Κύριος ερωτά αυτούς: **«Πιστεύετε, ότι δύναμαι τούτο ποιήσει; λέγουσιν Αυτώ· ναί, Κύριε. Τότε ήψατο των οφθαλμών αυτών, λέγων· κατά τήν πίστιν υμών γενηθήτω υμίν. Και ανεώχθησαν αυτών οι οφθαλμοί»**⁽⁶⁸⁾. Ιδιαίτερως οι Εκκλησιαστικοί Ταγοί ώφειλον να έχουν εκτιμήσει αρκούντως την εμπειρία του π. Χρυσάνθου από την Σπιναλόγκα! Δυστυχώς άνευ αντιρρήσεων όλοι Τους, ακόμη δε και αυτός ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, υπετάγησαν στην ύπουλη κοσμοθεωρία της αρρωστημένης, της δαιμονικής **«Κορωνοϊο-νοοτροπίας»!**

Θα το επαναλάβω για μια ακόμη φορά! Το σύνθημα για να κλείσουν οι Ναοί έδωσε, **αν και εντελώς αναρμόδιος**, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης με την δαιμονική προτροπή: **«Αποχή από τις εκκλησίες και προσευχή κατ’ οίκον»!** Στη συνέχεια το σύνθημα αυτό το ...έχαψαν και το εχώνεψαν αυτομάτως, οι εκκλησιαστικοί μας Ταγοί!!!!



68. Ματθ. κεφ. θ', στ. 27-30.

Αυτοί, λοιπόν, οι σύγχρονοι και «μοντέρνοι» Εκκλησιαστικοί Διοικητικοί Παράγοντες με τις Αποφάσεις της παραφροσύνης **προσέγγισαν τα όρια της προδοσίας της Αγίας μας Ορθοδοξίας!**

Και τούτο συνέβη, διότι έδωσαν εντολή:

- Να κλείσουν οι Ναοί,
- Να καταργηθεί, έστω και προσωρινώς, ο εκκλησιασμός των πιστών,
- Να διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ των πιστών, ώστε ο καθένας να κλεισθεί στον εαυτό του και στο καβούκι του,
- Να αγνοηθεί, έστω και προσωρινώς, η εντολή του Κυρίου μας το «αγαπάτε αλλήλους» και το «αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν»,
- Να αλλοιωθεί ή και να βεβηλωθεί η θεία λειτουργία, αφού η μακράς διαρκείας Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να συντελεσθεί στο χρονικό όριο της μιάς ώρας (από 7.00 έως 8.00 π.μ.), όπως ορίζει η Συνοδική Απόφαση.
- Να ανασταλούν όλες οι καθ' ημέραν ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ήτοι ο Όρθρος, ο Εσπερινός, το Μέγα Απόδειπνον, οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία!!!!

Η οδηγία να τελείται η Θεία Λειτουργία με «κλειστές τις πόρτες» αλλοιώνει τον χαρακτήρα της Εκκλησίας, η οποία έχει πάντοτε ανοικτές τις θύρες των Ναών, δεν ζητεί ταυτότητα ή και διαβατήριο από τους εισερχομένους, όλα δε αυτά συμβαίνουν, διότι τηρεί και εφαρμόζει τον λόγο του Κυρίου μας: «**τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω**»⁽⁶⁹⁾.

Επί πλέον η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, καθώς επίσης και η συντριπτική πλειοψηφία των Μελών της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, διά του Ανακοινωθέντος της 16^{ης}.03.2020 συνιστούν **τυφλή υπακοή στην Κυβέρνηση, συγχρόνως δε εξωτερικεύουν τον θυμασμό τους (!!!) για την... «διακριτικότητα, με την οποία η Πολιτεία εκφράζει τον σεβασμό της προς το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών της Εκκλησίας μας»!!!!**⁽⁷⁰⁾.

69. Ιωάν. στ' 1.

70. Βλ. Ανακοινωθέν της 16^{ης}.03.2020.

«**Το ευχαριστώ**» του Πρωθυπουργού της Χώρας κ. Μητσοτάκη προς την προδοτική αυτή υποχωρητικότητα της Ιεράς Συνόδου εκφράστηκε «**αυθωρεί και παραχρήμα**», δηλ. πάραυτα, με την υπ' αριθμόν 2867/Υ1 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας... καί Υγείας, διά της οποίας **επιβάλλεται η προσωρινή απαγόρευση «της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020»!!!!(71).**

Διερωτώμαι: Με ποιά δικαίωμα οι Κυβερνητικοί αυτοί Παράγοντες διέταξαν το σφράγισμα των ιερών Ναών; Το Σύνταγμα της Ελλάδος ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ! Δυστυχώς οι Κυβερνητικοί Παράγοντες ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ, καθ' όσον ποδοπατούν και αυτό τούτο το Σύνταγμα της Χώρας!

**Ὡστε Εκκλησία και Πολιτεία
από κοινού απαγορεύουν στον άνθρωπο
την επικοινωνία με τον Θεόν!
Πολεμούν την Ορθοδοξία στην κοιτίδα της,
την Ελλάδα μας!**



71. Βλ. ΦΕΚ 872/τ. Β' / 16.03.2020.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 7^Η

Η όλη κατάσταση, λοιπόν, είναι τραγική! Οι εχθροί της Εκκλησίας πανηγυρίζουν! Οι πολέμιοι της Ορθοδοξίας τρίβουν τα βρώμικα χέρια τους! Οι θρησκευτικά αδιάφοροι αισθάνονται υπερήφανοι! Και οι αφελείς Χριστιανοί τι έπραξαν; Δυστυχώς, αφιονισμένοι και ζαλισμένοι από την υπερβολική δόση του ναρκωτικού «MENOY-ME ΣΠΙΤΙ», έσπευσαν να συμμορφωθούν αμέσως! **Εκλείσθηκαν στα σπίτια τους!** Έτσι, λοιπόν, οι Ναοί μας κυριολεκτικώς άδειασαν!

Το βράδυ της Παρασκευής 13^{ης} Μαρτίου 2020 κατά την Ακολουθία των Β' Χαιρετισμών:

α) Στον τεράστιο ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου της γειτονικής πόλεως παρευρέθησαν μόλις τριάντα (30) πιστοί!

β) Στην ολονυκτία, που ακολούθησε εκεί, παρευρέθησαν μόλις δώδεκα (12) πιστοί!

γ) Στον ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στο Κράθιο της Αιγιαλείας, κατά την Ακολουθία των Χαιρετισμών προσήλθαν μόλις τριάντα οκτώ (38) πιστοί!

δ) Στον πανηγυρίζοντα ιερό Ναό του Αγίου Αλεξίου, (17 Μαρτίου) εδώ στο Αίγιο, στη θεία Λειτουργία προσήλθαν μόλις 42 χριστιανοί και τρεις (3) μόνον προσκυνητές-συλλειτουργοί ιερείς!!!!

ε) Στον Πανηγυρικό Εσπερινό της Δευτέρας 16^{ης} Μαρτίου στην ιστορική ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας (εορτή του Αγίου Αλεξίου, του Οποίου εκεί φυλάσσεται η Τιμία Κάρα), μετά την άφιξη και την εκκλησιαστική υποδοχή στο Ναό του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιερωνύμου, ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος Αρχιμ. π. Ευσέβιος Σπανός παρεκάλεσε τους ευλαβείς προσκυνητές να εξέλθουν του Ναού, ακολούθως δε εσφράγισε την εξωτερική θύρα της ιεράς Μονής, ώστε ουδείς πλέον προσκυνητής να έχει την δυνατότητα εισόδου!

Ο Διάβολος, λοιπόν, πανηγυρίζει! Με ένα δαιμονικό κατασκεύασμα, το οποίον οι σκοτεινές δυνάμεις παρασκεύασαν μεν κατά

το έτος 1981, αλλά το προγραμματίσαν να διαχυθεί σε παγκόσμια κλίμακα μόλις τώρα, δηλ. κατά το έτος 2020,⁽⁷²⁾ κατώρθωσαν να διαλύσουν την Ορθόδοξο Εκκλησία!



Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Κράθιο Αιγιαλείας.
Β' Χαιρετισμοί - 13 Μαρτίου 2020.

72. «Περί το 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ασθένεια θα διαδοθή εις ολόκληρον τον Πλανήτην, κάνοντας επίθεσιν εις τους πνεύμονας και εις τους βρόγχους. Θα αντιστέκεται σε όλες τις γνωστές θεραπείες», γράφει ο συγγραφέυς Ντιν Κουντζ και μας το μεταφέρει η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 27ης.02.2020, σελ. 13! Και συνεχίζει: «Συγγραφέυς είχε προβλέψει τον ιό από το 1981. Ο Ντιν Κουντζ φαίνεται, ότι εγνώριζε τα τεκταινόμενα εις το παρασκήνιον των διαβολικών εργαστηρίων της παγκοσμιοποιήσεως και τα κατέγραψεν εν είδει μυθιστορήματος εις το βιβλίον του «The Eyes of Darkness, δηλ. «Τα μάτια του σκότους»! «Το Ουχάν-400 είναι ένα τέλειο όπλο. Επηρεάζει μόνον ανθρώπινα όντα. Κανένα άλλο έμβυον ον δεν μπορεί να είναι φορέας του...δεν μπορεί να επιβιώσει έξω από ένα ανθρώπινο σῶμα για πάνω από ένα λεπτό, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μολύνει μόνιμα αντικείμενα ή ολόκληρους χώρους...Και όταν ο ξενιστής του (δηλ. ο πάσχων) πεθαίνει, ο Ουχάν-400 πεθαίνει μαζί του λίγο αργότερα...». Βλ. και ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 28ης.02.2020, σελ. 1 & 24-25.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 8^Η

Η Εκκλησία, ως Ταμειούχος της Θείας Χάριτος, οφείλει να έχει συνεχώς ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ, ώστε ο άνθρωπος προσερχόμενος στην Εκκλησία είτε ο πιστός και ευσεβής είτε ο εν μετανοία επιστρέφων ασεβής, όπως κάποτε ο Άσωτος Υιός, ως ναυαγός της ζωής, να ευρίσκει ανοικτή την θύρα της Εκκλησίας και να απολαμβάνει την στοργική αγκαλιά του Σωτήρος Χριστού, ο Οποίος διακήρυξε, ότι **«τον ερχόμενον πρός με ου μη εκβάλω έξω»**⁽⁷³⁾. Με ποιά δικαίωμα, λοιπόν, κλείνουμε τούς Ναούς; Με ποιά εξουσία, καταργώντας τον εκκλησιασμό της Κυριακής, θα αποστερήσουμε το δικαίωμα σε ένα χριστιανό να προσέλθει και να κοινωνήσει των Αχράντων Μυστηρίων;

Το Σώμα του Χριστού είναι ο Άρτος της Ζωής! Η συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία μας εξασφαλίζει το εισιτήριο της εισόδου μας στη Βασιλεία των Ουρανών! Τι λέμε, όταν μεταδίδουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού σε ένα πιστό; **«Σώμα και Αίμα Χριστού μεταδίδοται σοι εις άφεςιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον»**. Με ποιά δικαίωμα, λοιπόν, η Σύναξις των Ιεραρχών της 16^{ης} Μαρτίου ε.έ. απεφάσισε **«οι Ιεροί Ναοί να παραμένουν ανοικτοί (ενν. ΜΟΝΟΝ) για κατ' ιδίαν προσευχήν των πιστών»;**

Με ποιά δικαίωμα επίσης η ως άνω αναφερομένη Σύναξις των Ιεραρχών «με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης...υποδεικνύει την λιτή τέλεση της Θείας Λειτουργία από την ερχόμενη Κυριακή (23.03.2020)... από 7:00 έως 8:00 π.μ.»;

Έπειτα από λίγες ώρες, δυστυχώς, κυκλοφόρησε η νεότερη και η πλέον χειρίστη Απόφαση! **«Όλοι στα σπίτια...Ναοί χωρίς λειτουργία»**⁽⁷⁴⁾. Σύμφωνα με την νεότερη αυτή Απόφαση απαγορεύεται αυστηρώς η τέλεση της θείας Λειτουργία σε όλους ανεξαιρέτως τους ιερούς Ναούς της Επικρατείας. **Σε κάθε Ιερά Μητρόπολη** κατά την ημέραν της Κυριακής επιτρέπεται η Θεία Λειτουργία **σε ένα και μόνον ιερό Ναό**, υπό την προϋπόθεση της μεταδόσεως διά του ραδιοφώνου προς εξυπηρέτηση των πιστών, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, υποχρεούνται και οφείλουν να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους!

73. Ιωάν. στ', 1.

74. Βλ. Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, φ. της 21^{ης}.03.2020, σελ. 8.



Η ευλάβεια των πιστών χριστιανών της Σερβίας μας διδάσκει;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 9^Η

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ!

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά τήν ταπεινήν μας γνώμην κάποια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα του Έλληνα έχουν καταπατηθεί! Έτσι, λοιπόν:

Στο άρθρο 2 παράγρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος συναντάμε την ακόλουθη διάταξη:

«Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχικήν υποχρέωσιν της Πολιτείας».

Στο άρθρο 3 παράγρ. 1 συναντάμε την ακόλουθη διάταξη:

«...Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος... είναι αυτοκέφαλος και διοικείται υπό της Ιεράς Συνόδου των εν ενεργεία Αρχιερέων...».

Στο άρθρο 5 παράγρ. 1 συναντάμε την ακόλουθη διάταξη:

«Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστος».

Στο άρθρο 13 παράγρ. 1 και 2 συναντάμε τις παρακάτω διατάξεις:

«1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστος...»

«2. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελευθέρα και τα της λατρείας αυτής **τελούνται ακωλύτως** υπό την προστασίαν των Νόμων...»

Στο άρθρο 48 του Συντάγματος ο νομοθέτης ορίζει ρητά τις συνταγματικές διατάξεις η ισχύς των οποίων μπορεί να ανασταλεί ολικά ή μερικά σε περίπτωση, που η χώρα βρεθεί αντιμέτωπη με συνθήκες παρόμοιες με πόλεμο, συνθήκες οι οποίες χαρακτηρίζονται από το νομοθέτη ως κατάσταση «πολιορκίας». Οι διατάξεις που επιδέχονται περιορισμό, σε τέτοιες συνθήκες, είναι οι κάτωθι: «5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1, έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97» (άρθρο 48, παρ.1 του Συντάγματος). Το άρθρο 13 του Συντάγματος, που θεμελιώνει το δικαίωμα της θρησκευτικής συνείδησης και της ελευθερίας στη θρησκευτική λατρεία ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΙΣΤΑ, ΑΡΑ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ.

Συνάγονται τα ακόλουθα δύο σημαντικότερα συμπεράσματα:

ΠΡΩΤΟΝ, το δικαίωμα στη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ

ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, Η ΑΠΟ 25/2/2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ως προς το εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, στο σημείο που αναφέρεται σε «προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας ...χώρων θρησκευτικής λατρείας... για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020...» καθώς περιορίσε (στην πράξη κατάργησε) το δικαίωμα στη θρησκευτική λατρεία το οποίο είναι ανεπίδεκτο κάθε περιορισμού, καθώς δεν περιλαμβάνεται στη σχετική λίστα του άρθρου 48 του Συντάγματος.

Συνακόλουθα, η υπ' αριθ. 2867/Υ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), που εκδόθηκε βάσει της από 25/2/2020 ΠΝΠ και η οποία επέβαλε την «...προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας» (άρθρο 1 παρ.1) και η υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21285, η οποία παρατείνει την ισχύ της υπ' αριθμ. 2867/Υ1 ΚΥΑ έως τις 11.4.2020 είναι παντελώς ΑΚΥΡΕΣ, ως βασιζόμενες σε άκυρη πράξη νομοθετικού περιεχομένου.»

Το εν ισχύει Σύνταγμα στην προμετωπίδα του έχει την επίκληση της Αγίας Τριάδος! «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος». Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη σημασία και τη θέση των αρχών και των κανόνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελληνική Πολιτεία».

Το άρθρο 111 παράγρ. 1 ορίζει τα εξής: «Κάθε διάταξη νόμου ή διοικητική πράξη με κανονιστικό χαρακτήρα, που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, καταργείται από την έναρξη της ισχύος του».

Τέλος, στο άρθρο 200 του Ποινικού Κώδικα (Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4619/2019, ορίζεται ότι: «1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσσει μια ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη...» (άρθρο 200, παρ.1, ΠΚ). Με άλλα λόγια, η παρεμπόδιση άσκησης του δικαιώματος στη θρησκευτική λατρεία συνιστά και ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ»

Παρακολουθώντας, λοιπόν, την ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων, αφ' ότου εμφανίστηκε το πρόβλημα, που ακούει στο όνομα Κορωνοϊός, με οδύνην ψυχής παρατηρήσαμε τα εξής παράδοξα:

- Η Πολιτεία έλαβε διαδοχικώς μέτρα, δια των οποίων πλήττονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήτοι ο σεβασμός και η προστασία του ανθρώπου γενικώς και ειδικώς η προσωπική και η θρησκευτική του ελευθερία!
- Μπορεί, λοιπόν, η Πολιτεία να επιστήσει την προσοχή των μελών μιας Κοινωνίας στον κίνδυνο της μόλυνσεως από τον Κορωνοϊό και να θεσπίσει μέτρα για την προφύλαξη των Πολιτών,
- **Αλλά δεν έχει το δικαίωμα να θεσπίζει Νόμους και Κυβερνητικά Διατάγματα, διά των οποίων να παρεμποδίζεται η άσκηση των θρησκευτικών μας καθηκόντων! Συνεπώς το σφράγισμα των Ναών, όπου νομίμως και ελευθέρως ο Έλλην Πολίτης λατρεύει τον Αληθινό Θεό, αντιβαίνει στις διατάξεις του Συντάγματος και την Ποινική Νομοθεσία!**
- **Και ένα τελευταίο ερώτημα!** Εφ' όσον η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος είναι Αυτοκέφαλος, διοικείται δε υπό της Ιεράς Συνόδου, με ποιό δικαίωμα τα προαναφερθέντα Πολιτικά Πρόσωπα αποφασίζουν το σφράγισμα των Ιερών Ναών **ερήμην της Εκκλησίας;** Δεν θα έπρεπε πρωτίστως να ερωτηθεί σχετικώς η Εκκλησία της Ελλάδος;

Απάντηση στα ερωτήματα αυτά μας παρέχει ένα σπουδαίο κείμενο του Ελλογιμωτάτου επ. Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου, Θεολόγου και συγχρόνως Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω το οποίον δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα «Romfea.gr». Σας το παραθέτω.⁽⁷⁵⁾

**Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ,
ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ**

75. <https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35960-i-prosorini-apagoreusi-tis-latreias-gia-tin-prostasia-tis-ugeias-parabiazei-ti-thriskeutiki-eleutheria>.

Η κοινή υπουργική απόφαση 2867/Υ1, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 872/Β/16-3-2020 για την αναστολή, δηλαδή για την προσωρινή απαγόρευση της λατρείας όλων των θρησκευμάτων, για λόγους προληπτικής προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό, **παραβιάζει ευθέως την ελευθερία της λατρείας όλων των θρησκευμάτων**, για τους ακόλουθους λόγους:

Η παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση δεν περιορίζει απλώς τη συλλογική διάσταση της ελευθερίας της λατρείας, αλλά προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα της, διότι την αναστέλλει, δηλαδή την καταργεί προσωρινά, μέχρι τις 30-3-2020, με δυνατότητα περαιτέρω αναστολής της, πλην της περίπτωσης της κηδείας, η οποία μπορεί να τελείται με τη συμμετοχή του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση της τηλεοπτικής και ραδιοφωνικής κάλυψης της ορθόδοξης λατρείας **δεν αποτελεί επαρκή λόγο για τη νομιμότητα αυτής της υπουργικής απόφασης** δυνάμει του Συντάγματος και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων...

Μιά ακόμη πιο δυναμική απάντηση στα ερωτήματα αυτά δίδουν με ένα περισπούδαστο άρθρο τους οι ευσεβέστατες κυρίες Κωνσταντίνα Κακογιάννη και Ελένη Καρνιάτη, Δικηγόροι των Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στη γνωστή ιστοσελίδα **Romfea.gr**⁽⁷⁶⁾ με τίτλο: «**Η Υπουργική απόφαση για απαγόρευση λειτουργιών είναι άκυρη, ανυπόστατη και αντισυνταγματική**». Ιδού, το περισπούδαστο αυτό άρθρο:

• Η υπ' αριθμ. 2867/Υ1/ ΦΕΚ Β872/16.3.2020 υπουργική απόφαση περί επιβολής απαγορεύσεως λειτουργιών σε Ιερούς Ναούς είναι απολύτως άκυρη, άλλως ανυπόστατη, ως αντισυνταγματική.

• Στις 16 Μαρτίου 2020 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 2867/Υ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία επιβλήθηκε η «..προ-

76. Βλ. ανάρτηση της 23ης.03.2020.

σωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας..» (άρθρο 1, παρ.1).

• (...)

• **Η ανωτέρω υπουργική απόφαση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με σειρά διατάξεων του Συντάγματος:**

1. **Κατ' αρχήν, η συγκεκριμένη υπουργική** απόφαση βασίζεται σε άκυρη, άλλως ανυπόστατη, πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, η από 25/2/2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι άκυρη ως προς το εδάφιο (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1, που εντέλλει την «προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας...χώρων θρησκευτικής λατρείας...» (άρθρο 1, παρ.2, περ. στ, της από 25/2/2020 Π.Ν.Π.).

– **Όμως το Σύνταγμα στο άρθρο 48 ορίζει** ρητά τις συνταγματικές διατάξεις επί των οποίων μπορεί να επέμβει η πολιτεία με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όταν η χώρα βρίσκεται σε «κατάσταση πολιορκίας», δηλαδή σε συνθήκες όμοιες με πόλεμο, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο διάγγελμά του στις 17/3/2020 (σχετ...).

– Οι συνταγματικές διατάξεις, σχετικά με τις οποίες μπορεί να εκδοθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι οι κάτωθι: «..5 παρ.4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97» (άρθρο 48 Σ).

– Όπως φαίνεται σαφώς **η διάταξη του άρθρου 13 του Συντάγματος** (στην παράγραφο β' του οποίου θεμελιώνεται το δικαίωμα της ελευθερίας στη θρησκευτική λατρεία) **δεν περιλαμβάνεται στις διατάξεις αυτές...**

2. **Επι πλέον, η ως άνω υπουργική απόφαση παραβιάζει το άρθρο 3 του Συντάγματος** στο οποίο ορίζεται ότι «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανωτατοκτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού...»... «Είναι

αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο...» (άρθρο 3 παρ.1 του Συντάγματος).

- Η υπ' αριθμ. 2867/Υ1 υπουργική απόφαση **παραβιάζει** το άρθρο 3 **καθότι εξισώνει την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος με όλες τις θρησκείες** και τα δόγματα που υφίστανται στην ελληνική επικράτεια, πρακτική που είναι απόλυτα αντισυνταγματική για δύο λόγους: **Πρώτον**, γιατί... και **Δεύτερον**, γιατί η πρακτική αυτή παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας...

3. Περαιτέρω, η συγκεκριμένη (υπ' αριθμ.2867/Υ1) Υπουργική απόφαση αρνείται, στην ουσία, την Αγία Τριάδα, εις το όνομα της οποίας θεσπίσθηκε και υφίσταται ισχύων το Ελληνικό Σύνταγμα...

- Με το να απαγορεύει τις λειτουργίες και ιεροπραξίες στους Ορθόδοξους Ιερούς Ναούς στην ελληνική επικράτεια η ως άνω υπουργική απόφαση **αρνείται, στην ουσία, την Παντοδυναμία του Θεού και τη θέση του στην κτίση...**
- **Καθίσταται λοιπόν σαφές** από τα ανωτέρω ότι η υπ' αριθμ. 2867/Υ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) περί απαγορεύσεως λειτουργιών και ιεροπραξιών στους χώρους θρησκευτικής λατρείας **είναι απόλυτα άκυρη, άλλως ανυπόστατη, καθώς παραβιάζει τόσο άμεσα όσο και έμμεσα σειρά διατάξεων του Συντάγματος** και καθώς βασίζεται σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είναι άκυρη, άλλως ανυπόστατη, αφού δεν πληροί τους όρους του άρθρου 48 του Συντάγματος.
- Η ακυρότητα/ανυπόστατο της ανωτέρω υπουργικής απόφασης επισφραγίζεται από το άρθρο 111 παρ.1 του Συντάγματος που ορίζει ότι: «Κάθε διάταξη νόμου ή διοικητικής πράξης με κανονιστικό χαρακτήρα, που είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα, καταργείται από την έναρξη της ισχύος του»...
- Καθίσταται επίσης σαφές ότι η υπ' αριθμ. 2867/Υ1 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με την οποία επιβλήθηκε

η «..προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας είναι απόλυτα άκυρη, άλλως ανυπόστατη, ως αντισυνταγματική.

Η Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ σε ολοσέλιδο άρθρο της (24.03.2020, σελ.6) διατυπώνει το ερώτημα: **«ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ;»**.



Η ίδια μαχητική Εφημερίδα, η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, σε άλλο άρθρο της, το οποίον υπογράφει κ. Γεώργιος Θεοχάρης, καταγράφει μερικώς «Πικρές αλήθειες για τις κλειστές Εκκλησίες»⁽⁷⁷⁾ και καταλήγει:

«Η απόφαση αυτή ευθυγραμμίζεται στην από αρκετά χρόνια παλαιότερα εκδηλωμένη πρόθεση της Πολιτείας να καταστήσει την θρησκευτική πράξη μια καθαρά ατομική εκδήλωση και υπόθεση και να απαγορεύσει την δημόσια εκδήλωσή της.

77. Βλ. φ. της 21^{ης}.03.2020, σελ. 6 και έμπροσθεν σελ. 10 του παρόντος.

Γι' αυτό, είναι στην πραγματικότητα ο πρόδρομος φοβερών διωγμών. (...) **Με άλλα λόγια, το μέτρο δεν είναι μέτρο υγειονομικό, αλλά αντιθρησκευτικό».**



Ας προσεγγίσουμε τώρα και μια ιστορική εφημερίδα των Αθηνών, την ΕΣΤΙΑ, στην οποία δημοσιεύεται ένα περισπούδαστο άρθρο της κα Μαρίας Κορνάρου με τίτλο: **«Η Εκκλησία δεν είναι όμιλος»**⁽⁷⁸⁾. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε και τα εξής:

«...Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που απαγόρευσε την λειτουργία των Ορθοδόξων Ναών για τους πιστούς, (...) κατέταξε την Ορθοδοξία στην ίδια κατηγορία με τους αθλητικούς Ομίλους, τα χιονοδρομικά Κέντρα και τα ισλαμικά Τεμένη. (...) Ουδέποτε στην ιστορία του Ελληνισμού, (...) δεν έχει ληφθεί τέτοιο μέτρο όπως της σήμερα, με την αναστολή των ιεροπραξιών της Ορθόδοξου Εκκλησίας. Αναστολή, που ήδη θρυλούται, **ότι θα περιλάβει και αυτές τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος!** Ούτε ο Ρωμαιοκαθολικός Βασιλεύς Όθων δεν τόλμησε να επέμβει στην Θεία Λειτουργία των Ελλήνων, παρότι ο ίδιος δεν παραδεχόταν την εγκυρότητά της, όταν χτύπησε η ανελέητη χολέρα (και όχι ο κορωνοϊός της θνησιμότητας της τάξεως του 3%), την Αθήνα, το 1854. Ο δικός μας, Ορθόδοξος και Έλλην, Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει την αιώνια πρακτική της Εκκλησίας μας εν καιρώ πανδημίας; **Η Εκκλησία απαντά στην πάνδημο νόσο με Λειτουργίες, Αγρυπνίες, Λιτανείες. Όχι με τηλεοπτική αναμετάδοση. Αλλού είναι η δύναμη της Εκκλησίας! Γιατί, λοιπόν, την φυλακίζουμε;»**

78. Βλ. φ. της 23^{ης}.03.2020, σελ. 8.

Εάν, λοιπόν, στις ημέρες μας έχουμε όντως μια Συνταγματική υπέρβαση, ποιό άραγε είναι το χρέος μας; Ταπεινά φρονώ, ότι αυτομάτως ανακύπτει το χρέος της αντιστάσεως με κάθε νόμιμο τρόπο, ώστε να υπερασπισθούμε όχι μόνον την ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, αλλά και την ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ, εφαρμόζοντας το άρθρο 120 του ισχύοντος Συντάγματος, το οποίον ορίζει τα εξής:

«Η τήρησις του Συντάγματος επαφίεται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων, δικαιουμένων και υποχρεουμένων εις την διά παντός μέσου αντίστασιν κατά οιουδήποτε επιχειρούντος την βιαιάν κατάλυσιν αυτού».

Μερικοί χριστιανοί άρχισαν ήδη να αντιλαμβάνονται αυτά τα καταστρεπτικά Σχέδια των σκοτεινών Δυνάμεων και Παραγόντων της Παγκοσμιοποιήσεως, και υψώνουν τη φωνή τους διαμαρτυρόμενοι εμμέσως, πλήν όμως σαφώς, ικετεύοντες τον Πανάγαθον Θεόν με την ικεσίαν «**Συγχώρεσέ μας, Κύριε...**»⁽⁷⁹⁾.

«Συγχώρεσέ μας, Κύριε...»



79. Βλ. <https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35981-sugxorese-mas-kurie-gia-10-toulaxiston-logous>.

1. Γιατί ενώ είμαστε, Κύριε, μία χώρα σκανδαλωδώς εύνοημένη στην διάρκεια της Ιστορίας, από Έσένα, την Παναγία Μητέρα Σου και όλους τούς Άγιους μας και είναι άμετρητες οι στιγμές στην Έθνική και προσωπική μας ιστορία, πού μᾶς πῆρες στην ἀγκαλιά Σου και μᾶς ἔσωσες, ἐμεῖς μέ ἓνα Tweet(!) τοῦ πρωθυπουργοῦ μας, Σοῦ δηλώσαμε ἐπίσημα ὅτι δέν Σέ χρειαζόμαστε πλέον!

2. Γιατί αὐτήν τήν ὥρα πού κυριαρχεῖ ὁ φόβος τοῦ θανάτου, τά super market, τά Pet shops (!) και οἱ τράπεζες, (οἱ ναοί τοῦ χρήματος) μᾶς εἶναι ἀπαραίτητα γιά νά λειτουργοῦν (κι ἄς κινδυνεύουμε νά κολλήσουμε και ἐκεῖ), ἀλλά ΟΧΙ οἱ ναοί σου, Χριστέ μας!

3. Γιατί τά delivery τοῦ φαγητοῦ μᾶς εἶναι ἀναγκαῖα, ἀλλά ΟΧΙ οἱ «delivery» (ιερεῖς) τοῦ δικοῦ Σου Σώματος και Αἵματος, Χριστέ μας!

4. Γιατί ΕΜΕΙΣ οἱ πιστοί Σου, οἱ βαπτισμένοι και μυρωμένοι ντρεπόμαστε και φοβόμαστε νά πιάσουμε τό μάκτρο τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου, νά φιλήσουμε τίς Ἱερές Εἰκόνες και νά πάρουμε τήν εὐχή τῶν ἱερέων μας. Φοβόμαστε μάλιστα (ᾧ τῆς βλασφημίας!) νά πλησιάσουμε και στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς! Βάζουμε ὅμως δεξιό λογισμό, Χριστέ μας, και ἰσχυρίζομαστε, ὅτι τό κάνουμε ἀπό ἀγάπη γιά νά προστατέψουμε τούς ἀδελφούς μας. Στό super market ἐξακολουθοῦμε ὅμως νά πηγαίνουμε, Χριστέ μας, και ἄς κινδυνεύουμε και ἐκεῖ! Μή μᾶς παρεξηγεῖς, Χριστέ μας, πού ἐκεῖ ἡ ἀγάπη μας ἀτονεῖ λίγο!

5. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατί ἀντί νά γίνουν οἱ ναοί τῶν πολιούχων μας, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα κ.ἄ., **καθημερινά φυλάκια τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας,** γιά νά μεσιτεύσουμε γιά τούς ἀσθενεῖς και τούς ἥρωες ἰατρούς και νοσηλευτές, ΕΜΕΙΣ τήν ἀπαγορεύουμε ἀκόμη και στά μοναστήρια! Γιά νά εἶμαστε «προστατευμένοι», Χριστέ μου, ἀπό σένα, γιατί τελικά φαίνεται ὅτι εἶσαι λίγο «Κίνδυνος» και ὄχι Πηγή τῆς Ζωῆς ὅπως μᾶς ἔλεγες!

6. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατί ΟΥΤΕ μέ 5 άτομα μέσα στον ιερό Ναό, δέν θέλουμε νά τελέσουμε τήν Θεία Λατρεία Σου (ένδ ὅλοι μας άνεχόμεστε 30 άτομα σέ ένα super market)!

7. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατί στήν Ὁρθόδοξη Ἑλλάδα μας, ἐργοδότες ἀπειλοῦν ἐργαζομένους μέ ἀπόλυση, νέα παιδιά ἀπειλοῦν τούς ἠλικιωμένους γονεῖς μέ ἀπομόνωση καί σύζυγοι ἀπειλοῦν τίς συζύγους τους μέ διώξιμο ἀπό τό σπίτι, ὡς ἐπικίνδυνους, ἐπειδή θέλουν νά ἐκκλησιάζονται καί νά κοινωνοῦν τοῦ Ἁγίου Σώματος καί Αἵματός Σου!

8. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατί θά καθόμαστε μέ τίς πιτζάμες μας στό σπίτι καί θά βλέπουμε live (ζωντανά) ἀπό τηλεοράσεως τήν Προσκύνηση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σου Σταυροῦ ἀλλά καί τόν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας μας Θεοτόκου, πού ἐπειδή εἴμαστε καί πιστός λαός, τόν συνδέσαμε μέ τήν Ἐθνική μας Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μπορεῖ μάλιστα, ὅπως μᾶς λένε οἱ ἀρμόδιοι, νά δοῦμε live καί τά Ἅγια Πάθη ἀλλά καί τήν Ἀνάστασή Σου! Συγχώρα μας Κύριε, ἀλλά τοῦ χρόνου στά 200 χρόνια ἀπό τό 1821, πού ἔγινε πρῶτα γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία, ἐμεῖς θά Σέ τιμήσουμε διπλά καί τρίδιπλα! Ἄς φύγει ὁμως αὐτό τό κακό πρῶτα, Χριστέ μας! Τώρα δυσκολευόμαστε!

9. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, γιατί ὅλοι μας, ἀπό τούς ποιμένες μας μέχρι τόν τελευταῖο πιστό (μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις), ἀκόμη καί τώρα δέν μιᾶμε γιά τό πρῶτο πρᾶγμα πού θα ἔπρεπε ὡς Χριστιανοί νά διαλαλήσουμε. Τήν ἀνάγκη γιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ἀλλά καί ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ καί ἀλλαγὴ πορείας ἀπό τίς δεκάδες ἀντικείμενες στό Νόμο τοῦ Θεοῦ πράξεις καί ἀποφάσεις μας, πού ἀποδεδειγμένα κατά τούς Ἁγίους Πατέρες, ἀπομακρύνουν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Συγχώρεσέ μας πού ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ νά μιλήσουμε στήν τεχνοκρατική κοινωνία μας, γιά τό ἔσχατο καί πλέον ἀποτελεσματικό ὄπλο πού εἶχαν οἱ πρόγονοί μας σέ τέτοιες περιπτώσεις, τίς ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ τῶν θαυματουργῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Σου, Κύριε! Τίς θυμόμαστε βεβαίως καί τίς τιμᾶμε ποῦ καί ποῦ, ἀλλά ΔΕΝ τίς πιστεύουμε Κύριε!

10. Συγχώρεσέ μας, Κύριε, τελικά, γιατί ως Χριστιανοί Βαπτισμένοι και Μυρωμένοι, θά έπρεπε νά είμαστε πίο συμφιλωμένοι μέ τήν ιδέα τοῦ θανάτου, ἄν έπιτρέψεις Ἐσύ νά ἔλθει, καθώς Ἐσύ Εἶσαι ὁ Νικητής τοῦ θανάτου, ὁ ἕνας και μοναδικός Ζωοδότης! Συγχώρεσέ μας, Κύριε, ὅμως, γιατί αὐτή εἶναι μία ειδική περίπτωση, πού ἡ Ἐκκλησία πού Ἐσύ ὁ Ἴδιος ἴδρυσες μέ τό Αἷμα Σου, πρέπει νά κάνει λίγο στήν ἄκρη! Τά Ἱερά Σου Μυστήρια, δέν μᾶς εἶναι τόσο ἀπαραίτητα τώρα, Χριστέ μου! Μήν μᾶς παρεξηγεῖς, Κύριε, ἀργότερα, βεβαίως καί θά σέ λατρέψουμε, πίο τιμητικά, μέ ωραίους πανηγυρικούς καί μέ μεγάλες λαμπάδες καί θά ξανακοινωνήσουμε, βεβαίως, Σοῦ τό ὑποσχόμαστε... ἀλλά ὄχι τώρα, Χριστέ μας...! **Συγχώρεσέ μας, Κύριε...!**

Μία ομάδα ὀλιγόπιστων Χριστιανῶν

Μόνο γιά τήν ἀντιγραφή, Φ. Κεμεντζετζίδης

Μία ἀκόμη φωνή διαμαρτυρίας περιήλθεν εἰς γνώσιν μας. Εἶναι ἕνα κείμενο, το ὁποῖον υπογράφει ὁ κ. Σπυρ. Αρναούτογλου. Σας τήν παραθέτουμε:

«Πειθαρχεῖν δεῖ ἀνθρώποις μάλλον ἢ Θεῶ!»

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε

Διαβάζοντας τήν [Εγκύκλιο τῆς Ι. Συνόδου γιά τήν 25ῆ Μαρτίου 2020](#), θά περίμενε κανεῖς ἔστω και ἔνοχα ἀργοπορημένα, μία οποιαδήποτε νύξη γιά τόν ἐκκλησιαστικό εορτασμό τῆς μεγάλης διπλῆς εορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου και τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ μᾶς ἀγῶνα τοῦ 1821.

Ἀντί γι αὐτό διαβάσαμε ἕνα κατεβατό το ὁποῖο μιλάει γιά ἐπισημονικά συνέδρια, ἐιδικές ἐπιτροπές πολιτιστικῆς ταυτότητας, πολιτιστικές ἐκδηλώσεις γιά τὸ 2021, και τελειώνει μέ τὸ "**μένουμε σπίτι**" και εορτάζουμε μόνοι μᾶς κατ' οἶκον τῆς δύο αὐτές

μεγάλες εορτές τις οποίες, κανείς από το 1821 δεν μας εμπόδισε να εορτάζουμε πανηγυρικά στους Ιερούς Ναούς μας. Να μην ξεχνάμε ότι ήδη πέρασε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και το ορθόδοξο πλήρωμα "έμεινε σπίτι" αλειτούργητο, ακοινώνητο, πικραμένο, προδομένο, χωρίς έστω να προσκυνήσει τον ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου.

Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο, να βγάζουν εγκυκλίους για τις μεγάλες αυτές εορτές, προτείνοντας μας να εορτάζουμε την εορτή του Ευαγγελισμού..."μένοντας σπίτι" και μάλιστα ολικώς αποκλεισμένοι, αφού χρειάζεσαι άδεια ακόμη και να βγεις στο πεζοδρόμιο, πόσο μάλλον να πας μέχρι σε μια "βουβή" Εκκλησία, με αμπαρωμένες θύρες.

Στην Κύπρο βρέθηκαν τρεις Μητροπολίτες, ο Λεμεσού Αθανάσιος, Μόρφου Νεόφυτος και Κύκκου Νικηφόρος οι οποίοι δεν δέχτηκαν την νεοταξική απαγόρευση της ίδιας της Εκκλησίας τους και έχουν ανοιχτούς τους Ναούς τελώντας τις ιερές ακολουθίες και την Θεία Ευχαριστία. Μαθαίνουμε ότι και οι υπόλοιποι Ναοί στην Κύπρο είναι ανοικτοί και οι Λειτουργίες και Ακολουθίες τελούνται κανονικά, με την σύσταση να συμμετέχουν εκτός από τους ιερείς και τους ιεροψάλτες, και 10 λαϊκοί που θα κάθονται μακριά, ο ένας από τον άλλο.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ένας μόνο Μητροπολίτης υπήρξε στους 80+, ο Κυθήρων Σεραφείμ, να κάνει το αυτονόητο, αυτό που γίνεται δηλαδή και στην Κύπρο, και στον υπόλοιπο ορθόδοξο κόσμο, να τελέσει την ακολουθία της Στάσεως των Γ' Χαιρετισμών, και το νεοταξικό καθεστώς τον δίκασε, και τον απείλησε για την επόμενη ακολουθία που θα τολμούσε να τελέσει. Οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, Τιτουλάριοι, βοηθοί Μητροπολιτών, Επίσκοποι χωρίς ποίμνια και λοιποί, πού είναι; Πού κρύφτηκαν;

Είναι δυνατόν ακόμη εν μέσω των σκληρότερων διωγμών που γνώρισε η Εκκλησία του Χριστού, των τεσσάρων πρώτων αιώνων, να μην σταμάτησαν ούτε στιγμή να τελούνται οι Θείες Ακολουθίες και το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είτε στις κατακόμβες, είτε στην ύπαιθρο, είτε κατ' οίκον, και σήμερα να

εξαφανίζουν με διωγμό και τρομοκράτηση, και δικαστήρια, το Άγιο Ποτήριο από το ποίμνιο, και να μην αντιδρούν ως όφειλαν πρώτα οι Επίσκοποι της Εκκλησίας, οι ιερείς, αλλά και το ίδιο το χριστεπώνυμο πλήρωμα;

Πέραν των Αρχιερέων, το μούδιασμα, η αφωνία, η ταραχή, η παράλυση φαίνεται να έχει προχωρήσει και στην πλειοψηφία των ιερέων, ιερομονάχων, βεβαίως με φωτεινές εξαιρέσεις, όπως ο π. Στυλιανός Καρπαθίου, και άλλοι αρκετοί γνωστοί ή κυρίως δεκάδες άγνωστοι οι οποίοι δίνουν αγώνα και ομολογούν για το αυτονόητο. Την δυνατότητα της ελεύθερης τέλεσης του θρησκευτικού μας δικαιώματος, και ιδιαιτέρως βέβαια την ζωοποιό δύναμη της Θείας Μεταλήψεως, και του ζωοποιού Σταυρού στην ζωή μας.

Γιατί δεν έχουμε το αυτονόητο δικαίωμα και δεν απαιτούν την κανονική τέλεση των ακολουθιών και λειτουργιών; Έτσι κι αλλιώς ως αποδέκτες της γκεμπελικής τηλεοπτικής προπαγάνδας οι Ναοί θα είναι σχεδόν άδειοι, οπότε δικαίως όπως συμβαίνει στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει περιορισμένος κόσμος. Γιατί όχι στους Ναούς έστω με τους ίδιους κανόνες;

Έχει σκεφτεί κανείς τι συμβαίνει λόγω ακραίου συνωστισμού μέσα στα λεωφορεία και στα μετρό; Μόνο όσοι τα χρησιμοποιούν για μετακίνηση γνωρίζουν. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί δεν απαγορεύτηκαν πρώτα αυτά, αλλά εβδομάδες πριν έκαναν ενορχηστρωμένα συντονισμένη πλύση εγκεφάλου στον λαό για την επικινδυνότητα της Θείας Ευχαριστίας; Βεβαίως έτσι φάνηκαν δημοσίως και ομολογητές της πίστεώς μας, όπως η επιστήμονας λοιμωξιολόγος κ. Ελένη Γιαμαρέλλου, η οποία διώχτηκε άμεσα και φιμώθηκε ακαριαία.

Αλλά **ποιός θα υψώσει το πνευματικό ανάστημα**, όταν δεν το ύψωσε ποτέ και ήταν άφωνοι τόσα χρόνια στις άθλιες και έκφυλες παρελάσεις των ομοφυλοφίλων;

Πότε διαμαρτυρήθηκαν για τα έκφυλα και αντίχριστα και απάνθρωπα μέτρα των κατοχικών κυβερνήσεων; Πότε αφόρισε αυτούς που επέβαλαν τους ομόφυλους γάμους; Θα το κάνουν μήπως και στην νομιμοποίηση της επαίσχυντης υιοθεσίας ομοφιλόφυλων;

Πότε αφώρισαν όσους υπέγραψαν και επέβαλαν τις εκτρώσεις;
Πότε τους ιατρούς που εν γνώσει τους και εν πλήρη συνειδήσει
γίνονται δολοφόνοι επ' αμοιβή;

Όταν οι ίδιοι εξαφανίζουν τους ζωοποιούς Σταυρούς από πάνω
τους όταν πλησιάζουν τους αλλόθρησκους εποικιστές εισβολείς;

Όταν μετέχουν και προσπαθούν να νομιμοποιήσουν καταστρο-
φικές αιρετικές συνόδους οι οποίες νομιμοποιούν την αίρεση και
την στοιχειοθετούν ως Εκκλησία και προωθούν την παναίρεση
του Οικουμενισμού, όπως σαφέστατα έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος
Πόποβιτς; Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο Μητροπολίτες να δη-
λώνουν δημοσίως **ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι προϊόν
ανθρώπων, και πρέπει να πειθαρχούμε στους ανθρώπους πα-
ρά στον Θεό!**

Όταν έχουν κάνει τα πάντα μέσω "**καιρικών**" θολολόγων⁽⁸⁰⁾
για να φέρουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην αθλιότητα που
βρίσκεται σήμερα;

Όταν όλοι οι αλλόθρησκοι δικαιούνται ομολογιακό μάθημα,
ενώ η Ορθόδοξη χώρα που τους φιλοξενεί από το ανήμπορο και
αιματηρό υστέρημά της, δεν μπορεί να έχει ομολογιακό μάθημα
στα ορθόδοξα παιδιά της ακόμη και ενάντια στο Σύνταγμα.

Όταν δημιουργεί "**ακαδημίες**"⁽⁸¹⁾, οι οποίες εξοβελίζουν την
Αποστολική, Αγιοπατερική Παράδοση της Εκκλησίας μας ως α-
παρχαιωμένη, μη δυνάμενη να δώσει ζωοποιό λύση στο πρόβλη-
μα της σωτηρίας του σημερινού ανθρώπου; Και φυσικά προβάλ-
λουν την επίλυση μέσω της δημιουργίας των νέων πατέρων με
σημερινά κριτήρια αποκομμένα από την ορθόδοξη παράδοση.

Όταν δημιουργούν αναίτια χωρίς ποιμαντική διάκριση αλλά εν
πλήρη συνειδήσει και πνευματική ευθύνη το μεγαλύτερο σχίσμα
στην Εκκλησία από το 1054;⁽⁸²⁾ Είναι δυνατόν να μην λειτουργή-
σουν οι πνευματικοί νόμοι;

80. Εννοεί τον Σύλλογον των νεωτεριζόντων Θεολόγων «ΚΑΙΡΟΣ».

81. Εννοεί την «Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου» της Ιεράς Μητροπό-
λεως Δημητριάδος.

82. Εννοεί την Πανορθόδοξον Σύνοδον του Κολυμπαρίου της Κρήτης.

Θα χρειαζόμασταν ατελείωτες σελίδες, γιατί ατελείωτος είναι ο κατάλογος των εύλογων ερωτημάτων και διαπιστώσεων που μπορεί να κάνει **ο σημερινός πικραμένος και προδομένος πιστός**, αυτός που βλέπει για χρόνια τώρα **μια ένοχα άφωνη εκκλησιαστική αρχή, και ένα παγωμένο αγκυλωμένο ιεράτευμα, με τελικό αποτέλεσμα και το ίδιο το χριστεπώνυμο πλήρωμα να βρίσκεται ακατήχητο στα μεγαλεία της πίστεώς μας**, να πιστεύει σιγά-σιγά μετά από την ελεγχόμενη ενορχηστρωμένη πλύση εγκεφάλου που δέχτηκε, **ότι μπορεί η ζωοποιός Θεία Ευχαριστία, το Τίμιο Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τον κολλήσει θανατηφόρα μικρόβια και να τον εξοντώσει**, όπως το ίδιο μπορεί να κάνουν και οι στρατιές των Αγγέλων, Αρχαγγέλων, τα Χερουβίμ, τα Σεραφίμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίες, η Μητέρα μας Παναγία και το πλήθος των Αγίων μας, οι οποίοι συμπαραστεκόμενοι στο Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας **συνωστίζονται** δίπλα μας, σε σημείο να μην χωρούμε, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ο μακαριστός όσιος Ευμένιος Σαριδάκης, και τόσοι άλλοι άγιοι της πίστεώς μας.

Θα ήθελα να προτείνω ως λαϊκός, μη έχοντας άλλες δυνατότητες για να επηρεάσουμε τις σημερινές καταστάσεις, να ζητούμε μαζικά από τις ενορίες μας, την επιβλητική και επαναλαμβανόμενη ανάγκη να κοινωνήσουμε από τα Τίμια Δώρα, εμείς, οι οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, είτε ερχόμενοι οι ιερείς κατ' οίκον, είτε πηγαίνοντας εμείς στο Ναό, κυρίως ως μέσο βοήθειας και πίεσεως στους ιερείς και στους Επισκόπους που έχουν φόβο Θεού.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πώς ακυρώθηκε στην πράξη η ψευδοσύνοδος της Φερράρας-Φλωρεντίας. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός μόνος και ο ίδιος ο λαός, το χριστεπώνυμο πλήρωμα έχοντας φωτισμό Αγίου Πνεύματος, και παρά την επερχόμενη καταστροφή από τους αλλοφύλους σελτζούκους και οθωμανούς, ακύρωσε τις αιρετικές συνόδους ως ληστρικές, όπως χάριτι Θεού θα συμβεί εν χρόνω και με την ψευδοσύνοδο Κολυμπαρίου.

Μετά το τέλος και αυτού του πειρασμού τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Αναρωτιέμαι πώς θα κοιτάζουν πλέον τους πιστούς στα μάτια,

όταν τελειώσει και αυτή η επιδημία; Πως θα ανεβούν στους άμβωνες, και στα θορυβώδη μικρόφωνα, με εκείνες τις πομπώδεις κινήσεις των χεριών, και τους μελιστάλλακτους λόγους, και θα ξανακαλέσουν τους πιστούς: "**ελάτε στην Εκκλησία η οποία είναι ιατρείο σωμάτων και ψυχών**", **όταν τους δίδαξαν εμπράκτως, ότι ιατρείο σωμάτων δεν είναι η Εκκλησία του Κυρίου, η οποία ενδεχομένως σκοτώνει, αλλά η θεοποιημένη επιστήμη, τα νοσοκομεία, και η φαρμακευτική αγωγή;**

Νίκαια 24-3-2020

Προεόρτια του Ευαγγελισμού
της Υπεραγίας Θεοτόκου

Με εν Χριστώ αγάπη
Χρόνια πολλά & ευλογημένα
Καλή και ευλογημένη Ανάσταση
Σπύρος Αρναούτογλου

byzantio@gmail.com

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ

«Έλληνες όταν εμβήκαμεν εις το μέγα τούτο στάδιον εκηρύξαμεν ενώπιον του Θεού και ανθρώπων την σταθεράν μας απόφασιν, την οποία εβεβαιώσαμεν με δημοσίους όρκους και καθιερώσαμεν με τόσας θυσίας και αίματα. **Ας δείξωμεν και πάλιν, ότι είμεθα χριστιανοί, ότι είμεθα Έλληνες, πιστοί εις τον όρκον μας, σταθεροί εις την απόφασίν μας! Προτιμώμεν να καταβώμεν εις τάφους χριστιανοί και ελεύθεροι, παρά να ζήσωμε σκλάβοι, χωρίς θρησκείαν, χωρίς πατρίδα, χωρίς τιμήν, χωρισμένοι των συγγενών και φιλτάτων».**

(Προκήρυξη της Γ΄ Εθνοσυνελεύσεως εις την Τροιζήνα)⁽⁸³⁾

83. Βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, φ. της 29^{ης}.03.2020, σελ. 5.

Συμπληρώνουμε τον κατάλογο των διαμαρτυρομένων Ορθόδοξων Χριστιανών γι' αυτή την καταραμένη αλλοίωση του περιεχομένου της αγίας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μας με ένα πολύ καυστικό άρθρο του αγωνιστού Εκπαιδευτικού κ. Δημ. Νατσιού.⁽⁸⁴⁾

**ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ:
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ,
ΒΟΗΘΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑ ΝΑ ΕΜΨΥΧΩΘΟΥΝ»**



«Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει....».

**«Όπου και να σας βρίσκει το Κακό, αδελφοί,
όπου και να θολώνει ο νους σας,
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό
και μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη!»,**

γράφει ο Ελύτης.

Μνημονεύω, τούτες τις δύσκολες ημέρες –κλεισμένοι στα αρχοντικά μας– τους στίχους του Σολωμού. Περίεργες στιγμές ζούμε. Η άνοιξη, η νιότη του χρόνου, πολιορκεί τις αισθήσεις μας. «Έστησ' ο Έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη κι η φύσις ηύρε

84. Πηγή: INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION, March 24, 2020 Δημήτριος Νατσιός/20.

την καλή και τη γλυκιά της ώρα». Και έξω το αόρατο κακό. Πολιορκημένοι. Με τα ντουλάπια να βογκούν από ρύζια και ζυμαρικά. Εκείνοι, οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», έψαχναν εναγωνίως ακόμη και ποντικούς και «ήτο ευτυχής όστις εδύνατο να πιάσει έναν. Βατράχους δεν είχαμε, κατά δυστυχίαν», γράφει ο Κασομούλης στα «Στρατιωτικά Ενθυμήματά» του.

Μεσολόγγι: το άγιο βήμα της ιστορίας μας. Μοσχοβολά σαν το Τίμιο Ξύλο. Λιμοκτονούσαν, αρρώσταιναν από επιδημίες, κατασκοτώνονταν στις ντάπιες του φράχτη, όπως τον ονόμαζε ο Μπραΐμης, όμως πολεμούσαν και γονάτιζαν την Τουρκιά, **γιατί είχαν Υπέρμαχο Στρατηγό την Θεοτόκο**. Τα σήμαντρα και οι καμπάνες χτυπούσαν. Στις εκκλησιές έτρεχαν για ικεσία και ευχαριστία. Είμαστε όλοι, όσοι πιστεύουμε στο Χριστό και την αγία Εκκλησία Του, περίλυποι έως θανάτου για το κλείσιμο των ναών. Τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει εκκλησιασμός. **«Μνημονευτέον Θεού μάλλον ή αναπνευστέον»**. Οι σπουδαίοι αυτοί λόγοι του, μεγίστου εν Πατριάρχαις, **αγίου Γρηγορίου** του Θεολόγου, γίνονται κατανοητοί. Χωρίς την εκκλησία, τι Ευαγγελισμό, τι Κυριακή, τι Πάσχα, να γιορτάσεις; Νοιώθουμε σαν να έχουμε χάσει ό,τι πολυτιμότερο στην ζωή μας. Σαν να τουρκέψαμε...

Πίσω στο ένδοξο καλυβάκι του Γένους, 25 Μαρτίου 1826. Στο νησάκι της λιμνοθάλασσας, την Κλείσοβα. Εχθρικό βόλι σπάζει στα δυο το σπαθί του Κίτσου Τζαβέλα, χωρίς να αγγίζει τον πολέμαρχο. **Όλοι είπαν πως ήταν θαύμα της Παναγίας. Και ο Τζαβέλας αφήνοντας για μια στιγμή την μάχη πηγαίνει στην εκκλησιά της Αγίας Τριάδος. Προσκυνά το εικόνισμα της Ευαγγελίστριας και της αφιερώνει τα κομμάτια από το γιαταγά-νι του, λέγοντας:**

– Παναγιά μου, σήμερα όπου σε γιορτάζουμε, σου αφιερώνω τούτο και βόηθα τα παλληκάρια να νικήσουν τον εχθρό. Και η Παναγία έστερξε στην παράκληση του καπετάνιου και του χάρισε μια δοξασμένη νίκη. Δίπλα στο πεδίο της μάχης η εκκλησιά ήταν ανοιχτή. Ευλογούσε η Θεομόνα μας τα όπλα τα ιερά. **Το κλείσιμο των ναών είναι το... τρόπαιο της απιστίας του πάλαι ποτέ**

Γένους των Ρωμιών. Και απορώ; Και μόνο που βλασφήμησαν κατά του ζωοποιού και σωστικού μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας, **έπρεπε η Ιεραρχία να ζητήσει, να απαιτήσει –το ελάχιστο– να ισχύσουν και για την εκκλησία οι διατάξεις των σούπερ μάρκετ.**

Τώρα που μας εκύκλωσαν αι ζάλοι του βίου, ώσπερ μέλισσαι κηρίον, ας σηκώσουμε τα αγύριστα κεφάλια μας, το βλέμμα μας στον ουρανό. Εκεί θα βρούμε σκέπη, προστασία και γαλήνη. **Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, οι Ρωμηοί, όταν κινδυνεύουμε δεν παρακαλούσαμε τους γιατρούς της Δύσης και της Ανατολής, αλλά ψάλλαμε παρακλητικούς κανόνες και χαιρετισμούς, προσκαλούσαμε την Παναγία μας, την ελληνοσώτειρα, με τον τρόπο του Κολοκοτρώνη:**

«Ο Αναγνωσταράς, Μπετζαντές, Μπούρας πάνε στο Λεοντάρι· έμεινα μόνος μου με το άλογό μου εις το Χρυσοβίτσι, γυρίζει ο Φλέσσας και λέγει ενός παιδιού: “Μείνε μαζί του μην τον φάνε τίποτες λύκοι”. Έκατσα έως που εσκαπέτισαν με τα μπαϊράκια τους, απέ εκατέβηκα κάτω· ήτον μία εκκλησία εις τον δρόμον (η Παναγία στο Χρυσοβίτσι) και το καθισιό μου ήτον όπου έκλαιγα την Ελλάδα: **“Παναγία μου, βοήθησε και τούτην την φορά τους Έλληνες διά να εμψυχωθούν”**. Και επήρα έναν δρόμο κατά την Πιάνα. Εις τον δρόμον απάντησα τον ξαδελφόν μου Αντώνιον, του Αναστάση Κολοκοτρώνη, με εφτά ανηψίδια μου, εγινήκαμεν εννιά, και το άλογό μου δέκα. Εγώ ήμουν και χωρίς τουφέκι». Αυτοί οι... δέκα έκαμαν την Επανάσταση. («Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής»).

Ξημερώνει ο Θεός την μεγάλη ημέρα αύριο. «Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή...». Γιορτάζουμε τα δύο «χαίρε». Το πρώτο ακούγεται από τα χείλη του Αρχαγγέλου: «Χαίρε, κεχαριτωμένη. Ο Κύριος μετά σου· ευλογημένη συ εν γυναιξί». Το δεύτερο από το στόμα του εθνικού μας ποιητή: «Χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά». Τι να πρωτογράψεις και τι να πεις; Ο Παλαμάς, άλλο εθνικό ανάστημα, νομίζω απέδωσε αριστοτεχνικά την λαμπρή ημέρα. Σ’ αυτούς τους τέσσερις

στίχους που θα παραθέσω –να τους μάθουν απ’ έξω όλοι οι Έλληνες– είναι κρυμμένη όλη η ιστορία μας ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι και ως Έλληνες:

«Σβήνουν δυο νύχτες, και δυο αυγές προβάλλουν στον αγέρα.
Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα.
Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου,
η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του ανθρώπου».

Σπουδαία, πολύ σπουδαία λόγια. Δόξα τω Θεώ, έχουμε προίκα, τζιβαϊρικό κληροδότημα, ανεκτίμητο. Είμαστε ο μόνος λαός που αναπαυόμαστε σε χρυσάφι και τρώμε ξυλοκέρατα.

(Και οι γονείς, τώρα με την απαγόρευση, είναι λαμπρή ευκαιρία να «γνωρίσουν» τα παιδιά τους. Σε πολλούς υπήρχε η δυνατότητα να τα δουν μόνο το πρωί και να τα αποχαιρετήσουν το βράδυ με ένα φιλί και μια καληνύχτα. Θα πρότεινα –κυρίως για τα παιδιά του Δημοτικού– να αφήσουν τις εντολές του υπουργείου για ασκήσεις και λοιπές βαρύγδουπες κενολογίες και να πράξουν αυτό που λέει η καρδιά τους. Παιχνίδι, ανάγνωση ωραίων βιβλίων και συζήτηση. Πολλά θα μάθουνοι γονείς).

Να κλείσω με το Μεσολόγγι αδελφοί. Κι εμείς, δεν υπάρχει καμμία σύγκριση, αλλά είμαστε Έλληνες, νιώθουμε πολιορκημένοι. Ας πάει ο νους σε εκείνους τους μεγαλομάρτυρες, που βαστούσαν την αξιοπρέπειά τους, την πίστη και την φιλοπατρία τους. Αυτά μην τα χάσουμε.... (Το κείμενο δημοσιεύτηκε πέρυσι στο θαυμάσιο περιοδικό «Χριστιανική Βιβλιογραφία», του πολυσέβαστου Στυλιανού Λαγουρού. Είναι απόσπασμα από το βιβλίο του Ν. Βούλγαρη «**Το Μεσολόγγι των Ιδεών, ερμηνεία της απόφασης της εξόδου**»).

«Ήταν πρωί, Σάββατο του Λαζάρου, 10 Απριλίου του 1826, όταν συγκροτήθηκε το νεκροδόξαστο εκείνο συμβούλιο αποφάσεως. Ήταν ένα συμβούλιο θανάτου. Οι καπεταναίοι είχαν αναλάβει να διερευνήσουν, με ανιχνευτές, την ύπαρξη μυστικού δρόμου-διόδων για ακίνδυνο πέρασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην ελευθερία. Κανένας όμως δεν έφερε ελπιδοφόρα

πληροφορία. Οι λόγχες και οι στενωποί φυλάγονταν άγρυπνα από τους πολιορκητές σε βάθος χώρου και τόπου. Γενική ήταν η κατήφεια και η σιωπηλή θλίψη. Την σιωπή της στιγμής έσπασε η βροντώδης και σταθερή έκρηξη του τρανοδύναμου αρχηγού της Φρουράς, του Θανάση Ραζή-Κότσικα.

– **Υπάρχει δρόμος ωρέ!**

– **Ποιός είναι, στρατηγέ, και δεν τον λες τόση ώρα; διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι παριστάμενοι.**

– **Είναι ο δρόμος του Θεού, φωνάζει».**

**Μόνο αν βαδίσουμε τον δρόμο του Θεού,
θα αναστηθούμε ως λαός...**

Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς – Μέλος του ΙΗΑ

ΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΡΧΙΣΑΝ!

Ας μη διαφεύγει της προσοχής μας, ότι η Ορθοδοξία μας κατά την δισχιλιετή ιστορική πορεία Της σώθηκε ακέραιη και έμεινε αλώβητη, μόνο και μόνο διότι υπήρξαν οι υπερασπιστές Της, δηλ. οι Άγιοι Μάρτυρες, οι οποίοι και αντιστάθηκαν στην επιβαλλόμενη υποταγή! Πρόσωπα δηλ. τα οποία προτίμησαν να χύσουν το Αίμα Τους και να θυσιάσουν τη ζωή Τους παρά να αρνηθούν τον Σωτήρα Χριστό! Σήμερα, λοιπόν, που αλλοιώνεται το περιεχόμενο της Ορθοδόξου Πίστεώς μας, που καταργείται, έστω και προσωρινώς, η 4^η Εντολή του Θεού προς τον Μωϋσή, και παραγκωνίζεται **η εβδόμη ημέρα**, ήτοι η Κυριακή, που ανήκει στο Θεό, και εν δυνάμει χάνει την ιερότητά της, εμείς οι πιστοί Χριστιανοί θα μείνουμε απαθείς; Ας μήν αμφιβάλλετε, ότι με την συγκεκριμένη αντισυνταγματική Υπουργική Απόφαση της Πολιτικής Εξουσίας καταργείται, έστω και προσωρινώς, η αργία της Κυριακής, αφού διατάσσουν να σφραγισθούν όλοι οι Ναοί των Ορθοδόξων, να παύσουν, έστω και για 20 ημέρες, οι ιερές Ακολουθί-

εσ, εμείς δε να κλεισθούμε στο σπίτι μας υποχρεωτικώς και από εκεί, ανοίγοντας το Ραδιόφωνο, να παρακολουθούμε την θεία Λειτουργία, τους Χαιρετισμούς κ.λπ.!

Όταν, λοιπόν, θα έχει παρέλθει ο κίνδυνος του Κορωνοϊού οι χριστιανοί μας, που θα έχουν εξοικειωθεί με την αλλοίωση αυτή της 4^{ης} Εντολής του Θεού, θα λέγουν στον εαυτό τους: **Σήμερα κάνει πολύ κρύο! Ας μη πάμε στην Εκκλησία! Θα παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία από το Ραδιόφωνο! ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ; ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΔΙΔΑΞΕ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ, όταν είχαμε την επιδημία του Κορωνοϊού; Αυτό δεν μας προέτρεπε και ο Μητροπολίτης μας;**

Ιδού μια σχετική προτροπή Μητροπολίτου:

«...Οι πιστοί προτρέπονται **να υποκαθιστούν τις κοινές προσευχές με εντονότερη ατομική προσευχή**, κάτι που δεν αποτελεί επιπόλαια καινοτομία, αλλά είναι απόλυτα συμβατό και με την παράδοση της Εκκλησίας μας, μάλιστα την μοναστηριακή».

Και μια ακόμη, Αρχιεπισκοπική τώρα, προτροπή:

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Α..... ενθαρρύνει και προτρέπει τους πιστούς να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα από τα σπίτια τους ή να τα παρακολουθήσουν από το Ραδιόφωνο..., τη σελίδα στο facebook και την διαδικτυακή πύλη της Αρχιεπισκοπής»!

Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία, ότι με όλες αυτές τις καινοφανείς θεωρίες αλλοιώνεται το περιεχόμενο της Πίστεώς μας! Η παραμονή μας στο σπίτι ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ ΜΑΣ! Με κανένα τρόπο το σπίτι μας δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Εκκλησία, δηλ. τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ! Ο κατά Κυριακήν εκκλησιασμός μας είναι μονόδρομος! Εκεί ενούμεθα με τον Σωτήρα Χριστό! Εκεί μετέχουμε της Θείας

Ευχαριστίας! Εκεί, απευθυνόμενοι προς τον Θεό, με ευλάβεια αναφωνούμε: «**Τα Σά εκ των Σών, Σοί προσφέρομεν κατά πάντα και διά πάντα!**» Εκεί επίσης ο λειτουργός ιερέυς μας ευλογεί, μας εφοδιάζει με την πανοπλίαν του Θεού, κυριολεκτικά μας ενώνει με τον Τριαδικό Θεό, μέ τα γνωστά και βαρυσήμαντα λόγια: «**Η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εΐη μετά πάντων υμών!**»

Με όλο τον σεβασμό μας, λοιπόν, ερωτώμεν προεχόντως μεν τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, ακολούθως δε και τους Σεβασμιωτάτους εν Χριστώ Αδελφούς μας, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος: **Ευρισκόμενοι καί κλειδωμένοι μέσα στο σπίτι μας, παρακολουθούμε από το ραδιόφωνο την θεία λειτουργία! Πως, λοιπόν, θα λάβουμε αυτήν την ευλογίαν, η οποία μας οπλίζει στον αγώνα μας κατά του Διαβόλου, αφού δεν είμεθα παρόντες στο Ναό κατά την ώρα εκείνη, όταν ο λειτουργός ιερέυς μεταδίδει την ευλογίαν του στο εκκλησίασμα με τα λόγια «Η Χάρις του Κυρίου...;» **Παναγιώτατε, μήπως με την σύστασή Σας «θα πρέπει να περιοριστούν οι συναθροίσεις και να μείνουμε όλοι σπίτι»⁽⁸⁵⁾ μήπως, επαναλαμβάνω, μας αποστερείτε αυτή την μεγάλη ευλογία;****

Συμπέρασμα: Με τις αντισυνταγματικές Διατάξεις της Πολιτείας, τις οποίες με ευτελιστική υποτέλεια αποδέχθηκε και εφαρμόζει η Χορεία των Ιεραρχών μας, διασαλεύεται η μυστηριακή σχέση μας με τον Σωτήρα Χριστό! Παραμένοντας στο σπίτι μας **ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!**

Η κατάσταση αυτή, με την πάροδο του χρόνου, τελικά θα προκαλέσει τριγμούς μέσα στο ιερό Σώμα της Εκκλησίας. **Οι αναταράξεις άρχισαν!**

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Στις 14 Μαρτίου ο κ. Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, ως εκπρόσωπος μίας ομάδος ευσεβών Χριστιανών της Θεσσαλονίκης, απέστειλε προς την Ιερά Σύνοδο μια έκκληση-διαμαρτυρία «εν όψει του θρυ-

85. Πατριαρχική οδηγία.

λούμενου κλεισίματος των Ιερών Ναών και της απαγόρευσης των Ακολουθιών». ⁽⁸⁶⁾

Σας την παραθέτω.

ΕΚΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ



Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Άγιοι Άρχιερείς,

Μέ πόνο ψυχής και συνοχή καρδίας σᾶς ἀπευθύνουμε τήν πα-
ροῦσα ἐπιστολή, σχετικά μέ τήν πρωτοφανή ὑγειονομική ἀπειλή
πού κυριαρχεῖ στήν παγκόσμια ἐπικαιρότητα τίς τελευταῖες ἡμέ-
ρες. Παρακολουθοῦμε σχετικά μέ τό ζήτημα αὐτό, τήν μεγάλη
πίεση πού δέχεται ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπό καλοπρο-
αίρετους ἐπικριτές, ἀλλά καί τόν ἀμείλικτο πόλεμο ἀπό κακο-
προαίρετους γνωστούς ἐκκλησιομάχους πού βρῆκαν ἀφορμή να
χύσουν χολή ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ὅλοι οἱ ἱεράρχες μας,
ἐξέφρασαν τό αὐτονόητο, ὅτι δηλαδή τό πρῶτιστο και θεόσδοτο
μυστήριό τῆς Θείας Εὐχαριστίας, εἶναι πηγὴ ζωῆς καί ἁγιασμοῦ
καί ὄχι φορέας μολυσματικῶν νόσων.

86. http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_33.html#more.

Υἱκῶς καί μέ τόν προσήκοντα σεβασμό, θέλουμε νά ἀπευθύνουμε κάποιες παρακλητικές σκέψεις πρός Ὑμᾶς, ἐν ὄψει τῆς ἔκτακτης σύγκλησης τῆς Δ.Ι.Σ. τήν προσεχῆ Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Α. Πιστεύουμε ὅτι ὅπως εἶναι ἀδιανόητο νά ἰσχυριστεῖ κάποιος ὅτι λόγω τῆς ἀπειλῆς τοῦ κορωνοϊοῦ, πρέπει νά σταματήσει ἡ λειτουργία ὑπηρεσιῶν ὅπως τά νοσοκομεῖα, ἡ ἀστυνομία, ὁ στρατός, ἡ πυροσβεστική, τό λιμενικό ἢ ἀκόμη καί τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης, οἱ ὁποῖες πρέπει νά λειτουργήσουν μέ κάθε θυσία, ἔτσι, καί πολύ περισσότερο ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως, δέν εἶναι δυνατόν νά σταματήσει ἡ λειτουργία τῆς ἐκκλησίας πού ὑπάρχει ἀκριβῶς γιά τό λόγο αὐτό, γιά νά δέεται καί νά ἀγωνίζεται γιά τήν σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου.

Β. Εἶναι μεγάλη ὑποκρισία νά ἀπαιτήσει ὁποιοσδήποτε, πλήρη ἀπαγόρευση ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τήν στιγμή πού ἡ Ἐκκλησία μας, ὑπεύθυνα καί ἀνταποκρινόμενη στίς ὁδηγίες τῆς πολιτείας, περιέκοψε τό 90% τῶν δραστηριοτήτων της καί μέ πατρική εὐθύνη προτρέπει ὅσους πιστούς ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες, νά περιορισθοῦν στό σπίτι τους καί νά ἀποφύγουν νά προσέλθουν στους ναούς.

Χθες Παρασκευή 13 Μαρτίου, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ περισσότεροι ναοί τῆς πόλης μας, τῆς Θεσσαλονίκης (γύρω στους 70 περίπου) στήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας, ἔμειναν σχεδόν ἄδειοι, μέ τήν παρουσία μερικῶν δεκάδων πιστῶν, καθῶς οἱ ἠλικιωμένοι σέ μεγάλο ποσοστό ὑπάκουσαν στίς ἐντολές τῆς πολιτείας καί στή συμβουλή τῆς Ἐκκλησίας καί παρέμειναν σπίτι τους. Τήν ἴδια στιγμή σέ δεκάδες Super Market τῆς πόλης, ἐπικρατοῦσε τό ἀδιαχώρητο μέ ἑκατοντάδες νέους, παιδιά καί ἠλικιωμένους, νά συνωστίζονται σέ κλειστούς χώρους, χωρίς καμία προφύλαξη. Ποιό ἀπό τά δύο εἶναι τελικά ὑγειονομική βόμβα; Καί ἂν τό δεύτερο ἡ πολιτεία τό ἀνέχεται γιά τόν σκοπό τῆς τροφοδοσίας τοῦ σώματος, δέν εἶναι μέγιστη ὑποκρισία, νά ξιφουλκοῦν ὀρισμένοι ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐπιθυμεῖ νά διατηρήσει ἀνοιχτή τήν πνευματική τροφοδοσία τοῦ πιστοῦ λαοῦ;

Γ. Όπως οι Άγιοι Πατέρες μᾶς παρέδωσαν, καί Ἐσεῖς μᾶς διδάσκετε, πρώτιστη ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας καί βασικός λόγος ὑπαρξῆς της εἶναι νά προσφέρει τό θεόσδοτο μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν πεπτωκότα ἄνθρωπο. Ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει πρώτα καί κύρια γιά νά τελεῖ τή Θεία Εὐχαριστία. Χωρίς αὐτήν δέν ἔχει λόγο ὑπαρξῆς καθώς σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Νικόλαο τόν Καβάσιλα, αὐτή τρέφει τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ὅλοι λαμβάνουμε κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα. Ἐξω ἀπό αὐτό, ὅλοι οἱ ἄλλοι «ρόλοι καί ὑπηρεσίες» της, εἶναι δευτερεύοντες καί ἐπικουρικοί τοῦ βασικοῦ, τῆς προσφορᾶς δηλαδή τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπέρ σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἄν λοιπόν, ὑπό τήν πίεση τοῦ Καίσαρος, περιορισθοῦν (ὡς μή ὄφειλε) οἱ ὑπόλοιπες ἀκολουθίες, πού οὕτως ἢ ἄλλως τελοῦνται μέ ἐλάχιστους πιστούς, αὐτό πού θά πρέπει νά διαφυλαχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ εἶναι ἡ τέλεση τῆς Ἀναιμάκτου Ἱερουργίας, ἀκόμη καί ἄν, στήν ἀνάγκη, αὐτό γίνεῖ μέ τήν παρουσία μικροῦ ἀριθμοῦ πιστῶν, ἀναλόγως μέ τίς ὁδηγίες τῶν ὑγειονομικῶν ἀρχῶν. Ἄν κλείσουμε τούς ναούς μας, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, θά εἶναι σάν νά ἀποδεχόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ὅτι σέ ἑκτακτες περιπτώσεις, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει κανένα ρόλο καί θά πρέπει κατά τή λαϊκή ἔκφραση νά «ἀδειάζει τή γωνιά καί νά καθίσει στά αὐγά της». Ἀντίθετα τώρα ἀκριβῶς εἶναι ἡ ὥρα πού πρέπει ὄχι νά σταματήσουν ἀλλά νά ἐνταθοῦν περισσότερο οἱ Θεῖες Λειτουργίες (ἔστω καί μέ τούς περιορισμούς πού ἀναφέραμε) γιά νά ἐκζητήσουμε τό ἔλεος καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πού ἡ πατρίδα καί ὁ τόπος τήν ἔχουν πράγματι ἀνάγκη. Καλή καί ἅγια εἶναι ἡ οἰκιακή προσευχή, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται πρωτίστως μέσα ἀπό τήν κοινή λατρεία, ἐνῶ κλείσιμο ἱερῶν ναῶν καί διακοπή τῆς θείας Λειτουργίας δέν ἔγινε οὔτε στίς χειρότερες ἐπιδημίες τῶν περασμένων αἰώνων, ὅπου ἐφ' ὅσον ὑπῆρχε ἱερέας, ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελεῖτο κανονικά ἔστω καί μέ ἐλάχιστους πιστούς.

Ἄς μήν γίνεῖ ἡ δική μας ἐκκλησιαστική γενιά, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἡ πρώτη πού θά δεχθεῖ τήν (ἔστω καί προσωρινή) **ΑΥΤΟΑΚΥ-**

ΡΩΣΗ της καθώς, ἂν συναινέσουμε τώρα, στό μέλλον θά εἶναι πολύ πιά εὐκόλο γιά τόν κάθε Ἄρχοντα νά σταματᾶ κατά τό δοκοῦν μέ ἓνα ἀπλό διάταγμα, κάθε ἐκκλησιαστική ἱεροπραξία.

Παρακαλοῦμε τόν Ἅγιο Θεό καί τήν Παναγία μας πρῶτον νά ἐνισχύει ὄσους ἡρωϊκά, δίνουν στήν πρώτη γραμμή τήν μάχη κατά τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. **Ἡ Θεία Λειτουργία ὄχι μόνο δέν δυσκολεύει τόν ἀγῶνα τους, ἀλλά ἀντίθετα ἀποτελεῖ πολύτιμο σύμμαχο καί βοηθό τους.**

Εὐχόμεσθε Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἅγιος Θεός νά σᾶς φωτίσει καί ἐνισχύσει γιά νά λάβετε ὀρθές ἀποφάσεις στή δύσκολη αὐτή συγκυρία, ἔτσι ὥστε μέ τήν βοήθειά Του νά παρέλθει ὁ κίνδυνος καί νά ἐορτάσουμε στούς ἱερούς ναούς καί ὅπως ἀρμόζει τήν ἔνδοξο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας!

Ἀσπαζόμεθα μετά σεβασμοῦ τήν δεξιάν Σας

Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης,

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της κατεχόμενης Ιεράς Μονῆς Αποστόλου Βαρνάβα της Κύπρου, διαμαρτυρούμενος, ἐδήλωσε τα εξής: **«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αποϊεροποίηση των πάντων».**

«...Και κάτι τελευταίο. Ακούγεται από διαφόρους ότι θα καλούν τους ιερείς στο σπίτι να τους κοινωνούν, να τους μεταδίδουν το Σώμα και Αίμα του Χριστού κατ' οίκον. Αυτό δεν είναι πρόοδος, είναι εκκοσμίκευση και αποϊεροποίηση των πάντων μπροστά στην φιλαρέσκεια και ανθρωπαρέσκειά μας, ὥστε να μας επαινούν εμάς τούς ιερείς οι διάφοροι σύγχρονοι ἀγευστοι τῆς Χάριτος του Θεοῦ. Μόνο σε ἐξαιρετικά ἐπείγουσες περιπτώσεις μεταβαίνει ο ἱερεύς στην οἰκία κάποιου για να τον μεταλάβει. Ἀλλιῶς, ο κάθε πιστός που ποθεῖ πραγμα-

τικά να ενωθεί με τον Χριστό, θα καταβάλει τη δική του άσκηση, θυσία και αγώνα. Αν δεν προσέρχεται με τέτοια πίστη στο μυστήριο, καλύτερα να απέχει παντελώς»⁽⁸⁷⁾.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Μια ακόμη φωνή διαμαρτυρίας διαχέεται μέσα από το διαδίκτυο. Κάποιος κ. Πάνος υψώνει τη φωνή του και με πολύ έντονο τρόπο κραυγάζει: **«Θλίψη και όργη από την απόφαση της Δ.Ι.Σ.»**. Χρησιμοποιεί μια πολύ σκληρή γλώσσα, δείγμα της αγανακτήσεως, η οποία έχει κυριεύσει τις ψυχές των ευσεβών ανθρώπων⁽⁸⁸⁾.



Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εν Συνεδρία!!!! Σε... απόσταση ασφαλείας! Μάρτιος 2020.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 17 Μαρ 2020 - 12:19

Ώς ξεκινήσω **διακωμωδώντας** την δεύτερη παράγραφο των γελοίων αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. για τὸ ἐπίκαιρο θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ, διότι **μόνο γιὰ διακωμώδηση εἶναι... Μάθαμε καὶ κάτι πὸ δὲν γνωρίζαμε!**

Ὁ κορωνοϊὸς ἀπὸ 7:00 π.μ. ἕως 8:00 π.μ., **θὰ ξεκουράζεται** καὶ δὲν ὑπάρχει κίνδυνος κανεὶς νὰ κολλήση...

87. Πηγή: Βλ. Pomfea.gr 13.03.2020.

88. Πηγή: https://ethnegersis.blogspot.com/2020/03/blog-post_760.html.

Γι' αυτό και ἡ Δ.Ι.Σ. με αἴσθημα «**ποιμαντικῆς εὐθύνης**», τὸ ἴδιο με αὐτὸ πὸ ἀναγνωρίζοντας τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν ψευδεπίσκοπο Ἐπιφάνιο καὶ τὸν ὁποῖο συμπεριέλαβαν στὰ ἱερά δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας μας, φέρνοντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τοὺς πιστοὺς στὴν **σημερινὴ δεινὴ κατάστασι**, μᾶς ὑποδεικνύει τώρα τὴν λιτὴ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας κατὰ τὴν προτεινόμενη ὥρα.

Μὲ τὸ ἴδιο αἴσθημα «**ποιμαντικῆς εὐθύνης**», εἶναι ἔτοιμη σὲ ὁποιαδήποτε ἔκτακτα μέτρα πὸ τυχόν ληφθοῦν ἀπὸ τὴν Πολιτεία, νὰ «**ὑποκύψει**» γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ... ἀφοῦ ἡ Δ.Ι.Σ., ὅπως μᾶς λέει, ἐκτιμᾷ τὴν διακριτικότητα, με τὴν ὁποία ἡ **Πολιτεία ἐκφράζει τὸν σεβασμὸ τῆς πρὸς τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας**.

Ὡ τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ Φαρισαϊσμοῦ!

Αὐτοὶ οἱ χριστιανομάχοι, οἱ ἀπάτριδες, οἱ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, **οἱ συνεχιστὲς τῶν προηγουμένων προδοτῶν**, κατὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς Δ.Ι.Σ., ἐκφράζουν τὸν σεβασμὸ τους πρὸς ἐμᾶς, κλείνοντας τοὺς ναοὺς μας καὶ ἀποκόπτοντάς μας ἀπὸ τὴν Κοινωνία με τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!

Ὁ ἀνάξιος τῶν περιστάσεων Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ προσκυνημένοι Δεσπότες στὰ κελεύσματα τῶν ἐντολῶν τους, **κλείνουν τοὺς ναοὺς μας ἐν ὄψει Σαρακοστῆς**, μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ πᾶμε **νὰ τιμήσουμε τὴν Παναγία μας** με τοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο, ἀπαγορεύουν τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν πὸ ὅπως φαίνεται, τὸ ἴδιο **θὰ ἰσχύσει καὶ τὴν Μεγάλῃ Ἑβδομάδα καὶ τὸ Σάββατο τῆς Ἀναστάσεως**, ἀφοῦ παρ' ὅλα τὰ μέτρα πὸ παίρνουν, **ἔχουν προεξοφλήσει** ὅτι ἡ κατάσταση θὰ χειροτερέψει τὶς ἐπόμενες ἡμέρες καὶ κυρίως μέσα στὸν Ἀπρίλιο.

Κατανοητόν, ἐὰν δὲν χειροτερέψει ἡ κατάσταση, **πῶς θὰ προχωρήσουν στὰ ἐπόμενα μέτρα πὸ θέλουν νὰ πάρουν γιὰ τὸ καλὸ μας**... πῶς θὰ προχωρήσουν στὴν ἐπόμενη φάση τοῦ παγκόσμιου αὐτοῦ **κοινωνικοῦ πειράματος**;

Και βέβαια για να μᾶς χρυσώσουν τὸ «χάπι», μᾶς κάνουν τὴν χάρη, ἀφήνοντας τοὺς ναοὺς ἀνοικτοὺς γιὰ προσωπικὴ προσευχή... μᾶς προτρέπουν νὰ προσευχόμεστε κάθε βράδυ, ἐνῶ στὰ μοναστήρια μας, ἤχησαν οἱ «σειρήνες συναγερμοῦ» γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχή... μόνο πὸν γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἤχησαν ἄλλες σειρήνες...

Σειρήνες συναγερμοῦ γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχή, **νὰ ἀπομακρύνει ὁ καλὸς Θεὸς μας τὸ συντομότερο ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνάξιους καὶ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, ἀρχιερεῖς καὶ πολιτικούς, ὅλα αὐτὰ τὰ πολιτικὰ σκύβαλα τῆς προηγούμενης καὶ τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, πὸν ἔφεραν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα μας σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια.**

Σειρήνες συναγερμοῦ **γιὰ προσευχή καὶ μετάνοια** γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὴν ἀποστασία μας, **τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ αἰτία τῶν δεινῶν πὸν μᾶς ἔχουν βρεῖ.**

Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς λυπηθεῖ καὶ νὰ λιγοστέψει τὰ χειρότερα πὸν ἔρχονται, ὕστερα καὶ ἀπὸ αὐτὴ **τὴν μεγάλη βλασφημία** πὸν συντελεῖται ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ, **μὲ τὸ νὰ συναινοῦν στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ κυρίως στὴν παρούσα περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.**

Συμπεριλαμβάνω καὶ τὸν λαὸ, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ξεσηκωθεί ὅλη ἡ Ἑλλάδα μὲ αὐτὴ τὴν **κατάπτυστη καὶ βλάσφημη ἀπόφαση** τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Πολιτείας.

Κάποτε ἔκαναν ἀγρυπνίες, λιτανεῖες, Θεῖες Λειτουργίες, παρακλήσεις στὴν Παναγία μας γιὰ νὰ σταματήσουν ἐπιδημίες καὶ θανατικά, μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα!

Σήμερα ἔβαλαν στὴν ἄκρη τὸν Χριστό, τὴν Παναγία μας, τὴν μεσίτριά μας, τοὺς Ἁγίους μας. Εἶναι ξεπερασμένα πράγματα αὐτὰ βλέπεις... ἡ Ἐκκλησία προχωρᾷ μπροστὰ, ἐκσυγχρονίζεται...

Γι' αὐτὸ καὶ πήραν στὰ χέρια τους, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, τὴν λύση τοῦ προβλήματος, **παραγκωνίζοντας στὴν ἄκρη Πατέρες καὶ Ἁγίους,** γιὰ νὰ τὰ καταφέρουν τόσο καλά, ὅπως τὰ ἔχουν

καταφέρει, νὰ φέρουν στὴν σημερινὴ κατάντια τὴν Ἐκκλησία μας.

Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων, δὲν ἀμφισβητοῦμε τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, οὔτε εἶναι στὴν διάθεσή μας νὰ ἀμφισβητήσουμε τὸ ἦθος καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τοῦ καθηγητοῦ λοιμοξιολογίας καὶ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας! Ἀμφισβητοῦμε τὸ μέγεθος τῆς καταστάσεως καὶ τὴν τρομοκρατία, ποὺ ἔχουν σπείρει σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἔχουμε κάθε δικαίωμα καὶ δίκιο, νὰ ὑποψιαζόμαστε κάτω ἀπὸ ποιῆς πιέσεις, μπορεῖ νὰ ἀναγκάζονται νὰ μᾶς ἀνακοινώνουν ὅσα μᾶς ἀνακοινώνουν τρομοκρατώντας τὸν κόσμο, λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν τί ἔκαναν σὲ παρόμοιες καταστάσεις τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ **πόσο ἐξυπηρετοῦνται τὰ σχέδια τῆς Ν.Τ.Π. μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση.**

Τὸ διαδίκτυο βρῖθει μὲ ἑκατοντάδες ἀναρτήσεις γιὰ τὴν μεγάλη ἀπάτη τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τοὺς ὑπαίτιους τοῦ σημερινοῦ πανικοῦ ποὺ ἔχουν σπείρει σὲ ὅλο τὸν κόσμο.

Γι' αὐτὸ, ἄς κλείσουμε τὰ αὐτιά μας σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς προσκυνημένους Ἱεράρχες καὶ πολιτικούς στὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ ἄς **ἀκούσωμεν τὴν φωνὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τὴν φωνὴ τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἁγίων μας** ποὺ μὲ τόσοις τρόπους, τόσο καιρὸ μᾶς καλοῦν νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ Ἐκεῖνον, τὸν μόνον Σωτῆρα καὶ θεραπευτὴ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός μας.

Ἕνα κάλεσμα εἶναι καὶ αὐτὸ γιὰ μετάνοια καὶ σωτηρία, ποὺ ὁ καλὸς Θεὸς μας **«πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»!**

Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ξεγυμνωθοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μάχονται ἐναντίον Του, γιὰ νὰ «ξεχωρίσει ἡ ἡρα ἀπ' τὸ σιτάρι» καὶ νὰ ἀνοίξουμε τοὺς ὀφθαλμούς μας, νὰ ἀλλάξουμε πορεία, ἢ ὅποια μέχρι τώρα, μόνον σὲ γκρεμούς καὶ βράχια μᾶς ὠδήγησε.

Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους μας!

Πᾶνος ἀπὸ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ευτυχώς ακούγονται και μερικές φωνές εκ μέρους Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος αγωνίζεται σθεναρά και ευρίσκεται στην κορυφή των αγωνιζομένων!

«Συνεχίζουμε απρόσκοπτα τις Ακολουθίες και τις Θείες Λειτουργίες» γράφει σε Ανακοίνωσή Του!⁽⁸⁹⁾



Σε πλήρη αντίθεση με την ανακοίνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, η οποία παρότρυνε τους πιστούς να μην συμμετέχουν στις Ιερές Ακολουθίες, είναι με μήνυμά του ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος. Ο Πανιερώτατος τονίζει ότι σε δύσκολες στιγμές, οι πιστοί της Εκκλησίας καταφεύγουν σε Θείες Λειτουργίες. Για τον λόγο αυτό ο κ. Νεόφυτος, δηλώνει ότι η Ιερά Μητρόπολη Μόρφου θα συνεχίσει απρόσκοπτα το εκκλησιαστικό πρόγραμμα των Ακολουθιών και Θείων Λειτουργιών.

Ακολουθεί το μήνυμα του Πανιερωτάτου:

89. Πηγή: Βλ. Pomfea.gr 15.03.2020 <https://www.romfea.gr/epikairoτητα-xronika/35891-morfou-sunexizoume-aproskopta-tis-akolouthies-kai-tis-theies-leitourgies>.

Προς τους, Αιδεσιμωτάτους Εφημερίους,
τους ευλαβεστάτους εκκλησιαστικούς Επιτρόπους και Ιεροψάλτες
της Θεοσώστου Μητροπολιτικής περιφέρειας Μόρφου

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Πατροπαράδοτως, σε δύσκολες στιγμές, περιστάσεις και ασθένειες, οι πιστοί της Εκκλησίας καταφεύγουν στις θείες Λειτουργίες, όπου, κατά τον ψαλμωδό, «Σώμα Χριστού μεταλαμβάνουσι, πηγής αθανάτου γεύονται». Άρα δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι, με αφορμή την παρούσα πανδημία του κορωνοϊού, να ενοχοποιήσουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ως πηγή θανάτου! Άπαγε της βλασφημίας!

Και, περαιτέρω, οι ιεροί χώροι των ναών, παρεκκλησίων και εξοκκλησίων μας, οι ιερές εικόνες, τα άγια λείψανα και ο Τίμιος Σταυρός, που συν Θεώ θα προσκυνήσουμε την επόμενη Κυριακή προς ενίσχυσή μας, είναι πηγές αγιασμού και θείας ενέργειας, που αποδιώκουν κάθε μολυσμό ψυχής και σώματος. Την ερχόμενη Κυριακή, τί Σταυροπροσκύνηση θα τελέσουμε χωρίς προσκύνηση του Σταυρού;

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, πατρικά και με νηφαλιότητα, **όπως οι εις τα όρια της Μητροπόλεως Μόρφου ευρισκόμενοι, συνεχίσουμε απρόσκοπτα το εκκλησιαστικό πρόγραμμα Ακολουθιών και θείων Λειτουργιών της Μητέρας μας Εκκλησίας**, και εμείς οι ταπεινοί και ολίγοι θα βαστάσουμε «το βάρος και τον καύσωνα της ημέρας», και για πιστούς και για ολιγοπίστους.

Ο ίδιος ο Κύριός μας, μας το είπε: «Όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ειμί εν μέσω αυτών». Όπου Χριστός, εκεί ζωή, καθότι αυτός είναι ο νικητής του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Σας παρακαλώ, να έχετε την ευχήν μου, νά εύχεσθε ως εξής: «Χριστέ μου, δος μου την υπομονήν και την πίστιν των αγίων». «Αύτη η πίστις, την οικουμένην εστήριξεν». Και, «όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξις».

Μετά πολλών ευχών και της εν Χριστώ αγάπης,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, αντιδρών επίσης, εδήλωσε τα εξής:⁽⁹⁰⁾.

...Ακολούθησε ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου στον χθεσινό κατανυκτικό Εσπερινό κατά την οποία είπε, ότι **«οι ναοί θα μένουν ανοιχτοί γιατί είναι τα ιατρεία του Θεού και η λατρεία δεν θα σταματήσει».**

Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είπε επίσης ότι «θέλαμε τον κορωνοϊό να μας πει, ότι μια μέρα θα πεθάνουμε»; «Αφού μια μέρα θα πεθάνουμε, που θα πεθάνουμε, ας πεθάνουμε τουλάχιστον τίμιοι με τον εαυτό μας και ενώπιον του Θεού ευάρεστοι».

Κανονικά οι ακολουθίες κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, λέει η Μητρόπολη Λεμεσού.

Θα εξακολουθήσουν κανονικά να ψάλλονται οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας που τελούνται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, ενώ κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Απόδειπνου θα ψαλεί ο Κανόνας δια πάσαν λοιμική νόσο.

Συγκεκριμένα, από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού ανακοινώνεται ότι οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας, που τελούνται κατά την διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Μέγα Απόδειπνο, Χαιρετισμοί της Παναγίας, Όρθρος, Ώρες, οι Προηγιασμένες Θείες λειτουργίες, οι Εσπερινοί του Σαββάτου και η Θεία Λειτουργία της Κυριακής), **θα εξακολουθήσουν κανονικά να ψάλλονται σε όλους τους ναούς.**

Κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Αποδείπνου, προστίθεται, θα ψάλλεται αντί του Κανόνος του Θεοτοκαρίου, ο Κανόνας δια πάσαν λοιμικήν νόσον και θα διαβάζεται και ειδική ευχή για τον σκοπό αυτό.

90.Βλ.<https://politis.com.cy/politis-news/kypros/etoimoi-na-paraviasoy-n-ton-nomo-oi-mitropolit-lesmesoy-kai-morfoy/>.

Ακόμη, κάθε Πέμπτη μετά την ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου, σε όλες τις Εκκλησίες της Λεμεσού, θα τελείται το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου.

Επιπρόσθετα, η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού ανακοινώνει ότι οι καθιερωμένες ομιλίες του Μητροπολίτη Αθανασίου, στις 18 και 19 Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθούν καθώς επίσης και οι ομιλίες μετά το πέρας των Κατανυκτικών Εσπερινών.

Επίσης όλες οι προγραμματισμένες ομιλίες και τα φιλανθρωπικά τσάγια των ενοριών αναστέλλονται λόγω των έκτακτων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΚΤΗ

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου κ. Νικηφόρος, αντιδρών επίσης, έδήλωσε τα εξής:

«Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν σταμάτησε ούτε στους χειρότερους διωγμούς»⁽⁹¹⁾



91. Βλ. <https://politis.com.cy/politis-news/kypros/etoimoi-na-paraviasoynton-nomoi-mitropolites-lemesoy-kai-morfoy>.

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

«Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα αλλά και ψυχή, που ζωογονεί το σώμα. Και, όπως, για να ζήσει ένα σώμα χρειάζεται το οξυγόνο, έτσι και η ψυχή, για να ζήσει χρειάζεται το δικό της οξυγόνο, που είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού - τονίζει χαρακτηριστικά σε μήνυμα του ο Μητροπολίτης Κύκκου κ. Νικηφόρος.

Ο Πανιερώτατος μιλώντας για τις κρίσιμες ώρες που βιώνει η ανθρωπότητα από την πανδημία του κορωνοϊού, καλεί τον κόσμο σε εντονότερη πνευματική ζωή, μετάνοια και στενότερη επικοινωνία με τον Θεό.

Σε άλλο σημείο ο κ. Νικηφόρος, καλεί τους εφημερίους να κρατήσουν καθημερινά ανοιχτά τους Ναούς, τὰ λιμάνια της γαλήνης καί της ουράνιας ατμόσφαιρας.

“Ο κάθε πιστός οφείλει νά προσέρχεται ελεύθερα και αβίαστα και χωρίς δισταγμούς και αμφιταλαντεύσεις, γιατί κανένας ιός δεν μεταδίδεται μέσα από τή Θεία Κοινωνία” - υπογραμμίζει ο Πανιερώτατος».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Τοῦτες τίς δύσκολες κρίσιμες ὥρες πού περνοῦμε, ὡς λαός καί ὡς ἀνθρωπότητα, ἀπό τή θανατηφόρα πανδημία τοῦ COVID-19, γνωστοῦ ὡς Κορωνοϊοῦ, πού ἔχει ἤδη ἐκδηλωθεῖ καί καλπάζει καί στή δική μας Πατρίδα, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω καί πάλι μαζί σας, γιά νά σᾶς ἐκφράσω τήν ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη μου καί νά σᾶς καλέσω ὅλους νά συμμορφώνεσθε μέ ὅλους τούς κανόνες προφύλαξης, σύμφωνα μέ τίς ὑποδείξεις τῶν Κρατικῶν Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας, γιά τήν ἀντιμετώπιση καί περιορισμό τῆς ἐξάπλωσης τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Τούτη τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, σᾶς καλῶ ὅλους σέ ἐντονότερη πνευματική ζωή, σέ μετάνοια καί συντριβή καί σέ στενότερη ἐπικοινωνία μέ τόν Θεῖο μας Λυτρωτή, γιατί μόνο ἔτσι ὁ Πανάγαθος Θεός θά φανεῖ ἴλεως καί θά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τή σκληρή δοκιμασία τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, πού τόσο πολύ ἀπειλεῖ τήν ἀνθρωπότητα ὀλόκληρη.

Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ ὄσους διακηρύττουν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἐπιδείξει ἀγάπη καί ἀλληλεγγύη πρὸς τόν ἄνθρωπο, κατά τίς κρίσιμες αὐτές ὥρες πού περνᾶ, ἀφοῦ ἡ ἀγάπη, ἡ ἀυθόρμητη πρὸς τόν πλησίον ἀγάπη, ἀποτελεῖ τήν πεμπτουσία τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος.

Γι' αὐτό καί ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, σ' ὅλη τή διάρκεια τοῦ ιστορικοῦ της βίου, ἐνδιαφέρθηκε μέ συνέπεια καί ἀγάπη πολλή γιά ὅλα τά προβλήματα, πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο.

Ἔτσι καί σήμερα, στίς δύσκολες αὐτές ὥρες, ὀφείλει, καί αὐτό πράττει, νά ἐκδηλώνει συνέχεια τήν ἔμπρακτη ἀγάπη της πρὸς τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμά της, ἀλλά καί πρὸς τόν κάθε ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό τή φυλή, τό χρῶμα, τή γλῶσσα καί τή θρησκεία του.

Ὀφείλουμε, ὅμως, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά ὑπενθυμίσουμε μία μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι, δηλαδή, **ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο σῶμα ἀλλά καί ψυχή, πού ζωογονεῖ τό σῶμα.**

Καί, ὅπως, γιά νά ζήσει ἓνα σῶμα χρειάζεται τό ὄξυγόνο, ἔτσι καί ἡ ψυχή, γιά νά ζήσει χρειάζεται τό δικό της ὄξυγόνο, πού εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί αὐτό τό ὄξυγόνο τῆς ψυχῆς τό παίρνει ὁ ἄνθρωπος στό μέγα Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Αὐτό τό πανίερο καί φρικτό καί πανάγιο Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, αὐτό τό Κυριακό Δεῖπνο τό παρέδωσε ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους καί στήν Ἐκκλησία, λίγο πρὶν ἀπό τή φρικτή θυσία τοῦ Γολγοθᾶ, γιά νά τελεῖται συνέχεια, χωρίς διακοπή, ὅσο θά ὑπάρχει ὁ παρῶν κόσμος.

Γι' αὐτό καί, κατά τούς χειρότερους διωγμούς τῶν χριστιανῶν ἀπό τούς εἰδωλολάτρες αὐτοκράτορες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρα-

τορίας, τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας δέν ἔπαυσε ποτέ νά τελεῖται.

Συνεχίστηκε νά τελεῖται μέσα στίς κατακόμβες. **«Φάρμακον ἀθανασίας καί ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν»** ἀποκαλεῖ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος τῆ Θεία Εὐχαριστία.

Καί πράγματι ἡ κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἀντίδοτο τοῦ θανάτου, τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας, γιατί ἡ Θεία Κοινωνία μεταγγίζει μέσα μας τήν ἀφθαρσία καί τήν ἀθανασία, τό ἀθάνατο Σῶμα τοῦ Σωτῆρα μας Χριστοῦ.

Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι τό ἀληθινό Πάσχα, ἡ ἀτελεύτητη καί ἡ συνεχῆς διάβαση ἀπό τήν πτώση στήν ἀνόρθωση, ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀπό τή νέκρωση στήν ἀνάσταση, στήν ἀνάληψη, στή Θεία Βασιλεία καί αἰώνια ἀθανασία.

Εἶναι γι' αὐτόν, ἀκριβῶς, τόν λόγο, πού ὁ λειτουργῶν ἱερέας καλεῖ σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἀπό τήν ὠραία Πύλη τούς πιστούς, νά πλησιάσουν «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης», γιά νά κοινωνήσουν τό Σῶμα καί τό Αἶμα τοῦ Χριστοῦ καί νά λάβουν «ἄφεςιν ἁμαρτιῶν καί ζωὴν αἰώνιον».

Καί ὁ κάθε πιστός ὀφείλει νά προσέρχεται ἐλεύθερα καί ἀβίαστα καί χωρίς δισταγμούς καί ἀμφιταλαντεύσεις, γιατί κανένας ἰός δέν μεταδίδεται μέσα ἀπό τή Θεία Κοινωνία.

Ἡ ἐμπειρία αἰῶνων τῆς Ἐκκλησίας αὐτό ἀποδεικνύει. Γι' αὐτό, ἀκριβῶς, **καί κανένας δέν ἔχει τό δικαίωμα νά ἀπαγορεύσει τή μετάδοση στους πιστούς τῆς Θείας Κοινωνίας**, τοῦ ὀξυγόνου αὐτοῦ τῆς ψυχῆς, γιά νά μήν πάθει ἡ ψυχή ἀσφυξία καί ἐπέλθει ὁ αἰώνιος πνευματικός θάνατος, πού εἶναι ἀσυγκρίτως χειρότερος ἀπό τόν σωματικό.

Καλοῦμε, λοιπόν, ὅλους τούς Ἐφημερίους τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας νά κρατήσουν καθημερινά ἀνοικτούς τούς ἱερούς ναούς, τά λιμάνια αὐτά τῆς γαλήνης καί τῆς οὐράνιας ἀτμόσφαιρας, ὅπως τούς ὀνομάζει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, γιά νά προσέρχονται οἱ πιστοί καί κατ' ἰδίαν, ἀτομικά, νά προσεύχονται.

«Ἄγνοεῖτε, λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, ὅτι καθάπερ λιμένας ἐν πελάγει, οὕτω τὰς Ἐκκλησίας ἐν ταῖς πόλεσιν ἔηξεν ὁ Θεός,

ἵνα ἀπό τῆς ζάλης τῶν βιοτικῶν θορύβων ἐνταῦθα καταφεύγοντες, γαλήνης μεγίστης ἀπολαύσωμεν».

Κρατεῖστε καθημερινά ἀνοικτούς τοὺς ἱερούς ναοὺς μας, μέσα στοὺς ὁποίους ὁ ἄνθρωπος ξεχνᾷ γιὰ λίγο τὸν θόρυβο τῆς κοσμικῆς τρικυμίας καὶ βρίσκει τὴν ψυχικὴ του ἡρεμία.

Μὴν κλείσετε τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς μας, γιατί μέσα σ' αὐτοὺς ἡ προβολή, διὰ τῶν εἰκονογραφιῶν τῆς θεανδρικῆς ὑποστάσεως τοῦ Κυρίου, τῆς Γεννήσεως καὶ τῆς σαρκώσεώς του, τοῦ ἐπὶ γῆς βίου του, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεώς του καὶ τῆς Ἀναλήψεώς του στοὺς οὐρανοὺς, οἱ εἰκονιζόμενες μορφές τῆς Παναγίας, τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καὶ τῶν Ἀσκητῶν, δημιουργοῦν μυστικὴ ἀτμόσφαιρα περισυλλογῆς καὶ κατανύξεως τῆς ψυχῆς. (...)

Περαίνοντας τὸν λόγο, σᾶς καλοῦμε καὶ πάλι ὅλους νὰ κρατήσετε θερμὴ καὶ ζωντανὴ τὴν πίστη σας στὸν Θεό καὶ νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, γιατί, κατὰ τὸ παλαιοδιαθηκικό, «καὶ γὰρ αὐτόν (τὸν ἰατρό) ἔκτισε Κύριος» (Σοφία Σειράχ λη' 1).

Ἐπιδαψιλεύοντας, τέλος, πρὸς ὅλους τίς πατρικὲς μας εὐχές, δεόμεθα, ὅπως ὁ Δομήτορας τῆς Ἐκκλησίας μας Χριστός, ὁ «ἰατρός (Αὐτός) τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν», χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία σώματος καὶ πνεύματος καὶ μᾶς ἀξιώσει νὰ γιορτάσουμε καὶ ἐφέτος τοῦ Χριστοῦ τὴ Θεία Ἀνάστασι.

Μέ ἄπειρες εὐχές καὶ ἀγάπη πολλή

† Ο Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας
Νικηφόρος

Θαυμάστε το νέο... πρότυπο χριστιανικής ζωής, που μας προτείνουν!

Ποιός το προτείνει; Η... Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος!!!!!!



Ναός στο Αγρίνιο σε ώρα θείας Λειτουργίας.
Οι πιστοί είναι απ' έξω!

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΒΔΟΜΗ



Από την σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε, μέχρι σήμερα μόνον ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ ύψωσε φωνήν διαμαρτυρίας. **«Η κρατική εξουσία υπερβαίνει τα εσκαμμένα»** ετόνισε **μεγαλοφώνως!** Τα γεγονότα τον εδικαίωσαν, αφού προσήχθη στην Αστυνομία, επειδή άνοιξε τη θύρα του ιερού Ναού,

εκεί όπου ο ίδιος την Κυριακή ετέλεσε τη θεία Λειτουργία!

Ἐν Κυθήροις τῇ 28ῃ Φεβρουαρίου 2020

Ἀριθ. Πρωτ.: 130

Πρὸς
τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἰωάννου Γενναδίου 14
115 21 Ἀθήνας

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,

Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά κάτωθι:

Εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, Ἀριθ. Φύλλου 42, Τεύχος Πρῶτο τῆς 25ης Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύεται Πράξη Νομοθετικοῦ Περιεχομένου μέ θέμα: «Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης κορωνοϊοῦ».

Εἰς τό πρῶτον ἄρθρον «Μέτρα πρόληψης, ὑγειονομικῆς παρακολούθησης καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τῆς νόσου» καί εἰς τὴν παραγρ. 2 (στ) ἀναφέρεται ὅτι: «Τά μέτρα αὐτά συνίστανται (στ) στήν προσωρινή ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας σχολικῶν μονάδων καί πάσης φύσεως ἐκπαιδευτικῶν δομῶν, φορέων καί ἰδρυμάτων, δημοσίων καί ἰδιωτικῶν, κάθε τύπου καί βαθμοῦ, χώρων θρησκευτικῆς λατρείας» ... κ.λπ.

Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐφ' ὅσον αὕτη ἀφορᾷ εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν μας, εἶναι πρωτοφανῆς εἰς τά δεδομένα τῆς Ὁρθοδόξου Ἑλληνικῆς Πατρίδος μας καί ἀσυμβίβαστος πρὸς τὴν Ὁρθόδοξον Παράδοσίν μας.

Οὔτε ἡ Θεία Λατρεία, οὔτε ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ποτέ δυνατόν νά καταστοῦν πρόξενοι μεταδόσεως νοσημάτων, διότι ἐπενεργεῖ καί ἐπισκιάζει τοὺς πιστοὺς ἡ Θεία Χάρις.

Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ἐλευθέρα καί ἀβίαστος. Πρόσωπα ὑπερήλικα ὑψηλοῦ κινδύνου δύνανται, συμβουλευόμενα τοὺς ἱατροὺς των, νά περιορίζωνται εἰς τὴν οἰκίαν των ἄχρι καιροῦ.

Θά εἶναι ὀλιγοπιστία ἢ ἀπιστία ἐάν κλείσωμεν τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καί τὰς Ἱεράς Μονάς μας, στοιχοῦμενοι εἰς τὴν ἐν θέματι νομοθεσίαν, στεροῦντες τοὺς πιστοὺς τοῦ πνευματικοῦ καί ψυχικοῦ Ἱατρείου, οἷον τυγχάνει ὁ Ἱερός Ναός.

Ἐάν ἐξαρθῆ, παρ' ἐλπίδα, ἡ ἐπιδημική αὕτη νόσος ὑποχρεούμεθα καί ἡμεῖς νά κλείσωμεν ἄχρι καιροῦ τά Πνευματικά Κέντρα ἢ τὰς αἰθούσας ὀμιλιῶν, ποτέ ὅμως τούς Ἱερούς Ναούς μας.

Διά ταῦτα ὑποβάλλω θερμὴν παράκλησιν ὅπως ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἐπιλαμβανομένη ἐγκαίρως τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος, ἐπικοινωνήσῃ τό συντομώτερον μετὰ τῶν ἀρμοδίων καί ἐπιστήσῃ τὴν προσοχὴν αὐτῶν εἰς τό εὐαίσθητον αὐτό θέμα ἵνα ὀρίσωσιν ἄλλως, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς λειτουργίας χώρων θρησκευτικῆς λατρείας, ἐπιδεινουμενῆς τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενος ταπεινῶς εὐλογημένην καί εἰρηνικήν τὴν ἱεράν περίοδον τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, διατελῶ,

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων & Αντικυθήρων Σεραφεῖμ

Ἵστερόγραφον 16ης Μαρτίου 2020.

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Ἄγιοι Συνοδικοί,
Εὐλογεῖτε·

Ἐπιτρέψατέ μοι, προκειμένης τῆς σημερινῆς ἐκτάκτου Συνεδριάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., νά ἐπαναλάβω τὴν ἀποστολὴν τοῦ ὡς ἄνω ἡμετέρου ἐγγράφου μετὰ τοῦ παρόντος Ἵστερογράφου.

Ἔχων ὑπ' ὄψιν τὴν πολλαχόθεν, καί κυρίως ἐκ τῆς Κρατικῆς ἡγεσίας, ἀσκουμένην πίεσιν παρακωλύσεως τῆς Θείας Λατρείας εἰς τούς Ἱερούς Ναούς καί τὰς Ἱεράς Μονάς μας διὰ προληπτικούς λόγους εἰς καταπολέμησιν καί ἀντιμετώπισιν τοῦ κορωνοϊοῦ, καί ἐμμένων εἰς τὰ διαλαμβανόμενα εἰς τό ἐν θέματι ἔγγραφόν μου, βαθυσεβάστως προάγομαι νά παρακαλέσω θερμῶς Ὑμᾶς καί τὴν περί Ὑμᾶς Ἱεράν Σύνοδον διὰ τὰ ἐξῆς:

1. Θερμοτάτην παράκλησιν ὑποβάλλω ἵνα ἐμμεῖνῃ ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος εἰς ὅσα ἀπεφασίσθησαν καί ἐδημοσιεύθησαν μετὰ

τήν πρόσφατον Τακτικήν Συνεδρίαν Αὐτῆς (Ἀνακοινωθέν, Συνοδική Ἐγκύκλιος, Δέησις) καί οὐδέν πλέον. Ἐν τοῖς πράγμασι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἄχρι σήμερον εἴτε ἀπέχει διά προληπτικούς λόγους, ὅταν ὑφίστανται σοβαροὶ λόγοι ὑγείας, εἴτε συμμετέχει εἰς τὴν Θεῖαν Λατρείαν καί τὴν Θεῖαν Κοινωνίαν ἀθρόως καί ἀφόβως, ὑποκινούμενος ὑπὸ τῆς θερμῆς πίστεώς του, ἐλευθέρως καί ἀβιάστως. Μὴ στερήσωμεν, πρὸς Θεοῦ, τοὺς Χριστιανούς μας τῶν πνευματικῶν εὐκαιριῶν τῆς Θείας Λατρείας καί τῆς Θείας Κοινωνίας. Ἡ Ἁγία μας Ὁρθόδοξος Καθολικὴ Ἐκκλησία ἐλευθέρως προσκαλεῖ, ἀλλὰ δὲν ἐκβιάζει καί δὲν ὑποχρεώνει κανένα. Ἄλλο εἶναι οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ μας (ἢ Πνευματικὴ Κιβωτός, τὸ Ἱερόν Θεραπευτήριον, τὸ ψυχικόν Ἱατρεῖον) καί ἄλλα τὰ διάφορα καταστήματα, Ἐκπαιδευτήρια καί Κέντρα συγκεντρώσεων. Δι' αὐτόν τόν λόγον δὲν ἐνδείκνυνται αἱ ἀπολυμάνσεις ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀλλὰ ἀρκεῖ ὁ ἐξαερισμός.

2. Ἐάν ἀσκοῦνται ἀφόρητες πιέσεις σφραγίσεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας, τότε ταπεινῶς φρονῶ ὅτι τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος ἄς τὴν ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἰς ἕκτακτον σύγκλησίν Της*, καί

3. Οὐδέποτε εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν μας Ἱστορίαν ἐλήφθη τοιοῦτον γενικόν μέτρον. Εἰς τὴν Βασιλίδα τῶν πόλεων καθιερώθη ἡ ἑορτὴ τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὴν πρώτην (1ην) Αὐγούστου, ὅτε ἐλιτανεύετο ὁ Τιμῖος Σταυρός, τὸ Πανάγιον Ξύλον, ἀπὸ Ἱερόν Ναόν εἰς Ἱερόν Ναόν (καθ' ὅλον τόν Δεκαπενταύγουστον) εἰς ἀποτροπὴν τῶν λοιμικῶν νόσων καί λοιμωδῶν ἀσθενειῶν. Καί ἡ ἑορτὴ αὕτη ὑφίσταται μέχρι σήμερον.

Ταπεινὴν πρότασιν ὑποβάλλω ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος θά ὑψωθῇ εἰς τὸ μέσον τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας κατὰ τὴν προσεχῆ ἑορτὴν τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνησεως νά παραμείνῃ εἰς τὸ Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέχρι καί τῆς ἡμέρας τοῦ Μεγάλου Σαββάτου εἰς ἐνίσχυσιν καί πνευματικὴν βοήθειαν τοῦ Χριστωνύμου Λαοῦ.

Βαθυσεβάστως

† Ὁ Κυθῆρων & Ἀντικυθῆρων Σεραφεῖμ

*** Σημειώσεις:**

Παρά τήν ὑπ' ἀριθ.3013/10-3-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἡ ὁποία ἀνεγνώσθη τήν Β' Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν εἰς τοὺς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί τήν ἐξαγγελίαν τῆς συγκλήσεως τῆς Ἐκτάκτου Συνόδου τῆς 16ης Μαρτίου 2020, ἐλήφθη καί ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ' ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας μέ θέμα: «Ἐπιβολὴ τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργίας καί ἱεροπραξιῶν στοὺς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιὰ τό χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 16-3-2020 ἕως 30-3-2020».

Ἡ μονομερὴς αὐτὴ ἀπαγόρευσις τῆς τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῶν Κυριακῶν καί τῆς Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου κατὰ τό εἰρημένον διάστημα, παρά τήν σαφεῖ τοποθέτησιν καί Ἀπόφασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, **προσκρούουσα εἰς τὰς Σχέσεις συναλληλίας μεταξύ Ἐκκλησίας καί Κράτους**, λυπεῖ βαθύτατα τόν Ὁρθόδοξον Χριστιανικόν Κόσμον καί συνιστᾷ ἀνοίκειον καί ἀνάρμοστον συμπεριφορὰν πρὸς τήν καθ' Ἑλλάδα Ὁρθόδοξον Καθολικὴν Ἐκκλησίαν μέ δυσμενέστατον ἀντίκτυπον εἰς τὰς ψυχὰς τοῦ Ὁρθοδόξου Χριστιανικοῦ Πληρώματος.

Ὅλοι φροντίζομεν διὰ τήν ἐξασφάλισιν τῆς δημόσιας ὑγείας καί τήν ἀσφαλῆ ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὅχι, ὅμως, καί μέχρις αὐτοῦ τοῦ σημείου, καθ' ὃ ἡ κρατικὴ ἐξουσία **«ὑπερβαίνει τὰ ἔσκαμμένα»**.

Διὰ τοῦτο θεωρεῖται ἐπάναναγκες πρὸς ἀποφυγὴν ἄλλων θλιβερῶν παραμέτρων νά συγκληθῇ τό συντομώτερον τό ἀρμόδιον διὰ τὰ σοβαρότατα αὐτὰ θέματα Ὅργανον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὰ super market, φερ' εἰπεῖν, θά λειτουργοῦν καθ' ὅλας τὰς ὥρας τῶν Κυριακῶν, καί τῶν ἄλλων ἡμερῶν, διὰ νά παρέχουν τόν ὑλικόν ἄρτον, ἐνῶ οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ μας παρακωλύονται νομικῶς διὰ νά προσφέρουν εἰς τοὺς πιστοὺς τόν Οὐράνιον Ἄρτον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἐς τό γνωρίζουν οἱ ἡγέτες τοῦ Ἔθνους μας ὅτι, ἐάν οἱ ἀδί-
στακτοὶ γείτονές μας ἐξ ἀνατολῶν προχωρήσουν εἰς τὰ σκοτεινά
σχέδιά των καί αἱματοκυλίσουν τόν τόπον μας, ὁ πιστός Ἑλλη-
νορθόδοξος Λαός μας δέν θά καταφύγη εἰς τὰ Ὑπουργεῖα, ἀλλά
εἰς τούς Ἱερούς μας Ναούς.

Ἐς μὴν τούς στεροῦμε τὴν μεγάλη εὐλογία τῆς Θείας Λει-
τουργίας καί τῆς Θείας Κοινωνίας.



Μια φωτογραφία ἀπὸ τα παλαιά! Οκτώβριος 2016.

Μήπως «κάθε πέρυσι και καλύτερα»;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΟΓΛΟΗ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπίχατς κ. Σέργιος τῆς Εκκλησίας τῆς Σερ-
βίας εἶπε το ἐξῆς σοφόν: «**Ο Κορωνοϊός θα διαχωρίσει τὴν ἡρα
ἀπὸ το στάρυ**», δηλ. **τους πιστοὺς ἀπὸ τους δήθεν πιστοὺς!**

Ἰδού το σχετικὸ κείμενο ἀπὸ τὴν Romfea.gr:⁽⁹²⁾

92. Πηγή: Βλ. Pomfea.gr 14.03.2020.



Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μπίχατς και Πέτροβας κ.κ. Σέργιος

...Η Εκκλησία ήταν πάντα καταφύγιο! Καταφύγιο από το κακό αυτού του κόσμου και πέρα από τον προστατευτικό του ρόλο! Για όλους τους καταπιεσμένους, αποπροσανατολισμένους και διωκόμενους, η Εκκλησία ήταν και παραμένει το Αρτοφόριο των αιώνων αγαθών - του Αίματος και του Σώματος του Χριστού, χάρη στα οποία μπορούσαμε, μπορούμε και θα μπορούμε να ενωθούμε με τον Σταυρωμένο και Αναστημένο Χριστό, ξεπερνώντας έτσι τον θάνατο, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: «εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πῖντε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ιω. 6, 53-54).

Σε ὅλη την ανθρώπινη ιστορία, ο Χριστός είναι η μόνη υπόσχεση της αιωνιότητας. Στην Μάρθα, στην αδελφή του Λαζάρου, ο Κύριος δεν εἶπε μάταια: «ἐγὼ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωὴ. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἀν ἀποθάνῃ, ζήσεται· καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο;» (Ιω. 11, 25-26).

Ρωτώντας τη Μάρθα, ο Χριστός ρωτάει όλους μας, ανά πάσα στιγμή και όλες τις γενιές, εάν αμφισβητούμε τη δύναμη της πίστης μας, επιδιώκοντας να σπάσουμε τα δεσμά των αμφιβολιών μας.

Ένας μεγάλος στοχαστής είπε ότι ο διάβολος κυβερνά τον κόσμο κάνοντας τον τρελό. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο ίδιος μας τρομάζει, μας σκλαβώνει με φόβο, θέλοντας να χωριστεί από την πίστη από ένα τείχος αμφιβολίας. Αυτό συνέβη εδώ και αιώνες, και σήμερα δεν διαφέρει.

Ο ιός γνωστός ως Κορωνοϊός ή Covid 19 δεν είναι παρά μια εξέταση της πίστης μας. Πολλοί φοβούνται ότι ο ιός θα εξαπλωθεί σε εμάς εάν συμμετέχουμε στο Άγιο Ποτήριο, αν μέσω του ίδιου κουταλιού λάβουμε την Θεία Κοινωνία μετά από κάποιον που μπορεί να μολυνθεί από τον ιό που αναφέρθηκε. Στο επίπεδο της αθεϊστικής σκέψης, αυτή η άποψη θα είχε τη θέση της, αλλά για κάθε πιστό χριστιανό, αυτή η άποψη στερείται κάθε νόημα. Αντίθετα, δεν έχει νόημα, διότι είναι εκτός σημασίας.

Ποτέ δεν έχει καταγραφεί στη μακρά ιστορία ότι κάποιος μολύνθηκε από τη Θεία Κοινωνία, ούτε καν όταν η πανούκλα έβαζε χιλιάδες συμπατριώτες μας στην αγκαλιά του βιολογικού θανάτου.

Έχοντας στο μυαλό τις πολυάριθμες ιστορικές εμπειρίες πολλών μολυσματικών ασθενειών, ο ευλογημένος Πατριάρχης Πάυλος έγραψε: «Αν το κρούσμα εξαπλωθεί μέσω της Κοινωνίας, οι περισσότεροι ιερείς, ειδικά οι φυσικά ασθενέστεροι, θα υποφέρουν από μια ποικιλία μολυσματικών ασθενειών και πολλοί από αυτούς θα είχαν πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει αρκετά διαφορετικά. **Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν μια βαθειά γήρανση και πεθαίνουν από μη μεταδοτικές ασθένειες. Κατά μέσο όρο, οι ιερείς είναι μακρόβια άτομα.** Και έτσι, κατά τις παλιές μέρες, πριν από την εισαγωγή του κουταλιού, όλοι οι πιστοί, παίρνοντας Θεία Κοινωνία, έπιναν από το ίδιο Ποτήρι».

Άλλωστε, ο Άγιος Πορφύριος ο Κausοκαλυβίτης πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του ομολογώντας, ενθαρρύνοντας και κοινωνώντας πολλούς ασθενείς στην Πολυκλινική της Αθήνας, οπότε έζησε στον κόσμο για 85 χρόνια.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και δεν χρειαζόμαστε καθόλου κανένα από αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι εμπιστευόμαστε τον Χριστό και πιστεύουμε σε Αυτόν. Εάν δεν Τον εμπιστευόμαστε, η Κοινωνία μας είναι εντελώς χωρίς νόημα. Εάν Τον εμπιστευόμαστε, τα ζητήματα που πιέζονται ολοένα και περισσότερο μέσα από τα ΜΜΕ δεν θα αγγίζουν την καρδιά μας που κατοικεί στον Κύριο.

Μετά από όλα, ο Χριστός, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ελεύθερη βούλησή μας, έχει μετρήσει τις γήινες μέρες μας, λέγοντας: «οὐχὶ δύο στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσὶ. Μὴ οὖν φοβηθῆτε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς» (Ματθ. 10, 29-31).

Ο Κορωνοϊός, **που κατά πάσα πιθανότητα δημιουργήθηκε και εξαπλώθηκε με κακό σκοπό**, δεν θα κλονίσει την πίστη μας ούτε θα μας απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία, αλλά σίγουρα θα διαχωρίσει τα σιτηρά από τα ζιζάνια, πιστούς από άπιστους, εμβαθύνοντας το ήδη βαθύ χάσμα μεταξύ του Αγαθού και του Κακού.

Παραμένοντας στην πίστη, ως το πρώτο και τελευταίο γήινο φρούριο των χριστιανών, δεν μένει τίποτα εκτός να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα, ακόμα και για τέτοιους πειρασμούς, για να διατηρήσουμε την πίστη μας ως τον μοναδικό αληθινό πλούτο μας.



ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΝΑΤΗ

Πρέπει να θεωρήσουμε πολύ παρήγορο το γεγονός, ότι αργά και πού εμφανίζονται και Πρεσβύτεροι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι δεν διστάζουν να υψώσουν φωνή και να διαμαρτυρηθούν για την αλλοίωση της αγίας Ορθοδοξίας μας. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε μόλις δύο μέχρι σήμερα τέτοιες περιπτώσεις:

Α) Ο Προτοπρεσβύτερος π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Πατρών έγραψε:

Σεβαστοί, αγαπητοί,

Έλαβα και σας κοινοποιώ τρία κείμενα ποιμαντικής αγωνίας και πόνου κόντρα στην αντίθετη και αντίχριστη πολιτική και πρακτική εκκλησιαστικών και πολιτικών αρχόντων, τα οποία ενθέρμως προσυπογράφω.

Είναι του αγαπητού π. Παύλου Καλλίκα, εφημερίου του Ι. Ν. Παναγίας Ιλαριωτίσσης Ποταμού Κυθήρων.

Αυτό που δεν τόλμησε η Τουρκοκρατία το τολμά η Δημοκρατικά εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση τη ανοχή, αν όχι τη συμπράξει, της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

Είναι φοβερό πώς ξεφτυλίζει ο διάβολος: Άφησε την ΔΙΣ να αυτοαναιρεθεί ως εκκλησιαστική ηγεσία και να χάσει την εκτίμηση των πιστών με την ντροπιαστική χθεσινή απόφασή της και μετά δεν του έφτανε αυτό, αλλά θέλησε να την εξουθενώσει τελείως στα μάτια όλων των πολιτών με την κυβερνητική απαγόρευση!

Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής: τι περιμέναμε από μια εκκλησιαστική ηγεσία η οποία αυτοαναιρέθηκε (περιφρονώντας το συνοδικό θεσμό και σχετικοποιώντας την έννοια της Εκκλησίας ως Σώματος Χριστού) αποδεχόμενη την Σύνοδο της Κρήτης και μετά υπακούοντας στα κελεύσματα των εγχωρίων και μη πολιτικών προσέβαλε την Αποστολική Διαδοχή, δηλ. τον πυρήνα του Μυστηρίου της (Αρχ)Ιερωσύνης (αναγνωρίζοντας τους αυτοχειροτόνητους σχισματικούς και τσαρλατάνους Ουκρανούς ως επισκόπους του Χριστού και διαδόχους των Αποστόλων);

Το επόμενο σκαλί στον κατήφορο ήταν αναμενόμενο: Η προβολή του πυρήνα της εκκλησιαστικής ζωής: του ίδιου του Μυστηρίου της Θ. Ευχαριστίας!

Κυριακή Σταυροπροσκυνησεως με Θεία Λειτουργία Μεγ. Βασιλείου: **Να τελειώνουμε σε μία ώρα (7-8 πμ). Αν είναι δυνατόν....**

Η Εκκλησιαστική Ηγεσία απολαμβάνει τα επίχειρα των επιλογών της: κολακείες από τους αντίχριστους και απαξίωση από τους λίγους, τους ελάχιστους πιστούς! Κρίμα! Θλίψη! Απογοήτευση! Και δυστυχώς η τραγική βεβαιότητα, ότι δεν είμαστε ακόμη στον πάτο...

Όμως «φοβερόν τό έμπεσεϊν εις χειρας Θεοῦ ζῶντος»!

«Κύριε, μή στήσης ήμϊν τήν άμαρτίαν ταύτην»!

π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος

ΥΓ: Μην κουραστείτε να μου το ξαναπείτε: Το ξέρω, «δεν έχω εκκλησιαστικό φρόνημα» και επιβάλλεται να μου επιβληθεί αυστηρή ποινή.

Β) Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Παύλος Καλλίκας από τα Κύθηρα, ένας ακόμη ταπεινός ιερέυς του Θεού του Υψίστου, υψώνει τη φωνή του και διαμαρτύρεται! Θαυμάζουμε το θάρρος του! Μας συγκινεί και μας διδάσκει!

**Εκκλησία... κάτι ακόμη στη ζωή σου;
Λυπάμαι αλλά έφαγες πόρτα, φίλε μου.**

(Ένα άρθρο αφιερωμένο στους υποκριτικά σκεπτόμενους και υβριστικά φερόμενους εναντίον του Εκκλησιασμού).

Το "κακό" το περιμέναμε. Αιώνες τώρα λειτουργούν οι **πνευματικοί νόμοι** και δεν ξεγελιούνται με το τίποτα. Αποστασία οδηγεί σε παιδαγωγία. Οι Έλληνες ειδικά, τουλάχιστον από τα χρόνια του Ομήρου, είμαστε αδικαιολόγητοι αν το αγνοούμε αυτό.

Και; Ο κόσμος συγχύστηκε. Απόλυτα φυσιολογικό. Όταν δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και τον Θεό σου, στο πρώτο τσακ!... **άγεσαι και φέρεσαι ως έρμαιο και ως φελλός.**

Βγήκαν λοιπόν οι "παραδοσιακοί" χριστιανοί πολιτικοί και είπαν **"Μην πάτε στις Εκκλησίες"**. Αναμενόμενο, και μπράβο τους που δεν διέψευσαν τους προηγούμενους τους.

Βγήκαν οι "παραδοσιακοί" αριστερόφρονες και είπαν **"Να κλείσουν οι Εκκλησίες"**. Επίσης, αναμενόμενο και λογικό. Αυτή είναι η ιστορία τους και τα πιστεύω τους. Σεβαστό.

Βγήκαν οι γιατροί και είπαν **τα ιατρικά ανακοινωθέντα** τους. Λογικό και επαγγελματικό.

Βγήκαν οι Ιταλοί, χρόνια τώρα ουμανιστές, **με την ανθρωποκεντρική θεώρηση που έχουν για τον θεό τους και κλείσανε τις εκκλησίες τους.** Και κλείστηκαν κάποιοι ερμητικά σπίτια τους με τα πτώματα τους, ζωντανά "πτώματα" και οι ίδιοι δίνουν "συμβουλές".

Ωραία, όλοι αυτοί. Έπραξαν ότι ξέραν, είπαν ότι αισθάνονταν. Όλα καλά.

Μα τώρα ας έλθουμε στους "δικούς μας", και ας προειδοποιήσω ότι θα πονέσει.

Αιώνες τώρα... στην Πατρίδα μας σε κάθε κίνδυνο, πόλεμο, "κακό", (διαβάζεις Έλληνα γονιέ την Ιστορία στα παιδιά σου), **η Εκκλησία ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ.** Και το γνωρίζεις. Παπάδες-ιεραπόστολοι στη τουρκική σκλαβιά, κοντά 4 αιώνες, μάζευαν Χριστιανούς και τους ξεστράβωναν, παπάδες και μοναχές και μοναχοί δεν άφηναν τον λαό απαίδευτο, παπάδες εκποιούσαν σκεύη της Εκκλησίας για τον πόλεμο και την απελευθέρωση, με αίμα ελληνικό να χύνεται και να ποτίζει ανεξίτηλα την Ελληνική γη. Παπάδες έμπαιναν μπροστάρηδες σε αγώνες, το ίδιο και αργότερα... Μητροπολιτάδες στην Σμύρνη... Δεσποτάδες στην Μακεδονία οργάνωναν αντίσταση... (Να 'χαμε, όχι πολλούς, μα μοναχά έναν από αυτούς και σήμερα!!) Κάποιοι βέβαια νεοέλληνες τώρα θα τους κατηγορούσαν όλους τους παραπάνω **ως έχοντες ευθύνη τάχατες** που ξεστράβωναν τα παιδιά για να σκέφτονται ελεύθερα, που έστελναν τα παιδιά στον πόλεμο και ευλογούσαν τους

αγώνες τους και τρέχαν στην πρώτη γραμμή να τα κοινωνήσουν. Άλλο αν τώρα, οι επιπόλαιοι αυτοί νεοέλληνες, είναι ελεύθεροι σε μια ελεύθερη πατρίδα.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι βιώνουμε σήμερα μια μορφή πολέμου.

Ωραία... θα βιαζόμασταν να πούμε, όλοι εμείς οι ορθόδοξοι Έλληνες, να τρέξουμε στις Εκκλησιές μας σαν τους παππούδες μας, και τους πατεράδες μας. Να!! Αυτός είναι λόγος να εντείνουμε "έτι και έτι" την λειτουργική ζωή μας. Κοίταξε, ο εχθρός-ιός απειλεί την ζωή μας, ίσως και να πρέπει να ζήσουμε με αυτόν τον φόβο για μήνες ακόμη, όπως λένε οι λοιμωξιολόγοι. Είναι ανεξέλεγκτος. Τι να κάνουμε; Να ευκαιρία να διερωτηθούμε βαθύτερα – **"Πού είναι το φάρμακο; Ποιός θα με στηρίξει την δύσκολη αυτή ώρα μου; Πού να καταφύγω;;;"**.

Στην Εκκλησία!!! Τι στο καλό; αυτή πάντα ήταν ΑΝΟΙΧΤΗ και πάντα τους δεχόταν ΟΛΟΥΣ αρρώστους και "αρρώστους"!!!

Έλα ντε, όμως αδερφέ, που δεν είναι έτσι.

– **Έφαγες πόρτα, φίλε μου.** Σε πονάει και με πονάει το ίδιο σαν παπάς που είμαι, αλλά στο λέω: - **Εκκλησία... δεν έχει.** Σε λίγο θα μας τελειώσει.

– **Έφαγες πόρτα. Την πόρτα στην έκλεισε ο Δεσπότης σου** (!!!), που είπε να μη γίνονται Απόδειπνα στην ενορία σου, ούτε Προηγιασμένες, ούτε Χαιρετισμοί... γιατί μπορεί να μολυνθείς. Μπορεί να σου απαγορεύσει αργότερα και το Ευχέλαιο, γιατί όχι και την Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση, με το ίδιο πάντα σκεπτικό: - Μην έχουμε την ευθύνη και μολυνθεί ο πιστός.

– **Έφαγες πόρτα. Την πόρτα στην έκλεισε ο "πιστός"** που κατέβασε το Πηδάλιο (ανάθεμα και αν το έχει ξαναπιάσει στα χέρια του) και το πόσταρε στο blog του. **Μην κοινωνάς, μπορεί να κολλήσεις.** – Σοβαρά βρε φίλε, αυτό το λέγαν και οι "πιστοί" που κοινωνούσαν "για το καλό" κάθε Πάσχα "ψωμάκι και κρασάκι" για το "χρυσό δοντάκι". Τί καινούριο μας πουλάς; – Τί καινούριο; Να, λες, οι ασθενείς πρέπει να κοινωνάνε με άλλο τρόπο από

τους υγιείς, διότι, λές, μπορεί να κολλήσουν. Λες δηλαδή, ότι η μόλυνση στην Αγία Λαβίδα από το σάλιο του αρρώστου που κοινωνεί θα έχει τόσο δυνατά μικρόβια... που ο επόμενος από σένα θα αρρωστήσει. **Λες, ανήντε άνθρωπε, ότι εσύ σκέφθηκες τον τρόπο να προφυλάξεις τους υγιείς, συμβουλευοντας τους να απέχουν από την Θ. Κοινωνία! Λες, αφελή άνθρωπε, ότι είσαι θεός στην θέση του Θεού και θέλεις να σώσεις αυτόν που θα τολμήσει... να κοινωνήσει τον Θεό!;!;** Είσαι θεός, όντως, χωρίς πλάκα, αλλά όταν είσαι ενωμένος με τον Θεό και όχι όταν απέχεις και αποτραβιέσαι από Αυτόν.

– **Έφαγες πόρτα, φίλε μου, από τους συγγενείς σου.** Ναι μου το είπες... μπορεί να σε διώξουν και από το σπίτι σου, ο πατέρας και η μάνα σου, επειδή επιμένεις να πηγαίνεις Εκκλησία και να τους "φέρνεις τον ιό". Σου απαγόρευσαν, δηλαδή, **να διατηρείς πνευματικό σύνδεσμο με την ΖΩΗ.**

Κοίταξε όμως μην απογοητεύεσαι. **Υπάρχουν και άλλες πόρτες να ανοίξεις.** Γιατί εκεί μπορεί να σε οδηγήσει το κλείσιμο της πόρτας της μόνης παρηγοριάς και ίσως μοναδικής εξόδου που είχες, δηλαδή, της Εκκλησίας. **Ανοίγουν άλλες πόρτες, φίλε μου.**

– **Μία από αυτές; Η πόρτα του Internet.** Κάθισε αναπαυτικά στην γυριστή καρέκλα σου και μην κάνεις ρούπι. Σε μια βδομάδα δεν θα κοιμάσαι από την έννοια, από τον φόβο (- μπας και είμαι άρρωστος;;)... Σε δυο βδομάδες θα εμφανίζεις ψυχολογικά. Σε τρεις βδομάδες... χαπάκια. Εντάξει... θα ήταν τραβηγμένο να αυτοκτονήσεις. Τουλάχιστον όμως, δεν θα πας από Κορωνοϊό, που τόσο πολύ φοβάσαι. Αυτό δεν είναι το ζητούμενό σου;

– **Μια άλλη πόρτα είναι η τηλεόραση.** Κάθισε στον άνετο καναπέ σου και μην χάσεις δελτίο ειδήσεων με προγνωστικά, δεδομένα, αναλύσεις για το μοναδικό θέμα του σύμπαντος, της εξάπλωσης, δηλαδή, του ιού. Το θέμα που πρέπει να αφορά όλη την ύπαρξη σου. Ψυχή και σώμα.

– **Ξύπνα!!!... ήδη είσαι "άρρωστος", και ας μην έχεις συμπτώματα.**

Όλοι προτείνουν **"σωτήρια" μέτρα αποφυγής**. Τί, λοιπόν; δεν θα φας; δεν θα πας στον γιατρό; ακόμη και με την ιδέα μόνο ότι μπορεί να είσαι άρρωστος; δεν θα ψωνίσεις; δεν θα ακουμπάς τίποτα με τα χέρια σου;

– Όχι, βρε φίλε, θα μου πεις. Δεν είπαμε και έτσι. Εντάξει, θα προσέχουμε, όσο μπορούμε. Πρέπει να τραφεί το σώμα μας. Δεν θα λιμοκτονήσουμε. Και σούπερ μάρκετ θα πάμε, και στον γιατρό θα πάμε, και όπου χρειαστεί θα πάμε, **μόνο... στην Εκκλησία δεν θα πάμε γιατί εκεί... κολλάει.**

– **Μα πόσο "κολλημένος" με την Εκκλησία είσαι, αδερφέ μου;** Μιλάς για την 1 ώρα, την 1 μέρα της εβδομάδος, τις 4 φορές τον μήνα; Σύνολο **4 ώρες** τον μήνα (εντάξει... έβαλα το μάξιμουμ που πας στην Εκκλησία).

– **Πόσο "κολλημένος" είσαι φίλε μου;** Όταν περνάς 8 ώρες κάθε μέρα στο εργασιακό σου περιβάλλον (από την Βουλή των βουλευτών ως το μικρότερο μίνι μάρκετ) δηλαδή 160 ώρες τον μήνα (δεν βάζω υπερωρίες), 3 ώρες την βδομάδα στα κάθε είδους ψώνια σου, δηλαδή 12 ώρες τον μήνα, και 16 ώρες το 24ωρο με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς σου στο σπίτι (το κάθε μέλος μπορεί να είναι φορέας), δηλαδή 480 ώρες τον μήνα. Σύνολο **652 ώρες!!!!**

– Πόσο αλήθεια κολλημένος, από άλλον ιό όμως, που δεν θεραπεύεται με εμβόλιο, είσαι ήδη, φίλε μου; Όταν δεν σου φταίνει οι 652 ώρες, αλλά οι 4 ώρες στο σπίτι του Θεού Πατέρα μας;;; Διαβάζεις στην Καινή Διαθήκη: «Γίνεται κάποιος γιος να ζητήσει από τον πατέρα του ψωμί και να του δώσει πέτρα; Γίνεται να του ζητήσει ψάρι και να του δώσει φίδι; Αν λοιπόν εσείς που είσθε **πονηροί** ξέρετε να δίνετε καλά δοσίματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο ουράνιος, θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο σε εκείνους όπου του ζητούν» (Λουκ.11,11). Το καταλαβαίνεις αυτό;;;

– Είμαστε αδικαιολόγητοι δεσποτάδες, παπάδες και πιστοί, όταν ενσπεύουμε τον φόβο και τον επιτείνουμε με τα "σωστικά"

μέτρα των ανθρωπίνως σκεπτόμενων ανθρώπων, που ποτέ όμως, προς απογοήτευση πολλών, δεν θα είναι επαρκή και αποτελεσματικά. Και το γνωρίζουμε αυτό. Είμαστε αδικαιολόγητοι εμείς οι τάχατες "σωτήρες" που από "αγάπη" "συμβουλεύουμε" τους ανθρώπους να ΜΗΝ έρθουν στην Εκκλησία. Σκέψου Δέσποτα και παπά: - Αν μας βλέπουν κακομοίρηδες και φοβισμένους τα ποιμνιά μας, τι θα πουν "οι μη έχοντες ελπίδα"; Θα γίνουμε περιγέλως του κόσμου αν αντιδρούμε σαν...τον ΟΗΕ.

Δέσποτα και παπά,

– μήπως η Εκκλησία είναι γυμναστήριο ή κολυμβητήριο ή σωματείο ή φροντιστήριο ή κάποια ανώνυμη εταιρεία;

Δέσποτα και παπά,

– μήπως νομίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να κλείνεις Εκκλησίες από "ποιμαντική μέριμνα";

Δέσποτα και παπά,

– η Εκκλησία που εφημερεύεις είναι ανώτερη από κάθε τι άλλο. Κοίτα επάνω στην Άγια Τράπεζα Ποιος βρίσκεται;

Δέσποτα και παπά,

– θα στερήσεις από τον πιστό το αναφαίρετο δικαίωμά του να κοινωνήσει ή να λατρεύσει στην Σύναξη τον Θεό του; Ποιός είσαι;

**Μα γι' αυτό τάχθηκες!
Για αυτό ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙΣ!
Είναι μεγάλο πράγμα να εφημερεύεις!
Ακόμη και αν εφημερεύεις για την μικρά ζύμη.
Έστω και για τον ένα συνειδητό πιστό.**

Παπα-Παύλος Καλλίκας

Εφημέριος Ι.Ν. Παναγίας Ιλαριώτισσας Ποταμού Κυθήρων

17.03.2020



Ιερός Ναός Φανερωμένης Αγίου - Β' Χαιρετισμοί - 13 Μαρτίου 2020.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έπειτα και από τα ανωτέρω εκτεθέντα αυτονόητη ανακύπτει η ανάγκη να αντισταθούμε στην επιχειρούμενη αλλοίωση της Πίστεώς μας! Με άλλα λόγια το σύνθημα: **”ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ”** προβάλλει και πάλιν ενώπιόν μας, βεβαίως υπό την έννοια της πνευματικής, της ψυχικής μας ελευθερίας! Θα αφήσουμε δηλ. τους συγχρόνους Πιλάτους νά ξανασταυρώσουν τον Χριστό μας; Να καταπατούν τον Νόμο του Θεού, προφασιζόμενοι δικαιολογίες, οι οποίες προορίζονται μόνον για αφελείς; Ο Κορωνοϊός είναι ένα κατασκευάσμα των Δαιμονικών Σκοτεινών Δυνάμεων, που συνθέτουν τό συγκρότημα «Παγκοσμιοποίηση», και εξυπηρετούν τα σκοτεινά τους σχέδια;

Ας σκεφθούμε, λοιπόν, με ψυχραιμία, το ζήτημα: μήπως πρέπει να αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο, ώστε να υπερασπισθούμε πρωτίστως την Αγία μας Πίστη, αλλά και τά ανθρώπινα δικαιώματά μας;

Με ποίο δικαίωμα μας περιορίζουν στο σπίτι μας; Με ποίο δικαίωμα κλείνουν τα καταστήματά μας; Με ποίο δικαίωμα μας απαγορεύουν να συμμετέχουμε σε μια παρέα μεγαλύτερη των 10 ατόμων; Υπάρχει άραγε κάποιος μυστικός Στρατιωτικός Νόμος και δεν το γνωρίζουμε;

Μήπως, λοιπόν, πρέπει να προβούμε έκαστος με ειρηνικό πάντοτε τρόπο και με νόμιμες ενέργειες σε κάποια επαναστατική αντίδραση, ώστε να υπερασπισθούμε τα ιερά και τα όσια της Φυλής μας, τα οποία με τόσην ευκολία ποδοπατούν τόσο οι Εκκλησιαστικοί Ταγοί μας, όσον και οι Κυβερνητικοί Παράγοντες;

Μήπως πρέπει κάποια Κυριακή⁽⁹³⁾ να συγκετρωθούμε ένα πλήθος πιστών και να εισέλθουμε δυναμικά στο Ναό της Ενορίας μας, ή όπου συνηθίζουμε να εκκλησιαζόμεθα, για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία; Μήπως δηλ. πρέπει να εφαρμόσουμε το γνωστό γνωμικό: «Πειθαρχείν δεи Θεώ μάλλον ή ανθρώποις»⁽⁹⁴⁾, εφαρμόζοντας την προτροπήν και παραγγελίαν του Αγίου Αποστόλου Πέτρου; Ίσως θα μας συλλάβουν! Ίσως θα μας δικάσουν! Ποιά θα είναι η κατηγορία; Ότι, ως γνήσιοι Χριστιανοί, επιτελέσαμε το καθήκον του εκκλησιασμού; Μη λησμονείτε, ότι «**υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις Αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ Αυτού πάσχειν**»⁽⁹⁵⁾.

Ας προσευχηθούμε, λοιπόν, έκαστος κατ' ιδίαν και ας αποφασίσουμε! Ας καθορίσουμε τη στάση μας! Θα υπερασπισθούμε τα ιερά και τα όσια της Φυλής μας ή θα προτιμήσουμε να περισώσουμε την ησυχία μας, προδίδοντας τον Χριστό μας, την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Λατρεία μας, τις Παραδόσεις μας, την ακεραιότητα της Πιστεώς μας;

Δηλ. αν χρειασθεί να επιλέξουμε, τι θα αποφασίσουμε:

93. Παρακαλώ, σημειώστε το. Δεν προφητεύω! Απλώς, στοχαζόμενος, συγχρόνως δε και προσευχόμενος, προβλέπω: Τα απαγορευτικά για τον εκκλησιασμό της Κυριακής μέτρα θα παραταθούν και πέρα της 30ής Μαρτίου... Θα τραβήξουν ίσως μέχρι και τον... Μάιο μήνα! Διότι μόνον έτσι οι Δαιμονικές Δυνάμεις του Σκότους θα δυνηθούν να πλήξουν καίρια την πίστιν των Ορθοδόξων Ελλήνων. (Ταύτα σημειώνω σήμερα Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020).

94. Πράξεων, κεφ. ε', 29.

95. Φιλίπ. κεφ. α', 29.

Παραμένουμε κλεισμένοι στο σπίτι μας και σώζουμε το σαρκίο μας;

Ή πηγαίνουμε στον Οίκο του Θεού και σώζουμε την αθάνατη ψυχή μας;

Ώστε, λοιπόν, **«Νυν υπέρ πάντων ο αγών»**, καθώς είπε ο Θεμιστοκλής στους Αθηναίους!



«Ο Θεμιστοκλής, προετοιμαζόμενος για την ιστορική Ναυμαχία της Σαλαμίνας, η οποία ξεκίνησε στις 22 Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ., με πολύ κόπο και διορατικότητα, **κατάφερε να πείσει τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους** υπό την προστασία του στόλου, ο οποίος θα αγκυροβολούσε στη Σαλαμίνα... προκειμένου να τους σώσει από την μανία των Περσών, πράγμα το οποίο και κατώρθωσε ως Νικητής του εχθρού!»

Απευθυνόμενος, λοιπόν, προς τους Αθηναίους, είτε τα εξής ιστορικά λόγια, τα οποία και η ελαχιστότης μου επαναλαμβάνει σήμερα προς κάθε Έλληνα και συγχρόνως γνήσιο Ορθόδοξο Χριστιανό:

«Ω, παίδες Ελλήνων, ίτε, ελευθερούτε Πατρίδ'
ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας,
θεών τε πατρών έδη,
θήκας τε προγόνων,
νυν υπέρ πάντων ο αγών...»⁽⁹⁶⁾

96. Εμπρός γιοί των Ελλήνων, ελευθερώστε την Πατρίδα, ελευθερώστε τα παι-


Επισφραγίζοντας, λοιπόν, τις πτωχές αυτές σκέψεις, οι οποίες εκφράζουν την αγωνία της ψυχής ενός γεγηρακότος Αρχιερέως, ο οποίος σήμερα άγει το 82^ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος από την ηλικία των 18 ετών μέχρι σήμερα, γενόμενος ολοκαύτωμα για τη δόξα του Θεού, προσέφερε ολόκληρη τη ζωή του στην διακονία του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, θα ήθελα να κλείσω με τα λόγια του Ρήγα Φεραίου:

**«Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή»!**⁽⁹⁷⁾



διά, τις γυναίκες, τούς βωμούς των θεών των πατέρων, τούς τάφους των προγόνων, **τώρα είναι η ώρα της μάχης υπέρ όλων αυτών.** Διαβάστε όλο το άρθρο: <http://www.ixanitouxronou.gr/nin-iper-panton-agon-i-navmachia-tis-salaminas...>

97. Βλ. www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=14461.



ΜΕΡΟΣ 4^ο
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ



Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΟΥ ΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ»!

Μέχρι τώρα αυτόν τον ισχυρισμό τον διατυπώσαμε πολλές φορές. Ήλθε η ώρα να σας παρουσιάσουμε κάποια από τα λίγα στοιχεία, που έχουν έλθει στη δημοσιότητα μέχρι αυτήν την ώρα.

Ας αρχίσουμε, λοιπόν, από τις δύο φωτογραφίες, τις οποίες βλέπετε στην προηγούμενη σελίδα. Με την κοινή λογική σκεπτόμενος κάποιος άνθρωπος έσπευσε να αναδείξει το πρόβλημα. Είναι πράγματι ο Κορωνοϊός ένας τόσο μεγάλος κίνδυνος, ώστε να νεκρώσει η ζωή σ' ολόκληρο τον Πλανήτη; Είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος, ώστε όλοι οι Έλληνες «να αμπαρωθούν» στα σπίτια τους και να μη μπορούν να «ξεμυτίσουν»; Είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος, ώστε να κλείσουν τα Σχολεία, τα καταστήματα, οι Τράπεζες, τα φαρμακεία και ό,τι άλλο υπάρχει και συγκροτεί την ανθρώπινη Κοινωνία;

Είναι, τέλος, τόσο μεγάλος ο κίνδυνος, ώστε να σφραγισθούν και οι Χώροι λατρείας του Θεού; Δηλ. οι Ναοί του ενός καί Μόνου Αληθινού Θεού, οι χριστιανικοί Ναοί; Διότι οι Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και ανεμπόδιστα εισέρχονται στο τέμενος και ανενόχλητοι στριμώχνονται ο ένας με τον άλλο γονατιστοί όντες, για να τελέσουν τα της λατρείας τους!

Ο δημιουργός αυτής της φωτογραφικής συνθέσεως, λοιπόν, αναδεικνύει το πρόβλημα της υποκρισίας των Κυβερνώντων, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά Διατάγματα και τις Υπουργικές Αποφάσεις με πρόσχημα την προφύλαξη των Ελλήνων Πολιτών από τον Κορωνοϊό, αλλά με βαθύτερο αποκρυπτόμενο στόχο την διάλυση της Ορθόδοξου Εκκλησίας!

Ιδού, λοιπόν, η απόδειξη: Έξω από τον Ναό ευρίσκονται μερικοί πιστοί χριστιανοί, αλλά σε απόσταση ο ένας από τόν άλλο, ενώ στα ΑΤΜ της Τραπέζης όσοι επιθυμούν να πάρουν μερικά χρήματα για την αντιμετώπιση των αναγκών της ζωής των κυριολεκτικά στοιβάζονται!

Με δεδομένα αυτά τα παράξενα, στην σκέψη ενός φυσιολογικού, ενός σκεπτόμενου ανθρώπου ανεβαίνουν οι απορίες:

1. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι ο συγγραφέας Dean Koontz στο βιβλίο του “**The Eyes of Darkness**”, το οποίον κυκλοφόρησε κατά το έτος 1981 περιγράφει, με θαυμαστή μάλιστα ακρίβεια, τον ιό, που θα εμφανισθεί κατά το έτος 2020 και τα συμπτώματά του;

**«Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ασθένεια
θά διαδοθῆ εἰς όλόκληρον τόν Πλανήτην,
κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τοὺς πνεύμονας καί εἰς τοὺς βρόγχους.
Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπείες».**



2. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής «**Πρίν από την ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ είχαν προφητεύσει τον Covid-19**»; Η ορκωμοσία έγινε κατά το έτος 2017!

3. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι προ της αναλήψεως των καθηκόντων του κυκλοφορεί η είδηση, ότι «Ο Τραμπ θα έρθει αντιμέτωπος με την πανδημία όλων των εποχών», καθώς αναγράφεται στην παρατιθέμενη φωτογραφία;



4. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι ο Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ Mr. Anthony S. Fauci «εννέα μέρες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ το 2017, είχε προειδοποιήσει ότι ο νέος Πρόεδρος θα αντιμετωπίσει μια λοιμώδη νόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του...που θα τον αποδεκατίσει»,⁽⁹⁸⁾



98. Βλ. Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, φ. της 31^{ης}.03.2020, σελ. 23.

5. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι οι Σιωνισταί, δηλ. οι Μαρόνοι, στο 10 κεφάλαιο του βιβλίου των «ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ» γράφουν και τα εξής:

«Γνωρίζετε πολύ καλά και σεις οι ίδιοι, ότι ίνα καταστήσωμεν δυνατάς τοιαύτας επιθυμίας (σημ. περί μιάς Παγκόσμιας Κυριαρχίας του Σιωνισμού), πρέπει να διαταράττωμεν διαρκώς εις όλας τας Χώρας **τας σχέσεις του Λαού και της Κυβερνήσεως**, να κουράζωμεν όλον τον κόσμον διά του χωρισμού, της έχθρας, του μίσους και δή διά του μαρτυρίου της πείνης, **του εμβολιασμού των ασθενειών**, της αθλιότητος, ίνα ούτως οι Χριστιανοί μη βλέπωσιν άλλην σωτηρίαν ή την προσφυγήν εις την πλήρη και ολοκληρωτικήν Ηγεμονίαν μας. Εάν δώσωμεν εις τους Λαούς τον χρόνον να αναπνεύσωσιν, η ευνοϊκή στιγμή δεν θα φθάση ίσως ποτέ»!!!!⁽⁹⁹⁾

6. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι έχει γίνει γενικώς αποδεκτόν ως αναμενόμενον, ότι αυτές οι σκοτεινές και δαιμονικές μυστικές Δυνάμεις είναι προϊόντα και αποκυήματα της Παγκοσμιοποίησεως; «**Με το πρόσχημα της πανδημίας σχεδιάζουν να μας επιβάλλουν μια Παγκόσμια Κυβέρνηση και Δικτατορία...**»!⁽¹⁰⁰⁾ Ακούεται ήδη, ότι σε λίγο θα μας ωθήσουν να κάνουμε το εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού, συγχρόνως όμως θα μας επιβάλλουν να δεχθούμε στο σώμα μας και το ειδικό εκείνο «τσιπάκι», το οποίο θα έχει τον αριθμό του Αντιχρίστου, δηλ. το 666!



99. Βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 26^{ης}.03.2020. σελ. 9.

100. Ενθ. ανωτ.

7. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου των Εξωτερικών της Κίνας καταγγέλλει, ότι «ο Αμερικανικός Στρατός έφερε τον κορωνοϊό στην Κίνα»;

«Το Πεκίνο καταγγέλλει τις ΗΠΑ για βιολογικό πόλεμο!»

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Ζάο Λιτζιάν, κατηγόρησε ευθέως τον Αμερικανικό Στρατό, ότι έφερε τον Κορωνοϊό στην πόλη Ουχάν, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Δεκέμβριο...Ο Εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ μάλιστα θεωρεί πως πολλά εκατομμύρια κρούσματα γρίπης πιθανότατα ήταν κρούσματα COVID-19».⁽¹⁰¹⁾



8. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι βιολόγος Καθηγητής του Μ.Ι.Τ. των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δηλώνει: «Ο φόβος για τον CODIV-19 είναι μια από τις μεγαλύτερες απάτες της ιστορίας... Για να χειραγωγήσουν τις οικονομίες, να καταστείλουν τη διαφωνία, και να προωθήσουν το επιτρεπόμενο φάρμακο». Ταύτα με πολλή παρρησία γράφει σε ένα εξαιρετικό άρθρο του ο κ. Μάριος Δημόπουλος, Φυσικοπαθητικός, στην μαχητική για τα Ελληνοχριστιανικά Ιδανικά Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ.⁽¹⁰²⁾

101. Βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 14^{ης}.03.2020. σελ. 24.

102. Βλ. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, φ. της 21^{ης}.03.2020. σελ. 4.

Ο Dr. Shiva δήλωσε επί λέξει:

«..Μελετώ και κάνω σχεδόν κάθε μέρα έρευνα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Ο φόβος του #coronavirus, που προκαλείται από το Βαθύ Κράτος, **θα πάει στην ιστορία ως μια από τις μεγαλύτερες απάτες για να χειραγωγήσουν τις οικονομίες**, να καταστείλουν τη διαφωνία και να προωθήσουν το επιτρεπόμενο φάρμακο!».

9. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι και ο Καθηγητής της Ιατρικής, Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού και Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Stanford κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, ένας εκ των πιο έγκριτων επιστημόνων στον κόσμο, δηλώνει τα εξής:

«Είμαστε μπροστά σε ένα φιάσκο; Καθώς η πανδημία του Κορωνοϊού εξελίσσεται, λαμβάνουμε αποφάσεις χωρίς αξιόπιστα δεδομένα. “A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data”...

Το φιάσκο της έλλειψης δεδομένων δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα για τη θνητότητα από τον ιό. Τα επίσημα νούμερα είναι ανούσια μιας και οι διαγνωστικές αναλύσεις πραγματοποιούνται κυρίως σε αυτούς με σοβαρή νόσο και κακή πρόγνωση. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί όσο εξελίσσεται η επιδημία».⁽¹⁰³⁾

10. Πώς δικαιολογείται το γεγονός, ότι απλών ανθρώπων εξεγείρεται η συνείδηση και προβαίνουν σε διαμαρτυρίες; Απλούστατα είμεθα θύματα μιας διεθνούς απάτης σκοτεινών-δαιμονικών δυνάμεων, στην οποία, δυστυχώς έχουν παγιδευθεί και οι Κυβερνητικοί Παράγοντες της Χώρας μας. Ιδού μία ακόμη μαρτυρία και διαμαρτυρία συγχρόνως από μια Ελληνίδα, η οποία κατοικεί στην Ιταλία, την κυρία Δέσποινα Τσισκάκη. Στο facebook μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής:

103. Βλ. www.pentapostagma.gr/kosmos/6930389_pandimia-koronoioy-eimaste-mprosta-se-ena-fiasco.

«Μένω Ιταλία εδώ και 20 χρόνια. Να ξέρετε σας δουλεύουν παγκόσμια... Πέρυσι εδώ η Ιταλία... είχε 472.000 κρούσματα εποχικής γρίπης κοινής και 9.200 νεκρούς ηλικιωμένους. Η απλή γρίπη πέρυσι. Ακούσατε κάποια απαγόρευση; Όχι. Φέτος με 60.000 κρούσματα και 4.200 νεκρούς ηλικιωμένους ονόμασαν την εποχική γρίπη κορωνοϊό. **Εσκεμμένα, τρομοκρατούν τον κόσμο παγκόσμια για κάποιο άλλο λόγο...** Είδατε νομίζω στο Μπέργκαμο στρατιωτικά οχήματα να περνάνε μέσα από την πόλη και είπαν ότι ήταν νεκροί-φέρετρα. **Δεν υπήρχε ποτέ αυτό. Έλληνες σας δουλεύουν. Μην ακούτε τα ΜΜΕ. Κάτι άλλο υπάρχει όχι ιός...**».



11. Κάποιος εκλεκτός φίλος και συγγρόνος Δημόσιο Πρόσωπο είχε την καλοσύνη να μου διαβιβάσει με το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ένα κείμενο, το οποίον ανακεφαλαιώνει όλα τα παραπάνω! Σας το παραθέτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ υπάρχουν:

- σε βιβλίο του 1981,
- σε ταινίες του 1995 και 2013,
- καταχωρημένες πατέντες απο το 2007 και 2015 (ίδρυμα Gates),
- αναφορά στους Σίμπσονς,
- Προσομοιώσεις του ιού χρόνια πριν απο τον Gates και το John Hopkins.

ΦΕΚ που βγήκαν 7 μήνες ΠΡΙΝ με νόμους περι ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.

ΦΕΚ με νόμους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ (25/2) πριν βγει εμβόλιο.

Τον κ. Τσιόδρα να δηλώνει:

ΠΡΙΝ 2 ΜΗΝΕΣ, ότι ο Κορωνοϊός είναι ένας ΑΠΛΟΣ ΙΟΣ και τον ΜΑΡΤΙΟ, ότι είναι... «ΦΟΝΙΚΟΣ».

(...Θυμηθείτε και το κλάμα. Το μήνυμα ήταν «η κατάσταση είναι τραγική, θα πεθάνουμε όλοι, ο Θεός να βάλει το χέρι του...»).

ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ να δηλώνει ο ΕΟΔΥ και ΑΛΛΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

ΜΜΕ να βγάζουν FAKE ΓΙΑΤΡΟΥΣ να λένε, ότι «αποσωληνώνουν ασθενείς για να βάλουν άλλους, που υπάρχει ελπίδα να επιβιώσουν».

ΜΜΕ να βγάζουν FAKE ΑΣΘΕΝΕΙΣ να δηλώνουν, ότι είναι

- 38 χρόνων μόλις.
- ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΓΙΕΙΣ.
- είναι «ΕΦΙΑΛΤΗΣ» αυτό που ζουν.
- Και τα φάρμακα τους βοήθησαν πολύ.

(Περνώντας στο υποσυνείδητο μήνυμα, ότι χτυπάει ΚΑΙ νέους, υγιείς, είναι φρικτό, και ό,τι σου δίνουν πάρτο και μη ρωτάς πολλά).

ΜΜΕ να δείχνουν FAKE ΝΕΚΡΟΥΣ από φωτογραφίες με φέρετρα του 2013 κ.ά.

ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ CELEBRITIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ!

Το Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ να ΔΗΛΩΝΕΙ, ότι είναι ένας ΑΠΛΟΣ ΙΟΣ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΦΙΜΩΝΩΝΤΑΙ, επειδή δηλώνουν, ότι πρόκειται ΠΕΡΙ ΑΠΑΤΗΣ και να τους στέλνουν στο Πειθαρχικό.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ γιατί ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΑΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΝΕΚΡΟ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΙΟΥ.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ, ΟΤΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ να έχει ανακοινώσει τις ΝΕΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

ΤΗΝ και ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ στην ορκωμοσία της να δηλώνει, οτι «ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΟΛΩΝ!».

ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ να κάνει έκκληση για «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΩΝ 5G στον ΠΕΙΡΑΙΑ και άλλες πόλεις.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

Κλείσιμο Εκκλησιών ΑΛΛΑ ΟΧΙ και ΤΖΑΜΙΩΝ.

Ούτε ΔΙΟΔΙΩΝ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ.

Τράπεζες να ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ...

Social Media να μπλοκάρουν και να κατεβάζουν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ και βίντεο που ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Και πολλά άλλα...

Σύνολον είκοσι και ένας παράγοντες, εκφραζόμενοι ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, **ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΟΤΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ιός**. Επομένως επιβεβαιώνουν αυτό που έγραψε η Εφημερίδα “The Economist”, ότι δηλ. **“Everything’s under control”**.⁽¹⁰⁴⁾



104. Βλ. έμπροσθεν, σελ. 62 του παρόντος.



ΜΕΡΟΣ 5^ον

ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ



**«Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι,
Μήτηρ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη Σου».** ⁽¹⁰⁵⁾

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Κρίνουμε ωφέλιμο να παραθέσουμε στή συνέχεια μερικά θαύματα ή και αξιοθαύμαστα γεγονότα, διά των οποίων φανερώνεται η δύναμις και η χάρις του Πανοικτίρμονος Θεού στην καθημερινή ζωή μας.

Τα θαύματα γενικώς σκοπόν έχουν να μας στηρίξουν στην Ορθόδοξη πίστη μας, να μας φανερώσουν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, να μας ενδυναμώσουν στη ζωή μας και να στηρίζουν την ψυχή στην πορεία της προς τον Θεό!

Επειδή, λοιπόν, οι καιροί, τους οποίους διερχόμαστε, είναι πολύ κρίσιμοι, θεωρήσαμε αναγκαίο να μεταφέρουμε εδώ μερικά πρόσφατα θαύματα της ευδοκίας του Υψίστου, διά των οποίων ενισχύεται η πίστη μας, πράγμα το οποίον έχουμε τόση ανάγκη σήμερα!

Εθεώρησα αναγκαία την προσθήκη αυτή, επειδή σήμερα η χριστιανική πίστη διώκεται, οι Ναοί της Ορθοδοξίας έκλεισαν, οι δε Χριστιανοί, τρέμοντες από τον κίνδυνο του Κορωνοϊού, με την εντολή της Ιεράς Συνόδου, καθώς επίσης και του Μητροπολίτου των, εκλείσθησαν μέσα στα σπίτια τους, εφαρμόζοντας το σύνθημα της Κυβερνήσεως «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»!!! Μπορεί λοιπόν οι χριστιανοί σήμερα με το κλείσιμο στο σπίτι τους να μη κολλήσουν από τον Κορωνοϊό, πλήν όμως με βεβαιότητα 1000% **θα έχουν προσβληθή πλέον από τον ιό της θρησκευτικής αδιαφορίας! Πολύ εύκολα θα λέγουν στον εαυτό τους: Γιατί να πάω σήμερα στην Εκκλησία και να στέκωμαι όρθιος; Θα καθήσω στο σπίτι μου και θα παρακολουθήσω την Θεία Λειτουργία από το Ραδιόφωνο! Το ίδιο δεν είναι;**

Υπαίτιοι για την αλλοίωση αυτή, για την παραμόρφωση και την νοθεία, του περιεχομένου της πίστεώς μας είναι οι Αρχιερείς του 2020! Ιδού το γιατί: **Με τις αντίχριστες Αποφάσεις των εξ αιτίας του Κορωνοϊού:**

- α) Καταργούν τον κατά Κυριακήν υποχρεωτικόν εκκλησιασμόν,
- β) Ακυρώνουν την Ακολουθίαν των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον,

γ) Ακυρώνουν την τέλεσιν της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων,

δ) Υποχρεώνουν τους ευσεβείς Χριστιανούς να παρακολουθούν την θεία λειτουργία είτε καθήμενοι στο σπίτι τους, δηλ. από το Ραδιόφωνο, είτε όρθιοι και ταλαιπωρούμενοι έξω από τον Ναό και μάλιστα πρωΐ-πρωΐ από τις 07.00 έως τις 08.00!

ε) Το τραγικότερον όλων: Στους Εφημερίους απαγορεύεται να τελέσουν τη θεία Λειτουργία κατά τήν Γ΄ και Δ΄ Κυριακή των Νηστειών και κατά την εορτήν του Ευαγγελισμού, καθώς επίσης και την Ακολουθία των Γ΄ και Δ΄ Χαιρετισμών και, τέλος, την θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων! Κατά την περίοδο αυτή, δηλ. μέχρι και την 31^η Μαρτίου, σε κάθε Ιερά Μητρόπολη θα ιερουργεί, χωρίς την παρουσία πιστών, ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΝΑΟΣ και ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΙΕΡΕΥΣ! Οι Εφημέριοι καλούνται να καθήσουν στα σπίτια τους, δηλ. «στ΄ αυγά τους» κατά την λαϊκή έκφραση, και να απέχουν του φρικτού Θυσιαστηρίου! Και η πιό άθελ Κυβέρνηση ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΦΡΙΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! Και όμως οι Μητροπολίτες ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ! Πώς, λοιπόν, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ένα τέτοιο μέτρο; **Οι Δεσποτάδες και οι Παπάδες εκήρυξαν ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;** Εμείς, ταπεινά φωνάζουμε προς κάθε κατεύθυνση! Αδελφοί μου, «πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις»!⁽¹⁰⁶⁾

ε) Τέλος, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Κυβέρνηση και η Ιερά Σύνοδος από κοινού **αποστερούν από τους χριστιανούς το Ποτήριον της Ζωής, δηλ. τη Θεία Μετάληψη!** Τούτο συμβαίνει, διότι και οι ΝΑΟΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΟΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΤΟΥΣ!

Συνεπώς ο ευσεβής χριστιανός, παρά το γεγονός, ότι και νηστεύει και εγκρατεύεται και αγωνίζεται εντατικότερα και προσεύχεται περισσότερο κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εν τού-

106. Πράξ. Κεφ. ε΄, 29.

τοίς όλως αναιτίως τελεί υπό επιτίμιον και διά τον λόγον αυτόν στερεΐται του Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Σωτήρος Χριστού! Κληρικοί καί λαϊκοί, λοιπόν, όλως αναιτίως παρεμποδίζονται εις το να επιτελέσουν τα ιερατικά τους καθήκοντα οι κληρικοί και εις το να πειθαρχήσουν στη εντολή του Κυρίου, λέγοντος: **«λάβετε φάγετε, τούτο ἐστί τό Σώμα Μου... Πίετε ἐξ αυτού πάντες, τούτο ἐστί το Αίμα Μου...εις ἀφесιν αμαρτιών»**⁽¹⁰⁷⁾! Τοιαύτη και τοσαύτη ΠΡΟΔΟΣΙΑ της χριστιανικής Πίστεως καί μάλιστα από Αρχιερείς ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΗ!

Θα το επαναλάβω: **Οι Συνοδικοί και μη Συνοδικοί Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2020 με τις Αποφάσεις των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου του έτους 2020 για τον Κορωνοϊό, οι πρώτοι με τις Αποφάσεις των και οι δεύτεροι με την σιωπή τους και την δουλική υποταγή τους στις Αποφάσεις αυτές ΕΠΡΟΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ! ΑΛΛΟΙΩΣΑΝ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ! ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!**

Ιδού το συντελεσθέν έγκλημα: Εσφράγισαν τις πόρτες των Ναών! Εξανάγκασαν τους πιστούς να παραμένουν έξω από το Ναό και απ' εκεί να παρακολουθούν τις ιερές Ακολουθίες. Ναι, απαγόρευσαν στον Χριστιανό να εισέρχεται μέσα στον Οίκο του Θεού εν ώρα θείας λατρείας! **Με άλλα λόγια ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΕΞΩΣΗ των πιστών ανθρώπων από το Ναό, την κατοικία του Θεού!** Αλλά με τον τρόπο τους οι σύγχρονοι Μητροπολίτες παραβιάζουν και καταπατούν ευθέως τον λόγο του Κυρίου μας, ο Οποίος λέγει: **«τόν ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω»!**⁽¹⁰⁸⁾

Καί όμως το φάρμακο είναι ένα και μοναδικό! Το υπέδειξε και το απέδειξε ο Άγιος Σπυρίδων, ο πολιούχος της Κερκύρας:

«Κάποια μέρα στη συμφορά αυτή την κοσμογονική (σημ. επιδημία της πανώλης) ο πιστός και πονεμένος λαός **παρά τις συστάσεις των ιατρών να αποφεύγει τον συνωστισμό, τολμά και σπεύδει να**

107. Ματθ, κστ', 1.

108. Ιωάν. στ', 1.

κατακλύσει τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και με συντριβή ψυχής και δάκρυα καυτά να εκζητήσει τη μεσιτεία Του»⁽¹⁰⁹⁾

Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι επειδή οι καιροί, τους οποίους διερχόμαστε, είναι πολύ κρίσιμοι, εθεώρησα αναγκαίο να μεταφέρω εδώ μερικά πρόσφατα θαύματα της ευδοκίας του Υψίστου, διά των οποίων ενισχύεται η πίστη μας, πράγμα το οποίον έχουμε τόση ανάγκη σήμερα!

Επί πλέον δε αποδεικνύουν περιτράνω, ότι **οι συστάσεις και οι απαγορεύσεις της Ιεράς Συνόδου: «Κλείστε τους Ναούς, σταματήστε τις ιερές Ακολουθίες, κλεισθείτε στο σπίτι σας» είναι 100% δαιμονικές! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ!**

Ένα θαύμα, λοιπόν, συνετελέσθη στην περιοχή του Έβρου, όπου, ως γνωστόν, η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Εκεί, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα στίφη των εκ Τουρκίας αποστελλομένων μεταναστών (δηλ. κατακτητών της Ελλάδος εμφανιζομένων δήθεν ως προσφύγων) προσπαθούν να παραβιάσουν τα σύνορα και να εισέλθουν στη Πατρίδα μας. Η Πρόνοια του Θεού ευδόκησε, ώστε να παρουσιασθεί ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ως υπερασπιστής όχι μόνο των Συνόρων, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΩΜΗΤΟΥ ΗΜΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ, στην περιοχή του Έβρου.

Στη συνέχεια προσθέτουμε σχετικό υλικό από μια παλαιότερη ανάρτησή μας στο προσωπικό μας Blog: “mkka.blogspot.com”⁽¹¹⁰⁾, όπου παρουσιάζουμε και συγχρόνως σχολιάζουμε, μερικά θαύματα ή και θαυμαστά γεγονότα της ευδοκίας του Θεού, διά των οποίων καταδεικνύεται η παντοδυναμία Του! Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κάποιους άθεους πολιτικούς, όπως τον κ. Παύλο Πολάκη, την κα Μαριέττα Γιαννάκου, τον κ. Νικόλαο Φίλη, την κα Νίκη Κεραμέως και προ πάντων στον Αρχηγό των αθέων Πολιτικών, τον άλλοτε Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, **να οδηγήσουν τον Ελληνικό Λαό στην αθεΐα!**

109. Περισσότερα θα αναγνώσετε στη σελίδα 176-177 του παρόντος.

110. Βλ. 30.09.2019 «Θεοσημεία...».

Οι θαυμαστές αυτές εμφανίσεις τόσο του Κυρίου μας, όσο και των Αγίων της Πίστεώς μας, εμφανίσεις στην καθημερινή μας ζωή, γίνονται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους:

- Άλλοτε για να ξυπνήσουμε από τον λήθαργο της αμαρτίας!
- Άλλοτε για την επιβράβευση των πνευματικών μας αγώνων!
- Άλλοτε για να πάρουμε μια αμοιβή για την υπομονή μας!
- Άλλοτε για να ενισχύσουν την πίστη μας στον αληθινό Θεό!
- Και άλλοτε για πολλούς άλλους λόγους, τους οποίους μόνον ο Θεός γνωρίζει! Διότι «**τίς ἐγνω νουν Κυρίου ἢ τίς σύμβουλος Αυτοῦ ἐγένετο;**»⁽¹¹¹⁾

Όλα, λοιπόν, αυτά τα παράδοξα και με την ανθρώπινη λογική ανεξήγητα γεγονότα, ονομάζονται ΘΕΪΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ή ΘΕΟΣΗΜΕΙΑ, είναι δε ανερμήνευτα με την λογική του πεπερασμένου ανθρώπου! Τα παραχωρεί ο Πανάγαθος Θεός για να θαυμάσουμε τη δύναμή Του και με ταπείνωση να καταφύγουμε στην πατρική Του αγάλη! Με μία και μόνο λέξη ονομάζονται «θαύματα», καθ' όσον υπερβαίνουν τα όρια της ανθρώπινης λογικής, γι' αυτό ακριβώς και δεν μπορούν να εξηγηθούν με τους νόμους της φύσεως!

Πώς άραγε μπορούμε να εξηγήσουμε το συντελούμενο θαύμα με τον Αγιασμό; Το νερό από τη φύση του έχει μέσα του τη φθορά! Όταν όμως ο ιερέυς βυθίσει μέσα στο δοχείο με το νερό τον Τίμιο Σταυρό και μεταδώσει την ευλογία Του, **τότε το νερό αυτό αυτομάτως μεταβάλλεται σε ΑΓΙΑΣΜΟ!** Το παίρνεις στο σπίτι σου, το κλείνεις για χρόνια μέσα σε ένα μπουκαλάκι και όμως ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ! Οπότε αυτό το αγιασμένο νερό, τον Αγιασμό, το χρησιμοποιείς σε κάποια δυσκολία της ζωής και τότε διαπιστώνεις τη δύναμή του. Π.χ. ραντίζεις με τον Αγιασμό ένα παιδάκι, που ταλαιπωρείται και βασανίζεται, διότι το έχουν ματιάσει, και τότε ΑΜΕΣΩΣ το παιδάκι αυτό ή ο ώριμος ΞΕΜΑΤΙΑΖΕΤΑΙ, δηλ. θεραπεύεται! Συμβαίνουν κάποια παράδοξα πράγματα στο σπίτι σου, π.χ. αναποδιές, ακατανόητες φωνές, ζημιές και άλλα παράδοξα, δηλ. δαιμονικά, φαινόμενα; Προσκαλείς τότε τον ιερέα της Ενορίας σου για να διαβάσει Αγιασμό! Οπότε εκείνος με τον Αγιασμό, «που edιάβασε»,

111. Ρωμ. κεφ. ια' 34.

ραντίζει το πρόσωπό σου και το σπίτι σου, και τότε ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ όλα αυτά τα παράδοξα πράγματα εξαφανίζονται!

Πώς πάλι μπορούμε να εξηγήσουμε το φαινόμενο με τον βασιλικό ή το άνθος κ.λπ., που μας δίδει ο ιερέυς από τον δίσκο, όπου ο Τίμιος Σταυρός, ως ευλογία είτε κατά την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ' των Νηστειών), είτε κατά την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) ενεργεί θαυματουργικά; Μεταξύ των πολλών άλλων ιδιοτήτων έχει και **την δύναμη να αντικαθιστά το προζύμι, που είναι αναγκαίο, όταν ζυμώνουμε ψωμί ή πρόσφορο!** Ο βασιλικός, που προέρχεται από το Δίσκο, όπου έχει τοποθετηθεί ο Τίμιος Σταυρός, μεταβάλλει αυτό το μείγμα από αλεύρι και νερό σε ένζυμο προϊόν, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε είτε μαγιά, είτε προζύμι! Δηλ. το αλεύρι φουσκώνει μόνο του και **«γίνεται»**, όπως χαρακτηριστικά λέγουν συνήθως οι νοικοκυρές, ώστε να είναι έτοιμο για τον φούρνο! Με τον τρόπο αυτό για μια ακόμη φορά η Χάρη του Θεού φανερώνεται στη ζωή μας!

Όστε μόνο με βαθειά πίστη στο Χριστό μπορούμε να κατανοήσουμε όλα αυτά τα θεϊκά σημεία, τα οποία συχνά συμβαίνουν στη ζωή μας, καθ' όσον **«ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι»**⁽¹¹²⁾! Επομένως, εάν πιστεύεις στο Χριστό και Τον παρακαλείς να σε προστατεύσει, τότε ούτε ο Κορωνοϊός μπορεί να σε μολύνει, ούτε η φυματίωση, ούτε η λέπρα, ούτε η πανώλη, ούτε η ψώρα κ.λπ.

Με τα δεδομένα της λογικής πώς θα μπορούσαμε, επί παραδείγματι, να ερμηνεύσουμε το γεγονός, ότι σε ένα μεγάλο δάσος, που καίγεται και καταστρέφεται ολοκληρωτικώς, το Προσκυνητάρι ενός Αγίου παραμένει ανέγγιχτο, ανέπαφο και άφθαρτο; Γιατί άραγε κατά το έτος 2018 στην ολοσχερή καταστρεπτική πυρκαϊά που έπληξε τη Ραφήνα, το Μάτι κ.λπ. της Αττικής, γιατί, επαναλαμβάνω ΔΕΝ ΚΑΗΚΕ ούτε ένας Ναός, ούτε ένα Εξωκλήσι, ούτε ένα απλό μοναχικό Προσκυνητάρι;

Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, στη συνέχεια μερικά θαύματα της αγαθότητας και της φιλανθρωπίας του Κυρίου μας, διά των οποίων ενισχύεται η προς τον Θεό πίστη μας.

112. Ματθ. θ' 23.

1^ο. Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ!

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ!



Η περιγραφή γίνεται από τον Δρα κ. Κωνστ. Βαρδάκα⁽¹¹³⁾

«Τι συμβαίνει; Εμείς οφείλουμε να το διηγηθούμε τέτοιες ώρες και ο καιρός θα δείξει και ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ θα αποδείξει.

Εβρίτης ιερέας πηγαينوέρχεται αυτές τις δύσκολες μέρες κατά μήκος της συνοριογραμμής μας στο ποτάμι για να βοηθήσει και να ευλογήσει.

Εκεί λοιπόν συναπαντούσε πολλές φορές πάνω – κάτω ένα τζιπ του Ελληνικού Στρατού να το οδηγεί μόνος του ένας άγνωστός του αξιωματικός με χαρακτηριστικά έντονα που τα συγκράτησε ο ιερέας.

Στην προσπάθειά του να τον σταματήσει και να τον χαιρετήσει από κοντά, αυτός περνούσε σαν σίφουνας, απλώς τον χαιρετούσε και του χαμογελούσε ιλαρά.

Σκέφτηκε να τον φωτογραφίσει αν και απαγορεύεται, αλλά κάθε

113. Βλ. Πηγή: <https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/> και η φώτο από <https://www.iefimerida.gr/>.

φορά στο κινητό του αποτυπωνόταν μόνο η σκόνη που άφηνε πίσω του το στρατιωτικό όχημα.

Ήταν τόσο αποφασισμένος ο ιερέας να μάθει ποιος ήταν, που αποφάσισε προχθές να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να σταματήσει το τζιπ με τον άγνωστο αυτό αξιωματικό.

Το βράδυ που σκεφτόταν αυτά, του παρουσιάστηκε ο άγνωστός του αυτός αξιωματικός, κατ' όναρ (δηλ. στον ύπνο του), όπως μας είπε, και του λέει αυστηρά:

– Εμένα δεν μπορεί να με σταματήσει κανένας! Μόνον ο ΚΥΡΙΟΣ μου.

– Αν ρωτάς ποιος είμαι δεξ αύριο το τέμπλο στο ναό που λειτουργείς και θα καταλάβεις.

– Αυτές τις ώρες είμαι κοντά στα παιδιά μου και καμαρώνω αξιωματικούς και στρατιώτες που τρέχουν και αυτοί μαζί μου.

– Να πεις ότι όσο γίνεται προσευχή στους Ιερούς Ναούς της Πατρίδας σου από πολλούς πιστούς, τόσο εγώ «ο ΜΙΧΑΗΛ» θα είμαι ΠΑΡΩΝ στα σύνορα για να μην περάσει ούτε πουλί πετάμενο.

– Και εσύ καλά κάνεις που πας και ευλογείς τα παιδιά μου.

Αυτά μας είπε ο κληρικός κλαίγοντας, γιατί ο κόπος και το συγκινησιακό φορτίο στους ηρωικούς υπερασπιστές του Έβρου κορυφώνεται. Κατασυγκινημένοι και εμείς προσπαθήσαμε να σας τα μεταφέρουμε όσο μπορούσαμε απλά και όπως τα ακούσαμε».

2^ο. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ!

Γύρω στα 1629-30 μ.Χ. μια καινούργια δοκιμασία έπληξε το ευλογημένο νησί της Κέρκυρας. Αρρώστια μεταδοτική και θανατηφόρα, το κτύπησε αυτή τη φορά χωρίς διάκριση και έλεος. Ήταν πανώλης (πανούκλα).

Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, πλούσιοι και πτωχοί προσβάλλονται καθημερινά από την επάρατη νόσο και πεθαίνουν τόσο στην πόλη, όσο και στην ύπαιθρο, τα χωριά.

Η διοίκηση του νησιού με τα πρώτα κρούσματα σπεύδει να ψηφί-

σει και να διαθέσει ένα τεράστιο ποσό, για να περιορίσει την εξάπλωση της αρρώστιας. Άδικα όμως αγωνίζεται.

Σε λίγο καιρό η ωραία Κέρκυρα πάει να ερημώσει. Τα καταστήματα τόσο στην πόλη, όσο και στα μεγάλα κέντρα έχουν κλείσει. Η αγορά νεκρώθηκε. Οι δρόμοι έχουν αδειάσει (σημ. **ό,τι δηλ. συμβαίνει σήμερα στη Ελλάδα μας**).

Μονάχα μερικά αλογοσυρόμενα κάρρα κινούνται κάπου-κάπου φορτωμένα με πτώματα, για να μεταφέρουν το μακάβριο φορτίο τους έξω από την πόλη για ταφή σε ομαδικούς τάφους. Εικόνα τραγική παρουσιάζει ολόκληρο το νησί.

Κάποια μέρα **στη συμφορά αυτή την κοσμογονική ο πιστός και πονεμένος λαός παρά τις συστάσεις των ιατρών να αποφεύγει τον συνωστισμό, τολμά και σπεύδει να κατακλύσει τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα** και με συντριβή ψυχής και δάκρυα καυτά να εκζητήσει τη μεσιτεία του.

Κι η σωτηρία δεν αργεί. Προσφέρεται γρήγορα και πλούσια.

Ο ιστορικός της Κέρκυρας Ανδρέας Μάρμορας που ζούσε τότε, μας λέγει, πως η τρομερή επιδημία, παρά την έλλειψη σχετικών φαρμάκων, σε λίγο περιορίστηκε στο ελάχιστο και μέχρι την Κυριακή των Βαΐων σταμάτησε τελείως.

Όλες τις νύκτες κατά τις οποίες η πόλη δοκιμαζόταν από την αρρώστια, πάνω από το ναό του αγίου φαινόταν κάτι σαν φως μιας υπερκόσμιας κανδήλας.

Ήταν το σημάδι πως ο Άγιος αγρυπνούσε και φρουρούσε τον λαό Του. Έτσι το εξήγησαν οι πιστοί. Το φως το έβλεπαν συνέχεια οι νυχτερινοί σκοποί των φρουριών...»⁽¹¹⁴⁾.

3^{ον}. Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΞΙΔΑ!⁽¹¹⁵⁾

Είναι Τετάρτη 19 Απριλίου του 2017. Το ελικόπτερο στο οποίο επιβαίνουν η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα, ο υποστράτηγος Ιωάννης

114. Βλ. <https://www.romfea.gr/katigories/10-apopseis/35883-otan-o-agios-spuridonas-esose-ton-lao-apo-tin-thanatifora-panoli>.

115. Βλ. Internet “Star.gr/eidiseis/ellada/397916/basilikh-pleksida-b...”.

Τζανιδάκης, ο συνταγματάρχης (ΤΘ) Θωμάς Αδάμου, ο ταγματάρχης (ΑΣ) Δημοσθένης Γούλας και ο υπολοχαγός (ΑΣ) Κωνσταντίνος Χατζής, έχει απογειωθεί στις 07:20' το πρωί για να εκτελέσει πτήση επιτήρησης κατά μήκος των βορείων συνόρων για την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας στους κατοίκους των ακριτικών περιοχών.

Ωστόσο μερικά λεπτά αργότερα, το ελικόπτερο τύπου «Χίου», συντρίβεται στην περιοχή Σαραντάπορο Ελασσόνας.

Ο απολογισμός τραγικός: Νεκροί οι τέσσερις επιβαίνοντες και μόνο μια επιζήσασα, η αρχιλοχίας Βασιλική Πλεξίδα.

Καλεσμένη προ ημερών σε Ημερίδα, η Βασιλική Πλεξίδα έκανε κατάθεση ψυχής, περιγράφοντας με συγκλονιστικά λόγια το θάυμα το οποίο έζησε.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

«Απογειωθήκαμε στις 07:20 το πρωί από το αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου. Μέσα σε λίγα λεπτά –εγω ασχολιόμουν με το φάκελο του ελικοπτέρου, έκανα κάτι τελευταίες εγγραφές– σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω ότι ήμασταν μέσα σε μια χαράδρα. Ακούω κατευθείαν το μπαμ. Χτυπήσαμε... Θυμάμαι τον εαυτό μου να χτυπά και το κεφάλι μου να πηγαίνει μπρος-πίσω. Ασυναίσθητα έκανα κατευθείαν το σταυρό μου και ζήτησα τη βοήθεια της Παναγίας».



ΤΗΝ ΕΙΔΑ ΟΛΟΖΩΝΤΑΝΗ – ΜΕ ΑΡΠΑΞΕ ΚΑΙ ΜΕ ΞΕΡΙΖΩΣΕ!

«Αμέσως την είδα ολοζώντανη, να κατεβαίνει μπροστά μου φορώντας έναν κόκκινο μανδύα. Με άρπαξε και με ξερίζωσε με το κάθισμα και το πάτωμα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Βγήκε με χειρουργική επέμβαση, με τα 1.200 κριτσίνα τα οποία έχει. Με άρπαξε και με ξερίζωσε. Ένοιωσα το σήκωμα, την εξύψωση, το τράβηγμα. Και μετά το ελικόπτερο συνέχισε πάλι να ανατρέπεται. Με τοποθέτησε τέρμα πίσω και αριστερά όπως ήταν το σκηνικό του δυστυχήματος, σε ένα πουρνάρι με μισογουρισμένη την πλάτη και δεν μου επέτρεψε να έχω καμία εικόνα από το δυστύχημα και τους συναδέλφους μου».

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

«Μετά το ελικόπτερο συνέχισε να ανατρέπεται και απ' ό,τι μάθαμε **η Παναγία οδήγησε το ελικόπτερο να πέσει πάνω στην κεντρική κολώνα της ΔΕΗ, κόβοντάς την φέτες**. Το καλώδιο από την κολώνα της ΔΕΗ δεν επέτρεψε η Παναγία να πέσει κάτω. Όταν πήγαμε και έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, το καλώδιο στεκόταν με θαυμαστό τρόπο σαν να το κρατούσε ένα αόρατο χέρι προς τα πάνω, το οποίο δεν εξηγείται γιατί αν το καλώδιο ακουμπούσε κάτω, θα παίρναμε όλοι φωτιά, επειδή το βουνό ήταν ποτισμένο με καύσιμο. Από το πρωί απ' ό,τι μάθαμε έψαχναν αεροσκάφη και ελικόπτερα να μας εντοπίσουν, αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα, γιατί το σημείο ήταν πολύ δύσβατο. **Κανείς δε μπορούσε να μας δει από ψηλά, μόνο αν ερχόταν κάποιος πεζός**».



ΕΠΙΔΥΟΜΙΣΙ ΩΡΕΣ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΕ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ!!!!

«Όταν παραπονέθηκαν τα γύρω χωριά, ότι έγινε διακοπή του ρεύματος, έστειλε υπάλληλο η ΔΕΗ, όπως μου είπε η Παναγία, **η οποία μου κρατούσε συντροφιά επί 2,5 ώρες, με είχε στην αγκαλιά της στο κάθισμα.** Με κρατούσε ακριβώς όπως απεικονίζεται στην εικόνα. Με κούρνιαζε σαν να ήμουν μωρό στην αγκαλιά της. Εμένα μου φάνηκε δευτερόλεπτο, αλλά ήταν 2,5 ώρες. Το ατύχημα έγινε 07:50 με βρήκαν 10:30. **Όλο αυτό το διάστημα ήμουν με την Παναγία.** Δεν είχα αίσθηση του χρόνου, του τόπου... τίποτα. Με είχε αγκαλιά και μου έλεγε "σώπασε, γιατί φοβάσαι; Είμαι εγώ εδώ. Θα στείλω να σε βρουνε". Μου μιλούσε σιγανά, με ηρεμούσε, μου έδινε κουράγιο γιατί ήμουν σε σοκ».

Η ΑΝΑΡΡΩΣΗ-ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΣΟ ΗΜΟΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ!

«Δεν πόνεσα ποτέ, παυσίπονο δεν πήρα, **μου έφερε ο άντρας μου στην Εντατική το θαυματουργό λαδάκι της Παναγίας.** Είχα πάντα μαζί μου στη φόρμα πτήσεως την εικόνα της Παναγίας της Ακρωτηριανής. Τη δεύτερη ημέρα εμφανίστηκε στην Εντατική, μου πήρε όλους τους πόνους. **Η Παναγία μου είπε "θέλω να κηρύττεις το θαύμα το οποίο σου έγινε, για να δυναμώσει η πίστη όλων για τα έσχατα γεγονότα που έρχονται". Εγώ της το υποσχέθηκα.** Το θαύμα είναι πολλαπλό, ξεκινά από τη διάσωσή μου μέχρι την ταχεία ανάρρωση την οποία έχω».

4^{ον}. Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Στην μεγάλη πυρκαϊά, η οποία έγινε στην Εύβοια κατά τον μήνα Αύγουστο του 2019, ένα ολόκληρο δάσος καταστράφηκε από την φωτιά πλην όμως ένα Εξωκλήσι, με ζωηρά μάλιστα χρώματα, έμεινε ΑΘΙΚΤΟ!

«ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ:
ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ
ΣΤΑΧΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ 23.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ»



Πυροσβέστες στο καμένο δάσος στην Εύβοια.

«Σχεδόν 23.000 στρέμματα είχαν καεί στην Εύβοια έως χθες το μεσημέρι, όπως αποκαλύπτει ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Είναι συγκλονιστικές εικόνες της απόλυτης οικολογικής καταστροφής..»⁽¹¹⁶⁾. Η φωτιά ξέσπασε στις 13 Αυγούστου 2019 και κατέστρεψε τα πάντα! Ιδού, όμως ένα ακόμη θαύμα, το άθικτο Εξωκλήσι! **«Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε!»**⁽¹¹⁷⁾.



116. Βλ. Internet: Φωτιά στην Εύβοια, EUROKINISSI.

117. Ψαλμ. 103, στ. 24.



Και η λεπτομέρεια...

5^{ον}. Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ

Ένα έτος πριν, δηλ. τον Ιούλιο του έτους 2018, μια άλλη μεγάλη και πολύ καταστρεπτική πυρκαϊά κατέστρεψε τη Ραφήνα, το Μάτι, το συνοικισμό Νέος Βουτζάς! Αλλά και πάλιν ο Θεός έδειξε την παρουσία Του! Ό,τι είχε σχέση με τον Θεό έμεινε άθικτο από τις φλόγες! Έμειναν άθικτα οι κεντρικοί Ναοί, τα Εξωκλήσια, τα Παρεκκλήσια, ακόμη και τα Προσκυνητάρια!

Να η σχετική περιγραφή από το διαδίκτυο:

«Στις **23 Ιουλίου 2018** δύο μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στην **Αττική**, η πρώτη στην **Κινέττα** και η δεύτερη κοντά στο **Νταού Πεντέλης**. Στη δεύτερη περίπτωση η πυρκαγιά επεκτάθηκε και πέρασε μέσα από τους οικισμούς **Νέος Βουτζάς** και **Μάτι** με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 102 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι. Από τις δύο πυρκαγιές καταστράφηκαν ολοσχερώς ή έπαθαν ζημιές χιλιάδες σπίτια ενώ κάηκαν και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους.

Η πυρκαγιά στην Κινέττα φέρεται να ξεκίνησε από καλώδια σε κολώνα της ΔΕΗ, ενώ την πυρκαγιά στο Μάτι φέρεται να προκάλεσε ένας 65χρονος που έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Εναντίον του,

η Εισαγγελία Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη... για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή, ενώ για το δεύτερο και τρίτο αδίκημα ασκήθηκε ποινική δίωξη και εναντίον άλλων 19 ατόμων...

Η πυρκαγιά στο Νέο Βουτζά και το Μάτι είναι η φονικότερη στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και η δεύτερη πιο φονική πυρκαγιά παγκοσμίως κατά τον 21ο αιώνα, μετά τις πυρκαγιές στην Αυστραλία στις 7 Φεβρουαρίου 2009 που είχαν σκοτώσει 180 άτομα».

Ελάτε τώρα να θαυμάσουμε τα θαυμάσια της Προνοίας του Θεού.

Ο ιερός Ναός της Αναλήψεως.



Από θαύμα σώθηκε η εκκλησία της Αναλήψεως στη διασταύρωση Ραφήνας.

Η περιγραφή από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής ⁽¹¹⁸⁾

Από τη φωτιά στο μάτι δεν έπαθαν «ούτε μουτζούρα» οι Εκκλησίες και τα Προσκυνητάρια!

«Οι οικισμοί που επλήγησαν από την καταστροφική λαίλαπα της 23ης Ιουλίου και ανήκουν στην γεωγραφική δικαιοδοσία της Μητροπόλεώς μας είναι: η Διασταύρωση Ραφήνας, το Κόκκινο Λιμανάκι, ο Νέος Βουτζάς, ο Νέος Πόντος, η Αγ. Βαρβάρα, τα Σκουφέικα,

118. Βλ. 14.8.2018 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB.



ο Πευκώνας, η Νταού (Νοσοκομείο), το Κιούπι, το Λυκόρεμα και τα Φριγκέικα. Το σύνολο των ιδιοκτησιών της παραπάνω περιοχής που βρέθηκαν μπροστά στην ορμή της φωτιάς ήταν 1317 (εκ των οποίων 1278 κατοικίες). Εξ αυτών οι 168 δεν υπέστησαν ζημιές, οι 554 χρήζουν επισκευών αλλά είναι κατοικήσιμες, οι 270 προκειμένου να καταστούν κατοικήσιμες απαιτούν γενναίες κατασκευαστικές παρεμβάσεις και οι 292 είναι κατεδαφιστές. **Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία εκκλησία (Ανάληψη, Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Νικόλαος, Παναγία Σουμελά, Άγιος Θωμάς & Αγ. Πορφύριος) και κανένα προσκυνητάρι δεν υπέστη την παραμικρή ζημιά, ούτε καν μουτζούρα, τη στιγμή κατά την οποία όλων αυτών των ναών οι περίβολοι και οι αυλές κατακάηκαν.**

6^{ον}. ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΑΥΜΑ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Πρόκειται για τον Τίμιο Σταυρό, που έχει σχηματισθεί στο πλακόστρωτο προαύλιο του ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο χωριό ΠΕΤΣΑΚΟΙ των Καλαβρύτων! Εκεί ξαφνικά ενεφανίσθη ο Τίμιος Σταυρός, μεγαλώνει σιγά – σιγα, χωρίς κάποια ανθρώπινη φροντίδα, **διατηρείται δε άφθαρτος** και κατα την διάρκεια του χειμάνος, όπου συνήθως χιονίζει εκεί ψηλά στην ορεινή αυτή περιοχή, αλλά και το

«Κορωνοϊός!» – Ένα δαιμονικό σχέδιο για την διάλυση της Κοινωνίας!

καλοκαίρι, όπου ο ήλιος είναι πιά δυνατός! **«Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον!»** Θαυμάστε το!





7^ο. ΤΟ ΑΚΑΝΘΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ.

ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΝΘΙΣΕ!

Το θαύμα αυτό έγινε στον ιερό Ναό Ταξιαρχών της Άρτας! Το στεφάνι αυτό είχε τοποθετηθεί στον Τίμιο Σταυρό, ως συνήθως, το βράδυ της Μεγ. Πέμπτης κατά την Ακολουθία των Αχράντων Παθών. Ξαφνικά, **έπειτα από πέντε μήνες, το Στεφάνι αυτό άνθισε** περί τον Σεπτέμβριο του παρελθόντος έτους! «Ως εμεγαλύνθη τα έργα Σου, Κύριε!»



**8^{ον}. ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΣΕΒΑΣΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!**



9^{ον}. ΙΔΟΥ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΕΟΣΗΜΕΙΟ:

Κατά τον πρόσφατο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη «εμφανίστηκε ο Παντοκράτωρ στον τρούλο της Αγίας Σοφίας» γράφει η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» στην 1^η σελίδα!⁽¹¹⁹⁾ Θαυμάστε το!



119. Βλ. φύλλον της 28^{ης}.09.2019.

10^{ον}. ΔΑΜΠΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ!



Αγαπητοί μου Αδελφοί,

«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται...», μας λέγει το αφευδές στόμα του Κυρίου μας⁽¹²⁰⁾. Επομένως και το ζήτημα του Κορονωϊού μόνον με βαθειά πίστη στην προστασία του Κυρίου μας μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά! Όλα τα άλλα, όσα μας επέβαλαν τόσον οι Κρατικές όσο και οι Εκκλησιαστικές Αρχές ικανοποιούν μόνον τον αρχέκακο Διάβολο και μόνον Αυτόν! Όταν σε καιρούς δοκιμασίας εγκαταλείπουμε τον ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και παύουμε να τρεφόμεθα με το Άγιο Σώμα Του και το Τίμιο Αίμα Του, τότε μένου-

120. Ματθ. κεφ. ιζ', στ. 20.

με κυριολεκτικά αβοήθητοι! Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αγωνιούν για τη σωτηρία μας! Αλλά σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στον Οίκο του Θεού, όπου εμπιστευόμεθα ολόκληρη την ύπαρξή μας στην πατρική Του αγκάλη! **Αυτή την συνταγή, δυστυχώς, την ελησμόνησαν όλοι σχεδόν οι Πνευματικοί μας Πατέρες, οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος!** Οπότε αυτομάτως προβάλλει η ερώτηση: **«εάν τό άλας μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται;»⁽¹²¹⁾.**

Ο Χριστός, λοιπόν, με τα διάφορα θεϊκά σημεία μας καλεί στην αγκαλιά Του! Ευτυχείς όσοι αποδέχονται την πρόσκλησή Του! Ευτυχείς επίσης όσοι δεν υπόκεινται σε σύγχυση νοός! Όσοι δηλ. μπορούν να διακρίνουν το θαύμα (Άγιο Φως) από κάτι θαυμάσιο και αξιοθαύμαστο!

Για να μη αφήσω τον αναγνώστη μου με ένα συναίσθημα απογοήσεως, θα επισφραγίσω την μακράν αυτήν μελέτην μου με ένα παρήγορο μήνυμα: Ο Όσιος Παΐσιος εμφανίσθηκε στην καταστρεπτική φωτιά της Ραφήνας. Εύχομαι να είναι πάντοτε κοντά σας και να σας προστατεύει!

† Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος:

**«Το Άγιο Φως είναι το ίδιο
που βγάζει ο κάθε ιερέας...
το Μεγάλο Σάββατο»!!!**

(Romfea.gr-03.04.2020)

**ΜΙΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ!
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ!**

121. Ματθ. κεφ. ε' στ. 13.

11^ο. ΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ ΖΩΗΡΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ

Η πυρκαγιά στο Μάτι και ο Άγιος Παΐσιος.



Ήταν η στιγμή που η πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου είχε ολοκληρώσει το καταστροφικό για ζωές και περιουσίες έργο της στον Νέο Βουτζά και στο Μάτι (ώρα 7 περίπου το απόγευμα) και άρχισε να επεκτείνεται βορειοανατολικά προς Άγιο Ανδρέα (όπου και οι παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων) και νοτιοδυτικά προς Ραφήνα.

Οι παρευρισκόμενοι στο λιμάνι της Ραφήνας (όπου είχαν καταφύγει για να γλιτώσουν, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός μου) άκουσαν να κτυπά η καμπάνα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται σε ύψωμα ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Ήδη οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά το εκκλησάκι. Ωρισμένοι ανέβηκαν στον προαύλιο χώρο του, για να δουν μήπως υπάρχει ανάγκη για βοήθεια.

Μεταξύ αυτών και μια κυρία, η οποία, πλησιάζοντας, παρατηρεί στο παγκάκι του προαύλιου χώρου, δίπλα στο περιτείχισμα, όπου προσήγγιζε η φωτιά, τη μορφή ενός ρασοφόρου ιερωμένου, που κα-

θόταν στο παγκάκι μέσα στους καπνούς και είχε στραμμένο το σώμα του προς τις φλόγες.

Εντυπωσιασμένη, τράβηξε από μακριά μια φωτογραφία με το κινητό της. Πλησιάζοντας, τράβηξε άλλη μία. Μόλις, όμως, προσήγγισε το παγκάκι, η μορφή εξαφανίστηκε αναπάντεχα και μυστηριωδώς μέσα στους καπνούς.



Τη στιγμή εκείνη, ο δαιμόνιος θυελλώδης άνεμος σταμάτησε εντελώς ξαφνικά να φυσά, με αποτέλεσμα να μην επεκταθούν οι φλόγες προς τον οικισμό της Ραφήνας.

Αντίστοιχο φαινόμενο, ξαφνικής διακοπής του ανέμου που έσπρωχνε τις φλόγες βορειοανατολικά, συνέβη την ίδια στιγμή στην αντίθετη πλευρά, στα όρια μεταξύ Ματιού και Αγίου Ανδρέα. Αποτέλεσμα ήταν να σωθεί ο κυρίως οικισμός της Ραφήνας καθώς (και

το πλέον σημαντικό) να σωθεί η περιοχή του Αγίου Ανδρέα με τις κατασκηνώσεις.

Σημειωτέον ότι οι 600 μικροί κατασκηνωτές του Αγίου Ανδρέα, πριν έλθουν τα λεωφορεία να τους μεταφέρουν στην Αθήνα, είχαν καταφύγει προσωρινά στην παραλία του Αγίου Ανδρέα. Η περιοχή του Αγίου Ανδρέα είναι κατάφυτη από πεύκα και με οργιώδη βλάστηση, όπως ακριβώς του Ματιού. Εάν έφθαναν οι φλόγες εκεί, θα εξελισσόταν μια απίστευτη τραγωδία, πολύ χειρότερη αυτής που συνέβη στο Μάτι.

Υπόψη ότι η φωτιά επεκτεινόταν με ασύλληπτη ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να εγκλωβίζονται στο πέρασμά της, μη δυνάμενοι να διαφύγουν, ούτε καν με αυτοκίνητο. Έτσι εγκλωβίστηκαν και τα δεκάδες άτυχα θύματα της πυρκαγιάς, που βρέθηκαν στην παραλία στο Μάτι.

Η κυρία, λίγες ημέρες μετά επισκέφθηκε τον πατέρα Δωρόθεο, τον νέο σε ηλικία και σύγχρονο σε αντιλήψεις εφημέριο του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι ο ενοριακός ναός στο Μάτι. Του διηγήθηκε το περιστατικό με τον ρασοφόρο ιερωμένο που καθόταν στο παγκάκι δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και του έδειξε τις φωτογραφίες.

Αυτός καταρχήν της είπε ότι το εκκλησάκι αυτό δεν έχει εφημέριο και ότι δεν αναγνωρίζει στο πρόσωπό του κανένα κληρικό από αυτούς που υπηρετούν στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, αναρωτήθηκε τι μπορεί να κάνει εκεί ένας ιερωμένος καθισμένος ανάμεσα στους καπνούς. Όταν, όμως, παρατήρησε καλύτερα τις φωτογραφίες, αναφώνησε με δέος: «Μα αυτή είναι η μορφή του Αγίου Παΐσιου!».



Την παραπάνω ιστορία της κυρίας αυτής διηγήθηκε προ ημερών ο πατήρ Δωρόθεος στον αδελφό μου, που μένει δίπλα στο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Του έστειλε μάλιστα μέσω νίβερ τις δύο φωτογραφίες, που έτσι έφθασαν στα χέρια μου.

Εάν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τις δύο φωτογραφίες που επισυνάπτω στο παρόν, θα διακρίνει έναν ασπρομάλλη ιερωμένο που φοράει μόνο ράσο, κρατάει στο χέρι του κομποσκοίνι και έχει στραμμένο το σώμα του και το βλέμμα του προς τις φλόγες. Η ομοιότητα με τη μορφή του Αγίου Παϊσίου είναι εκπληκτική. Στην πιο κοντινή φωτογραφία, μάλιστα, διακρίνονται στο κεφάλι της μορφής το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Αγίου Παϊσίου, ενώ στα πόδια της μορφής αυτής διακρίνονται σαγιονάρες με κάλτσες, χαρακτηριστικό και αυτό γνώρισμα του Αγίου. Συμπέρασμα;... Ο Άγιος Παΐσιος, συγκλονισμένος από την εξελισσόμενη (και δαιμονικής ενορχήστρωσης) τραγωδία, προσεύχεται στον Θεό επιτόπου, προκειμένου να δώσει ένα τέλος σε αυτήν, πριν συμβούν τρισεχειρότερα. Και ο Θεός εισήκουσε την προσευχή του Αγίου και έδωσε τέλος, με το να παύσει ξαφνικά και εντελώς να φυσά ο θυελλώδης άνεμος.

Νίκος Κουλούρης, Καθηγητής Νομικής



Ιερείς στην Τυφλίδα της Γεωργίας αγιάζουν τους δρόμους εναντίον του Κορωνοϊού.

ΕΝΑΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης

17/04/2020 - 22:21



Το ξέσπασμα ενός ιερέα: “Ντροπή σας Αρχιερείς και άρχοντες του λαού”

Άστραψε και βρόντηξε ο ιερέας των Εξαρχείων στο σημερινό του κήρυγμα. Ο π. Βασίλειος Βολουδάκης κατά την τελετή της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων Αθηνών μίλησε για τους κλειστούς Ναούς λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Από τα βέλη του ιερέα δεν γλίτωσαν ούτε οι εντός εκκλησίας ούτε οι εκτός αυτής. Μεταξύ άλλων είπε:

“Αίσχος και στους Αρχιερείς και στους Άρχοντες του λαού. Αίσχος. Αυτό το αίσχος δε θα το σβήσει η ιστορία. Θα έρθει η οργή και η κατάρα του Θεού στα κεφάλια όλων εκείνων που αποφάσισαν να στερήσουν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Που κατάντησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Ντρέπομαι. Απορώ πως δεν εξίσταται ο λαός”.

**Πάτερ μου,
Σας ευγνωμονούμεν!**

**Ό πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
20.4.2020**

Πηγή: Κοινωνία (<https://epiloges.tv/category/society/>)

Η εκκλησιαστική μας παράδοση διδάσκει, ότι οι προ ημών, ήτοι οι γονείς μας, οι παππούδες μας κ.λπ., δηλ. οι των παλαιότερων χρόνων Χριστιανοί, στις δύσκολες στιγμές της ζωής των καταφύγιο είχαν τον Ναό του Θεού! Εκεί έτρεχαν αμέσως, για να εύρουν την λύση των προβλημάτων της ζωής των! Εκεί έτρεχαν και στις περιπτώσεις κάποιας επιδημίας, για να προφυλαχθούν! Εκεί έτρεχαν για να εύρουν την θεραπεία τους από διάφορα νοσήματα!

Άλλωστε η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι γεμάτη από Αγίους της Πίστεώς μας! Κορυφαία όλων παραμένει η Υπεραγία Θεοτόκος με τὰ εκατοντάδες ονόματα! Εδώ στην περιοχή μας είναι η Παναγία η Τρυπητή, η Παναγία η Σπηλαιώτισσα, η Παναγία η Πλατανιώτισσα, η Παναγία η Μακελλαριά κ.λπ.

Θα μου επιτρέψετε να σας διηγηθώ ένα περιστατικό από την οικογενειακή μου ζωή. Η αείμνηστη Μητέρα μου Νικολίτσα, εκοιμήθη σε ηλικία εννενήντα εξ (96) ετών! Σε ολόκληρη τη ζωή της μέχρι της ημέρας της εξόδου της από την πρόσκαιρη αυτή ζωή (†25.02.2006) **δεν είχε επισκεφθεί ποτέ ένα Οφθαλμίατρο και συγχρόνως ουδέποτε είχε πρόβλημα με τα μάτια της!** Ως φάρμακο για τα μάτια της χρησιμοποιούσε για δεκαετίες ολόκληρες το Αγίασμα, το οποίον αναβλύζει συνεχώς στο εσωτερικό ενός πελώριου Πλατάνου, στο χωριό Μέντζενα ή Πλατανόβρυση της Αχαΐας, την γενέτειρά της! Εκεί, λοιπόν, στο εσωτερικό (δηλ. την κουφάλα) του Πλατάνου ευρέθη κάποτε θαυματουργικώς η ιερά Εικόνα της Αγίας Παρασκευής, η Οποία είναι Προστάτης των οφθαλμών, της οράσεως! Στο όνομα της Αγίας Παρασκευής τιμάται ο παραπλεύρως ανεγερθείς ιερός Ναός!

Η αείμνηστη Μητέρα μου είχε πάντοτε κοντά της ένα μπουκαλάκι με το Αγίασμα της Αγίας Παρασκευής, το οποίον και χρησιμοποιούσε διαρκώς ως κολλύριο για τα μάτια της! Έφθασε, λοιπόν τό 96° έτος της ηλικίας της και ουδέποτε χρειάστηκε τις υπηρεσίες ενός οφθαλμίατρου! Γιατρός της ήταν η Αγία Παρασκευή, την Οποίαν υπεραγαπούσε και της Οποίας την προστασίαν καί βοήθειαν διαρκώς επικαλείτο!

Έτσι, λοιπόν, ζούσαν οι παλαιότεροι ημών! Κατέφευγαν στην αγκαλιά του Σωτήρος Χριστού, επεκαλούντο την προστασίαν των Α-

γίων και εύρισκαν την λύσιν όλων των προβλημάτων τους, τ.ε. των ψυχικών, των σωματικών, ακόμη και των οικονομικών, αφού **«πλούσιοι επώχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθοῦ»!**⁽¹²²⁾

Προς στηριγμόν σας στην πίστη των προγόνων μας στο 5ο Μέρος της παρούσης πτωχής εργασίας σας παρέθεσα ένα πλήθος θαυμάτων ή και θαυματουργών ενεργειών της ευδοκίας του Θεού. Όποιος ευρίσκεται κάτω από την ασπίδα του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού δεν κινδυνεύει όσοι Κορωνοϊοί και αν εμφανισθούν σε ένα τόπο! Γι' αυτό καί στην Εκκλησία μας ψάλλουμε και παρακαλούμε, λέγοντες: **«Κύριε, σώσον τους ευσεβείς».** Αμήν!

† Ό Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

17 Μαρτίου 2020



Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ και Ιερείς πραγματοποιούν Λιτανεία περιφέροντας τα Άχραντα Πάθη του Κυρίου και το Χέρι του Αγ. Χαραλάμπους και συγχρόνως με τον Αγιασμό αγιάζουν τους δρόμους του Αγίου.

24 Μαρτίου 2020

122. Ψαλμ. 33, στ. 11.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Νεώτερα Δεδομένα

Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ!

Θεσσαλονίκη 3/4/2020

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ

Με συναίσθημα ευθύνης για την Ορθόδοξη διαπαιδαγώγηση της πολυμελούς οικογένειάς μου συνολικά 13 ατόμων (10 παιδιά, σύζυγος, μητέρα) και επειδή δεν έχω ιδιαίτερες θεολογικές γνώσεις ήθελα να σας υποβάλω κάποια ερωτήματα:

1) Μήπως άλλαξε η Κεφαλή της Εκκλησίας και στη θέση του Χριστού μπήκε ο εκάστοτε κυβερνήτης;

2) Μήπως δεν υπάρχει στην Εκκλησία μας βίωμα 2.000 ετών με μεταδοτικές ασθένειες πιο σοβαρές όπως φυματίωσης, πανούκλας, λέπρας με παράδειγμα τον Πατέρα Χρύσανθο που διακόνησε χρόνια στο νησί των λεπρών στη Σπιναλόγκα με χειραψίες και χειροφιλήματα από λεπρούς χωρίς να μεταδοθεί τίποτα σε αυτόν;

3) Δεν είναι Άγιος ο Ιερός Ναός, δεν είναι Άγιος ο Τίμιος Σταυρός, οι Ιερές Εικόνες μας, το χέρι του Ιερέως που τελεί τα μυστήρια της Εκκλησίας μας; Υπάρχει περίπτωση να μολυνθεί κάποιος ασπάζοντας όλα αυτά;

4) Πάρθηκε απόφαση με ψηφοφορία ή με δελτίο τύπου;

5) Δεν θεωρήθηκε τόσο σοβαρό αυτό το θέμα για να κληθούν και να αποφασίσουν όλοι οι Ιεράρχες συνολικά με ψηφοφορία;

6) Έχει δικαίωμα ο κάθε Αρχιεπίσκοπος να επιβάλλει σιωπή προς όλους τους Αρχιερείς, Ιερείς, Διακόνους, μοναχούς, λαϊκούς και από ποιον Άγιο ή ποια Σύνοδο προκύπτει αυτό;

7) Μήπως υπάρχει κάποια μίμηση του παπικού πρωτείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας;

8) Ισχύει σήμερα αυτό που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι πιο πολύ φοβάμαι τους Αρχιερείς εκτός από λίγους;

9) Υπάρχουν σήμερα λυκοποιμένες στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας;

10) Τελικά είστε ευχαριστημένος που ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός φέτος θα βάψει τα αυγά του, θα αγοράσει τα τρόφιμά του, θα μπορεί να έχει συναλλαγές με τράπεζα ώστε να έχει ένα χρηματικό ποσό για όλες τις σωματικές ανάγκες του και δεν θα προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό, δεν θα κάνει περιφορά του Επιταφίου, δεν θα κοινωνήσει το Σώμα και το Αίμα του Χριστού;

Λυπάμαι πολύ, πρώτον για τα πνευματικά μου χάλια και σκέφτομαι ότι μάλλον ισχύει ότι ανάλογα με το τι Χριστιανοί είμαστε τέτοιοι Επίσκοποι μας αξίζουν. Συγχαρώστε με για την παρακοή μου στη διαταγή σας που σας έγραψα αλλά παρακινήθηκα από το ρητό του Κυρίου μας «Εάν ούτοι σιωπήσουν, οι λίθοι κεκραξονται».

Με τιμή
Τσακιρίδης Μιχαήλ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Με νόμο της 11ης Μαρτίου 2020 η Κυβέρνηση ψηφίσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μας

Συγκεκριμένα η παράγραφος του νόμου (Νόμος 4675/2020-ΦΕΚ 54/Α/11-3-2020) που ψηφίστηκε γράφει:

β) Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή της διάδοσης της νόσου. Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχόν καθορισμένη περιοχή υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικό διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος προτείνει να βάλουμε το τσιπάκι του Μπιλ Γκέιτς – Είσαστε έτοιμοι να βουλωθείτε με το τσιπάκι;;; (Βίντεο)



Βγήκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να μας πει ξαφνικά εν μέσω κορωνοϊού για το ηλεκτρονικό τσιπάκι που θα πρέπει να θεσπιστεί στην χώρα μας, το οποίο θα φέρουν πάνω τους οι πολίτες για την συλλογή ιατρικών δεδομένων, μετά την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας.



Ο Πρωθιερέας Ανδρέας Τσακαλιόφ...

«Πάσχα στο σπίτι» σημαίνει τέλος του Χριστιανισμού

Στον αέρα του πλεοηπικού σταθμού «TsargradTV» κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας ο Πρωθιερέας Ανδρέας Τσακαλιόφ εξήγησε γιατί το σχέδιο των ουκρανικών αρχών «Πάσχα στο σπίτι» μπορεί να οδηγήσει στο τέλος του Χριστιανισμού.

θερίας και σημείωσε ότι το σχέδιο «Πάσχα στο σπίτι» είναι μια παράλογη κατάσταση κατά την οποία οι «χριστιανοί απεινωσμένοι φοβούνται να αρρωστήσουν και να πεθάνουν, έμμεσα από το φόβο του θανάτου αρνούνται να εορτάσουν τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου.

«Το μεγαλύτερο παράλογο, για να είμαι ειλικρινής, δεν φαντάζομαι. Ενθυσμούμε τα λόγια του Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος λέγει ότι εάν δεν είμαστε σώφρονες κανείς δεν θα μας πιστέψει ότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ της Παρθένου. Συμφωνώ μαζί του. Ο ίδιος ο Γρηγόριος επίσης έλεγε ότι κανείς δεν θα πιστέψει ότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών σ' εκείνον ο οποίος φοβάται το θάνατο. Λοιπόν, εάν τάχα θα εορτάσουμε την Ανάσταση στα σπίτια – και αυτό δεν αποκλείεται καθόλου – θα σημαίνει ότι όλα τα καταστρώσαμε. Καταστρώσαμε τουλάχιστον με την έννοια ότι από το φόβο του θανάτου αρνήθηκαν πραγματικά να πιστεύουμε στο Νικητή του θανάτου», υπογραμμίζει ο κληρικός. Ακόμη υπενθύμισε ότι στο πολυακριβόμενο Λένινγκραντ με συνεχείς βομβαρδισμούς οι άνθρωποι, παράλο που ήταν αδύναμοι και πενιχώς προεξοπλισμένοι σε ναούς και δεν περιφρονούσαν τις ιερές ακολουθίες στις ημέρες της Αναστάσεως του Κυρίου και των Χριστουγέντων.

«Το Πάσχα είναι η εορτή της νίκης κατά του θανάτου. Έτσι είναι. Έτσι! Οι χριστιανοί είναι εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν τον Ιησού Χριστό. Υιό του Θεού, ως Νικητή του θανάτου, ως Εκείνο, ο οποίος θανάτω θάνατον Παύλου. Έτσι είναι. Έτσι! Λοιπόν, συνεκρίμαστε κατά την Ανάσταση του Κυρίου στους ναούς προκειμένου όλοι μαζί να εορτάσουμε τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Έτσι είναι. Έτσι», υπενθύμισε ο Πρω-



4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Σάββατο 11 Απριλίου 2020

"Οι πιστοί εμπαιζονται από τις αποφάσεις της Πολιτείας και της Ιεραρχίας"

Με επιστολή του προς την ΔΙΣ ο ΙΣΚΕ εκφράζει την δυσαρέσκεια των ιερέων αλλά και την αγανάκτηση των πιστών ό-πως χαρακτηριστικά αναφέρει η επιστολή.

"Διερωτώμεθα, οι εμπνευστές αυτής της ρύθμισης κατανοούν σε ποιες ημέρες αναφέρονται;

Κατανοούν ότι αναφέρονται στην Μεγάλη Εβδομάδα και στη Μεγάλη Παρασκευή;

Αυτές τις ημέρες και ιδιαίτερα μετά την σημερινή ανακοίνωση γινόμαστε δέκτες της αγανάκτησης των πιστών οι οποίοι θεωρούν ότι εμπαιζονται από τις αποφάσεις της Πολιτείας και της Ιεραρχίας".

Το συνδικαλιστικό όργανο των ιερέων της Ελλάδος εκφράζει την απορία γιατί αυτοί οι σκληροί περσοισοί να ιαγιάζουν υό-

Την έντονη αντίδρασή του για το κλείσιμο των ναών για ατομική προσευχή την Μεγάλη Εβδομάδα εξέφρασε προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο ο Ιερός Σύλλογος Κληρικών Ελλάδος





Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός τόν Ἐξοχώτατον Κύριον
κ. Κυριάκον Μητσοτάκη
Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
Μέγαρον Μαξίμου
Ὁδ. Ἡρώδου Ἀττικοῦ, 19
106 74 ΑΘΗΝΑΣ

E-mail: primeminister@primeminister.gr

**«ὦ ἀνόητοι Γαλάται,
τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μή πείθεσθαι,
οἷς κατ'ὀφθαλμούς Ἰησοῦς Χριστός
προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;
...Οὕτως ἀνόητοί ἐστε;»**

Ἀπόστολος Παῦλος
(Πρός Γαλάτας κεφ. γ' 1-3)

Ἐξοχώτατε καί Ἀγαπητέ μοι Κύριε Πρωθυπουργέ,

Περιήλθεν εἰς χεῖρας μου τό ὑπ'ἀριθμ. 42, τ. 1^ο/25.02.2020 ΦΕΚ, ὅπου δημοσιεύεται ἡ «ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ», καί γνωστοποιῦνται τά **«κατεπεῖγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ»**, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας προβάλλεται τό Ὑμέτερον ὄνομα, καθώς ἐπίσης καί τά ὀνόματα τῶν Μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου.

Οὐ μόνον μέ πολλήν ἔκπληξιν, λοιπόν, ἀλλά καί μέ πόνον ψυχῆς ἀνέγνωσα εἰς τό ἄρθρον **3 παράγρ. στ´ «τά μέτρα πρόληψης»**, τά ὁποῖα ἀπεφασίσατε νά λάβετε πρὸς ἀποφυγὴν τῆς μεταδόσεως τῆς νόσου τοῦ Κορωνοϊοῦ. Μεταξὺ ἄλλων διαλαμβάνονται ἐπὶ λέξει καί τά ἐξῆς:

«(στ) στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικῶν μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικῶν δομῶν, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικῶν, κάθε τύπου και βαθμοῦ,

χώρων θρησκευτικῆς λατρείας...

6. Ὅποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου **τιμωρεῖται με φυλάκιση ἕως δύο (2) ἐτῶν...».**

Ἐξοχώτατε,

Ἡ δημοσίευσίς τῆς διατάξεως, καθ' ἣν προτίθεσθε νά προβῆτε «στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας ...**χώρων θρησκευτικῆς λατρείας...»**, δηλ. νά ἀπαγορεύσετε τήν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας καί τῶν λοιπῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν εἰς τοὺς ἱερούς Ναοὺς μας, ἐπλημύρισεν τήν καρδίαν μου μέ μίαν ἀπαρηγόρητον θλίψιν! Κατόπιν τούτου, διακόπτων τήν ἀπόλυτον σιωπήν, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκουσίως ὑπέβαλον τόν ἑαυτόν μου ἀπὸ τῆς 23^{ης} Νοεμβρίου 2019, ὡς **σχολάζων Μητροπολίτης**, ἀποτολμῶ νά Σᾶς ἀπευθύνω τήν παροῦσαν ἀνοικτὴν ἐπιστολήν, δεδομένου ὅτι **«τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως πρέπει καί νά ἐλέγχωνται»** κατὰ τόν ἱερόν Χρυσόστομον (βλ. ΕΠΕ 23, 393).

Σᾶς πληροφορῶ, λοιπόν, ὅτι ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ νά ἀπαγορεύσετε τήν λειτουργίαν τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς πρόληψιν τῆς περαιτέρω μεταδόσεως τοῦ Κορωνοϊοῦ, καθ' ὅσον ὁ Ναός τοῦ Χριστοῦ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΝΟΣΟΝ, **ΑΛΛ' ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ** **κάθε πιστοῦ χριστιανοῦ!**

Οὐδέποτε ἔφθασεν εἰς τήν ἀκοήν Σας, ὅτι εἰς τόν τάδε Ναόν ἔγινεν ἡ θαυματουργικὴ ἴασις τοῦ δεῖνα χριστιανοῦ; Οὐδέποτε ἠκούσατε

π.χ. ὅτι εἰς τό ἱερόν Προκύνημα τῆς Παναγίας τῆς Τήνου τελοῦνται συνεχῶς θαυματουργικά θεραπεῖαι ἀσθενούντων;

Εἰς τόν Ὁρθόδοξον Ναόν συντελοῦνται συνεχῶς θαύματα! Ἀσθενεῖς θεραπεύονται, παράλυτοι ἀνορθώνονται, ἀνιάτως πάσχοντες ἀπολαμβάνουν καί πάλιν τό ἀγαθόν τῆς ὑγείας! Ἄνθρωποι, ἀπελπισμένοι ἀπό τήν ἰατρικήν φροντίδα, καταφεύγουν μέ ταπείνωσιν εἰς τόν ἱερόν Ναόν, πλησιάζουν τόν ἱερέα, δέχονται τήν εὐλογίαν του καί ἀνασταίνονται! Ὡσαύτως τό λαδάκι ἀπό τό κανδήλι τῶν Ἁγίων μας πολύ συχνά ἀναδεικνύεται φάρμακον διά τόν πιστόν ἄνθρωπον!

Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς θά κλείσετε τούς Ναούς μας; Πῶς θά ἀπαγορεύσετε τήν τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας ἐν ὥρᾳ μιᾶς μεγάλης δοκιμασίας τοῦ Λαοῦ μας; Ὁ Χριστός μας ἀποτελεῖ τό καταφύγιον ὄλων τῶν πονεμένων, τῶν ἀσθενούντων, τῶν ἀπελπισμένων ἀδελφῶν μας! **Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ, ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ!** Εἶναι ὁ Οἶκος τοῦ Κυρίου, ἡ κατοικία τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου! Καί συγχρόνως τό καταφύγιον τῆς σωτηρίας διά τόν ἄνθρωπον!

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἀποστέλλων τούς Μαθητάς Του εἰς τήν διακονίαν τοῦ κηρύγματος, ἔδωκεν εἰς Αὐτούς τήν ἐξουσίαν κατά πνευμάτων ἀκαθάρτων, λέγων πρὸς Αὐτούς: «ἀσθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε, δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. κεφ. ι´ 8). Τό χάρισμα τῆς θεραπευτικῆς αὐτῆς ἐξουσίας καί δωρεᾶς μετά ταῦτα ἔχει μεταβιβασθῆ πρὸς τούς ἡγιασμένους Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς! Εἰς τόν ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰσιδώρου, ἐπί παραδείγματι, ἐκεῖ ψηλά εἰς τόν Λυκαβηττόν, καθημερινῶς τελεσιουργοῦνται θαύματα, ἀναρίθμητα θαύματα, καί ἰάσεις παντοειδεῖς διά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ! Δέν ὑπέπεσεν εἰς τήν ἀντίληψίν Σας;

Οὐδέποτε ἐπίσης ἐπληροφορήθητε, ὅτι ἡ Ὁρθόδοξος Ἐκκλησία εἶχε καί ἐξακολουθεῖ νά ἔχη Ἐφημερίους - ἱερεῖς σέ Ἄσυλα Ἀνιάτων, σέ Λεπροκομεῖα, Θεραπευτήρια Νοσημάτων Θώρακος («φθυσιατρεῖα» δηλ. διά τήν φυματίωσιν), γενικῶς εἰς τά πάσης φύσεως Νοσοκομεῖα; Οὐδέποτε ἠκούσατε, ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἀποστέλλει καθημερινῶς καί ἄνευ τινος δισταγμοῦ τούς εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους εἰς τάς οἰκίας ἀσθενούντων χριστιανῶν, προκειμένου νά μεταδώσουν εἰς αὐτούς τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Οὐδεῖς ποτέ ἐξ ὄλων αὐτῶν τῶν ἱερέων ὑπεβλήθη εἴτε εἰς ἀπολύμανσιν, εἴτε εἰς ἀπομόνωσιν κ.λπ.!

Ουδέποτε επίσης άντελήφθητε, ότι κατά την θείαν λειτουργίαν ὁ ἱερεύς προσκαλεῖ τοὺς πιστοὺς νά προσέλθουν καὶ νά μεταλάβουν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας ἀπὸ τὸ ἴδιον Ἅγιον Ποτήριον, τὸ «Κοινόν Ποτήριον» τοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅλοι χρησιμοποιοῦν τὴν ἴδια ἱερά Λαβίδα; Μετὰ τὴν γνωστὴν πρόσκλησιν «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε...», ὡς γνωστόν, προσέρχονται ἀδιακρίτως ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ γέροι, μικρά παιδάκια καὶ νήπια διὰ νά μεταλάβουν ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὸ ἓνα καὶ μοναδικὸ Ἅγιον Ποτήριον καὶ ἀποδέχονται εἰς τὸ στόμα τους τὴν αὐτὴν ἁγίαν Λαβίδα, καθ' ὅσον ἡ Θεία Κοινωνία ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΚΟΡΩΝΟΪΟΥΣ Κ.ΛΠ.!

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφότης μᾶς συμβουλεύει: «ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος...» (Ἰακ. ε' 14-15). Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, λοιπόν, εἶναι ταυτισμένη μὲ τὸν ἀσθενοῦντα καὶ ἀποτελεῖ τὸ θεραπευτήριον τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μὴ γίνεσθε διώκτης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ!

Σᾶς ἱκετεύω: Σπεύσατε νά διορθώσετε τὸ κείμενον τῆς Πράξεως Νομοθετικοῦ περιεχομένου, δηλ. νά διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ τίς τρεῖς λέξεις: **«...χώρων θρησκευτικῆς λατρείας...»**. Μὴ γίνεσθε ἀσεβῆς! Ἀλλοιῶς, ὡς διώκτης τῆς Ἐκκλησίας, θά σύρετε ἐπάνω Σας τὴν κατάραν τοῦ Θεοῦ!

Εἰς τὸ Διαδίκτυον κυκλοφορεῖ ἡ εἶδησις, ὅτι εἶχετε κάποια τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἰερωνύμου, τὸν Ὅποιον καὶ παρεκαλέσατε διὰ τὴν ἀρωγὴν τῆς Μητροῦς Ἐκκλησίας εἰς τὸν ἀγῶνα Σας κατὰ τοῦ Κορωνοϊοῦ. Ἐπράξατε πολὺ σωστά καὶ Σᾶς συγχαίρω! Κατ' αὐτὴν τὴν κρίσιμον ὥραν μᾶς χρειάζεται ἡ πανοπλία τοῦ Θεοῦ! Ὁ Ἄπ. Παῦλος φωνάζει: **«Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδεῖας τοῦ Διαβόλου»** (Ἐφεσ. στ' 11).

Πλήν ὅμως κατά τήν ἐπικοινωνίαν Σας μετά τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δυστυχῶς, **δέν εἶδομεν νά θίγεται καί τό ζήτημα τῆς μή σφραγίσεως τῶν Ὁρθοδόξων Ἱερῶν Ναῶν**, δηλ. ἡ διόρθωσις τοῦ κειμένου τῆς Πράξεως Νομοθετικοῦ περιεχομένου! Ναι, κατά τήν ἐπικοινωνίαν Σας, οὐδεὶς ἐξ Ὑμῶν ἔθιξε τό ζήτημα τοῦτο! ΕΠΙΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΔΕΝ ΕΙΔΟΜΕΝ ΝΑ ΘΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΑΩΝ, ἐάν ἐπεκταθῆ ὁ Κορωνοϊός, καθὼς ἐπιτάσσει ἡ Πρᾶξις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου. Δυστυχῶς, δυστυχέστατα θά ἔλεγον, καί αὐτὴ αὕτη ἡ Ἱερά Σύνοδος εἰς τό σήμερον ἐκδοθέν σχετικόν Ἀνακοινωθέν **ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟΝ ΤΟΥΤΟ ΖΗΤΗΜΑ!**

Ἐν κατακλείδι, Σᾶς ἐρωτῶ, Κύριε Πρωθυπουργέ,

Δέν ἐπληροφορήθητε ἄρά γε, ὅτι ὁ Κορωνοϊός ἔχει κατασκευασθῆ εἰς τήν Ἀμερικὴν ἤδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 1981 ἐκ μέρους τῶν σκοτεινῶν δαιμονικῶν Ὄργανώσεων τῆς Παγκοσμιοποιήσεως; Οὐδεὶς, λοιπόν, τῶν Συνεργατῶν Σας ἔλαβε τήν πρωτοβουλίαν νά Σᾶς πληροφορήσῃ, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1981, μέ τό ψευδώνυμον **«Ουχάν-400»**, εἶχε προγραμματισθῆ, διὰ νά διαδοθῆ πολὺ ἀργότερα, δηλ. τώρα, σήμερα, κατά τό ἔτος 2020, ὁ μολυσματικὸς αὐτὸς ἴος; (!!!) Ἦδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 1981 ἔχουν δημοσιευθῆ τά ἐξῆς: **«In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments...»!** Ταῦτα ἔγραφεν ὁ συγγραφεὺς Dean Koontz εἰς τό σύγγραμμά του «The Eyes of Darkness».⁽¹⁾ **Τά ἔργα τοῦ Δια-**

1. Δηλ. «Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετικὴ ἀσθένεια θά διαδοθῆ εἰς ὀλόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τοὺς πνεύμονας καί εἰς τοὺς βρόγχους. Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπείας».

Βλ. Ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 27.02.2020, σελ. 13 «Συγγραφεὺς εἶχε προβλέψει τον ἰό ἀπὸ το 1981». Ὁ Ντίν Κούντζ φαίνεται, ὅτι ἐγνώριζε τά τεκταινόμενα εἰς τό παρασκήνιον τῶν διαβολικῶν ἐργαστηρίων τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τά κατέγραψεν ἐν εἴδει μυθιστορήματος εἰς τό βιβλίον του «The Eyes of Darkness, δηλ. «Τά μάτια τοῦ σκότους»! «Το Ουχάν-400 εἶναι ἓνα τέλειο ὄπλο. Ἐπηρεάζει μόνον ἀνθρώπινα ὄντα. Κανένα ἄλλο ἔμβιο ὄντος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι φορέας του. ...δεν μπορεῖ νὰ ἐπιβίωσῃ ἐξω ἀπὸ ἓνα ἀνθρώπινο σῶμα γιὰ πάνω ἀπὸ ἓνα λεπτό, κάτι που σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ μολύνει μόνιμα ἀντικείμενα ἢ ὀλόκληρους χώρους ...Καὶ ὅταν ὁ ξενιστὴς του (δηλ. ὁ πάσχων) πεθάνει, ὁ Ουχάν-400 πεθαίνει μαζί του λίγο ἀργότερα...».

βόλου αντιμετωπίζονται και καταλύονται μόνον με την προσευχήν και με την ένωσίν μας με τον Θεόν! Είναι, λοιπόν, ανάγκη να επανέλθωμεν εις την αγκάλην του Σωτήρος Χριστού! Προβάλλει επιτακτική ή ανάγκη, διά να επιστρέψωμεν εις τόν Οἶκον του Θεοῦ, δηλ. τόν ἱερόν Ναόν! Πῶς, λοιπόν, Ὑμεῖς θά σφραγίσετε τούς Χώρους τῆς θείας λατρείας;


Ἐντίμως, λοιπόν, Σᾶς πληροφοροῦμεν, ὅτι ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ νά διατάξετε τό σφράγισμα τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅσον καί ἐάν ἤθελεν ἐξαπλωθῆ ὁ **Κορωνοϊός!** Τοῦτο ὄφειλε νά τό καταστήσῃ σαφές εις Ὑμᾶς ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ σιωπή τῶν Ἀμνῶν δέν εἶναι πάντοτε ἡ καλυτέρα λύσις! Διό καί ἡμεῖς, ἕνας ταπεινός καί ἐφησυχάζων τώρα πιά πρεσβύτες Ἀρχιερέυς, λύομεν τήν σιωπήν μας καί βροντοφωνάζομεν: **«Κάτω τά χέρια Σας ἀπό τήν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τήν Μητέρα καί Τροφόν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους».**

Ταῦτα ἐθεωρήσαμεν χρέος νά καταθέσωμεν πρός Ὑμᾶς τόν παλαιόν ἐκλεκτόν Φίλον μετά πολλῆς παρρησίας, κατά τό γνωστόν λόγιον «Φίλος μέν Πλάτων, φιλότατη δ' ἀλήθεια» κατά τόν Ἀριστοτέλην.

Ἐπί δέ τούτοις διατελοῦμεν

Μετά βαθυτάτης τιμῆς καί εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

Πρός τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	7
ΜΕΡΟΣ 1^{ΟΝ} - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ	13
ΜΕΡΟΣ 2^{ΟΝ} - ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	25
«ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ!» ΕΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.....	27
ΜΕΡΟΣ 3^{ΟΝ} - ΜΙΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	61
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 1η	63
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 2α	63
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 3η	65
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 4η	68
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 5η	71
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 6η	76
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 7η	91
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 8η	93
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ 9η	95
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ	111
ΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΡΧΙΣΑΝ!	116
ΜΕΡΟΣ 4^{ΟΝ} - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ	155
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΥΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ»	157

ΜΕΡΟΣ 5^{ΟΝ} - ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ	167
Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ.	169
1ον Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ!	175
2ον. Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ!	176
3ον Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΕΞΙΔΑ!	177
4ον Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ.	180
5ον Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΦΗΝΑ.	182
6ον ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΑΥΜΑ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	184
7ον ΤΟ ΑΚΑΝΘΙΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ	186
8ον ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΕΣΕΒΑΣΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ	187
9ον ΙΔΟΥ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΘΕΟΣΗΜΕΙΟ	187
10ον ΛΑΜΠΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΟΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ!	188
11ον ΕΝΑ ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΗ ΖΩΗΡΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΑΣ.	190
ΕΠΙΛΟΓΟΣ	195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	197
Η ΑΓΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ ΔΕΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ!	197
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΝ	200
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	206



ISBN: 978-618-84844-0-5